## Μισέλ Ἐκέν ντέ Μονταίνι (1533-1592)

## Τά Συναισθήματά μας Έπεκτείνονται πέρα ἀπό Ἐμᾶς

μετάφραση: Φ.Δ. Δρακονταειδής

"Όσοι κατηγοροῦν τούς ἀνθρώπους ὅτι διαρκῶς χάσκουν μπρός στά μελλούμενα καί μᾶς διδάσκουν ν' ἀρπάζουμε τά καλά τοῦ παρόντος καί ν' ἀρκιόμαστε σέ αὐτά, ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά πιαστοῦμε ἀπ' ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν, ἀκόμα λιγότερο ἀπ' ὅ,τι μποροῦμε ἀπ' ὅσα ἔγιναν, δακτυλοδείχνουν τό κοινότερο ἀνθρώπινο σφάλμα, ἄν τολμοῦν ν' ἀποκαλέσουν σφάλμα ἐκεῖνο πού ἡ ἴδια ἡ φύση μᾶς ὁδηγεῖ, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς συνέχισης τοῦ ἔργου της, ἀποτυπώνοντας μέσα μας, ὅπως τόσα ἄλλα, αὐτή τή λαθεμένη ἔννοια, ἐπειδή περισσότερο ζηλεύει τίς πράξεις μας παρά τίς γνώσεις μας. Δέν εἴμαστε ποτέ τό κονάκι μας, πάντα εἴμαστε πιό πέρα. Ό φόβος, ἡ ἑπιθυμία, ἡ ἐλπίδα, μᾶς ἐκτινάζουν πρός τό μέλλον καί μᾶς ὑφαρπάζουν τήν αἴσθηση καί τήν ἐκτίμηση τοῦ ὑπαρκτοῦ, γιά νά μᾶς ἀπασχολήσουν μ' ἐκεῖνα πού θά ὑπάρξουν, ἔστω κι ἄν δὲ θά ὑπάρχουμε πιά.

«Δυστυχής είναι ή ψυχή πού άγωνιᾶ γιά τό μέλλον»!

Έτούτη ή μεγάλη ἀρχή ἀναφέρεται συχνά στόν Πλάτωνα: «Κάμε ὅ,τι ἔχεις νά κάμεις καί γνῶθι σαυτόν». Καθένα ἀπό τά σκέλη αὐτῆς τῆς φράσης καλύπτει γενικά τό χρέος μας στό σύνολό του κι ὅμοια τό ἕνα καλύπτει τό ἄλλο. Ἐκεῖνος πού θά ἔπρατε ὅ,τι ἔχει νά πράξει, θά ἔβλεπε ὅτι τό πρῶτο του μάθημα εἰναι νά γνωρίσει τί εἰναι καί τί ταιριάζει στόν ἑαυτό του. Κι ὅποιος γνωρίζει τόν ἑαυτό του, δέ θεωρεῖ π ιά τίς ἄσχετες πράξεις δικές του ἀγαπάει τόν ἑαυτό του καί τόν καλλιεργεῖ πρίν ἀπ' ὅλα ἀρνεῖται τίς ἐπιπόλαιες ἐνασχολήσεις, καθώς καί τίς ἄχρηστες σκέψεις καί σχεδιάσεις. «Ὅπως ἡ τρέλα πού, ὅταν τῆς χορηγήσουμε ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, δέ θά εἰναι ώστόσο εὐχαριστημένη, ἔτσι ἡ σωφροσύνη εἰναι ἰκανοποιημένη ἀπό τό παρόν καί ποτέ δέ δυσαρεστεῖται ἀπό τόν ἑαυτό της»² 'Ο Ἐπίκουρος ἀπαλλάσσει τό σοφό του

ἀπό τήν πρόβλεψη καί τήν ἀνησυχία τοῦ μέλλοντος.

Μεταξύ τῶν νόμων πού ἀφοροῦν τούς νεκρούς, ἐκεῖνος μοῦ φαίνεται ἐξίσου σταθερός με τούς ἄλλους πού ὑποχρεώνει νά ἐξετάζονται οἱ πράξεις τῶν ἡγεμόνων μετά τό θάνατό τους. Είναι ἴσιοι, ἄν ὄχι κύριοι, μέ τούς νόμους. "Ο,τι ἡ δικαιοσύνη δέν κατάφερε νά πετύχει στίς κεφαλές τους, είναι λογικό νά τό μπορεῖ πάνω στήν ύστεροφημία τους καί στό βιός τῶν διαδόχων τους: πράγματα πού συνήθως θεωροῦμε προτιμότερα ἀπό τή ζωή. Είναι συνήθεια πού προσφέρει μοναδικά ώφελήματα στά ἔθνη ὅπου παρατηρείται κι είναι ἐπιθυμητή ἀπ' ὅλους τούς καλούς ἡγεμόνες, πού ἔχουν δίκαιο νά παραπονιοῦνται ὅτι ἡ μνήμη τῶν κακῶν τιμᾶται ὅσο κι ἡ δική τους. 'Οφείλουμε ύποταγή κι εὐπείθεια σέ ὅλους ἐξίσου τούς μονάρχες, γιατί ἀφορᾶ τό άξίωμά τους: ἐκτίμηση ὅμως κι ἀκόμα περισσότερο συμπάθεια δέν ὀφείλουμε παρά στήν άρετή τους. "Ας δεχτοῦμε γιά χάρη τῆς εὐταξίας τῆς πολιτείας νά τούς ὑποστοῦμε καρτερικά, ὅταν εἰναι ἀνάξιοι, ν' ἀποκρύψουμε τά ἐλαττώματά τους, νά βοηθήσουμε μέ τίς συστάσεις μας τίς άδιάφορες πράξεις τους, ὅσο ἡ ἐξουσία τους ἔχει ἀνάγκη τῆς ὑποστήριξής μας. Μά ὅταν ἡ συναναστροφή μας μαζί τους λήξει, δέν είναι λογικό ν' άρνηθοῦμε στή δικαιοσύνη καί στήν έλευθερία μας τήν έκφραση τῶν άληθινῶν συναισθημάτων μας κι είδικότερα ν' άρνηθοῦμε στούς καλούς ὑπηκόους τή δόξα ὅτι μέ σεβασμό καί πίστη ὑπηρέτησαν ἕναν ἀφέντη, τοῦ ὁποίου οἱ ἀτέλειες τούς ήταν τόσο καλά γνωστές, ἀποστερώντας τίς κατοπινές γενιές ένός τόσο χρήσιμου παραδείγματος. Κι ἐκεῖνοι, πού ἀπό σεβασμό πρός κάποια ἰδιωτική ὑποχρέωση άδικα βάζουν στήν καρδιά τους τή μνήμη άρχοντα άξιοκατάκριτου, έφαρμόζουν μιά προσωπική δικαιοσύνη σέ βάρος τῆς δημόσιας δικαιοσύνης. Σωστά λέει ὁ Τίτος Λίβιος ὅτι ἡ γλώσσα τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν ὑπό τή μοναρχία, εἶναι πάντα γεμάτη ἀπό τρελές ἀλαζονίες καί ματαιόδοξες μαρτυρίες, καθώς ὁ καθένας ἀδιάκριτα ἐξυψώνει τό βασιλιά του στήν ἀνώτατη βαθμίδα ἀξίας καί μοναρχικῆς μεγαλωσύνης.

Μπορεῖ νά κατακριθεῖ ἡ ἀφέλεια ἐκείνων τῶν δὕο στρατιωτῶν πού τά εἰπαν χύμα στό Νέρωνα. Ὁ ἔνας πού ρωτήθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα γιατί ἤθελε τό κακό του, ἀπάντησε: «Σέ ἀγάπησα, ὅταν τό ἄξιζες. ᾿Από τότε ὅμως πού ἔγινες μητροκτόνος, ἑμπρηστής, θαυματοποιός, ἀρματηλάτης, σέ μισῶ ὅπως τό ἀξίζεις». Ὁ ἄλλος ρωτήθηκε γιατί ἤθελε νά τόν σκοτώσει: «Γιατί δέ βρίσκω ἄλλη γιατρειά στίς συνεχεῖς κακότητές σου». Ὅμως τίς δημόσιες κι ἀπ᾽ ὅλη τήν ὑφήλιο δοσμένες μαρτυρίες, ὕστερ᾽ ἀπ᾽ τό θάνατό του, αὐτές πού ἀναφέρθηκαν καί δέ θά πάψουν ν᾽ ἀναφέρονται στόν αἰώνα τόν ἄπαντα, γιά τίς τυραννικές καί χυδαῖες παραφορές

του, ποιός ἄνθρωπος μέ σωστό μυαλό μπορεῖ νά κατακρίνει;

Μέ δυσαρεστεῖ τό γεγονός ὅτι σέ μιά τόσο ἄξια πολιτειακή ὀργάνωση σάν τῶν Λακεδαιμονίων, βρίσκεται μιά τόσο ύποκριτική τελετή σάν έτούτη: ὅταν ὁ βασιλιάς πέθαινε, όλοι όσοι ανήκαν στή συμπολιτεία, όλοι οί όμηροι, όλοι οί είλωτες, οί άντρες κι οί γυναϊκες, ἀνάκατα, ἔσκιζαν τό μέτωπό τους, σάν ἀπόδειξη πένθους κι **ἔλεγαν, ἀνάμεσα στίς φωνές καί στίς κλάψες τους, ὅτι ἐκεῖνος ἐκεῖ, ὅποιος κι ἄν ἡταν,** ύπῆρξε ὁ καλύτερος βασιλιάς ἀπ' ὅσους μέχρι τότε είχε δεῖ ἡ πολιτεία: ἀποδίδοντας στήν κοινωνική βαθμίδα τό έγκώμιο πού ἀνῆκε στήν ἀξία καί τό ἐγκώμιο πού ἀνῆκε στήν ὑπέρτατη ἀξία ξέπεφτε στήν ἔσχατη καί κατώτατη βαθμίδα. 'Ο 'Αριστοτέλης πού ἀνασκαλεύει τά πάντα, ἐξετάζει, σχετικά μέ τή ρήση τοῦ Σόλωνα —ὅτι κανείς δέν μπορεῖ, πρίν τό θάνατό του, ν' ἀποκληθεῖ εὐτυχής— ἄν, ἀκόμα κι αὐτός πού ἔζησε καί πέθανε σύμφωνα μέ τόν κανόνα, μπορεῖ ν' ἀποκληθεῖ εὐτυχής, σέ περίπτωση πού τ' ὄνομά του πάει ἄσχημα ἤ οἱ ἀπόγονοί του είναι ἀνάξιοι. "Οσο ἔχουμε ζωή μέσα μας, μεταφέρουμε προκαταβολικά τόν ἑαυτό μας ὅπου μᾶς ἀρέσει: ὅταν ὅμως βρισκόμαστε έξω ἀπό τή ζωή, δέν έχουμε καμιά ἐπικοινωνία μέ ὅ,τι ὑπάρχει. Καί θά ήταν καλύτερο νά έλεγε κανείς στό Σόλωνα ὅτι συνεπῶς ποτέ ἄνθρωπος δέν εἶναι εὐτυχής, ἐφόσον δέν είναι, παρά ὅταν δέν ὑπάρχει πιά.

«Δύσκολα ὁ καθένας ξεριζώνεται κι ἀποκόβεται ἀπό τή ζωή. Τουναντίον, χωρίς νά θέλει, φαντάζεται πώς ἕνα μέρος του ἐπιζεῖ· καί δέν μπορεῖ νά ξεκολλήσει καί νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τό καταριγμένο σῶμα του»<sup>3</sup>

'Ο Μπερτράν ντύ Γκεκλέν πέθανε στήν πολιορκία τοῦ πύργου τοῦ Ρανγκόν, κοντά στό Πύι τῆς 'Ωβέρνης. Οἱ πολιορκημένοι, ὅταν κατόπιν παραδόθηκαν, ὑπογρεώθηκαν νά φέρουν τά κλειδιά τοῦ πύργου πάνω στό σῶμα τοῦ νεκροῦ.

"Όταν ὁ Μπαρτολομέο 'Αλβιάνο, ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ τῶν Βενετῶν, πέθανε στήν ὑπηρεσία τῶν πολέμων τους ἐναντίον τῆς Μπρέσια κι ἡ σωρός του ἔπρεπε νά μεταφερθεῖ πίσω στή Βενετία μέσα ἀπό τά μέρη τῆς Βερόνας, πού ἦταν τόπος ἐχθρικός, ἡ πλειοψηφία τοῦ στρατεύματος ἦταν τῆς γνώμης νά ζητηθεῖ ἄδεια ἐλεύθερης διάβασης ἀπό τούς Βερονέζους. "Όμως, ὁ Τεόντορο Τριβούλτσιο δέ συμφώνησε μαζί τους καί προτίμησε νά περάσει τόν νεκρό μέ τή βία, ἀφήνοντας τά πράγματα στήν τύχη τῆς μάχης: «Δέν στέκει», ἔλεγε, «αὐτός πού στή ζωή του δέ φοβήθηκε ποτέ τούς ἐχθρούς του, τώρα πού είναι νεκρός νά δείξει ὅτι τούς τρέμει».

Πράγματι, σέ σχετικό ζήτημα, σύμφωνα μέ τούς νόμους τῶν ἀρχαίων 'Ελλήνων, ὅποιος ζητοῦσε ἀπό τόν ἐχθρό ἕναν νεκρό του γιά ταφή, ἀπαρνιόταν τή νίκη καί δέν τοῦ ἐπιτρεπόταν πιά νά ὑψώσει τρόπαιο. "Οσο γιά ἐκεῖνον πού δεχόταν παρόμοια πρόταση, ήταν ἀπόδειξη νίκης. Έτσι ἔχασε ὁ Νικίας τήν πλεονεκτική θέση, πού ξεκάθαρα εἰχε κερδίσει σέ βάρος τῶν Κορινθίων. Κι ἀντίθετα, ὁ ᾿Αγησίλαος σταθεροποίησε τή θέση, πού πολύ ἀμφίβολα εἰχε καταλάβει σέ βάρος τῶν Βοιωτῶν.

Αὐτά τά πράγματα θά μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν περίεργα, ἄν δέν ήταν ἀνέκαθεν ἀποδεκτό, ὅχι μόνο νά ἐπεκτείνουμε τή μέριμνα γιά τόν ἑαυτό μας καί πέρ' ἀπό ἑτούτη τή ζωή, ἀλλά ἀκόμα νά πιστεύουμε ὅτι πολύ συχνά ἡ εὕνοια τῶν οὐρανῶν μᾶς

συνοδεύει στό μνῆμα καί συνεχίζει νά ἐκδηλώνεται στά λείψανά μας. Σχετικά ὑπάρχουν τόσα παραδείγματα ἀπό περασμένους καιρούς, ἀφήνοντας στήν ἄκρη τά δικά μας, ὥστε δέν ὑφίσταται λόγος νά ἐπεκταθᾶ. ΄Ο 'Εδουάρδος ὁ πρῶτος, βασιλιάς τῆς 'Αγγλίας, ἔχοντας ἐπαληθεύσει στή διάρκεια τῶν μακροχρόνιων πολέμων ἀνάμεσα σ' αὐτόν καί στό Ροβέρτο, βασιλιά τῆς Σκωτίας, πόσο ἡ παρουσία του ἡταν πλεονεκτική γιά τίς ὑποθέσεις του, ἀφοῦ πάντα ἔβγαινε νικητής σέ ὅ,τι ἀναλάμβανε αὐτοπροσώπως, ὑποχρέωσε τό γιό του μέ ὅρκο ἐπίσημο, νά βράσει τό πτῶμα του, ὅταν θά πέθαινε, ὥστε νά χωριστοῦν οἱ σάρκες ἀπό τά ὀστᾶ καί νά τίς θάψει ὅσο γιά τά ὀστᾶ του, νά τά βάλει στήν ἄκρη, γιά νά τά παίρνει μαζί του στό στρατό του, κάθε φορά πού θά τύχαινε νά πολεμήσει κατά τῶν Σκώτων. Λές καί τό πεπρωμένο μοιραῖα εἶχε προσδέσει τή νίκη στά μέλη τοῦ κορμιοῦ του.

Ο Γιάν Ζίζκα πού διετάραξα τήν τάξη στή Βοημία, ύποστηρίζοντας τίς πλάνες τοῦ Γουίκλιφ, ἄφησε διαθήκη νά τόν γδάρουν μετά θάνατο καί μέ τό πετσί του νά φτιάξουν ἕνα τύμπανο καί νά τό κουβαλοῦν στόν πόλεμο κατά τῶν ἐχθρῶν του, πιστεύοντας ὅτι αὐτό θά βοηθοῦσε νά συνεχιστοῦν οἱ ἐπιτυχίες πού εἰχε στούς πολέμους, τούς ὁποίους ὁ ἴδιος εἰχε διεξαγάγει ἐναντίον τους. Ἔτσι, ὁρισμένοι Ἰνδιάνοι κουβαλοῦσαν στίς μάχες κατά τῶν Ἰσπανῶν τά ὀστᾶ κάποιου ἀρχηγοῦ τους, ἐπειδή εἰχαν στό νοῦ τους τὴν καλοτυχία του, ἐνόσω ἡταν ζωντανός. Κι ἄλλοι λαοί σὲ αὐτόν τόν Νέο Κόσμο σέρνουν στόν πόλεμο τά πτώματα τῶν ἀνδρείων πού ἔπεσαν στίς μάχες τους, ὅστε νά τούς χρησιμεύσουν γιά γούρι κι ἐνθάρρυνση.

Τά πρῶτα παραδείγματα δέν ἀφήνουν στήν ἄκρη γιά τό μνῆμα παρά τή φήμη πού ἀποκτήθηκε ἀπό τίς παρελθοῦσες πράξεις τους ἐτοῦτα ἐδῶ ὅμως θέλουν νά προσθέσουν ἐπιπλέον σέ αὐτές καί τή δύναμη νά ἐνεργοῦν. Ἡ πράξη τοῦ σωματάρχη Μπαγιάρ εἰναι πιό καλοβαλμένη, γιατί ὅταν ἔνιωσε πώς εἰχε πληγωθεῖ θανάσιμα ἀπό ἕνα ἀρκεβούζιο πού τόν εἰχε χτυπήσει κατάσαρκα καί τόν συμβούλευαν ν' ἀποτραβηχτεῖ ἀπό τή μάχη, ἀπάντησε πώς δέ θ' ἄρχιζε στά τελευταῖα του νά πισωπλατίζει τόν ἐχθρό κι ἀφοῦ πολέμησε ὅσο ἀκόμα εἰχε δύναμη, νιώθοντας νά χάνει τόν κόσμο καί νά γλιστράει ἀπό τό ἄλογο, διέταξε τήν ὀρντινάτσα του νά τόν ξαπλώσει στή ρίζα ἑνός δέντρου, ἀλλά μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά πεθάνει μέ τό

πρόσωπο στραμμένο πρός τόν έχθρό, ὅπως κι ἔγινε.

Πρέπει νά προσθέσω έδῶ καί τό παρακάτω παράδειγμα, ἐξίσου σημαντικό γιά ετοῦτες τίς σκέψεις ὅσο καί τά προηγούμενα. ΄Ο αὐτοκράτορας Μαξιμιλιανός, προπάππους τοῦ βασιλιᾶ Φίλιππου πού κυβερνάει στίς μέρες μας, ὑπῆρξε ἡγεμόνας ύπερπροικισμένος μέ μεγάλα χαρίσματα κι ανάμεσα στ' αλλα μέ μοναδική σωματική όμορφιά. "Όμως, ἀνάμεσα στίς ἰδιοτροπίες του ὑπῆρχε κι ἐτούτη, ὁλότελα ἀντίθετη πρός τή συνήθεια τῶν ἡγεμόνων πού, γιά νά βγάλουν πέρα τίς σημαντικότερες ύποθέσεις, κάνουν θρόνο τους τό κατουροκάνατό τους: δέν είγε ποτέ του θαλαμηπολο τέτοιας ἐμπιστοσύνης, ὥστε νά τοῦ ἐπιτρέψει νά τόν δεῖ στόν ἀπόπατο. Κρυβόταν γιά τό ψιλό του, τόσο ντροπαλός ὅσο μιά παρθένα νά μήν ἀποκαλυφθοῦν οὕτε σέ γιατρό, οὕτε σέ ὅποιον ἄλλον τά μέρη τοῦ σώματος πού συνηθίζεται νά κρύβουμε. Ἐγώ, πού ἔχω τόσο ἀναιδές στόμα, είμαι ώστόσο ἀπό ίδιοσυγκρασία ἐπιρρεπής πρός αὐτή τή συστολή. Ἐκτός ἀπό ἰσχυρή προτροπή τῆς ἀνάγκης ἤ τῆς ἡδονῆς, δέν ἐμφανίζω ἐπ' οὐδενί λόγω στά μάτια κανενός τά μέλη τοῦ σώματος καί τίς πράξεις πού οἰ συνήθειές μας μᾶς ἐπιβάλλουν νά καλύπτονται. Ύποφέρω περισσότερο ἀπό αὐτή τήν ύπογρέωση ἀπ' ὅ,τι θεωρῶ πρεπούμενο γιά ἕναν ἄντρα κι ἰδιαίτερα γι' ἄντρα τοῦ έπαγγέλματός μου.4 "Ομως ὁ Μαξιμιλιανός ἔφτασε σέ τέτοια ὑπερβολή, ὥστε διέταξε, με είδικούς ὅρους στή διαθήκη του, νά τοῦ φορέσουν σώβρακο, ὅταν θά ἡταν νεκρός. Θά ἔπρεπε νά πρόσθετε μέ κωδίκελλο ὅτι ἐκεῖνος πού θά τοῦ τό ἀνέβαζε, ἄφειλε νά ἔχει μαντίλι στά μάτια. Τήν ἐντολή τοῦ Κύρου πρός τά παιδιά του, οὕτε αὐτά, οὕτε ἄλλος κανείς νά δεῖ καί ν' ἀγγίξει τό σῶμα του μετά τόν γωρισμό του ἀπό τήν ψυχή, τήν ἀποδίδω σέ κάποια δική του φιλοθρησκεία. Γιατί τόσο ὁ ίστορικός του, ὅσο καί ὁ ἴδιος, ἀνάμεσα στίς μεγάλες ἀρετές τους, ἔσπειραν σέ ὅλη τή ζωή τους τόν σπόρο ίδιαίτερης φροντίδας κι εὐλάβειας τῆς θρησκείας.

Μέ δυσαρέστησε ἐτούτη ἡ διήγηση πού μοῦ εἰπε σπουδαῖο πρόσωπο, σχετικά μ' ἔναν γνωστό μου, ἄνθρωπο ἀρκετά ἀκουστό, τόσο στήν εἰρήνη, ὅσο καί στόν πόλεμο. Αὐτός λοιπόν, πεθαίνοντας σέ μεγάλη ἡλικία στό μέγαρό του, μέ πόνους ἀβάσταχτους ἐξαιτίας τῆς ψαμμίασης, πέρασε ὅλες τίς τελευταῖες ὡρες του, φροντίζοντας μέ μανία νά τακτοποιήσει τήν πομπή καί τήν τελετή τῆς κηδείας του καί πίεζε ὅλους τούς εὐγενεῖς πού τόν ἐπισκέπτονταν, νά τοῦ δώσουν τό λόγο τους ὅτι θά ἡταν παρόντες στήν ἐκφορά του. Κι ἐκεῖνον ἀκόμα τόν πρίγκηπα, ὁ ὁποῖος τόν εἰδε στίς ὕστατες στιγμές του, ἐπίμονα τόν παρακάλεσε νά δώσει ἐντολή στούς οἰκείους του νά παρευρεθοῦν, χρησιμοποιώντας λογιῶν παραδείγματα κι ἐπιχειρήματα, γιά ν' ἀποδείξει ὅτι ἡταν πράγμα πού ὀφειλόταν σέ ἄνθρωπο τῆς σειρᾶς του καί φάνηκε ὅτι ξεψύχησε εὐχαριστημένος, ἀφοῦ εἰχε ἀποσπάσει αὐτή τήν ὑπόσχεση κι εἰχε τακτοποιήσει, κατά τό γοῦστο του, τό πρόγραμμα καί τήν τάξη τῆς κηδείας του. Ποτέ

μου δέν είδα τόσο ἐπίμονη ματαιοδοξία.

Αλλά κι ή ἀντίθετη ἐκκεντρικότητα, γιά τήν ὁποία δέ μοῦ λείπουν οἰκεῖα παραδείγματα, μοῦ φαίνεται πρώτη ξαδέρφη αὐτῆς πού ἀναφέρθηκε: νά ψάγνεις σέ αὐτό τό ἔσχατο σημείο, μέ φροντίδα καί πάθος νά τακτοποιήσεις τήν κηδεία σου, γιά νά πετύχεις κάποια μηδαμινή κι ἀσυνήθιστη οἰκονομία: ἕναν ὑπηρέτη κιἕνα φανάρι. Βλέπω νά ἐγκωμιάζεται αὐτή ἡ ἰδιοτροπία, ὅπως καί ἡ ἐντολή τοῦ Μάρκου Ἐμίλιου Λέπιδου, πού ἀπαγόρευσε στούς κληρονόμους του νά κάμουν γι' αὐτόν τελετές που τό ἔθιμο ἀπαιτοῦσε σέ τέτοιες περιστάσεις. Είναι ἀκόμα συγκράτηση καί λιτότητα ν' ἀποφεύγονται τά ἔξοδα κι οἱ ἡδονές, τῶν ὁποίων τή χρήση καί τή γνώση δέν εἴμαστε σέ θέση ν' ἀντιληφθοῦμε; 'Ορίστε εὕκολη καί φθηνή μεταρρύθμιση! "Αν ήταν άπαραίτητο νά φτιαχτεῖ νόμος γι' αὐτό τό ζήτημα, θά ἤμουν τῆς γνώμης ὅτι σέ αὐτό, όπως σέ όλες τίς πράξεις τοῦ βίου, ὁ καθένας πρέπει νά συσχετίζει τά πρεπούμενα μέ τή μορφή τῆς τύχης του. Καί σοφά ὁ φιλόσοφος Λύκων παράγγειλε στούς φίλους του νά βάλουν τό κορμί του ὅπου ἐκεῖνοι θά ἔκριναν καλύτερα κι ὅσο γιά τήν ἐπικήδεια τελετή, νά μή γίνουν οὔτε πράγματα περιττά, οὔτε ταπεινά. Θ' ἀφήσω άπλῶς τό ἔθιμο νά τακτοποιήσει αὐτή τήν τελετή καί θά τήν ἐμπιστευθῶ στή διάκριση τῶν πρώτων πού θά με άναλάβουν. «Γιά εμας, πρέπει αὐτή τή φροντίδα νά τήν περιφρονοῦμε όλότελα, άλλά νά μήν τήν παραμελοῦμε γιά χάρη τῶν δικῶν μας».5 Κι ἄγια λέει ἕνας άγιος: «΄ Η φροντίδα τῶν τάφων, οἱ συνθῆκες τῶν ἐνταφιασμῶν, ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν επικήδειων τελετῶν, είναι μᾶλλον παρηγοριά γιά τούς ζωντανούς, παρά βοήθεια γιά τούς νεκρούς».6 Ετσι, ὁ Σωκράτης ἀπαντάει στόν Κρίτωνα πού, τήν τελευταία ὥρα του, τόν ρωτάει πῶς ἐπιθυμεῖ νά ταφεῖ: «"Οπως θέλετε». "Αν χρειαζόταν ν' ἀνακατευτῶ περισσότερο σ' αὐτό τό ζήτημα, θά θεωροῦσα πιό εὐάρεστο νά μιμηθῶ εκείνους πού αναλαμβάνουν, ενόσω ζοῦν κι ανασαίνουν, ν' απολαύσουν τήν τάξη καί τιμή τοῦ τάφου τους κι εὐχαριστοῦνται νά βλέπουν λαξεμένη σέ μάρμαρο τή νεκρή μορφή τους. 7 Εὐτυχισμένοι, πού ξέρουν νά τέρπουν καί νά ίκανοποιοῦν τίς αἰσθήσεις τους μέ τήν ἀναισθησία καί νά ζοῦν μέ τό θάνατό τους.

Λίγο λείπει νά μέ κυριεύσει μίσος ἀγιάτρευτο ἐναντίον κάθε λαϊκῆς κυριαρχίας, ἄν καί μοῦ φαίνεται ἡ πιό φυσική καί δίκαιη, ὅταν μοῦ ἔρχεται στό νοῦ ἐκείνη ἡ ἀπάνθρωπη ἀδικία τοῦ ἀθηναϊκοῦ λαοῦ, πού ἔστειλε στό θάνατο, δίχως ἐλαφρυντικό καί χωρίς νά καταδεχτεῖ νά τούς ἀκούσει στίς ἀπολογίες τους, ἐκείνους τούς θαρραλέους στρατηγούς, πού μόλις εἶχαν νικήσει τούς Λακεδαιμόνιους στή ναυμαχία τῶν ᾿Αργινουσῶν, τή σκληρότερη καί μεγαλύτερη μάχη πού οἱ "Ελληνες ποτέ ἔδωσαν κατά θάλασσα μέ τίς δικές τους δυνάμεις, ἐπειδή μετά τή νίκη εἶχαν κυνηγήσει τίς εὐκαιρίες πού ὁ νόμος τοῦ πολέμου τούς πρόσφερε, ἀντί νά σταθοῦν, νά περισυλλέξουν καί νά θάψουν τούς νεκρούς τους. Κι αὐτή ἡ ἐκτέλεση γίνεται πιό ἀπαίσια ἀπό τή συμπεριφορά τοῦ Διομέδοντα, πού ἡταν μεταξύ τῶν καταδικασμένων, ἄνθρωπος ἀξιομνημόνευτης ἀρετῆς, τόσο στρατιωτικῆς, ὅσο καί πολιτικῆς. Βγαίνοντας μπροστά νά μιλήσει, ἀφοῦ ἄκουσε τήν ἀπόφαση τῆς καταδίκης τους καί βρίσκοντας τότε μόνο μιά εὐκαιρία νά τόν ἀκούσει ἤρεμα τό ἀκροατήριο, ἀντί νά τή χρησιμοποιήσει γιά τό καλό τῶν ἀπόψεών του καί γιά νά ἐκθέσει τήν ὁλοφάνερη

ἀδικία μιᾶς τόσο σκληρῆς ἀπόφασης, γνοιάστηκε μόνο γιά τή σωτηρία τῶν δικαστῶν του, παρακαλώντας τούς θεούς αὐτή ἡ κρίση νά τούς βγεῖ σέ καλό. ᾿Από φόβο μάλιστα μήπως οἱ εὐχές του κι οἱ εὐχές τῶν συντρόφων του δέν πιάσουν καί πέσει στά κεφάλια τοῦ κόσμου ἡ ὀργή τῶν θεῶν, τούς πληροφόρησε τί ἡταν αὐτές οἱ εὐχές, σέ ἀναγνώριση μιᾶς τόσο ἔνδοξης ἐπιτυχίας καί χωρίς νά προσθέσει ἄλλο καί χωρίς νά

διστάσει, βάδισε κατευθεῖαν καί θαρραλέα στό μαρτύριο.

Ή τύχη, κάμποσα χρόνια ἀργότερα, τούς πλήρωσε μέ τό ίδιο νόμισμα. Γιατί ὁ Χαβρίας, ἀρχιστράτηγος τοῦ στρατοῦ θάλασσας τῶν 'Αθηναίων, ἔχοντας ὑπερισχύσει στόν ἀγώνα κατά τοῦ Πόλλιδος, ναυάρχου τῆς Σπάρτης, στή ναυμαχία τῆς Νάξου, ἔχασε μιά κι ἔξω τούς καρπούς τῆς νίκης του, καρπούς σημαντικότατους γιά τίς ὑποθέσεις τους, γιά νά μήν πάθει τήν ίδια συμφορά. Καί γιά νά μή χάσει λίγα νεκρά σώματα τῶν φίλων του, πού ἐπέπλεαν στή θάλασσα, ἄφησε νά πλέει στά σίγουρα ἔνας κόσμος ζωντανῶν ἐχθρῶν, πού ὕστερα ἔκαμαν τούς 'Αθηναίους νά πληρώσουν ἀκριβά αὐτή τήν ἄκαιρη δεισιδαιμονία.

«Θές νά μάθεις ποῦ θά βρίσκεσαι μετά θάνατο;

Έκει ὅπου τά ἀγέννητα βρίσκονται»8.

Ένας ἄλλος ξαναδίνει τό συναίσθημα τῆς ἀνάπαυσης σ᾽ ἕνα σῶμα δίχως ψυχή: «Νά μήν ἔχει μνῆμα νά τόν δεχτεῖ, οὕτε καταφύγιο, ὅπου τό σῶμα του,

λυτρωμένο ἀπό τό βάρος τῆς ζωῆς, ν' ἀναπαυθεῖ εἰρηνικά»9.

"Όμοια, ή φύση μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι ἀρκετά νεκρά πράγματα διατηροῦν ἀπόκρυφες σχέσεις μέτή ζωή. Τό κρασί χαλάει στά κελάρια, ἀκολουθώντας ὁρισμένες ἐποχιακές μεταβολές τοῦ ἀμπελιοῦ πού τό γέννησε. Καί τό κυνήγι ἀλλάζει κατάσταση καί γεύση στά δοχεῖα ὅπου παστώνεται, σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού διέπουν τή ζωντανή σάρκα, καθώς λέγεται.

## Σημειώσεις:

1. Σενέκας, Έπιγράμματα, 98.

2. Κικέρων, Τουσκουλανικά, βιβλίο 5, κεφ. 18.

3. Λουκρήτιος, Περί τῆς φύσης τῶν πραγμάτων, ἄσμα 3.

4. 'Ο Μονταίνι θεωρούσε τόν έαυτό του στρατιωτικό, ἐπειδή ἡταν εὐγενής κι είχε κρατήσει ὅπλα στά χέρια του.

5. Κικέρων, ὅπως ἀν. βιβλίο Ι, κεφ. 45.

6. "Αγιος Αὐγουστίνος, Περί τῆς πολιτείας τοῦ Θεοῦ, βιβλίο Ι.

7. Πρόκειται γιά τούς «κειτόμενους» (gisahs): στό Μεσαίωνα, άλλά καί στά χρόνια τοῦ Μονταίνι κι ἀργότερα, συνηθιζόταν νά δίνεται ἀνάγλυφη ἡ μορφή τοῦ νεκροῦ πάνω στό σκέπασμα τοῦ τάφου.

8. Σενέκας. ωάδες, βιβλίο 2.

9. "Εννιος, ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τόν Κικέρωνα στά Γουσκουλανικά, βιβλίο Ι.

