

ΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑ

Άγρια σάν άστραπή ἄλογα τῆς Εύρώπης
 Χάος ἀπό τσακισμένα μέλη
 Κινούμενοι τοῖχοι
 "Ηλιοί"
 Ματωμένα λιθόστρωτα σφεντονισμένα ἀπό τυφλά χέρια
 Στή μαγιονέζα
 Στή λάσπη
 Σέ βόθρο φιλικά ἀνοιχτό
 Σέ δλα ἐκείνα πού ἔχουν ζνα ὄνομα καὶ δέν μποροῦν νά φανερωθοῦν
 'Η αραβική μου φύτρα ριγεῖ σέ κάθε βῆμα τῆς σάρκας
 'Υποταγμένη
 'Ικανή νά περιμένει πολύ τήν υπόσχεση μιᾶς θλιβερῆς ιστιοφορίας
 Χαιρετίστε φίλοι μου τό θάνατο τούς καρπούς τίς διαλύσεις του
 Δέν υπάρχει καμά (μόνο γι' αὐτόν) ἀπαγορευμένη ζωή
 Στήν πυρκαϊά τοῦ ἐρωτικοῦ πάθους
 "Υστερά
 Γιά μιά φορά ή νύχτα πού πέφτει
 'Η νύχτα ή νύχτα ή καταγίδα
 Ξαναγυρνῶ στά νειάτα μου

ΠΙΟ ΗΔΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΩΡΑ ΣΕ ΩΡΑ

Εὐλαβικός μαγνήτης ἀκόμα στίς ώρες μου
 Βρίσκω τόν τοῖχο ψηλό
 Τό δρόμο μακρινό
 'Η γάτα ή ἵβη ὁ κροκόδειλος
 Οἱ συμμαθητές μου
 Τό ποτάμι ἀγιοσύνη γεμάτο κυλάει
 Στά δρομάκια (ρυτίδες τῆς μεγάλης πόλης)
 'Η εἴστριψη πέτρα ζητιανέει
 'Εντελῶς ἀνώφελες οἱ προσευχές
 "Οταν ή ἐπιθυμία ξυπνάει ὀλάνοιχτη
 'Η τρυφερότητα μοιάζει κι αὐτή σάν ξένη
 Στό γεῦμα τῆς «ἀγάπης» τοῦ μεγάλου γόη

Γιά τόν André Pieyre de Mandiargues



ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΓΟ

Τά χέρια μου περιδιάβαζαν σ' ἐπαφές
 Καί στίς ἀλλόκοτες κουβέντες πού ἔρχονταν ἀπό 'Εκείνη
 Κυματίζανε στήν ἐπιφάνεια τοῦ ρυακιοῦ
 "Ακονγά τή διάλεκτο τοῦ γδυσίματος τῶν σέξ
 Τά χέρια γράφανε στά φράγματα τοῦ νεροῦ
 Εἰκοσιτέσσερις ώρες τό εἰκοσιτετράωρο
 Καί ἔπερπε ν' ἀκολουθήσουν δολοφονίες
 Στό ίδιο ξεθωριασμένο γαλάζιο σούρουπο πού σφυρίζουν τ' ἀτσαλένια φίδια
 Κράζουν οἱ γλάροι κι ἀνοίγουν σάν ἄνθη οἱ ὥριμες γυναῖκες
 Στούς ἐρεθισμένους ὑπέρους καὶ στίς πληγές τῆς φθηνῆς πραμάτειας
 Είμουνα λιγάκι φοισμένη
 Μά ἤτανε πολὺ γλυκό
 Νά μπορῶ μεσοστρατίς νά οὐρήσω

Γιά τή Matta