

Βασίλης Παπαθανασίου

Παράσταση

πέρασε τό χέρι άναμεσα στά μαλλιά της έτσι καθώς ἔπεφταν ξέμπλεκα άναρριχώμενα παραμύθια στήν αἰσθηση και γύρισε τό κεφάλι της ἀπίθανα ἀργά γιά νά ξεμπλέξει τά παράσιτα διαλύοντας τήν τελευταία ἀχτίνα πού θά περάσει στό λεξικό άνωνυμων ποιός θά μπορούσε νά βοηθήσει σέ τούτη τήν ἀποσύνθεση κι ἐγώ ξμεινα μ' ἀνοιχτό τό στόμα δέν περίμενα τούτη τή κουβέντα κι ἐκείνη κουνάει τά χέρια της δ φάρος σβηστός ἐκείνη τρυπάει τ' αύτιά τῶν θαλάσσιων μεμβράνων μέ κάτι ἀπίθανα τεράστιες ζητωκραυγές πού θά λεγες δτι δέ βγαίνουν ἀπό στόμα άνθρώπου κι ἐγώ δέ ξέρω τί δμως προσπάθησ... νά περάσ... τήν ἀνοξείδωτη γεύση στό τέλος μετά τήν παράσταση και δέν μπόρεσα νά παρακολουθήσω ὅλες τίς κινήσεις πού ἔκανε γιατί σάστισα τέτοιες κινήσεις θύμιζαν τεράστια ἀνακόντα πού μεταμορφώθηκε γιά τή περίσταση σέ σειρήνα μ' ἀρέσει μοῦ θυμίζει τούς ήρωες σέ ἔργα τοῦ ντοστογιέφσκι ἔτοιμοι νά βουτήξουν στή δυστυχία τους μέ τό οιώνιο χαμόγελο στά χείλια μά ἔπειτα ἀνακαλύπτουμε ἐκθαμβοῖ δτι ξέρουν νά κολυμπάνε και βρίσκονται στήν ἐπιφάνεια μόνο και μόνο γιά νά ζευγαρώσουν μέ τήν ἀνακόντα τέλος πάντων αὐτά είναι γιά ἄλλους καιρούς βάλθηκα νά φωνάζω τώρα ταιριάζει μιά ἀπίθανα χαριτωμένη ὑπόκλιση κι ίσως μιά ἄσκοπη ἐπανάληψη πού σύντομα θά ἀναγκάσει μερικούς νά φωνάξουν στό πλαϊνό αύτί δτι ἐδῶ ήρθανε και καλά θά ήταν νά ἔφευγαν γιατί ἔχουν και σπίτι. πφ!



φαιδν

Τό ψορηιώνυμος μηρού, νά γινθάς γρίζως σανιδιών τηνέμη,