μιξίας καί τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἡ ἑνότητα αὐτή δίνει τή χαριστική βολή στήν κλειστή

οἰκογενειακή δομή.

Ένῶ οἱ πειραματισμοί μέ τό χρόνο ἀποδίδουν καί έξυπηρετοῦν τήν ἀφήγηση, ή γλώσσα δὲ βοηθάει πάντα τό κείμενο. Πέρα άπό δρισμένες ίδιορρυθμίες «δουλεύοντας, μή κλαίγοντας», «γύρισε καθημαγμένος μέ πονώντας τά σαγόνια του», καί φράσεις ὅπως «ἤπιαν τό ρομαντισμό σέ ἄλλο χρῶμα», ὑπάρχουν συχνές λόγιες σφῆνες «είχε άρρωστήσει μέ κακή άσθένεια», «ὅλα ἡταν προκαθορισμένα κι άναγκαστικά», πού άνακόπτουν τή ροή τῆς ἀφήγησης. Ἡ ἀνασταλτική λειτουργία αὐτῶν τῶν τύπων είναι ἀκόμη εὐκρινέστερη στίς περιπτώσεις πού παρουσιάζεται άνεξάρτητος πλάγιος λόγος έτσι ή φράση «ὅλα αὐτά συνθέτουν τή ζωή του, σκέφτηκε ό Νικόλας» στερείται άληθοφάνειας καί, κατά συνέπεια, πειστικότητας.

Γ.Ν. Πεντζίκης

' Αλεξάνδρα Δεληγεώργη, ὁ λόγος τῆς μνήμης καί τοῦ σώματος

Τῆς ἔλεγα
νά συνηθίσει τό αἰμα στά σφαγεῖα
γιατί είναι ὑπόθεση καθημερνή
τό αἰμα στά σφαγεῖα ἡ μνήμη μας
τῆς ἔλεγα γαυγίζει ἀδέσποτο σκυλί
...

Κ.Γ. Παπαγεωργίου: Τό οἰκογενειακό δέντρο

'Αποτελεῖ ἀσφαλῶς κοινό τόπο ἡ ἄποψη ότι ή σύγγρονη πεζογραφία χρησιμοποιεί σέ εὐρεῖα κλίμακα λέξεις ή ἔννοιες πού συμβολίζουν κάτι τό διαφορετικό ἀπό ὅ,τι φαινομενικά μεταδίδουν. Στό κλασσικό διήγημα ή μυθιστόρημα αὐτό δέν συνέβαινε, ή, ἄν συνέβαινε, ὁ ἀναγνώστης είχε τή δυνατότητα τῆς εὔκολης προσπέλασης τοῦ συμβόλου καί τῆς οἰκείωσης τοῦ περιεγομένου του. Οἱ νόμοι τῆς ἀριστοτελικῆς αἰσθητικῆς, στόν βαθμό πού είχαν ἐπιβιώσει μέσα ἀπό τήν 'Αναγέννηση έως τά τέλη σχεδόν τοῦ 19ου αἰώνα, δέσμευαν τήν άφηγηματική δομή σέ όρθολογικά πλαίσια καθιστούσαν ύπογρεωτική τήν ὑποταγή τοῦ συγγραφέα σ' ἕνα καθιερωμένο ἀπό τήν παράδοση λογοτεχνικό πρότυπο, ενα πρότυπο διαχωρισμένο σέ τρία μέρη: άρχή, μέση καί τέλος. Τό σύνολο τῆς νεοκλασσικής λογοτεχνίας άλλά καί τοῦ άστικοῦ μυθιστορήματος βασίσθηκε στήν δρθολογική αὐτή κατανομή, ή ὁποία προϋπέθετε τά στοιγεία τῆς σαφήνειας καί τῆς ἀμεσότητας τοῦ λόγου. Σέ ἀνάλογες, ἐπομένως, γραφές, ἡ χρήση τῶν συμβόλων ήταν περιορισμένη στό ἐλάχιστο, διότι ἡ ἀφήγηση ἡταν ἐξαντλητική καί τά σημεῖα της ἔπρεπε νά μήν δημιουργοῦν προσκόμματα στόν ἀναγνώστη.

Τά σύμβολα, ώς στοιχεῖα δομικά τῆς νεώτερης πεζογραφίας, κάμνουν τήν ἐμφάνισή τους κατ' ἀργήν στό γαλλικό μυθιστόρημα (Φλωμπέρ, Σταντάλ), γιά νά ἀποκτήσουν μιά άπό τίς όλοκληρωτικές άξίες τους στό ψυχολογικό μυθιστόρημα, τοῦ ὁποίου πατέρας μπορεί νά θεωρηθεί ὁ Ντοστογιέβσκυ. Έφεξῆς στά πεζογραφήματα ὅπου ὁ λόγος ἐγγράφεται σέ πρῶτο πρόσωπο, τά λεγόμενα ἀπολογητικά, ή, γενικώτερα, στά πεζογραφήματα όπου παρατηρείται μιά άναλυτική αὐτοψυχογράφηση τῶν ἡρώων τους, τά σύμβολα άνακαλοῦν ἔμμεσες καί συγνά ἀπροσδιόριστες καταστάσεις, καταστάσεις πού άπαιτοῦν ἰδιαίτερους κώδικες γιά τήν ἐρμηνεία τους. Διότι ὅταν ὁρισμένα σύμβολα χρειάζονται τήν συνδρομή τῆς ἀτομικῆς μνήμης, ώστε νά λειτουργήσουν σωστά στό συγκεκριμένο κείμενο, ὁ ἀναγνώστης ὑποχρεώνεται, ἀπό τά ἴδια τά πράγματα, νά κρατᾶ μιάν άπόσταση άντίκρυ στά δρώμενα τοῦ πεζογραφήματος, ἐφ' ὅσον ἀδυνατεῖ νά ἔγει κοινά βιώματα καί μνημειακά στοιχεῖα μέ τόν συγγραφέα.

Τά δυό βιβλία άφηγηματικοῦ λόγου τῆς 'Αλεξάνδρας Δεληγεώργη ('Ιστορίες στό πρῶτο πρόσωπο' 1969 καί 'Φωνές', 1975) ἐγείρουν μερικά ἀπό τά προβλήματα πού μόλις

έθίξαμε στά προηγούμενα.

Είναι άλήθεια, κατ' άρχήν, ὅτι ἡ ἀνάγνωση τοῦ πρώτου ἀπό τά βιβλία τῆς Α. Δεληγεώργη δέν είναι βατή. Καί τά τέσσερα διηγήματα τοῦ ' Ιστορίες στό πρῶτο πρόσωπο' ἔγουν μιά δομή ἐκ πρώτης ὄψεως ἀσπόνδυλη. Ο χαρακτηρισμός αὐτός ἄς μήν ἐκληφθεῖ ώς θετικός ή άρνητικός. "Οσο άπομακρυνόμεθα ἀπό τό κλασσικό μορφολογικά ἀφήγημα, άπό τήν άναγκαιότητα ὕπαρξης ένός κεντρικοῦ μύθου καί ὁρισμένων βασικῶν ή δευτερευόντων χαρακτήρων, τόσο περισσότερο άναιρείται ή κυριαρχία τοῦ ἱεραρχημένου λόγου. Στήν πρώτη περίπτωση ὁ συγγραφέας ἔχει τόν ρόλο τοῦ ἀπλοῦ θεατῆ ή χρονικογράφου, ὅταν δέ παρεμβαίνει στήν διάρκεια τῆς ἀφήγησης ἡ ἐνέργεια του αὐτή ἀποσκοπεῖ στό νά προσφέρει κάποιες πληροφορίες στόν άναγνώστη, πληροφορίες πού δέν ἔχει τή δυνατότητα νά μεταδώσει μέσω τῶν διαλόγων ή τῶν περιγραφῶν. Στήν δεύτερη περίπτωση ό συγγραφέας, ἐπιθυμώντας νά ἐκθέσει μέσα στό κείμενο τήν προσωπική περιπέτειά του, καταργεῖ πρόσωπα ἤ πράγματα πού ζοῦν καί κινούνται έκτός τοῦ ἄμεσου ἐμπειρικοῦ κόσμου του, διαστέλλει τό περιεχόμενο τῶν βιωμάτων του, ώστε αὐτό νά καταλάβει τό κενό πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἀπουσία τοῦ

κατασκευασμένου μύθου. Μολονότι καί στίς δυό περιπτώσεις ὁ συγγραφέας είναι παρών στό κείμενο, ἀφοῦ τελικά ἐκεῖνος είναι πού έπιλέγει αὐτή ή τήν ἄλλη λέξη, παράσταση καί είκόνα, έντούτοις ὀφείλουμε νά κάμουμε κάποια σγηματική διάκριση: στό ἕνα είδος άφηγήματος προεξάργει ὁ ἔμμεσος λόγος ένῶ στό ἄλλο είδος ἔχουμε ἕναν λόγο ἀπολογητικό, ἄμεσα άναφερόμενο στά συνειδησιακά φαινόμενα τοῦ συγγραφέα. 'Εδῶ, ὅμως, άνακύπτει τό πρόβλημα τῆς λειτουργίας τοῦ άναγνώστη σγετικά μέ τό κείμενο: στά άφηγήματα μέ κλασσική δομή τά ὄρια είναι δεδομένα ὁ ἀναγνώστης παρακολουθεῖ τήν ἐξέλιξη μιᾶς Ιστορίας, όλοκληρώνει τίς ἀπόψεις του γιά τούς χαρακτήρες της, τοῦ προσφέρεται, τελικά, ή δυνατότητα νά ελέγξει ἀπό μιάν ἀπόσταση τά δρώμενα τῆς Ιστορίας. Στά άφηγήματα πού θεωροῦνται ώς ἀπολογητικά, αὐτά πού ἔχουν καλῶς ἤ κακῶς ὀνομασθεί τοῦ 'εσωτερικοῦ μονολόγου', ἐνῶ πρόθεση τοῦ συγγραφέα είναι ή μέθεξη τοῦ άναγνώστη στό άφηγούμενο, ώστόσο δέν τοῦ παρέχει πάντοτε ἐκεῖνες τίς δικλεῖδες πού θά τόν βοηθήσουν στή ταύτισή του μέ τό κείμενο. Αὐτό συμβαίνει διότι ή συχνά ἐλλειπτική γραφή τῶν προαναφερομένων πεζογραφημάτων δέν ἀποβλέπει στήν παρακίνηση τῶν νοητικών λειτουργιών, άλλά τών λειτουργιών πού σχετίζονται μέ τίς σωματικές άντιδράσεις.

"Ετσι ὁ ἀναγνώστης δέν ἀνακαλεῖ, μέσω τῶν λέξεων ἤ τῶν φράσεων, κοινά βιώματα — εἰναι ψευδαίσθηση κάτι τέτιο — ἀπλῶς ἀνακαλεῖ, καί ὅταν τό δεδομένο κείμενο ἔχει ἔνα βαθμό ἀρτιότητας ὕφους εἰτε περιεχομένου, προσωπικά βιώματα πού ἀφυπνίσθηκαν (αὐτή εἰναι ἄλλωστε καί ἡ ἐπιτυχία τοῦ συγγραφέα) μέ τήν πράξη τῆς ἀνάγνωσης.

Ας ἐπανέλθουμε, ὅμως, στήν πεζογραφία τῆς Α. Δεληγεώργη. 'Εδῶ διαπιστώνουμε **ὅτι τά διηγήματά της μποροῦν νά ὑπαγθοῦν** στήν περίπτωση τῆς ἀπολογητικῆς ἀφήγησης γιά τήν όποία ήδη μιλήσαμε. Οἱ μορφές, ἐπί παραδείγματι, τοῦ πρώτου βιβλίου της δέν είναι καθόλου στατικές, είναι άνολοκλήρωτες καί ὑποκείμενες σέ μιά διαρκή μεταλλαγή. 'Η σκιαγράφηση τῶν χαρακτηριστικῶν τους είναι ρευστή, φευγαλέα, μέ τρόπο ώστε νά ἀπορροφῶνται αὐτά ἀπό τόν περιβάλλοντα γῶρο, εἴτε νά μετουσιώνονται σέ ἄλλες μορφές, πραγματικές ή φανταστικές. Παρά, έντούτοις, τήν φαινομενική ρευστότητα ὁ λόγος ό όποῖος κινεῖ τά ἀφηγηματικά νήματα είναι ύπαρκτός καί συνυφαίνεται μέ τόν λόγο τῆς ψυχικής διάθεσης τής πεζογράφου. Δέν γνωρίζω γιατί ή Δεληγεώργη ἐπέλεξε τό ἀρσενικό φῦλο μιλώντας σέ πρῶτο πρόσωπο, καί μάλιστα ὅτὰν ἀναφέρεται σέ καταστάσεις πού έμφανῶς ἐγκαλοῦν τήν γυναικεία παρουσία. Μήπως αὐτό ἐκδηλώνει μιά προσπάθεια ἀπο-

Εκδόσεις Καστανιώτη Ζωοδόχου Πηγῆς 3 Τηλ. 36.03.234 ΑΘΗΝΑ

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

EENH

- ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ
 Σιντάρτα "Ενα ' Ινδικό παραμύθι
 Μετάφραση: Μαρία Παξινοῦ
- ΣΑΟΥΛ ΜΠΕΛΛΟΟΥ
 ΄Ο Μετέωρος ἄνθρωπος
 Μετάφραση: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος
- Ι. ΣΙΝΟΝΕ
 Τό μυστικό τοῦ Λουκᾶ
 Μετάφραση: 'Ανδρ. Λαμπρόπουλου

EAAHNIKH

- ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
 Πουκάμισα ἐκστρατείας
- ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Τό χαμένο κουμπί
- ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ
 Τό διπλό βιβλίο
- ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ
 Σπουδές, Διηγήματα
- ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 ΄Ο ἄνθρωπος μέ τό ἄδειο
- ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ
- ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 `Ανεπίδοτη ἐπιστολή στόν
 `Αλέξανδρο Παναγούλη
- ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΛΟ ΗΜΟΥ Χαλάσματα

στασιοποίησης ὤστε νά έλέγχεται ή ίδια ή γραφή της; Μήπως είναι μιά τυπική ἐπένδυση πού είρωνεύεται τήν οὐσία τοῦ προσώπου, τήν ἀμηχανία δηλαδή τῆς σύγχρονης γυναίκας πού δέν ἔχει βρεῖ ἀκόμη τόν λόγο της;

Πέρα ἀπό αὐτά ὅμως ἡ καταβύθιση τῆς Δεληγεώργη στά συνειδησιακά τοπία της ἀποτελεῖ γεγονός πραγματικό. Κάθε εἰκόνα, παράσταση ή ένθύμηση πού έξάγεται ἀπό έκεῖ, ἔχει προηγουμένως διαβραχεῖ ἀπό τό καθεστώς τῶν βιωματικῶν συνειρμῶν της. Τό θέμα ένός τρένου, ἔτσι, πού ἔγει δρομολογηθεῖ σέ μιά γνωστή ἀπό τίς ὀνομασίες τῶν τόπων περιοχή, είναι έξίσου ένα όχημα όνειρικό, διότι χρησιμεύει στήν συγγραφέα ώς μέσο ἀνάκλησης στιγμιοτύπων μιᾶς ζωῆς ή καί πολλῶν ζωῶν, στιγμιοτύπων πού εἶγαν ἐπικαλυφθεῖ ἀπό τά στρώματα τῆς μνήμης. (΄ Ίστορίες στό πρῶτο πρόσωπο΄, σελ. 17 ἔως 21). Οἱ μορφές καὶ τά πράγματα πού παρελαύνουν στήν διαδρομή τοῦ τρένου, ὁ μηχανοδηγός, οί ἐπιβάτες, οί ἀποσκευές, οί πινακίδες τῶν διαφημίσεων, χάνουν τήν αὐτονομία τους μέσα στόν άφηγηματικό λόγο. Έμφανίζονται, σβύνουν καί ἐπανεμφανίζονται γωρίς νά πείθουν ὅτι ἔχουν τήν δική τους ὀντότητα ή τήν δική τους δμιλία. 'Ο τρόπος μέ τόν δποῖο ἡ Δεληγεώργη διασκορπίζει, ἐδῶ ἤ ἐκεῖ, τά στοιχεῖα πού ἀποτελοῦν τόν περίκοσμο τῆς διήγησής της, μπορεί νά μᾶς όδηγήσει στή σκέψη ὅτι ἡ λειτουργία αὐτῶν τῶν στοιγείων ὑπάργουν στόν βαθμό πού ἡ ἴδια τά ἐπιθυμεῖ ἤ τά ἀπωθεῖ. Νομίζω πώς τίποτε δέν είναι αὐθύπαρκτο στό βιβλίο αὐτό. Τό κάθε τι δανείζεται τόν λόγο καί τό περίγραμμά του άπό τήν βούληση τῆς πεζογράφου. Ἡ ἐτερονομία τῶν πραγμάτων γίνεται όλοκληρωτική καθ' ὄσον ή τύχη τους καθορίζεται ἀπό τό κατά πόσο είναι άναγκαῖα ἤ ὄγι στήν γαρτογράφηση τοῦ κόσμου της. "Ογι. δέν θά πλάσω κανέναν ήρωα ', λέγει σ' ένα σημείο τοῦ διηγήματος 'Ο Ένεχυροδανειστής' ή Δεληγεώργη, 'δ προσωπικός μου μύθος ὑπέστη μεταλλαγές πού τόν καταλύουν' (σελ. 22).

Πράγματι δέν ὑπάρχουν κεντρικοί ἤ δευτερεύοντες ἤρωες στό βιβλίο αὐτό. Τά πάντα κινοῦνται γύρω ἀπό τήν φευγαλέα μορφή τοῦ συγγραφέα-ἀφηγητή, ὁ ὁποῖος εἶναι καί δέν εἶναι συγκεκριμένος. Πάντοτε ὑποκείμενος σέ μιά κατάσταση ριζικῆς ἀντίφασης, μεταξύ μνήμης καί πραγματικότητας, μεταξό κοινωνικῆς ἔνταξης καί ὑπαρξιακῆς φυγῆς, καταπίεσης καί ἀπελευθέρωσης, ὁ ἀφηγητής πλανᾶται σέ χώρους ἀντίρροπους, μέ ἀντιστικτικό δέ τρόπο προσπαθεῖ νά κάμει πραγματικό τό φανταστικό ἤ καί ἀντίστροφα. Οἱ ἀποστάσεις τόπου καί χρόνου καταργοῦνται ἐδῶ, ἐφ' ὄσον ἐκείνη πού παίζει τόν πρω-







Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Χ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 103 - ΤΗΛ. 3626.684 - 3624.606 ΔΙΔΟΤΟΥ 55 - 57 ΤΗΛ. 3629.402 ΑΘΗΝΑ τεύοντα ρόλο στήν διήγηση είναι ή μνήμη τοῦ παρατηρητή. 'Από τήν αἴθουσα ὅπου συσκέπτονται 'Οἱ γιατροί' τοῦ πρώτου διηγήματος τοῦ βιβλίου, καί ὅπου τό ἀντικείμενο τῆς σύσκεψής τους παρουσιάζεται σάν φαινομενικά ἀκαθόριστο, ὁ ἀφηγητής μπορεῖ καί διαφεύγει, περιδιαβάζοντας ὀνειρικούς τόπους, ζητώντας μιά διέξοδο ἀπέναντι στό ἐπερχόμενο γεγονός μιᾶς μοιραίας δίκης του βάσει μιᾶς νεφελώδους κατηγορίας.

"Όπως ήδη προαναφέραμε ὁ λόγος τῆς Δεληγεώργη ὑπακούει στήν ρευστότητα τοῦ συνειδησιακοῦ της χώρου. 'Η μνήμη σέ κατάσταση συνεχοῦς ἐγρήγορσης πραγματοποιεῖ ἀναγωγές σὲ ἀντιφατικές χρονικές διαστάσεις, οἱ εἰκόνες, ἔτσι, διαδέχονται ἡ μιά τήν ἄλλη χωρίς νά πειθαρχοῦν σ' ἔναν κοινό εἰρμό. 'Ο ἐσωτερικός κόσμος τῆς πεζογράφου εἰναι κομματιασμένος, ταραγμένος, γεμάτος ἀπό ἐφιάλτες καί δαιμονικά πλάσματα καί ἡ μόνη συνοχή του βρίσκεται ἴσως μέσα ἀπό τήν ἀνίχνευση τῶν σωματικῶν της βιωμάτων.

Πῶς ὄμως μποροῦν νά ἐλεγχθοῦν αὐτά; Ἡ γραφή είναι συχνά ἄκρως ὑπαινικτική, οί ἔννοιες, πάλι, συγκρούονται μεταξύ των, τά βιώματα δέν περιγράφονται έξ όλοκλήρου ἀντιφάσκουν, μεταμοσχεύονται σέ μιά σωρεία άλλων πραγμάτων καί μᾶς ἀποστεροῦν τήν δυνατότητα νά ἔχουμε μιά συνθετική τους άποψη. Νομίζω ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετές ἀδυναμίες στό βιβλίο αὐτό. Οἱ λυρικές περιγραφές, όχι σπάνια, φθάνουν μέχρι τά όρια τῆς ἐκζήτησης, ή διαρκής χρήση συμβόλων καί μεταφορῶν συσκοτίζει σέ μερικά σημεῖα, χωρίς αὐτό νά είναι κατά τήν ἄποψή μου ἀναγκαῖο, τήν λειτουργία τῆς ἀνάγνωσης. Δέν γνωρίζω αν αὐτό περιλαμβάνεται στίς προθέσεις τῆς πεζογράφου, άλλά θεωρώντας τό τελευταΐο διήγημα τοῦ ' Ιστορίες στό πρῶτο πρόσωπο', όπου καί αϊρονται σ' ἕνα σημαντικό βαθμό οί άντιρρήσεις μου, έχω τήν άποψη ὅτι ἐκεῖνο πού λείπει ἀπό τά προηγούμενα κείμενα είναι ή ἐνδελεχέστερη ἐπεξεργασία τους. Διότι οί άρετές αὐτοῦ τοῦ ἀφηγήματος δέν ἀποδυναμώνονται οὔτε ἀπό τήν χρήση τῶν συμβόλων ούτε ἀπό τούς συνειρμούς. 'Οπωσδήποτε δέν παρακολουθοῦμε καί ἐδῶ τήν ὀργανική ἐξέλιξη ενός μύθου, άλλά τό ἀπόσπασμα ἤ τά άποσπάσματα τῆς ἀφήγησης πού ἐπιθυμεῖ ἡ Δεληγεώργη ν' ἀκουσθοῦν. Ἡ στιλπνότητα, **ὄμως, τῶν εἰκόνων εἰναι ἀπαράμιλλη, ἡ μέ**θεξη στό ἀνάγνωσμα ἐπιτυγχάνεται σέ μεγάλο ποσοστό, οί κώδικες τοῦ κειμένου ἀποκρυπτογραφοῦνται άβίαστα. Ἡ παρουσίαση τοῦ μοναχικοῦ μέσα στήν ἀμμώδη ἔκταση ξενοδοχείου, τῆς γυναίκας πού καταλύει σ' αὐτό, ή σκηνή πού διαδραματίζεται στό λουτρό, όλα ἀποκτοῦν μιά διαφάνεια πού διασπᾶ τό ρεαλιστικό καί τό ὑπερβαίνει.

Δέν θά μποροῦσα νά καθορίσω μέ ἀκρίβεια τίς καταβολές τῆς Α. Δεληγεώργη ἤ τίς συγγένειές της μέ άλλους πεζογράφους, τουλάχιστον "Ελληνες. Βέβαια ὁ μύθος τῆς καφκικής 'Δίκης' πρέπει νά άποτελεῖ ἕνα στοιχεῖο τής λογοτεχνικής γενεαλογίας της. Ἐπίσης άρκετά σημεῖα τῶν κειμένων της παρουσιάζουν μεταφορές μιᾶς φιλμικῆς γραφῆς. Παρ' όλ' αὐτά ἐκεῖνο πού θά ἔπρεπε νά σημειωθεῖ είναι ὅτι ἡ Δεληγεώργη ἐνδιαφέρεται κυρίως γιά τήν μετάδοση ίδεῶν. Ἐλλειπτικοί ή ὅχι οί διαλογισμοί της ἐκφράζουν τήν ἀμφιταλάντευση μιᾶς γενιᾶς πού παρέλαβε ἕναν κόσμο ήδη κλονισμένο, τίς ρωγμές τοῦ ὁποίου προσπάθησε νά ἀποκαταστήσει χωρίς, ώστόσο, νά διαθέτει τά ἀπαιτούμενα ήθικά ἤ άξιολογικά ἐρείσματα. Δέν είναι δύσκολο στόν ἀναγνώστη νά κατανοήσει τήν προσπάθεια τῆς πεζογράφου νά ξεπεράσει τίς άντιφάσεις πού καθηλώνουν τήν δράση της, ώστε βρεί κάποια διέξοδο σέ μιά μορφή κοινωνικής ένταξης. 'Η ἀπόσπαση τοῦ προσώπου ἀπό τό περιβάλλον του, ή περιπλάνησή του στίς άβύσσους τῶν ψυχικῶν τοπίων, ἡ ἐπιθυμία του, τελικά, γιά δικαίωση, ἀποτελοῦν πραγματικές καταστάσεις, άναγκαῖες ἴσως καταστάσεις, ἐντούτοις, ποιύ δέν παύουν νά προκαλοῦν όδύνες σωματικές ή ψυχικές. "Αν οί θεσμοί καί οἱ κυρίαρχες ἱδεολογίες τίθενται ὑπό κρίσιν μέ τρόπο ὑπαινικτικό στό πρῶτο βιβλίο, στίς 'Φωνές' ή είρωνική διάθεση τῆς Δεληγεώργη κατευθύνεται πιό ἄμεσα πρός τίς κοινωνικές συνθήκες πού τήν περιπτύσουν.

Θεωρώντας τίς 'Φωνές' σάν τήν πρώτη οὐσιαστικά βαθμίδα κρυστάλλωσης τοῦ λογοτεχνικοῦ προσώπου τῆς Δεληγεώργη, νομίζω πώς δέν είναι ἄσκοπη μία συγκριτική άντιπαράθεση τοῦ περιεχομένου τῶν συμβόλων, καθώς αὐτά χρησιμοποιήθηκαν στό πρῶτο καί τό δεύτερο βιβλίο της. 'Ο πεζογράφος, κατά τήν νεανική ήλικία του, ἐπιλέγει τά σύμβολα ἐκεῖνα πού ἀποδίδουν μέσω τῆς γραφής τίς πρωτογενεῖς ζυμώσεις καί διεργασίες τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου. Αὐτό δέν είναι περίεργο καί έξηγεῖται ἐκ τοῦ ὅτι ὁ νέος πεζογράφος έχει ώς πρωταρχική ἀνάγκη τήν κατανόηση τοῦ ξαυτοῦ του. "Αν δέν μετέλθει τό στάδιο αὐτό, ἄν δέν συμφιλιωθεῖ ή ύφολογική καί τεχνική ταυτότητα ένός **ἔργου μέ τήν ταυτότητα (ἔστω κι ἄν αὐτή δέν** παύσει ποτέ νά διαμορφώνεται) τῆς ψυχῆς τοῦ δημιουργοῦ, τότε τό ἔργο μπορεῖ νά ἀναπτύξει τό ἕνα σκέλος του, τήν τεχνική πλευρά του, άλλά ἐφ' ὅσον δέν ὑπάρχει τό ἀπαραίτητο άντίκρυσμα καί ὁ διάλογος μέ τό έσωτερικό γίγνεσθαι τοῦ συγγραφέα, τό ἔργο είναι καταδικασμένο νά δανείζεται τήν σάρκα καί τό αίμα του ἀπό ἀλλοῦ. Δέν ὑπάρχει, πιστεύω, άπολύτως βιωματική πεζογραφία, ὅπως δέν

ύπάρχει καί ἀπολύτως τεχνητή γραφή. Τά μεγάλα, ώστόσο, ἔργα, ἀπ' ὅσο γνωρίζουμε. πραγματοποιήθηκαν γύρω ἀπό τό σημεῖο ή τά σημεία εναρμόνισης τῶν δυό (σγηματικά θεωρουμένων) περιοχών πού ὑποκρύπτονται πίσω ἀπό κάθε καλλιτεγνικό δημιούργημα τοῦ βιωματικοῦ πεδίου καί τοῦ τρόπου μέ τόν όποῖο τό βίωμα μετατρέπεται σέ γραφή. 'Ο νέος πεζογράφος, αν αντιμετωπίζει μέ σοβαρότητα ὅ,τι παράγει, θά πρέπει νά ἀνιχνεύσει έξαντλητικά αὐτό πού ἔχει τήν πρόθεση νά μεταδώσει καί πού δέν είναι τίποτε άλλο ἀπό τό τεμαχισμένο σέ λέξεις, φράσεις καί νοήματα, κορμί του. Έτσι μπορούμε νά άντιληφθοῦμε τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο τά πρῶτα γραπτά, τά νεανικά γραπτά, τείνουν πρός τήν λυρική ἔκφραση. 'Η κατάκτηση τῆς λιτότητας στό γράψιμο είναι προϊόν μιᾶς ὡρίμανσης - τεχνικής είτε σωματικής - ὁ λυρικός λόγος ἄν δέν ἐπικουρεῖται ἀπό ἄλλες παραμέτρους (βαθύς στογασμός, κριτική στάση, προβληματισμός πάνω σέ φαινόμενα γενικά καί σχετικά μέ τά όντολογικά έρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου) παραμένει προϊόν ἐνός άνεξέλεγκτου ἐφηβισμοῦ.

Ή Α. Δεληγεώργη μέ τίς 'Φωνές' πραγματοποίησε αὐτή τή μετάβαση ἀπό τό περιρρέον στό σχηματισμένο. Τά σύμβολα πού χρησιμοποιεὶ ἐδῶ ξεκινοῦν μέν ὡς πυρῆνες ἀπό τήνπροσωπική της περιπέτεια, ἀνάγονται ὅμως στήν συνέχεια σέ ἔνα εὐρύτερο φάσμα ὑπαρξιακῶν σχέσεων, ἀγκαλιάζουν δὲ τήν κοινωνική καί ἰστορική πραγματικότητα μέ τόν τρόπο πού τήν μεταλαμβάνει. 'Ο χρόνος τῆς ἀφήγησης ἐξακολουθεὶ νά είναι ἀντιστικτικός, ἀλλά περισσότερο ὀρθολογικά κατανεμημένος. 'Η μνήμη κάμνει καί πάλι ἀναδρομές, τά βιώματα τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἔρχονται νά συμβληθοῦν μὲ τόν ἐπώδυνο

γαρακτήρα τῶν παρόντων, δίδοντας, ἔτσι, μιά όλοκληρωμένη παράσταση τῶν καταβολῶν καί τῶν κρίσεων τῆς δεύτερης μεταπολεμικῆς γενιᾶς. Τό σῶμα τῆς πεζογράφου γίνεται ὁ μοιραΐος τόπος ὅπου συγκρούονται παρελθόν, παρόν καί μέλλον οί χαίνουσες πληγές τῆς οίκογενειακής παράδοσης ταυτίζονται μέ τίς πληγές μιᾶς ἄγονης τελικά κύησης. 'Η Δεληγεώργη ἀφυπνίζεται ἀπό τούς ἐφιάλτες τῶν δνείρων της γιά νά συναντήσει τούς πραγματικούς ἐφιάλτες τῶν χειρουργείων ἤ γιά νά ἀφουγκρασθεῖ τίς πλασματικές (ἄραγε δμως πλασματικές;) φωνές τῶν πεθαμένων παιδιῶν της. ΄ Αν ρίζω μιά ματιά στό ἔχει μου, θ' ἀνακαλύψω πώς ὅ,τι διαθέτω πραγματικά είναι αὐτός ὁ ἀνεξάντλητος πόνος γιά τό θάνατο τῶν παιδιῶν μου. (...) Τό πραγματικό ἀντικαθιστᾶ τίς νοητικές του βαλβίδες μέ ἄλλες καί μεταφέρεται μέσα στό χῶρο πού ἔγινε ἡ μνήμη σου, τριμένο χαρτί πού δέν τολμᾶς νά τ' άγγίζεις' ('Οί φωνές ', σελ. 24).

Κι όμως αὐτή ή ἐκ τῶν πραγμάτων σύγκρουση μέ τούς νόμους τῆς φύσης όδηγεῖ τήν πεζογράφο στό νά παρατηρήσει όξύτερα τήν ίδια τήν φύση άλλά καί ὅ,τι τήν περιβάλλει. 'Από τό κρεβάτι τῆς μαιευτικῆς κλινικῆς μπορεί καί ταξιδεύει στόν χρόνο τῆς μνήμης, μέ τόν ὕπνο κατορθώνει φαινομενικά νά ὑπερβεῖ τό παρόν, ἀλλά ὁ ὕπνος ἐδῶ δέν εἶναι καταφυγή, άντίθετα είναι ό δίαυλος μέσω τοῦ όποίου μεταφέρεται ή αίμάσσουσα πραγματικότητα παντοῦ, ή κατάσταση πού προσφέρει ενα άχρονικό ενδυμα στίς τραυματικές έμπειρίες τῆς ζωῆς. Οἱ μορφές πού διέρχονται στό άφήγημα 'Τά παιδιά μου' (σελ. 7 εως 41), μορφές άνθρώπινες, πολιτικές ή κοινωνικές, έκπροσωποῦν τήν ἀπειλή ἐνός κόσμου ὁ ὁποῖος άντικρύζει άδιάφορα στήν οὐσία τήν γέννηση καί τόν θάνατο. Συμβατικοί κανόνες, θεσμοί,



φυλετικά άρχέτυπα, ὅλα τίθενται κάτω ἀπό τό ἴδιο νυστέρι πού τεμαχίζει τήν σάρκα τῆς Δεληγεώργη. Δέν εἰναι εὔκολο νά λειτουργήσει ὁ λόγος τῆς γυναίκας, ἔνας λόγος συνυφασμένος μέ τήν αἴσθηση τοῦ σώματος, ὅταν ἡ γλώσσα καί ὁ πολιτισμός ἔχουν ἀρσενική καταγωγή. Κι ὅμως, μέ τό δεύτερο αὐτό βιβλίο, ἡ ᾿Αλεξάνδρα Δεληγεώργη κατόρθωσε νά μεταγγίσει στό γραπτό της, τόν ἡχο τῆς πανάρχαιης κραυγῆς πού συνοδεύει κάθε γέννηση ἡ θάνατο. Ὁ θρῆνος γιά τά παιδιά της μπορεῖ νά εἰναι ὁ θρῆνος τῆς μυθικῆς Νιόβης, ἀλλά καί ὁ θρῆνος τῆς σύγχρονης ἑλλαδικῆς κοινωνίας.

10-25.2.78

'Αλέξης Ζήρας

θέατρο

-κήδειος

Ο ανθρωπος γυρευει να επιστρεψει στην αρμονια της μητρας-φυσης και στη σιγη της μοναδας του Πυθαγορα;

Το θεατρο εχεί φτασει στο τελος του. Ο λογος πια σ' αυτο δεν ειναι συνεπεια εσωτερικης πληροτητας αλλα κενοτητας. Ποιος μπορει σημερα να αντεξει την βια των ερωταποκρισεων, τον πλατιασμο του λογου, αλλου ενος μεσου κυριαργιάς των ανδρων:

Το θεατρο εφτασε στην σιγη, στην ακινησια, νεες μορφες που να δινουν λυση στο «πραγματικο προβλημα της τεχνης, που ειναι προβλημα μορφης», καθως δηλωνει ο Οττο Ρανκ, δεν υπαρχουν.

Θα επιστρεψουμε στην αρμονια της φυσης, παυοντας την προσπαθεια για αναζητηση του τελειου παρα μεσα σ' αυτη.

Ο θεατρικός λογός εφτασε στην τελειοτητα του στο θεατρό της κλασικής Αθηνας, υστέρα από την νική του φαλλου. Ο λογός χειρίζεται από τους ανδρές, που απομακρυνόνται όλο και περισσότερο από την φυσημητρά. Ο ρόλος της γυναικάς φυσικά είναι κατωτέρος και συχνά αναγκάζεται γι' αυτό να επαναστατήσει, η όταν το κανεί παλι στην κωμωδία δεν είναι τίποτε αλλό παρά προείδοποιησή του Αριστοφάνη πως οι ανδρές πρέπει πάλι να βρουν το υψός τους γιατι κινδυνεύουν. Στο πανθέο τους πρώτη θέση έχουν οι ανδρές-θεοι εξευγενίσμενοι πία να μη θυμίζουν την Ανατόλη-μητόα.

Στην αναγεννηση ο λογος παλι βρισκεται σε μεγαλη ακμη στα χερια ανδρων στους οποιους αλλωστε στηριζεται ολη η μεταμορφωση της Ευρωπης. Εδω η γυναικα εχει καπως καλυτερη θεση γιατι της αναγνωριζεται ο ρολος της μητερας-μητροτητας σαν συνεπεια της γεννησης απο αυτη του Χριστου,

αρσενικου και αυτου.

Φτανοντας στη σημερινη κατασταση βλεπουμε πως ο θεος καταργηθηκε πια απο τους ιδιους τους ανδρες, καταρευσε το τελειο ειδωλο τους. Επαψε ετσι το πρωτυπο να υπαρχει. Η γυναικα τωρα αναγνωριζεται βουβα, αφου για τον ανδρα τιποτε πια δεν εχει αξια, ειναι θυμα του ιδιου του εαυτου και της φυσης που τον γεννησε. Ετσι δεν υπαρχει λογος να θεωρει τον εαυτο του ανωτερο απο την γυναικα.

Ετσι και ο λογος εφτασε στο τελος του, αφου υπηρχε χαρις στον αφεντη-του ανδρα.

Στον αιωνα μας οι πρωτες επιθεσεις κατα του λογου αρχισαν απο την αρχη του. Φουτουριστες με το «παρολ ιν λιμπερτα», οπου ζητουσαν να καταργησουν το επιρρημα, το επιθετο, δεν ηθελαν καμια συνταχτική αυστηροτητα. Οι ντανταϊστες ζητουσαν την εσωτερική αλχημεια της λεξης, «θα πρεπει να φτιανουμε δικες μας απολυτως προτασεις που να ανταποκρινονται μονο στον δικο μας εσωτερικό κοσμο».

Αυτα ολα δεν ειχαν ιδιαιτερα αποτελεσματα, αλλα χρησιμεψαν για την αρχη ενος προβληματισμου. Οι ντανταϊστες φτιαξανε τα αυτοματα ποιηματα θελοντας να δειξουνε πως ο λογος, συνεπεια της κοινωνικης ζωης ειναι οπως και αυτη σε φοβερη, αλογη, ασυναρτητη κατασταση.

Στους σουρεαλιστες ο λογος αναγνωριζεται σαν την «χειροτερη συμβατικοτητα». Γι' αυτους η γλωσσα ειχε εξαντληθει.

Ομως για να ειμαστε στο θεατρο φτανουμε στον διαγραμμενο σουρεαλιστη Αντονεν Αρτω. Αυτος καταργει τον λογο στο θεατρο για πρωτη φορα γραφοντας το μανιφεστο του. Βεβαια στο μανιφεστο διατυπωνονται σημαντικοτατες αλλες αποψεις, αλλα το κυριοτερο ειναι η καταργηση της γλωσσας και «η αντικατασταση της απο μια αλλη, κατι μεταξυ χειρονομιας και διαλογισμου. Αυτη η γλωσσα δεν μπορει να οριστει παρα μονο απο τις δυνατοτητές της για δυναμική εκφραση στο διαστημα». Παρακατω λεει πως δεν υπαρχει προβλημα αν θα καταργησουμε την ομιλουμένη γλωσσα και θα δοσουμε μονο λεξεις με την σπουδαιοτητα που εχουν περιπου στα ονειρα. Εν τω μεταξυ πρεπει να βρεθουν νεα μεσα για καταγραφη αυτης της γλωσσας, ειτε αυτα ανηκουν σε μια μουσικη αντιγραφη η σε καποιο ειδος κωδικα».

Ο Αρτω γυρευει να μαγνητισει με το σωμα, την εκφραση τις μεταφυσικες εικονες, εμπνευσμενος απο τα ανατολικα μυστηρια τους μαγικους χορους και ειναι το μαγικο και μεταφυσικο που τον τραβα, τα ονειρα που «αν δεν τα εκφρασει θα εχει αποτυχει». Ο ψυχαναλυτης Αλλεντυ χαρακτηριζει περιφρονητικα τον Αρτω ομοφυλοφιλο, δεν μπορει πια