



θέατρο

Ναῦτες στή συνοδεία τοῦ Μενελάου.  
Φωτογρ.: Κ. Φλέγκας

Θέατρο τῆς ὁδοῦ Καπλανῶν 6. 1 μέ 30 Σεπτ. 9.30 μ. μ. Εδριπίδου ΤΡΩΑΔΕΣ.  
Κατά διδασκαλίαν Τσαρούχη.

Βλέποντας κάθε βράδυ τήν παράσταση τῶν Τρωάδων, πού ἔστησεν δὲ Τσαρούχης καὶ πού πραγματοποίησαν ἡθοποιοί ἔξαιρετοι, κάμνοντας μέ ἄλλα ἀγόρια πότε τὸν στρατιώτη τῶν νικητῶν Ἐλλήνων, ὑπό τὸν Ἐσατζῆ Ταλθύβιον, πότε τὸν ναύτη, στή συνοδεία τοῦ Μενελάου, αἰσθανόμουνα δτὶ μπαίνω σέ βραδινό χαμάμ μέ τὰ φῶτα χαμηλά καὶ μέ κεριά καὶ λιβάνι νά καίει. Δέν είμαι θιασώτης καμιανῆς ἐλληνικότητας, ἀφοῦ θεωρῶ τὸν δολοφονημένο Παζολίνι ἥ τὸν Φελίνι, πού ζεῖ ἀκόμα στή Ρώμη, περισσότερο "Ἐλληνες ἀπό δλους αὐτούς πού παριστάνουν τούς "Ἐλληνες, τῶν Ἀθηνῶν, λογοτέχνες δῆθεν, ἥ μή, ἀκαδημαϊκούς καὶ διανοούμενους χωρίς ἵχνος σώματος, ἀλλά αὐτό τὸ πράγμα ἡταν σπουδαῖο ἐλληνικό στήσιμο γεγονότων. Πρώτα πρῶτα λυπήθηκα τίς φαρμακαποθῆκες, τά φαρμακεία, καὶ τά κουτιά μέ τά ψυχοφάρμακα - δλα αὐτά τά LUMINAL, LARGACTIL, τό VALIUM, τό STEDON, τό Ἀλκόνι καὶ τά ἄλλα τῆς σειρᾶς, πού τόσο καιρό είχα τήν ἀτυχία νά γενομαι στήν κάθε παράσταση θιάσου στήν Ἀθήνα. Μολονότι σιχαίνομαι τήν ὑγεία πού δίνει τό θράσος τῆς τσέπης, καὶ ἥ μειωμένη ἀντίληψη γιά τό πεσμένο δράμα τοῦ γύρω χώρου, ἀστάζομαι αὐτό τό σταθερό, καὶ ἀδρό στήσιμο, καὶ τῆς Κασσάνδρας, καὶ τῆς Ἀνδρομάχης, καὶ τῆς Ἐκάβης, στήν παράσταση τοῦ Τσαρούχη. Στήσιμο πού θύμιζε καὶ κινέζικο θέατρο, ἀλλά πού συναντοῦσε τήν βαθιά ψυχολογική γραμμή τοῦ τέλειου, σπάζοντας καὶ ἥ Κασσάνδρα, καὶ ἥ Ἀνδρομάχη στό βάρος πού φέρνουν οἱ μεγάλοι στίχοι πού ἔλεγαν. Πρώτη φορά είδα θέατρο ἐν θεάτρω στό μονόλογο τῆς μανίας τῆς Κασσάνδρας. Ἡ Κασσάνδρα μιλάει καὶ ὁ χορός καὶ ἥ Ἐκάβη βλέπουν μιάν δλόκληρη παράσταση. Μέ τά μισοσβητημένα δράματά της στήνει μιά παράσταση μέσα στήν παράσταση. Κι αὐτό γίνε-