

Δύο ἀποσπάσματα ἀπό ἕνα εύρετήριο ἀπόντων

Τό πρώτο πράγμα πού θυμάμαι ἡταν ὁ κῆπος. "Ενας κῆπος σάν παληός χάρτης μές ἀπό θαμπό γυαλί, κι ἀπάνω του ὄλα τά τοπία ρέοντα διαρκώς, ἀκόμη κι ὁ καλοκαιρινός ἄνεμος τοῦ Παναμᾶ, τά μαυροπράσινα κι ἀπόκρημνα φυτά τῆς Ἰάβας τά δεντρολίθιανα τῆς Πάρμας καὶ τό μοναχικό κι ἀφύσητο δεντράκι τῆς θίβλου. Κι ἐγώ στό δωμάτιο, μέσα στό ἄσπρο τοῦ χρόνου ζεστός καὶ μικρός σάν τά καρβουνάκια τοῦ χιονάνθρωπου κοίταγα.

τό πῶς κάπνιζε ὁ Κωνσταντίνος Βαζάκας.

"Ολα ἐκεῖ μέσα είχαν ἥχο. Φεύγαν κι ἐρχόταν, καὶ τό βάζο μέ τό θύσσινο ψηλά στόν οὐρανό ἔφεγγε μές στή μεγάλη νύχτα.

Ο Κωνσταντίνος Βαζάκας. Ἐλληνοράπτης, κάτι ἔλεγε μές ἀπό ἕνα πλάτανο καὶ κάθε τόσο γέροντας τό κεφάλι πρός τά πίσω φύσαγε καπνούς πρός τό ταθάνι ἀνεβάζοντας ὅλοκληρη κομπανία -σάν σέ παληά φωτογραφία- μ' ἕνα τακίμι γύφτους μπροστά - μπροστά νά παίζουν πωγωνίσιο — κι ἥχος νά μήν ἀκούγεται. Πίσω τους, πάνω σέ χλόη καφετιά ἡ Ἀλεξάντρα μέ φόρεμα μακρύ ἀναριχώμενο τόν κοίταγε. Λίγο πιό κεī, σάν σέ τετελεσμένο ἔαρ, παιδιά κυλιόντουσαν καὶ στραφταλίζαν μέσα σέ ἀρχαία ύφασματα γεμάτα καρπούς δαγκωμένους, ριγμένους πάνω στά γυαλίσματα. Κι ἡ Ἀλεξάντρα τόν κοίταγε ἵσια πάνω στή ζάλη του καὶ γέμιζε τόν κόσμο ἄντρες, ἄντρες μελαμψούς μέ τά πουκάμισα ἀνοιχτά στό στήθος νά χορεύουν -ἀκίνητοι- μέσα σέ ἐπικίνδυνο μεσημέρι μέ τά χέρια σηκωμένα ψηλά καὶ μέ τό λίγο χαμόγελο στήν ἄκρη τῶν χειλιῶν. σάν νά γνωρίζαν πολλά καὶ νά μή λέγαν τίποτε

Καὶ κεīνος -ὁ Κωνσταντίνος Βαζάκας- μόνος στήν ἄκρη, τρέμοντας στό κρύο φῶς κάπνιζε ἀνεβαίνοντας στή ζάλη του κι ἀνασαίνοντας μέ μεγάλες μαῦρες ἀνάσες ὥπως τοῦ ψαριοῦ πούχει δαγκώσει γιά τά καλά τό ἀνελέητο ἀγκίστρι.

"Αξαφνα τότε, σάν μέσα σέ θάμβος θυμάμαι — σηκώθηκε καὶ χωρίς νά πεī κουβέντα, πέρασε ἀπό μπροστά μου μεγάλος κι ἀπόκρημνος, ἀνοιξε τή τζαμόπορτα καὶ μέ μεγάλα βήματα χάθηκε στό βάθος τοῦ κήπου καὶ δέν τόν ξανάδα ποτέ μου

Μέ τά χαράματα θγήκε έξω στόν κήπο ό Δημήτριος Βλαχόπουλος. Πήγε κάτω ἀπ' τή μεγάλη συκιά, στερέωσε τόν παληό καθρέφτη σ' ένα κλωναράκι κι ἄρχισε νά χτενίζεται. Θαμπόφεγγε σχεδόν. "Ενα φῶς κρύο — κι ό Δημήτριος Βλαχόπουλος ή Τάκης ό Μάης ὅπως τόν φωνάζαμε ὅλοι -ό μόνος ύποδηματοποιός καλλιτέχνης τῆς περιοχῆς 'Αγ. Γεωργίου Νεομάρτυρος— κοίταζε μέσα στόν καθρέφτη στίς ἄκρες τῶν ματιῶν του τά μικρά ραγίσματα τοῦ χρόνου σάν νά ἡταν μία - μία οί μέρες του, μικρές κι ἀνεξιχνίαστες. Μέρες καὶ ἥχοι, μαῦροι ἀρχαῖοι ἥχοι πού ἀνέθαιναν σάν μές ἀπ' τό βαθύ πηγάδι τῆς αὐλῆς -γραμμόφωνο τοῦ χρόνου- κι ή μουσική τόν πήγαινε πέρα - δῶθε καλοκαιριάτικα μές στά πυκνά φυλλώματα. Κι αὐτός, ἀνυποψίαστος, ἐτοίμαζε μπροστά στόν καθρέφτη τήν καινούρια του μέρα μέ τό μαύρο φαγωμένο χτενάκι, χτενίζοντας τό σπαστό του μαλλί πρός τά πίσω κύμα τό κύμα, μέ τά μικρά καφετιά γυαλίσματα, ἐνώ πίσω του ψήλωνε μυστικά ἡ ἀρχαία φτέρη καὶ τόν φωτογράφιζε ἀφανίζοντάς τον λεπτό τό λεπτό.

Καὶ κεῖ ἀπέναντί του πάνω στό τρεμάμενο κλωναράκι ό μικρός καθρέφτης κρεμόταν, -παλιά φωτογραφία καφετιά-, κι ό Δημήτριος Βλαχόπουλος ἔκει μέσα νεκρός ἥδη, ἰδιος, ὀλόδιος μέ κείνο τό λίγο χαμόγελο, ἀκίνητος καὶ τελειωμένος μέσα στό ἀνελέητο φῶς τοῦ χρόνου.

Nίκος Χουλιαρᾶς

