

Ο ΙΑΣΩΝ

Τήν ἄλλη μέρα ὁ Ἰάσων ξύπνησε πρωί μέ όμιχλη στά μάτια και στά μάτια του λιγοθυμοῦσε τό δάκρυ ἀπ' τόν πόνο. «Πάλι μόνος», σκεφτόταν, και ζύγωνε ἡ ὥρα νά φύγει. Μέ τίς πιτζάμες, φουμέρνοντας τσιγάρα κι ἄλλα χόρτα τό στομάχι του δηλητήριο και τό κεφάλι του γεμάτο πέτρες-ἀποδημητικά πουλιά μέ όχι διαβατήριο. Τό μεσημέρι σκότος ἐπεξεργασμένο. Δέν μπόρεσε ν' ἀντέξει τό θέαμα τοῦ σκότους μέρα μεσημέρι. "Ετοι ήταν όλα, ὅταν ἀρχησε νά θρέχει και μετά ἀπό 3 θδομάδες τόν θρήκανε οι γειτόνοι κολλημένο στό τζάμι μιᾶς φωτογραφίας κάποιας μέ ἀφιέρωση.

Σπάζοντας τό τζάμι, οι γειτόνοι τό κάδρο εἰς τά ἔξ ὧν συνετέθη. Ἐκείνη στή φωτογραφία ἄρχησε νά θάζει δίσκους στό γραμμόφωνο «If you got the money honey I've got the time» μέ τόν Mose Alison τρεῖς μετά τά μεσάνυχτα Park Avenue στή Νέα Ύόρκη. Χόρευε ώς τά ξημερώματα και μετά στήν κάμαρά της πίνοντας και χωρίς ὄνειρα και ἐραστές. Ἀργότερα είδε τόν Ἰάσονα στή φωτογραφία πάνω στό κομοδίνο πνιγμένο στή μελαγχολία και μέ όμιχλη στά μάτια.



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ

Νόμος και Τάξις, μέ τά στρατιωτικά πηλίκια και τά χωροφυλακίστικα δόντια τους, μέ τίς ἀθανασίες ςών καθολικῶν και τίς εύθανασίες τῶν βουδιστῶν, μέ τά λεπτά τῆς Cocacola Co και τά γιατροσόφια τῆς IBM, μέ τίς θεωρίες τους σέ στύλ συνομωσίας βαμμένης μέ αἷμα, μέ τήν ἀρχουσα τάξη προπέλα τοῦ σάπιου βαποριοῦ πού θάζει νερά ἀπ' τά πλάγια, μέ ναρκωτικά δωρεάν τίς Κυριακές στίς πλατείες, μέ iδωτικά κλάμπ όπου γυμνές ἀδυναμίες χειροκροτούν τίς παραισθησίες τους, μέ τούς φτωχούς στη σειρά περιμένοντας τή Δεύτερη Παρουσία τοῦ Κου Ἀλληλούια, μέ χωρίς κανένα ἄλλο iδανικό παρά προδοσία προίκα και προστυχία, μέ τά σαγόνια τους ν' ἀλέθουν τόν κόπο και τόν iδρώτα τοῦ λαοῦ.

Νόμος και Τάξις, γι' αὐτούς πού ἔχουν τό σπίτι τους, τό αὐτοκίνητό τους και τήν κρεμάστρα τους, γι' αὐτούς πού περπατάνε στό δάσος τοῦ δολλαρίου μέ τ' ἀλεξίπτωτα παπούτσια τους, γι' αὐτούς πού δέν ἔχουν τίποτα νά χάσουν ἃν ὅλος ὁ κόσμος πεθάνει τῆς πείνας, γι' αὐτούς πού κάθονται πίσω ἀπ' τά γυάλινα παράθυρά τους σκοπεύοντας τό στομάχι τοῦ ἀπλοῦ ἀνθρώπου, γι' αὐτούς πού ἑτοιμάζουνε πολέμους σέ ζούγκλες πού θά γίνουν ἐργοστάσια.

Νόμος και Τάξις, κυνηγώντας τό κέρδος σέ Τράπεζες και πολυεθνικές, χορεύοντας στά πτώματα ἐπάνω τρελῶν πού ἀπαγχούστηκαν, σκαλίζοντας τό χώμα μέ τά χρυσά τους νύχια νάθρουν πετρέλαιο και μπανάνες, σπέρνοντας δικτάτορες στά ἐπτά σημεῖα τοῦ ὄριζοντα, λέγοντας τά ἵδια και τά ἵδια ἀπό τούς ἄμβωνες δίχως νά θαρυώνται, ἀστυνομεύοντας τούς πάντες και τά πάντα γιά τό χατήρι ἐνός συστήματος πεθαμένου, ψάχνοντας γιά δολοφόνους ἀνάμεσα τους γιά ν' ἀλληλοσκοτωθούν, μοιράζοντας μεταξύ τους ὄσα ἔχουν κι ὄσα θά ἔχουν.

