

## Πέντε Ποιήματα

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΝ ΖΟΥΣΕ,  
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ



Θάνατος ό Πινοσέ μέ τό πραξικόπημα στή Χιλή  
Θάνατος τό μαχαίρι πού ἄνοιξε τή νέα πληγή

Θάνατος τό κόμμα πού ὅλο μᾶς περιπαίζει  
Θάνατος τό παληό λαθομάνο και τό παληό τραπέζι

Θάνατος ή Μαρία πού διαβάζει φτηνά περιοδικά  
Θάνατος τά 'Αρχαϊα και τά Νέα 'Ελληνικά

Θάνατος ό ρουφιάνος πού παραμονεύει στή γωνία  
Θάνατος ή καινούργια μας ρόζ ταπετσαρία

Θάνατος ό χίπυς πού καπνίζει χασίς  
Θάνατος ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι και ἐσεῖς

Θάνατος ό Αμερικάνικος πολιτισμός τῆς κόκα - κόλα  
Θάνατος τῆς μιᾶς δραχμῆς τά γιασεμιά κι' ή τρύπια σόλα

Θάνατος τό ποδόσφαιρο, ό τουρισμός και τά ἐπίκαιρα  
Θάνατος οἱ καταδότες, οἱ χωροφύλακες και τά περίπτερα

Θάνατος τά κομμωτήρια, τά ούρητήρια και οἱ ἔξατμίσεις  
Θάνατος τά χρηματιστήρια, τά καθαριστήρια και οἱ αἰτήσεις

Θάνατος ή τρύπα στό ταβάνι πού βάζει ἀγέρα  
Θάνατος ή νύχτα πού πάλεψε κι' ἔχασε ἀπ' τή μέρα

Θάνατος τά κατεψυγμένα προϊόντα και ή ναφθαλίνη  
Θάνατος ό τοκογλύφος πού παίρνει - παίρνει και ποτέ δέν δίνει

Θάνατος οἱ ποιητές πού γράφουν περί ἀνέμων και ὑδάτων  
Θάνατος οἱ κριτικοί ὑπό νόμων και οἱ ὑπόνομοι τῶν θαυμάτων

Θάνατος ή τηλεόραση, τό ραδιόφωνο και τό ψυγεῖο  
Θάνατος τό πλυντήριο, τό μαγνητόφωνο και τό λεωφορεῖο

Θάνατος τά ἀναψυκτικά, τά κομπιούτερς και τά καλλυντικά  
Θάνατος τό «ἐγκατεστημένο», οἱ θόρυβοι και τ' ἀποσμητικά.