

# Φώντας Κονδύλης

---

## Μοναχικοί Ἀλῆτες

‘Ακόμα ἔνας. Ὁραῖος ὅσο κι ἡ μνήμη του. Ἀπόκρυφος ὅσο καὶ τὸ ἄδηλο νόημα τῆς ἐποχῆς του. Ταιριαστός στὸν Ἰλιγγό, ὅσο ἀταίριαστα τὰ παρτέρια στὸ καυσαέριο. Κι ὅσο σκεφτόμουν πώς τούτη ἡ χώρα, ἡ χώρα μου, μέ τούς φαιδρούς ἄλλοτε πορτοκαλεῶνες εἰναι μιά κακιά μητριά, ἀκόμα πιό κακιά ἀπό τίς μητριές τῶν παραμυθιῶν τοῦ EPT, κι ὅσο σκεφτόμουν Λάμια, Μορμώ, Ἀρπυια, Θυλικός Κρόνος πού δέν ἀφήνει ἀφάγωτο παιδί, τόσο ἔδενε μέσα μου κι ὁ κόμπος πώς οἱ ἐλληνικοί σιδερόδρομοι κατασκευάστηκαν γιά νά μᾶς διώξουν ὅπως - ὅπως ἀπ' αὐτὸν τὸν πεφιλημένο σκελετόθραχο, καὶ νά μείνουμε πίσω οἱ κουτσοί κι οἱ κουζουλοί, κι οἱ μικρόλέοντες μέ τὴ σαρακοφαγωμένη λεοντή, κι οἱ ἐθναμύντορες μέ τὴ μασκαρεμένη φύση, πλάι στὰ ἀγριομούτσουνα ποδοσφαιρικά μας γήπεδα, πλάι στὸ φεύτικο γκαζόν στούς ξεραμένους κήπους μέ τούς ξεχασμένους ποιητές.

‘Ο ποιητής τρελάθηκε. Μὲ ἔνα νάυλον γιουκαλίι στὸ πέτο, μέ μιά ἡλεκτρική φωνή πού κάνει οἰκονομία στούς ἥχους γιατί πλακώνει πιά ἡ ἐνεργειακή κρίση, πέρασε προχτές τὴν καγκελόφραχτη πόρτα, μέσα σ' ἔνα πολύθουσο φαματά ἀπό κλαπατσίμπαλα, καὶ συνεντεύξεις σαλντιμπάγκων περί ἀντιδικτατορικῆς ἐλευθερίας καὶ ταξικῆς συνεργασίας, πέρασε στὶς ἐφεδρεῖς τῶν ἀετῶν, ἐπιλήσμων καὶ λησμονημένος, ὁ δεύτερος, ὁ τρίτος ποιητής πού τρελαίνεται, ὁ τέταρτος... - μά πῶς πληθύνανε ἔτσι οἱ ποιητάδες στή γενιά μου; - ὁ ἄλλος ἔπεσε ἀπ' τὸν ἔκτο ὄροφο κι ἔλαμψε φῶς στὰ πεζοδόμια τῆς βαλτούπολης, κι ἔνας ἄλλος ἔκοψε τὸ χέρι του μέ πέτρα γιά νά τὸ στείλει εύχαριστήριο δῶρο στὸ ἀδιάφορο καὶ ἡλεκτρονικό ὑπερπέραν.

‘Ο ποιητής τρελάθηκε. Λέξη μή λέξ! Βούθα καὶ τσιμουδιά. ‘Ο ποιητής τρελάθηκε. Ζήτω ὁ ποιητής! ‘Απανεμιά ἀπ' τὸν κόσμο ἡ σιγή. Αἰώνιοι ἀπολογισμοί, γιά τό πῶς ἔγινε καὶ πέρασε ἡ φυλή σκύλα καὶ χάρυθη, κύκλωπες καὶ λαιστρυγόνες, γιά τό πῶς ἔγινε καὶ τό λιμάνι ἦταν θολό, γεμάτο πετρέλαιο, κι ἄρπαξε τὸ νερό φωτιά, καὶ κάηκαν τά ξύλινα τείχη, καὶ πλημμύρισε ὁ χρόνος τσίκνα κι ἀνθρώπινα κεφάλια τῶν βουνῶν. Κομμένα τά κεφάλια, κι οἱ νεοελληνικοί διάλογοι μπροστά σέ ἀρχαῖον ντεκόρ, μπογιατισμένο, σάν τὴ φτιασιδωμένη μαντάμα τοῦ μπορντέλου.

«Πῶς γίνηκε κι ἄλλαξε ὁ καιρός τὸ νοῦ μας;»

‘Ο ποιητής κι ό στίχος του. Άνάμεσα στίχου καί ποιητή, ἀπομεινάρια ἀπό φύλλα γιασεμιοῦ, συνθετικά ἄρωματα συνοικιακοῦ κομματήριου, νάρδος καί κύπρι σέ σακκουλάκια τῶν δέκα δραχμῶν, ἐκτεθειμένα στό τερατικό σούπερ - μάρκετ τῆς γωνίας.

‘Ο ποιητής κι ό στίχος του. Άνάμεσά τους, διασταυρώσεις ἀστέρων κι ἡλιακές τροχιές σέ σφραγισμένα μπουκάλια, λαϊκές γειτονιές μονάχα στή φαντασία καί στίς παιδικές ζωγραφιές, χέρια κομμένα ἀπ’ τὸν ὄμοιο χέρια φανταστικά, ύψωμένα γροθιά σέ μολυσμένο ούρανό.

‘Ο ποιητής κι ό στίχος του. Άνάμεσά τους, ἔνας ἔρωτας πού προσβλήθηκε ἀπό σύφιλη, κι ἔνα πρόσωπο θεόρατο πρόσωπο, στρογγυλό, πού ξεπροθάλλει θριαμβικά σά φεγγάρι μές ἀπό τίς ἀντένες πού κοσμοῦν χαμόσπιτα κι αὐλές, πολυκατοικίες καί στέγες μαγαζιών, πρόσωπο τῆς νέας μυθολογίας, κάτοικος τῆς ἄχρονης συνοικίας ξεπροθάλλει ἀνοίκειος ὁ μικροαστός.

«Πρόσωπα ζωγραφισμένα στό νερό...»

Οι ποιητές κι ό στίχος τους. “Ατυχοί, μοναχικοί ἀλήτες, πού θρήκαν ξύλινα ἀλογάκια στή θέση τῶν παιδιῶν. Ό ἔνας πήρε τῶν δύματιῶν του. Ξέχασε. Ό ἄλλος θρήκε τά σύνορα κλειστά. Καί παραδόθηκε στή χρονομέτρηση τῆς ἐπιστροφῆς. Τροβαδοῦροι τοῦ ἀμετάδοτου κι οἱ δυό, κι οἱ τρεῖς, κι οἱ πέντε, μιά ὀλόκληρη γενιά, ἀνακάλυψαν πῶς ἡ ἔξαίσια γυναίκα ἦταν καμωμένη ἀπό πλαστικό. Ή φυλακή, καί πλάι της τό τρελοκομεῖο. Ή πολιτεία ἐπαγρυπνεῖ. Μιά δρασκελιά ἀπόσταση, κι ἀνάμεσα ὁ στίχος δίχως τὸν ποιητή.

Φώντας Κονδύλης

