

## Τσιφτετέλια

·71

Αγαπῶ τό Λάκη εἶπε καὶ τή σκότωσε.  
Τράβηξε τό λιθόρθυρο στήν ἐρημιά πού ὅλο καπνίζει καὶ θυμήθηκε.  
Αγαπῶ τό Λάκη εἶπε καὶ κοιμήθηκε  
σήκωσε τό φτερό κι ἔπεσε κάτω.  
Πάω γιά υπνο εἶπε ό ἄλλος καὶ θά ρθῶ.  
μή μέ ξυπνήσεις ἄμα κοιμηθῶ.

·70

"Αν ἔχεις καμμιά ἀπορία πρῶτον  
ὅτι αὐτά τά δαχτυλίδια καπνοῦ είναι τῆς ψυχῆς τους  
πόσους χωράει ἡ ρομάντζα κόμμα  
ἔμεινε ἄχρωμο κι ὀλόγυμνο τό γήπεδο καὶ  
μιά τραγική σημαῖα ἀπλώνεται στό πεδίο θολῆς  
Ε! ἡ ρομάντζα χωράει πολλούς.  
Άργα περνάνε οἱ ἀναμνήσεις ἀπ' τά μάτς τῆς Κυριακῆς,  
θά τούς σκεπάσει καλά νά μή θυμούνται  
τρέχει ό καπνός τῆς πίπας μέ χιλιάδες μποφόρ.  
Τό γήπεδο ἔχει στεγνώσει  
σά ρύζι ἡ ἄμμος ψιθυρίζει στ' αὐτιά του.  
"Αν ἔχεις ἀπορία γι' αὐτό.  
φύσηξε ἔνας ἀέρας ἐδῶ  
κι ὅτι θρήκε τό πῆρε κοντά του.  
Ή παρέα τῆς θεράντας διαλύθηκε κι ό παλαιστής πού σοῦ είχα μιλήσει  
τόν ἔρημο δρόμο τῆς γειτονιᾶς ἀνηφόριζε  
μ' ἔνα χοντρό σκοινί πού πάσι ψηλά  
Στό τέρμα σάν ἄγκυρα στόν ούρανό ἔνας ἀετός κρατιότανε  
καὶ πετούσε ἀργά καὶ γεμάτα.  
Όόπα καὶ πιάστονε βαριά μήν τόν ἀφήνεις  
ό παλαιστής πάσι στό σπίτι του ἀργά  
κι ἀκόμα χάνει τό βήμα του μπροστά  
στήν ἀδικία, τήν ἀτυχία, τόν παραλογισμό καὶ τό παράπονο.  
Άέρας φυσάει κόντρα κι ἔχει μείνει ἐδῶ  
ἔνας ἥλιος χλομός, παγωμένος, πανάκριθος  
φυσάει ἀδιάφορα κι ἡ κορνέττα νά πᾶς για φαῖ.

Μέ τά λεφτά πού ἔχω γιά τό νοίκι  
 πηγαίνω μέ τό πούλμαν στή Θεσσαλονίκη  
 ἀπό καιρό βρίσκονται στό ταξίδι κάτι εύκαιριες  
 (ἔχει τό μάτι μου μαυρίσει γιά γυναίκα)  
 τό παλιοτόμαρο πού κάθεται μπροστά  
 γύρισε νά ζητήσῃ ἐξηγήσεις ό ἀλήτης  
 ήταν ἀπόβροχο καί πήγαινε νά δύσει πρῶτον  
 μάθε κυρία μου νά κάνης διακρίσεις πωπω  
 τί κόσμος στό παζάρι δεύτερον  
 κι ἄχου τί δημορφα βραδυάζει ἐδῶ.

Σηκώθηκε ἔνα βράδυ μόνο του τό ἀκουστικό  
 βγήκανε ἀπ' τό τηλέφωνο τά ποδαράκια της  
 ἔνα ὡραῖο μοντελάκι  
 ὅλα τά χείλια της  
 οἱ πεταλοῦδες τῆς μοναξιᾶς μου  
 αὐτά χωρᾶνε στό καντράν.  
 Βγάζουνε σπίθες τά χέρια της  
 ὅταν τή βλέπω στά μάτια ζαλίζομαι  
 πέφτει ό ἥλιος στό βάθος τῆς θάλασσας  
 τρέχει ό κόσμος στή προκυμαῖα  
 σηκώθηκε ἀέρας μέσα ἀπό τ' ἀσημικά  
 μπήκε μέσ' στήν κουζίνα καί συνέφιασε  
 σφυρίζει τό παιδί σκορπισμένο στό πάτωμα  
 περνᾶνε ρόδες μονάδες ταχύτητας  
 γέρνουνε τρίζοντας τά ἐλαιόδεντρα στή θάλασσα  
 θάλασσα παιανίζουνε τίς ἄδειες μου μέρες  
 Ἀνοίγω τήν αὐλόπορτα μέ μιά  
 σημαία δική μου  
 καθότανε ἥσυχη στή σκάλα  
 στό μέσα βάθος καιγότανε ἡ αὐλή  
 χάιδευε ἀπαλά ἔνα μεγάλο φιλί στό χέρι

Θά κάνω όπως πέρσι στούς φίλους τό τραπέζι  
 ήταν βραδάκι όταν μπήκανε  
 ἔθαλα στίς γωνιές τά ἐπιπλά μου  
 ἥρθανε γύρω ἀπ' τό κρεβάτι μου  
 ἀρέσανε πολύ τά ὄνειρά μου  
 νωρίς χωρίς  
 ἀκόμα νάχει φέξει  
 τόσες χιλιάδες νοματαῖοι μαζεύανε ἀνέκαθεν τά δάκρυά μου  
 Ραγίζανε βαθειά τά πρόσωπά τους κανείς δέ μέ θυμότανε καλά  
 τότε σά σήμερα  
 τρώγαν οι μάγκες σίδερα  
 ἀπό τά γέλια τους τό πάτωμα είχε γεμίσει ἄντερα καί δόντια  
 σηκώνανε ψηλά τά χέρια τούς ἐπαίρνε ό ἀέρας τά μαλλιά  
 Βάρεσες μιά στό ντέφι καί παγώσανε.

"Ἐχω ἔνα καζάνι κεφάλι τόσο  
 ἔδωσα τό μυαλό μου ὅσο ὅσο καί μοῦ ἄδειασε  
 τώρα θ' ἀνοίξω τό παράθυρο καί ἔξω βραδυάζει  
 ἀνοίγω τό παράθυρο καί σκοτεινιάζει  
 σύννεφα παίρνει ό ἀέρας καί τά φέρνει ἐδῶ  
 τοιωπάει τά μπογαλάκια του καί τρέχει σέ μιά παρέα παντοτεινή  
 'Ωόπαλάκια ό φαντάρος μιά παλιοκαθημερινή  
 Βρέχει στό δρόμο μέ τή μπελαντόνα βρέχει  
 μέσ' στόν καθρέφτη δείχνει ότι ἔχει  
 δάχτυλο στή σκαντάλη μέ μιά θέρα  
 θάρθει μιά ματωμένη μέρα νά σέ σκεπάσει  
 όπως βαρειά ό ἀέρας θά φυσάει τήν ώρα πού θά μπαίνω στήν αύλή  
 Πόσο στεγνώσανε τά χώματά σου θά κάνω ότι μοῦ ζητήσεις  
 ὅμορφο πούταν ὅμορφο λιαεράκι τής Ἀττικῆς  
 σκέφτηκα νά τής κάνω κομπλιμάν  
 ἀλλά μπορεῖ νά μέ παραξηγήσει.

Τά πιό πάνω μυστικά είναι βιαστικά  
 πάρε αύτό τό μηχανάκι καί ξεκίνα  
 στούς δρόμους τής Ἀθήνας  
 πρόσ-πέρ-νᾶς Ἀ-θή-νᾶς  
 πράσινα φώτα είναι τά μάτια της γιά μᾶς  
 σέ περιμένω συνεχῶς ἀνάμεσα Θησείο καί Ψυρρῆ  
 θά κάνω θόλτες μέχρι νά μέ βρῆς

κάποτε σπάνια μέρα θάχουνε γίνει  
πολλά κι ἀσυνήθιστα πράγματα  
θά δεῖς, ὅτι ἡ ζωὴ σου, καθαρά εἶχε ἔνα νόημα μόνο.  
"Αν τὸ ἥξερες νωρίτερα θά 'σουνα πιὸ ἀντρειωμένος  
Μέ τόνα χέρι θαρχόσουνα νά μᾶς τό πῆς  
καὶ μέ τό ἄλλο ἔνα ριθόλθερο στό χέρι θά κρατοῦσες  
καθώς χανόσουνα στό βάθος τῆς ζωῆς  
στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας ὅταν ζοῦσες  
ὅταν φεύγοντας γελοῦσες πικραμένα

τό ραντεβού αὐτό εἶναι φανταστικό καὶ χιουμοριστικό  
πές πῶς εἶναι θιαστικό, πρόσ-πέρ-νᾶς  
πράσινα ἄστρα εἶναι τά μάτια τῆς γιά μᾶς

ό κοσμάκης πέρα βρέχει τάχουνε χαμένα  
(τά εὔζωνάκια τά καπμένα), ὥπα ἡ ζωὴ κανονικά ἔχει μυστικά  
προσπερνάει θιαστικά τό μηχανάκι τῆς ζωῆς  
ἔλα νά τό δῆς  
Σκίζεται δίπλα μου μιά κούκλα κοιτάζει ἄγρια τό πουλί  
ὅπως ἐσεῖς γλυκειά μου ἐσεῖς  
βρέχει στό δρόμο καὶ μακραίνει ἄμα περάσει τό μηχανάκι τῆς ζωῆς.



"Έχει μέρες νά τά θάψει  
θάζει τό καπέλο ἔτσι  
φύγανε τά χρόνια της  
(νά τῆς θράσω τά ὄνειρά της)  
Παιίρνει όλο αύτή τήν πόζα  
παιίρνει ό άερας τά μαλλιά της  
κάτσει κεῖ μή μοῦ κουνιέσαι  
ἔτσι ὥπως εἰσαι σ' ἀγαπῶ

περνάει σφυρίζοντας τό τραῖνο καὶ τά καίει  
μπαίνει ἡ ἀρκούδα μουρμουρίζοντας στό σιδερένιο δάσος  
ἀνοίγει ἡ πόρτα τοῦ λουτροῦ  
βγαίνει ἔξω ό φαντάρος  
φύγανε τά χρόνια του  
θάζει τό καπέλο ἔτσι ἀρχινάει ἡ θρόχη

"Οσο τρέχει τόσο θρέχει  
κι ὅσο σταματάει ἡ θροχή περπατάει  
τράκα τράκα ό φαντάρος  
μιά παλιοκαθημερινή

Περάσης πάνω μου  
μ' ἔνα ώραιο μοντελάκι ν' ἀποφασίσω  
ἀφήνεις τό καλό χεράκι σου νά πέσῃ  
μπαίνει τό τραῖνο μουρμουρίζοντας στό σιδερένιο δάσος  
πρί κοιμηθῆς φαντάσου σ' ἔνα κόσμο ὅτι  
ἡ ἀπόφαση εἶναι τέχνη  
καὶ ἡ πολλή καθαριότητα θρωμιά

Μᾶς φεύγει ό φαντάρος τράκα τράκα  
τά τακούνια του χτυπάει  
κι' ἄμα ζοριστεῖ πολύ παίρνει τό καπέλο του.  
Βρέχει στό δρόμο μέ τή μπελαντόνα  
λυώνουνε τά ὄνειρα τους τούς ζυγούς  
Λύσατε.

Νίκος Γαζέπης



Διαδικασία Παρά-Γραφῆς  
ἢ Τό τέλος τῆς ἀφηγηματικῆς Λογοτεχνίας

↗ **Μιχαήλ  
Μήτρας** ↗