

Ἐγώ Αὔτός

Μέ συγκίνηση ἐπιστρέφω στούς χώρους αὐτούς ἀπ' ὅπου ἀποφοίτησα κ' ἐγώ, στά νομικά, πρίν εἴκοσι ἀκριβώς χρόνια.

Σήμερα, μέ τήν εύκαρια αὐτῆς τῆς συνάντησης - συνδιάλεξης θάθελα νά ἀναφερθῶ στό συγγραφικό μου ἔργο.

Βλέπουμε πώς πρίν ἀρχίσω ἀκόμα ἔχω χρησιμοποιήσει τρία σύν. συνάντηση, συνδιάλεξη, συγγραφικό ἔργο.

Πού σημαίνει μέ. Συγγραφέας λοιπόν είναι ὁ γραφέας πού γράφει «μέ» κάτι ἄλλο. Στήν περίπτωση μας, τό ἄλλο είναι ὁ ἄλλος ἄνθρωπος. ὁ ἀναγνώστης.

«Οπως συγκίνηση, θά πεῖ «κίνηση μέ», ἔτσι καί συγγραφέας θά πεῖ αὐτός καί τό κοινό του. Συγγραφέας πού δέν γράφει μέ τήν πρόθεση νά κινήσει τόν ἄλλο, σέ σκέψη, προθληματισμό, ἀμφισθήτηση, ἀπορία, είναι ἀπλῶς γραφέας. Κ' ἔχουμε γραφεῖς τῆς Δημαρχίας, τῶν Κακουργοδικείων, τῆς Ἐταιρείας Πετρελαίων.

Ο συγγραφέας λοιπόν μοιάζει σέ τούτο μέ τόν Νάρκισσο: ὅτι δέν ύπάρχει ἄν δέν ἀντικατοπτρισθεῖ στά νερά τοῦ κοινοῦ του. Θάλεγα γενικά πώς αὐτό είναι ἵδιο κάθε δημιουργοῦ.

Υπάρχουν κι ὅσοι λέν, δημιουργῶ γιά τόν ἑαυτό μου. Δέν ξέρουν ὅτι ὁ ἑαυτός τους είναι ἔνας ἄλλος σέ σχέση μέ τό ἔργο τους. Στήν συγγραφή, γενικά τό πρωταρχικό πρόβλημα είναι ἡ γωνία ληψῆς τοῦ κειμένου, ὅπως λέν στήν ὄρολογία τους οἱ κινηματογραφιστές.

Δηλαδή θά πεῖς. «Ξεκίνησα» ἢ «Ξεκίνησε ὁ τάδε γιά νά κτλ.» Τό πρώτο πρόσωπο καί τό τρίτο πρόσωπο είναι τό βασικό θέμα μᾶς ἀφήγησης. Υπάρχει καί τό δεύτερο ἐνικό, «ἐσύ πού πᾶς στά ξένα», μά τότε πέφτουμε στήν κατηγορία τοῦ γράμματος, τῆς ἀποστροφῆς, γενικά ἔνα εἰδος λογοτεχνικό, ὅπως ύπαρχουν πολλά ἄλλα εἴδη: ἡμερολόγιο, ἀνακάλυψη τάχα χαμένων χειρογράφων. Γι' αὐτό κι ἀποκλείω τό «ἐσύ» ἀπ' τόν διαλογισμό μου γιά νά ἐπιμείνω μονάχα στό πρώτο καί στό τρίτο ἐνικό.

Σ' ἔνα ἐγχειρίδιο γλωσσολογίας τοῦ Μπενθενίστε, ἀπό τά κλασικά τοῦ εἰδους, διάθασα τελευταία μέ ἀνακούφιση ὅτι σέ μιά διάλεκτο νομίζω ἴνδική, τό ἐγώ καί τό αὐτός, ἡ, είναι τό ἵδιο. Δέν ύπάρχει ιδαικότερη, γιά τό συγγραφέα ἀνακάλυψη ἀπό αὐτό.

Γιατί είτε πεῖς «κατέβηκα» ἢ «αὐτός κατέβηκε», είναι τό ἵδιο. Στό αὐτός είναι μεταφρισμένο τό ἐγώ. «Ἐτσι μέ τήν κατάργηση τοῦ διχασμοῦ ἀνάμεσα στό πρώτο καί στό τρίτο πρόσωπο, πού είναι τελικά τό ἵδιο, μένει μόνο τό «ἐσύ», ὁ ἄλλος, γι' αὐτόν πού τελικά γράφουμε.

Καὶ ξαναδιαχωρίζω τό «ἐσύ», σάν τεχνική τοῦ γραφίματος ἀπό τό «ἐσύ τό ἄλλο πρόσωπο». Μέ τή δεύτερη αὐτή καί μόνο ἔννοια θάθελα κ' ἐσεῖς νά τό δείτε.

Μά δέν ύπάρχει, θǎλεγε κανείς, άνεξάρτητος ἄνθρωπος ἀπό τὸν ἔαυτό μας; Ποῦ είναι ἡ ὑποκειμενική κ' ἡ ἀντικειμενική θεώρηση τοῦ κόσμου;

Σέ ἐποχές μεγαλύτερης ἀφέλειας, πιστεύαμε ὅτι ὅταν ἔλεγε κανείς, «ὁ Παῦλος κοιμήθηκε μέ τῇ Μαρίᾳ», ἐννοοῦσε πράγματι ἔναν τρίτο, ὃς πρός τὸν ἔαυτό του. Σήμερα ξέρουμε ὅτι ὁ Παῦλος είναι αὐτός ὁ ἕδιος ὁ συγγραφέας, πού μπαίνει στὰ ροῦχα τοῦ Παύλου, ὅπως τίς ἀπόκριες, μεταμφιεζόμαστε γιά νά ἐκφράσουμε καλύτερα τί θά θέλαμε νά εἴμαστε, στή θέση αὐτοῦ πού μᾶς κάναν οἱ ἄλλοι. Ξέρουμε πιά σήμερα ὅτι δέν είναι τό μάτι πού βλέπει, ἀλλά τό ἀντικείμενο, π.χ. ἔνα τενεκεδένιο κουτί, πού κάνει, ἐρεθίζοντας τό μάτι, νά τό δεῖ. "Ἄρα χωρίς τό ἀντικείμενο δέν θά ὑπῆρχε ὑποκείμενο. Μέ τή διαφορά ὅτι καί τό ὑποκείμενο, τό μάτι, είναι ἔνα ἀντικείμενο γιά τό πράγμα, τό τενεκεδένιο κουτί, πού λέγαμε πού γυαλίζει ἀπ' τόν ἥλιο.

Γιά νά τό πούμε πιό ἀπλά: ὁ Μάρκος χτύπησε τήν ὑποκειμενική θεώρηση τοῦ κόσμου. Στή θέση τής ίδεαλιστικῆς φιλοσοφίας, ἔθαλε τήν διαλεκτική μέθοδο σκέψης. Τά πράγματα, μᾶς κάνουν νά είμαστε αὐτό πού πιστεύουμε. Οι θεωρίες φτιάχνονται βάσει μιᾶς πρακτικῆς ζωῆς. Τά λεφτά, πού λέμε ἀπλά, χαλάνε τόν ἄνθρωπο.

Ἡ διάσταση ὅμως ὑποκειμένου καί ἀντικειμένου, δέν είναι στόν πρώτο Μάρκο, τό νεανικό, ὃσο τελεσίδικη γίνεται κατόπι. Τό ἕδιο παρατηροῦμε καί στό νεαρό Λούκατς, πού δέχεται μιά ταύτην τοῦ ματιοῦ καί τοῦ εἰδωμένου.

Ἡ ἐμφάνιση στό προσκήνιο τής ιστορίας τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεαλισμοῦ, ἀποτέλεσμα τής σταλινικῆς κοσμοθεωρίας, φτιάχνει ἀνεξάρτητα ἀντικείμενα πού ὅμως κανείς δέν τά πιστεύει γιατί τούς λείπει τό στοιχεῖο τής ἄνθρωπινης ἀδυναμίας: τουτέστι τής ὑποκρισίας, τής φυετιάς, τής ἀμφιταλάντευσης, τής ἀγάπης γιά ἔνα κουσούρι, τής τελικά ἄνθρωπινης ὑπαρξης ὅπως είναι κι ὅχι ὅπως θά πρέπει νάναι. (Ιδεοληπτικά).

Ξεπερνώντας τό σταλινισμό στή γραφή, ἐπανερχόμαστε σέ μιά πολυεπίπεδη ἀποψη τοῦ κόσμου. 'Ο ὑπαρξισμός σημαίνει τό ἀτομο, πού βλέπει τή ζωή μέσα ἀπ' τόν τραυματικό του κόσμο, μόνο πού τόν κόσμο αὐτό τόν φτιάχνουν οἱ ἄλλοι.

Είμαι αὐτό πού μέ κάνουν οἱ ἄλλοι, παναπεῖ παραδέχομαι τή συνύπαρξη, στό χώρο τής εύαισθησίας, τοῦ ὑποκειμένου μέ τό ἀντικείμενο. ቙ή ήση τοῦ Σάρτρο ἀμέσως μετά τόν πόλεμο: «ἡ κόλαση είναι οἱ ἄλλοι» (τελευταῖα ἔγινε καί διαφημιστικό γιά τουριστικές ἀκρογιαλιές) αὐτό θά πεῖ.

Τελικά τό πάντρεμα τῶν δύο, μᾶς δίνει τό ψυχοσωματικό. Πού ἀκόμα καί σήμερά μένει ἀδιαφιλονίκητα στήν πρώτη γραμμή τής πρωτοπορειακῆς σκέψης. Ψυχή καί σῶμα, ὑποκειμένο καί ἀντικείμενο ἄν θέλετε, ίδεα καί πράξη, ἔχουν δημιουργήσει μιά κατάσταση, ἀνάλογη μέ τήν σημερινή νεολαία ὅπου οὕτε ἀπ' τά μαλλιά οὕτε ἀπ' τά παντελόνια μπορεῖς νά ξεχωρίσεις τό φύλλο.

Παράλληλα νέοι μαρξιστές ἐρευνητές γιά τήν ἐποχή τους, ὅπως ὁ

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε τό³⁴ στήν Καβάλα και σπύρασε Νομικά και ακηνοθεσία τηλεόρασης. Βιθία του: Η Διήγηση τού Ίασονα 1953. Οι Φωτογραφίες 1964. Ζ 1966. Γλαύκος Θρασάκης και πολλά άλλα.

Αλτουσέρ, ἐπανεκτιμοῦν τὸν πρῶτο Μάρξ, τονίζοντας τὴν ὑποκειμενική του θέση τοῦ κόσμου. "Οπως ὁ Ἀλτουσέρ σιγοντάρεται ἀπ' ὅλοκληρο τὸ κομματικό κατεστημένο τῆς Γαλλίας, οἱ ἔρευνές του γίνονται πλατύτερα δεκτές.

Στήν Ιταλία ὁ Γκράμσι, εἶχε ἀπό χρόνια μιλήσει γιά τὴν θέση τοῦ προσώπου μέσα στό σύστημα.

"Ἐτσι στίς μέρες μας παρατηροῦμε τὴν ἐπαναφορά τῆς ταύτισης τοῦ ἐγώ - αὐτός, ὅπως στήν ινδική διάλεκτο πού σᾶς μίλησα γι' αὐτή πρὶν ἀπό λίγο.

'Υποκειμενική θεώρηση τοῦ κόσμου δέν μπορεῖ νά ύπάρξει ἀφοῦ ὁ κόσμος ύπάρχει - τοδειξε κ' ἡ τηλεόραση μέ τίς ἐξωκοσμικές λήψεις τῆς γήινης σφαίρας - ἀνεξάρτητα ἀπό μᾶς. Τὰ πράγματα ύπάρχουν ἔξω ἀπό μένα, εἶπε ὁ Θέμελης τότε, ἐδῶ, στή Θεσσαλονίκη, ἐκφράζοντας μ' αὐτό τὸ στίχο τὴ μοναξιά του.

"Ἐτσι κ' ἡ γῆ ύπάρχει ἔξω ἀπό μᾶς. "Ἄρα νά λέμε, ἐγώ καὶ νά ἐννοῦμε τὸν κόσμο, είναι ὄσο ἀφελές γίνεται καμιά φορά τὸ πέρασμα τοῦ ἐγώ στὸ ἐμεῖς.

Εἶμαι ἄνθρωπος στῶν ἄλλων μόνο τὴ φαντασία, εἶπε κι ὁ Καρυωτάκης, πολύ πρὶν γίνει γνωστός ὁ ύπαρξισμός.

Σήμερα μέ τίς τελειοποιήσεις στὸ χώρο τῆς τεχνικῆς, θεωρίες λίγο παρακινδυνεύμενες ὥπως τοῦ Λακάν, πού σᾶς εἶπα, μέ τό τενεκέδενιο κουτί καὶ τό μάτι, τείνουν νά θολώσουν ἀντί νά ξεκαθαρίσουν τά νερά. Γιατί τό ἔχουν καὶ τάψυχα ψυχή τοῦ Πορφύρα, ὡς ἔνα σημεῖο μόνο μπορεῖ νά γίνει νοητό.

'Ο Μάρξ κι ὁ Φρόδουντ δέν παντρέφτηκαν σ' ἔνα προξενιό τῆς βίας. 'Απλῶς συναντήθηκαν ἀπό τὴν ἀντίθετη μεριά τοῦ δρόμου ὁ καθένας ἐρχόμενος.

Τό πρόβλημα λοιπόν τῆς ἀφήγησης, «ποιός βλέπει αὐτά πού περιγράφει», είναι συνειδησιακό πρόβλημα πού μόνο ἔνας μπορεῖ νά τό ξεπεράσει: ὁ ποιητής πού καταργεῖ τὴ σχέση τοῦ ύποκειμένου καὶ τοῦ ἀντικειμένου καὶ γίνεται κοσμικό ἐγώ, διαστημικό. Κι ἂν είναι καλός μᾶς πείθει. "Αν ὅχι, τότε δέν μᾶς ἀπασχολεῖ.

Στό χώρο τῆς πεζογραφίας πού μέ ἀπασχολεῖ μένουμε ἀκόμα δεσμοιοι τῆς σχέσης ματιοῦ καὶ εἰδωμένου.

Κ' ἐγώ προσπάθησα, μέ 35 θιθλία πού ἔχω ἐκδώσει μέσα σέ 25 χρόνια θητείας στά γράμματα, νά μήν κουραστώ νά ψάχνω ποιά είναι τά πρόσωπα πού κρύβονται πίσω ἀπό τίς μάσκες.

Βασίλης Βασιλικός

