

‘Η ζέστη προετοίμαζε τό τελευταίο καλοκαίρι τοῦ παπποῦ μου. ‘Ετρεχε σά ρεῦμα, ἔπαινε στή «Φυσική» τοῦ ἀδερφοῦ μου πού είχε μείνει «μετεξηταστέος» ἔπαιρνε ὁδηγίες, ἔθγαινε μετά φουριόζα κι ἔσπαγε τά σύρματα στά τηλεγραφόξυλα μέ τίς ἐπικοινωνίες καὶ τά εύχετήρια... Ράγιζε τό πλακόστρωτο στήν αὔλή τῆς κούλας, ἔσπαγε τίς γλάστρες, ἔθγαζε ἀπ’ ἔξω τίς ρίζες ἀπ’ τά φυτά - περιττά νεῦρα - καὶ τίς ἔκανε νά φαίνονται ἔξω φρενῶν.

Μέσα στό ίσοδγειο τῆς κούλας, στήν αἴθουσα ἀναμονῆς, περίμενε ὁ παππούς, μέ τά πόδια τούς καρπούς καὶ τά μετακάρπια, πρησμένα ἀπ’ τά λευκώματα καὶ τόν πλοῦτο τῆς προπολεμικῆς περιόδου. ‘Η ζέστη περίμενε ἀπ’ ἔξω σά κέρθερος, γύρω ἀπ’ τή πόρτα, στά περβάζια, μέσα σέ φωτεινά ἡλιακά πλαίσια, φωτογράφιζε τά προεόρτια τοῦ θανάτου.

Φωνάξαμε μιάν ἀπάντρευτη ἐργάτρια νά τόν περιποιέται. ‘Ο ὄργανισμός του ἄρχισε νά χάνει κάθε ἵχνος εύγενείας καὶ ν’ ἀδιαφορεῖ γιά τούς γείτονες καὶ τίς παρηγορήτρες. Στά σεντόνια του μιά πανχρωμία ἀπό ἄχρηστα ύλικά - θλένες, δάκρυα, περιττώματα κι ἄλλα ύγρα - σχεδίαζαν περίεργες μελλοντικές ἐξελίξεις. Δέ τίς πρόσεχε κανείς...

Μπήκε ὁ δεκαπενταύγουστος. ‘Ο παππούς ζήτησε νά νηστέψῃ. ‘Ηθελε νά φορᾶ τό ζωστικό του καὶ νά μετρᾶ μ’ ἔνα ύποδεκάμετρο ὅλες τίς διαστάσεις σ’ αὐτή τήν αἴθουσα ἀναμονῆς, τά ἔπιπλα, τά ράφια, τά πιάτα μέ τό φαΐ του. Στούς τοίχους ἄρχισαν νά φαίνονται ἀξύριστα μάγουλα ἀπό σκοτεινά μαλακά θρύα. Σ’ αὐτό θοηθοῦσαν οἱ «θύσανοι», οἱ «μελανίαι», οἱ «σωρεῖται», πού είχαν σχηματιστεῖ ἀπ’ τήν ἀναπνοή τῆς πλατειᾶς μύτης, πού ἄρχισε νά πρήζεται καὶ νά γεμίζει τό δωμάτιο...

Μοῦ χάρισε τό ρολόι του. Τότε θυμήθηκα πού τόν ἔθλεπα, μικρός ἐγώ κι αύτός πιό νέος, νά γυρίζει ἀπ’ τό Μόλυβο στή κούλα, μέ τά φώνια μές τά φαρδιά μανίκια, μέ μιά ἐφημερίδα κάτω ἀπ’ τό καλυμμαύχι του γιά νά ρουφᾶ τόν ιδρώτα, νά κάνει ἐπιδεικτική παρέλαση στήν ἡρεμία τοῦ μεσημεριοῦ, πάνω στόν ὀλόδισιο δρόμο πού γινόταν πιό μακρύς ἀπ’ τή διαστολή. ‘Ἐγώ τόν περίμενα κρυμένος μισόγυμνος ἀνάμεσα σέ φύλλα συκῆς, τοῦ πετούσσα κυπαρισσόμηλα ἀπ’ τό κυπαρίσσι γιά νά τόν ξαφνιάσω, μέχρι πού χανόταν βλαστημώντας.

Μπήκε ἡ ἐργάτρια στήν αἴθουσα ἀναμονῆς καὶ τόν είδε νά κολυμπά σέ ἀκαθαρσίες. Πήρε ἔνα κουβά νερό κι ἄρχισε νά τόν καθαρίζει μέ τή σκούπα. ‘Ο παππούς ἔλεγε λίγους φθόγγους... “Οπως ἐκείνο τό θράδι πού οἱ γείτονες ἔθαλαν τίς φωνές, γιατί ἐνώ ήταν μεγάλη ἐθδομάδα, θγήκε ἀπ’ τό σπίτι μέ τίς παντόφλες καὶ τό πανταλόνι ξεκούμπιωτο καὶ πήγε στήν ἐκκλησία νά λειτουργήσει...”

Γυρίσαμε ἀλλοῦ τά κεφάλια μας. Μᾶς ἔπιασε κάτι καὶ θάμπωσαν τά μάτια μας. ‘Η ζέστη κομάτιαζε τό ύαλωδες ύγρόν στούς θολθούς.

"Ένα τράκ σάν ἐκεῖνο πού μ' ἔπιανε ὅταν περνοῦσα - μικρός - ἔξω ἀπό στρατιωτικά κτίρια, στήν ἀσφάλεια, στά προξενεῖα, καί ἴδρωνα μέχρι νά κλέψω γιά δυό δευτερόλεπτα τή ματιά τοῦ σκοποῦ, καί νά διαβάσω μέ τά πρώτα γράμματα τοῦ δημοτικοῦ, τίς πινακίδες μέ τό «ἀπαγορεύεται ἡ λῆψις φωτογραφιῶν», νά δῶ τά «πυροσθετικά σημεῖα» μέ τίς κόκκινες μπουκάλες πού ἡ φαντασία μου τίς ἔκανε φοβερές μπόμπες. Μ' ἔπιανε ἔνα μούδιασμα. Θυμόμουν τίς περιγραφές γιά τή κόλαση πού μοῦ ἔκανε ὁ παππούς. "Ενιωθα σ' ἔνα ἀπαγορευμένο μέρος, καθώς τά πόδια μου ἔχαναν τή ταχύτητα. Τό τράκ κατέβαινε στά γεννητικά ὅργανα. Τά νεῦρα γινόταν τηλεφωνικά σύρματα, γεμάτα κατηγορηματικό κι αύστηρό ρεῦμα πού μεταβαλλόταν μέσα στό μυαλό μου, σέ διαταγή γιά τή σύλληψή μου. Τότε ἔτρεχα κουτσάινοντας μέ τά τρομαγμένα μου γόνατα, κυνηγμένος ἀπ' τό θόρυβο τῶν σημαιῶν π' ἀνεμιζόταν στό κενό τῆς πόλης, μές τή κακοκαιρία τῆς ἐποχῆς, ἔνας θόρυβος σά νά μέ ξεντυναν γιά νά μέ ἀνακρίνουν.

'Η ἑργάτρια τόν καθάρισε καί πήγε ν' ἀδειάσει τόν κουβά καί νά πλύνει τή σκούπα. 'Ο παππούς ὅρθιος, πιασμένος ἀπ' τό χαμηλό ταβάνι, μέ μιά ἐντύπωση μουσταλευριάς, χωρίς συνοχή χυμένος σ' ὅλο τό δωμάτιο, ἔκανε μιά φούρλα κι ἔπεσε στίς πλάκες. Οἱ νόμοι τοῦ ὄργανισμοῦ του ἔπεφταν ἔνας - ἔνας.

Τά κεφάλια μας ἔβλεπαν ἀλλοῦ. 'Ο ἀδερφός μου μέ τή Φυσική, ἐγώ, οἱ παρηγορῆτες. Τά μυαλά μας θρισκόταν σ' ἔνα μεταίχμιο ἀναμονῆς, ἔπεφταν συνεχῶς ἐκατέρωθεν καί ξανανέθαιναν σέ μιά γλυστερή ισορροπία. "Οπως μιά βελόνα ραδιοφώνου στά βραχέα. Μετά τόν εἰδαμε. Στό μέτωπό του είχε ἀνοίξει ἔνα μικρό κουμπί αίμα. "Εμοιαζε μεγάλο ραγισμένο βύσινο πάνω σέ μιά πρχτή ἀκατάσταση βρώμικη κρέμα, μέ τό σάκχαρον, τό ἄμυλον, τά λευκώματα, τούς χυμούς τῆς προπολεμικής περιόδου... "Εσταζε ἀπ' τό μέτωπο σέ κόκκινη εύθεια καί γέμιζε τά πρησμένα πόδια... Μιά φουσκωμένη ἀνατολή, γεμάτη συγκίνηση καί ἀναμνήσεις τῆς προσφυγιᾶς.

"Αρχισε νά φωνάζει ὄνόματα... Ψάχναμε στό πλῆθος, βρίσκαμε καί τά δικά μας. Τόν ρώτησε κάποιος, τί μᾶς θέλει. Μόνο φώναζε. 'Ονόματα κοινά, σπάνια, εὕηχα, ὄνόματα ἐμπόρων, θεοπατόρων, ὑποκοριστικά.

"Αρχισε νά λέει μικρές φράσεις ὥπως τά φίρδην - μίγδην τῶν ἐθδομαδίων περιοδικῶν, στή στήλη «ἀσκήσεις σκέψεων». Τά ἀντικείμενα ἄρχισαν νά ἐρεθίζονται στήν αἴθουσα ἀναμονῆς. Οἱ διαστάσεις ἔχαναν τή τιμή πού τούς είχε δώσει τό ύποδεκάμετρο τοῦ παπποῦ. Μάκραιναν, προσπερνιόταν. Οἱ στάμνες, τά σανίδια, τό κρεμαστό ράφι, οἱ παρηγορῆτρες, ἄρχισαν νά χάνουν τήν ὀπτική τους σαφήνεια. "Αρχισε μιά κίνηση σ' ὅλα τ' ἀντικείμενα πού ὑπῆρχαν καί είχαν σχέση μ' ὅλους ἐμᾶς. Τό κενό γέμισε ἀμοιβάδες. 'Η βελόνα ἔτρεμε στά βραχέα. Στά μυαλά σχηματίστηκαν ὅγκοι ἀπό ξερούς καρπούς κυπαρισσιῶν. Τούς μάζευαν παιδικές χούφτες καί παραμόνευαν.

‘Η κίνηση μεταδόθηκε στά δάχτυλα. ‘Ο παππούς άρχισε νά μετρά χωρίς ύλικό, μέ μαλακές κινήσεις, καθώς πίεζε τό κενό. Μετροῦσε χρήματα, έπιταγές, συναλλαγματικές. Σάλιωνε και τά δάχτυλα γιά νά μή περνοῦν διπλά χαρτονομίσματα. Του ἔκοψα τότε μικρά κομάτια χαρτί ἀπ’ τό τέλος τῆς Φυσικῆς...

#### «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΖΩΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ»

‘Ο παππούς άγαπούσε πολύ τό πηγάδι... “Ενα θαθύ πηγάδι στήν αύλη.

‘Ο ἥλιος μάζεψε τίς γωνίες και τίς μοίρες του και κάθησε σέ μιά θουνοκορφή. ‘Η παγιωμένη ζέστη, ἔσπασε, γκρεμίστηκε ἀπ’ τά περθάζια και τούς τοίχους. Χύθηκε λυωμένη μέσα στήν αἰθουσα ἀναμονῆς. “Ολοι γύρισαν ἀπ’ τ’ ἄλλο πλευρό. ‘Ο τοῖχος μέ τούς ἐπισκέπτες, ἔμοιαζε τώρα μέ τεράστια, φωτισμένη ἀγιογραφία σ’ ἔξωκλήσι.

“Εθγαλα τό ρολόι πού μοῦ χάρισε ὁ παππούς. ‘Η πλάκα ἡταν λευκή. Δέν εἶχε δείχτες. “Ολοι κοιμηθήκαμε. ‘Η κίνηση σταμάτησε ἀκαριαία στή κατάσταση πού θρισκόταν τή τελευταία στιγμή.

Μιά φρέσκια σιωπή γέμισε τήν αἰθουσα πού ἔπαψε νά είναι «ἀναμονῆς». Μιά χαλάρωση ύστερ’ ἀπό ἐνέργεια πάνω σέ ύδραυλικό πιεστήριο. “Ενα τράκ πήγε νά τρέξει μέχρι τά γεννητικά ὅργανα, ἔνας φόβος πού στάθηκε ἀκίνητος. “Έκανε μιά τελευταία κίνηση κι ἔγινε ἀμηχανία... Πέρασε ὥρα.

“Υστερα ὅλοι ἀκούσαμε τό θόρυβο και τή φωνή πού ἔθγαζε τό κοριτσάκι τῆς Σάββαινας, τῆς ἀπέναντι γειτόνισσας. Ζητοῦσε δανεικό, κάποιο μαγειρικό σκεύος. Τ’ ἀκούσαμε ναρκωμένοι.

Δίστασε λίγο κι ἔδειχνε ξαφνιασμένο. Σιγά, πήγε κοντά στόν παππού, γέλασε και τοῦ πρόσφερε ἔνα μεγάλο ρόδι.

‘Ο ἥλιος εἶχε περάσει πιά ὅλος ἀπό πάνω του... Μετά ρίχτηκε στή θάλασσα και τή γέμισε διάθλαση.

Nάσος Θεοφίλου

