

Λιθογραφίες, ἐπιμύθια καί τό τρομερό ἀξίωμα

Τρεῖς ζωγραφιές μοῦ ἔχουνε μείνει, ἀπό τά παλιά χρόνια, στό μυαλό. Τίς ἔβλεπες (χρωματιστές λιθογραφίες σέ φτηνά κάδρα) καρφωμένες στούς τοίχους τῶν μαγαζιῶν. Στά κουρεία κυρίως καί στίς ταβέρνες, στά χασαπιά, στά στραγαλατζίδικα καί στά καφενεία.

‘Η πιό διδακτική βέβαια (καί ἡ πιό, ὅπως φαίνεται, δημοφιλής) ἦταν τό δίπτυχο μέ τόν τίτλο «ὁ πωλῶν τοῖς μετρητοῖς καί ὁ πωλῶν ἐπὶ πιστώσει».

Σκηνή πρώτη: ὁ σώφρων ἔμπορος κάθεται σταυροπόδι, χαμογελαστός κι εύτραφής, σέ βελουδένια πολυθρόνα. Τό γραφεῖο του πολυτελέστατο. Στό πάτωμα ύπάρχει χαλί. Ὁ ἴδιος φοράει, στό γιλέκο του, χρυσή καδένα καί καπνίζει ἔνα πελώριο ποῦρο. Τό χρηματοκιβώτιο πλάι του ξεχειλίζει ἀπό χαρτονομίσματα καί τάλαρα. Στόν τοῖχο κρέμεται μιά ζωγραφία (εἰκών ἐντός εἰκόνος) μ' ἔνα καράβι, μιά φρεγάτα πού ἀρμενίζει ὑπερήφανα στή θάλασσα τῆς ἀφθονίας.

‘Ο ἄλλος ὅμως, ὁ ἀσύνετος ἔμπορος, ὁ ἐπί πιστώσει ὁ καημένος πωλῶν, είναι σέ ἄθλια κατάσταση. Κι ὅμως αὐτόν τόν θυμᾶμαι καλύτερα. ‘Η δυστυχία, φαίνεται, κι ἡ ἀπόγνωση ἀφήνουνε πιό μόνιμα ἵχνη τους στή μνήμη.

Κάθεται συντριμμένος, σέ μιά παλιοκαρέκλα, μέ τό κεφάλι στά χέρια του. Τά ροῦχα του, ράκη σχεδόν, κρέμονται πάνω στό ταλαιπωρημένο του κορμί. Κρατάει κάτι παλιόχαρτα: ἀπλήρωτοι βέβαια βερεσέδες. Τό χαλί τό ἔχει ἀπό καιρό πουλήσει. Πάνω στό γραφεῖο του δέν ύπάρχει οὕτε μελανοδοχεῖο. Καί στό ἄδειο, σάν μαύρη τρύπα, χρηματοκιβώτιο κυκλοφορεῖ μονάχα ἔνας ἀπαίσιος ποντικός. “Οχι κάν ποντικάκι ἀλλά ἔνας τεράστιος ποντικός τῶν ύπονομῶν. Τό καράβι στόν τοῖχο ἔχει ναυαγήσει καί φαίνεται καθώς βουλιάζει, μέ τά κουρελισμένα ιστία του, στήν ταραγμένη θάλασσα. Πολλούς ἔμπόρους θά 'κανε στενόκαδρους ἡ τρομερή αὐτή εἰκόνα καί γι' αὐτό ἵσως περιορίστηκαν στά χρόνια μας οἱ βερεσέδες καί ἡ ἀπαραίτητη (ἰδίως στίς προσφιλεῖς ταβέρνες) πίστωση.

Φίλε, φίλε ἔλα πίνε
κι ἄν δέν ἔχεις πάλι πίνε
ἀλλ' ἄν ἔχης καί δέν δίνεις
(νά) μήν ἔρχεσαι νά πίνης.

‘Η ἄλλη ζωγραφιά ἔχει νά κάνη μέ τό φοβερό πάθος τῆς χαρτοπαιξίας. Είναι κι αὐτή δίπτυχο. Θέση κι ἀντίθεση.

Νέοι, ἔφηβοι, παίζουν γύρω ἀπό τό τραπέζι χαρτιά. “Ενας δυό ἀπ' αὐτούς φοράνε τραγιάσκα. “Έχουνε στό στόμα τους τσιγάρα καί πί-

νουν, ἀπό 'να μπουκάλι, κρασί· ἀδιάψευστα δηλάδή, ὅλ' αὐτά σημάδια ἡθικῆς κατάπτωσης - ἄσε πού εἶναι καὶ ξυπόλητοι. Μέ μιά λέξη, ἀλητεία. Κι ἐπί πλέον τήν στιγμή αὐτή ἔνας ἀπ' αὐτούς, δίνει στό, φίλο του ἀπέναντι, κάτω ἀπό τό τραπέζι καὶ πιασμένο μέ τά δάχτυλα τοῦ ποδιοῦ του, ἔναν ἄσσο.

Γίνεται ὅμως ἀντιληπτός ἀπό τούς ἀντίπαλους συμπαίκτες. Ἡ ἀναστάτωση. Ἡ συμπλοκή. Στήν δεύτερη σκηνή τό τραπέζι ἔχει ἀναποδογυρίσει, τά χαρτιά τῆς τράπουλας ἔχουνε σκορπίσει σ' ὅλες τίς μεριές. Κι ἔνας ἀπό τούς νέους, ἔχει σηκώσει τό μπουκάλι μέ τό κρασί. ἄδειο πιά καὶ τό κατεβάζει στό κεφάλι τοῦ χαρτοπαίκτη.

Χαρτιά ἔπαιζα θέβαια κι ἐγώ στά χρόνια μου. Δέν ἔγιναν ποτέ τέτοια ἐπεισόδεια: Ἐμεῖς φαίνεται τῆς δικῆς μας παρέας δέν εἴμασταν τόσο ἕκλυτοι. Εξάλλου φορούσαμε πάντοτε κάλτες καὶ παπούτσια δεμένα μέ κορδόνια.

Ἡ τρίτη εἰκόνα δέν ἔχει οὕτε διδάγματα, οὕτε ἐπιμύθια. Παριστάνει τήν κλίμακα τῆς ζωῆς. Τόν δύσκολο δρόμο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κούνια μέχρι τό ἀναπότρεπτο τέλος.

Κάθε σκαλοπάτι είναι μιά ἡλικία καὶ πάνω σέ κάθε σκαλοπάτι είναι ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναικά πού στά εἴκοσι τῆς κιόλας χρόνια κρατάει στά χέρια της ἔνα βρέφος. Ἡ ἐπόμενη γενιά. Ὕπάρχει ἔνα ἀνιόν σκέλος (μέχρι τά σαράντα, ἀλίμονο) κι ἔνα κατιόν μέχρι τό βαθύ γῆρας. Ἡταν μιά θλιβερή εἰκόνα καὶ, ὀλότελα ἀκατάλληλη γιά τα βέρνες. Δέν είχε οὕτε ἐπιμύθιο οὕτε δίδαγμα. Ἡταν μονάχα ἔνα τρομερό ἀξίωμα.



Ο "Αγγελος Καλογερόπουλος γεννήθηκε το '28 στη Θεσσαλονίκη δημο και πέθανε το '76. Σπουδασε γιατρός. "Εκανε δύο άτομικές έκθεσεις ζωγραφικής και πήρε μέρος σε πολλές ομαδικές. Βιθλία του Τό "Ασπρο Φῶς 1973, Θεσσαλονίκη 1974 (μαζί με τόν Π. Ανδρεάδη). Τό Τελευταίο Ταξίδι 1975.

"Αγγελος Καλογερόπουλος

