

Οι Νεροφίδες

Μετακομίσαμε στόν μακρινό έκεινο συνοικισμό, όταν ήμουν όχτι χρονών. Ό τόπος έχει γίνει τώρα στή μνήμη μου ένα ασπρό σύννεφο μέι μιά θαριά στρώση μαύρης συννεφιάς άπο πάνω. Δέν είχα ξαναζήσει σέ τέτοιο μέρος, πόλη και χωριό μαζί, όμως όχι μονάχα προσαρμόστηκα γρήγορα, μά διαρκώς μοῦ φαινόταν πολύ γνωστό. Κάπου, πολύ βαθιά, σάν νά τά είχα ξαναδεῖ όλα αύτά. "Όταν είδα και πρωτομύρισα τά ἄνθη τής μουριᾶς κάτι πήρε νά σαλεύει μέσα μου. Τά ἄνθη τής μουριᾶς έχουν ένα λεπτό όρωμα, πού μέ τίποτε δέν ξεχνιέται. Σέ λίγο άντικριζοντας μεταξοσκώληκες σ' ένα σπίτι, κάταλαβα ότι αύτό προσπαθούσα προηγουμένως νά θυμηθώ. "Όμως μεταξοσκώληκες ώς τότε δέν είχα ξαναδή, δέν ύπηρχαν οὔτε σέ μᾶς, οὔτε στό περιβάλλον μου.

'Η ήλικια και ή ἐρημιά τοῦ συνοικισμοῦ εύνοούσαν φιλίες στενές. Τόν βλέπω άπο μακριά πότε πότε τόν φίλο τῶν ήμερων έκεινων. Είναι άνάπτηρος πολέμου τώρα, έχει περίπτερο δικό του και αύτοκινητο. Καί, φυσικά, γυναίκα και παιδιά. Χρόνια είχα νά τόν συναντήσω, άπο παιδί σχεδόν, και ξαφνικά τόν είδα όλόγυμνον μπροστά μου, όταν περνούσαμε γιά κατάταξη στό περιοδεύον. "Ενιωσα ξαφνικά μιά τσιμπιά στά μαλακά και στράφηκα σκανδαλισμένος νά κοιτάξω. Ήταν σκασμένος στά γέλια, ἔλαμπε όλόκληρος, και παρόλο τό ἀστείο τοῦ πράγματος ἀνταλλάξαμε χειραψία θερμή. "Άδραξα τήν εύκαιριά νά ρίξω μιά ματιά στή μακριά ούρά τῶν νεαρῶν, πού κατσουφιασμένοι και γυδυτοί καρτέραγαν ύπομονετικά νά ἐξεταστούν ἀπ' τή χρυσοφορεμένη και πολύπειρη Ἐπιτροπή τῶν εἰδικῶν. Δέν είδα πολλά πράγματα, είδα όμως τή λάμψη, τή λαμπράδα τής μεταξένιας ζωῆς, πού τώρα πιά δέν ύπάρχει. «Θυμᾶσαι τότε τί λέγαμε;», τοῦ είπα χαμογελαστά, δείχνοντας τό κορμί του. Γιατί όλο κάτι τέτοια λέγαμε στούς μοναχικούς έκεινους περιπάτους μας. "Ο, τι κρυφόθλεπε ό καθένας μας κι ό, τι κρυφάκουγε τό βάζαμε στόν κοινό κορβανά, συμπληρώνοντας ἔτσι μέ καθημερινούς ἐρανισμούς τή μυστική είκόνα τῶν μεγαλυτέρων μας. 'Ιδιαίτερη ἐντυπωση μᾶς έκαμναν τά τριχωτά και σκοῦρα μέλη τους. «Λές νά μείνουμε ἔτσι; λέγαμε κοιτάζοντας και ἀνησυχώντας γιά τόν ἑαυτό μας. Στό περιοδεύον δέν προλάθαμε νά ψιθυρίσουμε πιό πολλά, γρήγορα ἥρθε ή σειρά μας. "Όταν μετά άπο καιρό τόν ξανάδα, είχε μόνο ένα πόδι, τό άριστερό. Τό δεξιή ήταν πιά ξύλινο. Τοῦ τό χεφάει μιά καλοστημένη νάρκη. "Όμως αύτό δέν έμποδίζε ό ἄνθρωπος νά φεγγοθολάει. Σήμερά ἀπ' τήν ἀσχήμια δέν θλέπεται. Αύτό λέω καμιά φορά σέ όμορφούληδες νεαρούς, πού κάτι θαρροῦνε: «Προσέξτε τούς μεγάλους - είναι σχεδόν όλοι ἀσχημοί. Κι όμως μή νομίσετε πώς ήταν πάντα ἔτσι. 'Ανάμεσά τους θρίσκονταν οἱ όμορφιές κι οἱ λεβεντιές μᾶς ἐποχής όχι και τόσο μακρινής ἀπ' τή δική σας». 'Αλλά σ' αύτά τά ζητήματα, ποιός διδάχτηκε ποτέ του, γιά νά διδαχτούν κι αύτοί;

Τό τελευταίο καλοκαίρι είχα άπομείνει όλομόναχος στό συνοικισμό. Θυμάμαι τά άπασιά μεσημέρια, πού μ' ἔθαζαν νά κοιμήθω μέτο ζόρι. Τό φίλο μου τόν είχε βάλει ό πατέρας του σέ μιά σκληρή δουλειά - ἄλλος ἐκείνος. "Άλλωστε κι αύτό νά μήν ήταν, θά διακόπταμε τίς βόλτες μας, γιατί είχε σηκωθή πολύ γκρίνια ἀπ' τό σπίτι. 'Από καταβολῆς μικροαστισμοῦ, ὅλοι οι ζωηροί καί γεροδεμένοι θεωροῦνται «ἀλήτες». Μά, ὅλες οι βόλτες μπορούσαν νά κοποῦν, ἐκτός ἀπό κείνη τής πηγής. "Επρεπε νά τούς κουθαλῶ δροσερό νερό γιά τό φαγητό τους.

Μόλις ἄρχιζε ἡ ἑτοιμασία τοῦ τραπεζιοῦ, πάνω στήν πιό τερπνή ώρα, ἀδειάζανε τή στάμνα στίς γλάστρες καί μέ στέλνανε στά γρήγορα νά φέρω νερό ἀπ' τήν πηγή. Προηγουμένως ὅλα αὐτά τά μέρη τά ἀγαποῦσα, τώρα ὅμως πού ἥμουν ύποχρεωμένος νά πηγάινω μοναχός, τά μίσησα μέ τήν καρδιά μου. Φοβόμουν ἄλλωστε, στά σκοτεινά, τή ρεματιά καί τά ἄγρια μαυρισμένα θράχια, πού κρέμονταν ἀποπάνω της. Ὁμως μέ τό μυστικό μίσος καί τόν ἀνομολόγητο φόβο δέν ἔθγαινε τίποτε - ἡ πηγή είχε κατακυρωθῆ σέ μένα. Κι ἔτσι θέλοντας καί μή, ἄρχισα νά ὀργανώνω τό πράγμα. Γιά τό θράδυ φρόντιζα νά πηγαίνω ἀπό μόνος μου, ἀρκετά προτού σκοτεινιάσει, γιατί ὁ τόπος ήταν ἀγριος καί θεοσκότεινος κι ἐγώ ἔτρεμα τότε τούς ἀγίους, τά στοιχειά καί τίς νεράιδες, πού καθώς λένε συχνάζουν σέ τέτοιους ἀγριότοπους. Μιά θραδιά ὅμως, πού τό νερό θρέθηκε ζεστό, μέ στείλανε μέ σκληρότητα στήν πηγή μές στά μεσάνυχτα καί ψήλωσε ό νοῦς μου ἀπ' τό φόβο, καθώς μάλιστα μοῦ φάνηκε πώς ἄκουσα καί κάτι ψιθυρισμούς μές στό βαθύ σκοτάδι.

Τό ἄλλο ἀπόγευμα θρήκα δυό παιδιά στήν πηγή, καθισμένα λίγο πιό πέρα. Σταμνιά δέν είχαν καί μέ κοίταζαν σχεδόν ἀκίνητα. Τούς είχα χαλάσει τήν ἡσυχία. Κάτι τό πολύ δικό τους πρέπει νά λέγαν ἡ νά κάναν προτού ἐγώ πάω. "Εφυγα συλλογισμένος· ἡ μιά τουλάχιστο ἀπ' τίς μορφές δέν ξεκολλοῦσε ἀπ' τό μυαλό μου. "Οπως τότε μέ τά ἄνθη τής μουριάς κάτι συνέβαινε.

Τό ἐπόμενο ἀπόγευμα ήταν πάλι ἐκεῖ· παίζανε σιωπηλά μέ μιά χελώνα. Μέ λοξοκοίταξαν κρυφογελαστά χωρίς νά μοῦ μιλοῦν. Πήρα νερό καί χάζεψα λιγάκι τήν ἀναποδογυρισμένη χελώνα, μέ τά ποδάρια πρός τά πάνω. Ἡ πηγή είχε ἀρχίσει ν' ἀποχτᾶ καί πάλι ἐνδιαφέρον γιά μένα. Στό σπίτι πού ὅλα τά παρατηροῦσαν, τό πρόσεξαν κι αὐτό.

Σέ δυό τρεῖς μέρες ξαναθρήκα ἐκεῖ τά παιδιά. Αύτή τή φόρα ὅμως ήταν κοντά τους κι ἔνας μεγαλύτερος, ἄντρας σχεδόν. Μέ κοίταξαν ζεστά. Κάτι είχαν πεῖ γιά μένα, μά καί κάτι σά νά μοῦ κρύθαν. Μόλις κάθισα κοντά τους, ό μεγάλος σήκωσε ἀπ' τά χορτάρια τήν τεράστια παλάμη του κι ἀποκάλυψε κουλούριασμένο ἔνα μικρό φίδι. Πετάχτηκα ἀρπάζοντας τό σταμνί. Πιό γρήγορος αύτός μ' ἀρπαξε γελώντας ἀπ' τό χέρι καί μοῦ ἐξήγησε, καθώς ζύγιαζε στήν ἄλλη χούφτα του τό φίδι, πώς πρόκειται γιά νερόφιδο, πού δέν ἔχει δηλητήριο καί ούτε κάν δαγκώνει. Είναι φίδι καλό. Δέν ηξερα πώς ύπαρχουν καί καλά φίδια. Καί ἀπόδειξη τό ἔθαλε γύρω στό λαιμό

του. "Ομως γιά νά πιάσω τό φίδι, όπως αύτός άπαλά μέ όδήγαγε, στάθηκε τελείως άδυνατο.

'Ο νέος μισοξάπλωσε άκουμπωντας σ' ἔνα θραχάκι. Τό φίδι πήρε νά σαλεύει και νά γλιστράει κάτω ἀπ' τό πουκάμισό του, μέσα στό στήθος του, ώσπου φαινόταν ή ούρά του μόνο. Τό παλικάρι ξεκούμπωσε σιγά σιγά τά κουμπιά. Τό φίδι μέ κόπο σχεδόν προχωροῦσε στό τριχωτό στήθος. Κάποτε ἔφτασε στόν άφαλό. 'Ο ἄντρας ξεκούμπωσε τά δυό πρώτα κουμπιά ἀπ' τό πανταλόνι, ρουφώντας πρός τά μέσα τήν κοιλιά του. Τό φίδι γλιστρήσε πρόθυμα στά μυθικά βάθη. Στήν ἀρχή τό βλέπαμε νά διαιράφεται σαφῶς κάτω ἀπ' τό ροῦχο, ύστερα τά σχήματα μπερδεύτηκαν. Δέν ήταν δυνατό νά ἔχει γίνει ξαφνικά τόσο μεγάλο. Αύτός, πάντως, φρόντιζε νά ξεκουμπώνει ἀπό ἔνα κουμπί, όσο νά βλέπουμε μονάχα τήν ούρά του. "Οταν τό φίδι κουλουριάστηκε πιά στή βάση, ὁ ρωμαλέος νεαρός ξεκούμπωθηκε όλότελα μέ φυσικότητα και τό φίδι πήρε νά τυλίγεται και ν' ἀνεβαίνει. 'Η σκηνή είχε λάθει μιά σπάνια σοθαρότητα, πού δέν τήν ἔνιωσα ούτε στίς πιό ιερές ἀκολουθίες ἀργότερα. 'Ο νεός ξαπλώθηκε βαριανασάινοντας κι ἔκλεισε ἀμίλητος τά μάτια. Τό φίδι ἔφτασε στήν κορφή και ἔπαιξε τή γλώσσα. Κάποια στιγμή, κάτι τινάχτηκε μέ διακοπές πρός τά ύψη, ὁ ἄντρας σπάραξε, νόμισα πώς τόν τοιμιτησε τό φίδι. Μά, αύτός τό ἀπομάκρυνε ἀμέσως μετά, κουμπώθηκε γρήγορα κι ἔψυγε χαμογελαστός πρός τό νταμάρι. «Αὔριο πάλι», είπε. Ποτέ δέν ξαναφάνηκε.

Πήγαινα ἄφοβα πιά στήν πηγή. Καί ὅποιαδήποτε ὥρα. "Ολα ήταν φιλικά και λαμποκοπούσαν. "Ωσπου φύγαμε ἀποκεϊ· κατεθήκαμε κι ἐμεῖς στά μέγαρα. Κι ὅχι μονάχα αὐτό, μά μέ ξεπλάνεψαν σέ μιά θρησκευτική ὄργάνωση κάτι νερόβραστοι, όσο και ἀνέραστοι, τύποι κι ἔχασα ἀκόμα κι ἀπ' τή μνήμη μου, τίς πηγές, τίς χελώνες και προπαντός τίς νεροφίδες. Μά ὅταν, ἀνάμεσα σέ θρήνους και κοπετούς γιά τίς ἀμαρτίες μας, διαβάζαμε τά ἄγια θιθλία, ἐγώ καταλάβαινα πολύ καλύτερα ἀπ' ὅλους αύτούς, τί θέλαν νά μᾶς ἐμπινεύσουν:

Καί είπε Κύριος πρός Μωυσῆν· ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καί θές αὐτόν ἐπί σημείου, καί ἔσται ἐάν δάκη ὄφις ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδημένος ίδων αὐτόν ζήσεται. Καί ἐποίησε Μωυσῆς ὄφιν χαλκοῦν καί ἔστησεν αὐτόν ἐπί σημείου, καί ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καί ἐπέβλεψεν ἐπί τόν ὄφιν τόν χαλκοῦν καί ἔζη.

Καί ἤρθε καιρός πού ἀπ' τίς πιέσεις τους ἔπαθα νευρασθένεια. Μά, πάνω στά πρόθυρα τής τρέλας, τούς πέταξα ἀπό μέσα μου και ξαναγύρισα ὀλοταχῶς στά θράχια, τίς πηγές και τίς νεροφίδες μου. Κι ὅπως ἀκριθῶς βεθαιώνει ἡ Γραφή, θρῆκα κι ἐγώ τή γιατρειά μου.

'Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε τό '27 στή Θεσσαλονίκη και σπούδασε Φιλολογία. Βιβλία του : 'Ηλιοτρόπια 1954, Τά Χίλια Δέντρα 1963, Γιά ἔνα Φιλότιμο 1964, 'Η Σαρκοφύγος 1971, 'Η Μονή Κληρονομιά 1974 κ.ά.