

**Ταξιδιώτες και φευγάλαις,
και τοραχαίς μεγάλαις.**

'Αδειάζουνε σι δρόμοι τῆς φίλης πρωτευούσης...
μᾶς ἐφυγε κι' ἔκεινος δι προσφιλής μας Τσαύσης,
ἀφοῦ σταυρούς εἰς δλων ἐκάρφωσε τὰ στήθεις,
κι' ἐφαγε τῆς Αὔλης μας τὰ πιὸ παχειά ὄρνιθις.
Μᾶς ἐφυγε και πάει τὸν Τσάρο νὰ τιμήσῃ,
μὰ λένε πῶς και πάλι ἰδῶ θὲ νὰ γυρίσῃ.

"Οσας φοραὶς κι' ἀν θέλη, ἀς ἐλθη ἐδῶ πέρα,
καλῶς νὰ μᾶς δρίσῃ και γιὰ φορὰ δευτέρα:
μὰ δσα ταξιδάκια κι' ἀν κάμη στὴν 'Αθήνα,
ὅσους σταυρούς κι' ἀν δώσῃ στὸν τάδε και στὸν δεῖνα,
και ἀν ἀκόμη στείλη παράσημο κι' ἐμένα,
κι' οἱ ναῦλοι κι' οἱ σταυροί του θὰ πάνε στὰ χαμένα.

Και ἀν δι βασιλῆς μας τὸν 'φίλησε στὰ χεῖλη,
μὲ τὸ φιλὶ μονάχα δὲν θὰ γενοῦμε φίλοι.
Κάθε φιλὶ, νομίζω, ἀγάπη δὲν σημαίνει,
οὔτε λαοὺς κι' ἀνθρώπους ἔνα φιλὶ δὲν δένει,
οὔτε μ' αὐτὸ θὰ σμίξουν ὄνείρατα και πόθει...
μ' ἔνα φιλὶ κι' δι μάρτυς τοῦ κόσμου ἐπροδόθη.

Τὰ τόσα μας σχολεῖα οι Βούλγαροι ἀς κλείνουν,
παντοῦ κρυφῆς παγίδες και δόλους ἀς μᾶς στήνουν,
γιὰ Βούλγαρο ἀς βγάζουν τὸν κάθε Μακεδόνα,
και ἐπειτα ἀς στέλλουν ἐδῶ τὸν ἡγεμόνα
σταυρούς νὰ μᾶς χαρίζῃ, νὰ μᾶς γλυκοχαῦδεύῃ,
και μίσα στὴν Αὔλη μας συμμάχους νὰ γυρεύῃ.

Μακριὰ ἀπὸ κοντά μας, 'Ατσιγγανοι σκηνίται,
μακριά, τῶν Ρώσων δοῦλοι, Σχριάται ψωμοζῆται.
'Εσκύβατε ως τώρα στὸν Τούρκου τὴν λεπίδα,
δὲν εἶχατε σημαία, δὲν εἶχατε πατρίδα,
σὲ μιὰ γωνιὰ ριγμένοι ἔζουσατε μὲ τρόμο,
χωρὶς καρμιά δόξα, χωρὶς κανένα νόμο.

'Επρεπε κάποιο θαῦμα μεγάλο νὰ σᾶς γίνῃ,
ἐπρεπε νὰ σφαγήτε εἰς τὸ Βατάκ σὰν κτήνη,
κι' οἱ κόρακες νὰ πέσουν στὸ κόκκινό σας χῶμα,
κι' ἔτοι γιὰ σᾶς ν' ἀνοίξῃ τοῦ Γλάδστωνος τὸ στόμα,
ἀπὸ στρατοὺς τῶν Ρώσων δι Αἴμος νὰ τραντάξῃ,
κι' ἐλευθεριᾶς ἡμέρα στὴ γῆ σας νὰ χαράξῃ.

Και τώρα ἐμπροστά μας σηκώνετε κεφάλι,
και θέτε νὰ γενῆτε ἀπ' δλους πιὰ μεγάλοι.
Καλὰ καλὰ στὸν κόσμο δὲν ἔγήκατε ἀκόμα,
και θέλετε πατρίδα τῆς δόξης μας τὸ χῶμα,
κι' εὐθὺς τὰ κόκκαλά μας ἀρπάζετε τὰ κρύα,
νὰ κάμετε μ' ἔκεινα δικῆ σας ιστορία.

Μακριὰ λοιπὸν ἀγάπαις και χάδια τῶν Βουλγάρων...
γονατιστοὶ & πέφτουν στὰ κράσπεδα τῶν Τσάρων,
κι' ὅπισω τους & τρέχουν σὰν πεινασμένοι σκύλοι,
μὰ πιὸ καλὰ νὰ ἔναι διχθροὶ μας παρὰ φίλοι.
"Ω! πιὸ καλὰ τὸ σχίσμα ώστεν φραγμὸς νὰ στέκη,
κι' η Βουλγαρία δόλους τριγύρω μας νὰ πλέκη.

"Αλλ' ἀν μιὰ μέρα τρίξουν τὰ σάπια κόκκαλά μας,
ἄν σαλπιγγες πολέμου φτερώσουν τὴν καρδιά μας,
ἄν τὸ σπαθί μας ἐβγῇ ποτὲ ἀπ' τὸ φικάρι,
ἀλλὰ δέν θὰ κτυπήσῃ τῶν Τούρκων υὸ φεγγάρι.
Χριστιανὸς θὰ ἔναι δι μισητὸς διχθρός μας,
και σὲ σταυρὸ ἀπάνω θὰ πέσῃ δι σταυρός μας.

"Ἐφυγε κι' η Βασίλισσα και πάει στὸ Κρεμλίνον,
γιὰ νέα δόξα και τιμὴ τοῦ ἔθνους τῶν 'Ελλήνων.
Μὰ νά! στοῦ Βάσιν τὰ λουτρὰ κι' δι βασιλεὺς θὰ φύγῃ...
δόξα νὰ ἔχῃ δι Θεὸς η τύχη μας ἀνοίγει.
κι' ἀφοῦ ως τώρα πόλεμος κανένας δὲν δφάνη,
πρέπει, θαρρῶ, κι' δι βασιλεὺς το γοῦστο του νὰ κάνῃ.
Μὰ κι' ἀν φυτρώσῃ ζήτημα πολέμου εἰς τὰ μέση,
θὰ ἔναι δι Τρικούπης μας στοῦ βασιληψ τὴ θέσι.
'Αλγήθεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ ἔφεξε και πάλι,
'στὴ μιὰ δόξα ἔξαφνα τοῦ ἔρχεται και ἀλλη,
κι' δι Θοδωράκης τριγυρνῷ στὰ ἔξω μὲ τὸ κόμμα,
κι' ἀπὸ τὸ λέγε φώναζε τοῦ 'πάνιασε τὸ στόμα.
μὰ μ' δλα τὰ ταξιδία του και μ' δσα και ἀν λέγη,
και δι διχθρός κι' δι φίλος του ἀξίζει νὰ τὸν κλαίγη.
Μὰ ἀλλα ηθελα νὰ 'πῶ και μ' ἀλλα σᾶς λιμάρω,
'μπερδεύτηκα και τάκαμα σὰν τὸν κακό μου φλάρω.
Παράλυσε η γλῶσσα μου, δ νοῦς μου και τὸ χέρι,
μὰ νὰ μὲ συγχωρήσετε, και είναι καλοκαίρι.

Και δ μισὲ Σκουλούδης, δ διπλωμάτης Χιώτης,
πηγαίνει στὴ Μαδρίτη νὰ βαπτισθῇ ιππότης:
κι' ἀπ' τὴν πολλὴ χαρά τους οι Χιώταις μουρλαθῆκαν,
γιατί μὲ τοὺς παράδοις και διπλωμάταις 'βγῆκαν.

Κι' η Σμυρνικῆς μᾶς φεύγουν δλαις,
η γλυκύτεραις μαριόλαις,
ποῦ λιγόνουν μὲ τὰ μάτια
και τὰ τόσα των γεινάτια,
και σου πέρνουν τὸ μπαλό...
Κατευόδο ους καλό.