



"Αγρουπνοι φρουροί"

Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

(Από τὰς σημειώσεις ἐνὸς Ἡμερολογίου)

I

Τὴν εἶδα διὰ πρώτην φοράν εἰς τὴν σκιάν μιᾶς γωνίας τοῦ δωματίου. Συνεστήθημεν καὶ ἀντηλλάξαμεν τὰς συνειθισμένας ἐκείνας φράσεις, αἱ ὁποῖαι μὲ πλήττουν φοβερά. Μοῦ ἔκανεν ἐντύπωσιν ἡ αὐστηρότης τῶν γραμμῶν τοῦ προσώπου της. Ἐλείπεν τὸ θάρρος, τὸ ὁποῖον κατόπιν ἐπῆλθεν καὶ τὸ ὁποῖον μοῦ ἀπεκάλυψε τὴν μεγάλην καλοσύνην της, ἣν γνωρίζει τόσο ἐυμορφα νὰ ὑπενδύη μὲ κάποιαν προσποιητὴν ἀδιαφορίαν.

Ἐχωρίσθημεν. Ὅταν ἔφυγα, τίποτε ἐξικριτικὸν δὲν ἠσθάνθη δι' αὐτήν.

Ἄλλ' ὅσον αἱ ἡμέραι παρήρχοντο, ἔνοιωθα νὰ σχηματίζεται εἰς τὴν ψυχὴν μου μία εἰκὼν, μία φαντασμαγορία, εἰς τὸ βάθος τῆς ὁποίας ἀνεγνώρισα τὴν γλυκεῖαν ὄψιν της. Καὶ ὁ κχιρὸς παρήρχετο, ἀλλὰ τίποτε δὲν ἔσχε νὰ μὲ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὴν μορφήν της.

II

Ἀπόγευμα χοροῦ.

Αἱ Ἀπόκριαι ταράσσουν τὰς ἐγκεφάλους

καὶ θέτουν εἰς πυρετώδη κίνησιν τοὺς πόδας.

Τὴν βλέπω πλησίον μιᾶς ἀχωρίστου φίλης της. Τὰ μάτια της ἔχουν κάποιαν παράδοξον φεγγαβολήν. Ἀδύνατον νὰ διακρίνω τὴ κυριαρχεῖ μέσα των. Μία μυστικὴ ἀγάπη τὰ φωτίζει, ἢ ἡ εἰρωνεία τὰ ἐμπνέει, ἢ θλίψις ἀόριστος τὰ ὑγραίνει; Ποῖον αἶσθημα εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον τὰ πληροῖ μιᾶς παραδόξου λάμψεως, ἢ ὁποῖα μὲ τραβᾷ τόσο πολύ;

Ἐὰν ὁ χαρακτήρ της εἶνε ὅπως τὰ μάτια της, δυστυχία μου! Θὰ κλυδωνίζωμαι εἰς τὸν Ὠκεανὸν τῆς ἀγάπης χωρὶς πυξίδα!

Τὴν πλησιάζω μὲ πολλοὺς δισταγμούς. Ἡ κούρη μοιάζει μὲ ἓνα μαγικὸ κλειστὸ κουτί. Μόλις θελήσης διὰ νὰ τὸ ἀνοίξης, πιθανὸν νὰ σὲ περιβάλῃ ἀρωμα πολυτίμων ἀνθέων, ἀλλὰ ἐπίσης ἔμπορεῖ νὰ ἐκπιδήσουν ὄφεις φαρμακεροί.

Χαριτωμένον πλάσμα, μὲ ἀφθόνους σπινθηρισμούς πνεύματος, μὲ εἰλικρίνειαν εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας, μὲ ζηλευτὴν μετριοφροσύνην.

Ἄλλ' ἔλα τὰ ὑπερβάλλει τὸ μειδίημα. Μειδίημα ἱκανὸν νὰ καταστήσῃ ἓνα λάτρη τῆς Ὁθέλλου.

Καὶ τώρα ἐνῶ τὰ γράφω αὐτά, αἰσθάνομαι