

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λάζιο, χωρίς ἀστραπές καὶ σύγγεφα, στὸ ἥσυχο
κῦμα ποῦ ἔρχεται νὰ σπάσῃ στὸ πόδια τοῦ βράχου
τοῦ ἀγαπημένου του, στὴν ἥσυχη νυχτὶα ποῦ
δὲν φθάσται μήπως ταράξουν τὸν ὑπο τῆς οἱ θόρυβοι τῆς ἡμέρας.

Τὴν εὐτυχία ποῦ εἶχε στῆσει τὸ παλάτι της
ἀνάμεσα ἀντὶ τές πιὸ ταιριασμένες ψυχές καὶ ποῦ
εἶχε στεφανωθῆ μὲ τές χρυσές ἀχτίδες, ποῦ ἐσκόρ-
πιζαν τὰ ὄλοχρυσα μαλλιά, ποῦ στεφάνωναν δύο
χαριτωμένα παιδικὰ μέτωπα...

Μὰ ξαφνικὰ περνᾶ ἔνα σύννεφο.

Ἄφινει ὅπισω ἔνα ἐλαφρὸ ἐλαφρὸ χρότο, ἔτοι
καθὼς περνάει βιαστικό, ἔνα κρότο παράξενο, σὰν
ὅταν σπάνη ἔνα λεπτὸ ξύλο, σὰν ὅταν τὸ σαράνι
τρώγη ἔκεντο ποῦ τοῦ χρησιμεύει γιὰ φωληά.

Ο κρότος αὐτὸς φθάνει ἔως τὴν καρδιά.

Τὸν ἀκολούθει ἔνας δευτερος, ἔνας τρίτος...

Τὰ κόκκαλα τοῦ πιάνου σὰν νὰ μαλώγουν ἀνα-
μεταξὺ των.

Ἐνας ἀγέρας φαίνεται σὰν νᾶρχεται ἀπὸ μα-
κριά. Ἡ σκόνη ποῦ σηκώνει ἀπὸ τὸ περιβόλι τῆς
Δύπης σκεπάζει τὸ ὕψοφο παλάτι τῆς Εὔτυχίας.

Τὰ φύλλα τῶν πρασίνων δένδρων—τῶν ἐλπίδων
—χτυποῦνται ἀνάμεσά των, σφυρίζουν μὲ δύναμι
καὶ ἡ θάλασσα ἡ βουρκωμένη φανερώνει τὴν ἀγριάδα,
πῶχει μέσα της κι' ἀπειλεῖ νὰ πνίξῃ τὸν ἄμυορο,
ποῦ χτυπᾷ τὰ πλευρά της...

Ο ἥλιος ποῦ ἤτανε φηλὰ ώς τώρα, ἀρχίζει νὰ
σκιάζεται. Σὲ λίγο χάνεται. Δυὸς ἀχτίνες μονάχα
μένουν, τυλιγμένες σὰν βόστρυχοι μικρῶν παιδιών.

Μὰ εἶνε ἀδύνατες, σὰν κι' αὐτούς, νὰ ἀντικα-
ταστήσουν δόλο τὸν ἥλιο.

Κι' ἐπάνω ἀπ' ὅλα αὐτὰ μιὰ πνοή, ποῦ δὲν
πρόφθασε νὰ κρυώσῃ, μιὰ ψυχὴ χαράσσει ἔνα δρόμο
φωτεινό...

Μία ψυχὴ ποῦ ζητεῖ νὰ γνωρίσῃ τὸ ἀπειρο, ἔνω
συγχρόνως κλαίει γιὰ ἔκεντο ποῦ ἀφησε, ἀφ' οὗ τὸ
γνώρισε...

Σὰν δάκρυα τρέμουν κάποιες σταγόνες καὶ
λάμπουν μέσα στὸ φωτεινὸ σύγγεφο ποῦ ἀφίνει
πίσω της. Ἐνα δάκρυ πέφτει στὴ γῆ...

Ἐνας λυγμός, ἀπ' αὐτούς ποῦ ἀκολουθοῦν τὸ
πέταγμά της, ξαπλώνεται στὸν ἀγέρα...

Καὶ τότε παντοῦ ἀκούεται ἔνας θρήνος...

Ἐνας θρήνος ἀπ' ὃ τι ἐγκατέλειψε.

Ἐνας θρήνος βαρύς ἀπ' τὴν καρδιὰ βγαλμένος
τὴν στιγμὴ ποῦ τὴν κόβει τὸ μαχαίρι...

Καὶ αἱ νότες ἀκούονται δυνατές. Πέργουν δλη
τὴ δύναμι της. Μία καρδιὰ ζωντανεύει μέσα τους.

Μία καρδιὰ σπαράσσεται.

Οὕτε ἡ ἄγρια θάλασσα, οὕτε ὁ φοβερὸς ἀέρας,
ποῦ κάμνει μιὰ τρομακτικὴ συμφωνία μέσα σὲ δ-
λόκηρα δάση, ἔχουν τόσην ἀγριάδα καὶ δύναμι.

Ἐνα παράπονο, ἔνα κλάμμα, χειρότερο καὶ
ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Θυέστη, μιὰ ἀφάνταστη ἀπελπισία
μαρμαρώνει κάθε αἰσθημα ἔκτος ἀπὸ τὴ λύπη...

Σᾶν σταγόνες βροχῆς τὰ δάκρυα βρέχουν τὰ
κόκκαλα τοῦ πιάνου.

Καὶ μέσα ἀπὸ τὴ διαύγειά τους, μέσα ἀπὸ τὸν
θρήνο τῶν κοκκάλων ἔνας θεῖος ἥχος σὰν μουσικὴ
χλιών ἀγγέλων ἀκούεται καὶ μιὰ Παρθένα φανε-
ρώνεται στὰ μάτια τῆς ψυχῆς.

Ἀπλώνει τὰ κατάλευκα χέρια τῆς—δεῖγμα τῆς
καρδιᾶς της—καὶ προσπαθεῖ ν' ἀγκαλιάσῃ, νὰ προ-
φυλάξῃ ἀπὸ τὸ σύνισμο τές ὕμορφες ἀχτίνες—ἀπο-
μεινάρια τοῦ ἥλιου—ποῦ κοντέύουν νὰ χαθοῦν
μέσα στὴν ἄγρια ἐκείνη πάλη τῶν στοιχείων.

Μία μεγάλη χαρὰ κλονίζει τὴν ψυχὴ σ' αὐτὴ τὴν
δύτασια.

Ἡ χαρὰ πολεμᾶ μὲ τὴ λύπη καὶ νικᾷ.

Μὰ ἡ ψυχὴ νικάεται...

Ἐνας φωτεινὸς δρόμος, ραντίσμενος μὲ λυγμούς
καὶ δάκρυα τὴν τραβᾷ...

Ἡ ρυλακή—τὸ σῶμα—μένει ἄδεια μὲ σπα-
σμένες τές ἀλυσοσίδες.

Τὸ πιάνο μένει χωρὶς ἥχο μὲ σπασμένα τὰ
κόκκαλα...

Μὰ τὸ χαρτί, τὸ ἄψυχο πρῶτα, ἔχει τώρα μέσα
του ζωή.

Μία ζωὴ παρμένη ἀπ' ὃ τι ἔσθυσε γύρω του καὶ
ποῦ θὰ φεγγοβολῇ γιὰ κάθε ἔνα, ποῦ θὰ ξέρῃ νὰ
τὴν διαβάσῃ.

Μία ζωὴ, γεμάτη ἔμπνευσι καὶ ὕμορφά, ποῦ
θὰ δώσῃ τὴν ἀναγνωσία στὸν πατέρα, κι' ἔνα μέλλον
γεμάτο ἐλπίδες στὰ ὄλοξανθα παιδιά....

ΜΥΡΣΙΝΗ

ΕΙΡΩΝΕΙΑΙ

Δύο μόνον εὐχαριστήσεις εὑρίσκομεν εἰς τὸ οπῆτι μας.
Τὴν ὧδαν ποῦ βγαίνομεν ἔξω καὶ τὴν ὧδαν ποῦ ἐπι-
στρέφομεν.

* Ἡ τιμὴ δὲν ἔχει πλέον ἡ ἐπαγγελματίας.

* Τὸ ἐλάττωμα τῆς λαύρης εἶνε δὲν τὴν ἐγκούμεν
πάντοτε μὲ τοὺς ἀνωτέρους μας.

* Τὸ ἥμιον τῶν δῶων γράφομεν εἶνε ἐπιβλαβές· τὸ
εἰπερον ἥμιον δὲν ὀφελεῖ εἰς τίποτε.

* Ἐτρελλαινόμην γι' αὐδίον τὸν νέον καὶ τώρα οὐτε
νὰ τὸν ἰδῶ θέλω. Πόσον εἴναια λαλάζουν οἱ ἄνδρες!

* Ἡ ἀποφασιστικότης ἔγκειται πολλάκις εἰς τὸ νὰ
εἶνε κανεὶς οὐληρὸς δταν πρέπει.

* Ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ὑγεία δμοάζουν εἰς τὸ δι-
δὲν αἰούντεται κανεὶς τὴν ἀξίαν των παρὰ δταν τὰς
χάροις.

* Οταν ἡ γυναικία, ἀπιστήσῃ διενεγκής ἀνήρ ἡ τηρ
ἀφίνει ἡ σιωπᾶ μέσος δρος δὲν ὑπάρχει.

* Δύο θέσεις ἔχει ἡ γυνή. "Οταν εἶνε τιμία, τὴν
ἐκτιμοῦν καὶ δὲν τὴν πλησιάζουν." "Οταν εἶνε ἐλαφρά,
τὴν πλησιάζουν ἀλλὰ δὲν τὴν ἐκτιμοῦν.

* Μία γυναικα κλονίζει μέρη, ἔχει ἥδη πέσει.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΚ