

Μία πρωταγωνίστρια.

Ίδου τὸ περιεργότερον συμβόλαιον στὸν κόσμον. Ἡ μὴς Λίλιαν Ραϊδ συνελβήθη μὲ τὴν «Κινηματογραφικὴν Ἐταιρείαν Ἴνς» νὰ μὴ παίξῃ διὰ καμμίαν ἄλλην ἑταιρείαν μέχρι τοῦ εικοστοῦ ἔτους τῆς ἡλικίας τῆς. Ἐπίσης μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἡ μὴς Λίλιαν ἀπαγορεύεται, δυνάμει τοῦ συμβολαίου, νὰ νυμφευθῇ. Χωρὶς φόβον νὰ δυσαρεστήσωμεν τὰς συναδέλφους τῆς, μπορούμε νὰ εἰπώμεν ἀσφαλῶς, ὅτι ἡ μὴς Ρήδ εἶνε τὸ νεώτερον ἄστρον τοῦ κινηματογράφου. Εἶνε ἡλικίας... εἴκοσι μηνῶν! Ἴδου πῶς θὰ πληρώνεται. Ἀπὸ τοῦ δευτέρου μέχρι τοῦ τρίτου ἔτους τῆς ἡλικίας τῆς δύο λίρας τὴν ἑβδομάδα. Ὅταν γίνῃ τριῶν ἔτων τρεῖς λίρας καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς μέχρι τοῦ δεκάτου ἔκτου ἔτους, ἀπὸ τοῦ ὁποίου θ' ἀρχίσῃ νὰ πληρώνεται τακτικὰ διακοσίας λίρας τὴν ἑβδομάδα. Χωρὶς ἄλλο θὰ ἔχῃ διαβολομένην ὀξυδερκεῖαν ἐκείνος ποῦ ἀνεκάλυψε τὸ καλλιτεχνικὸν τάλαντον τῆς μὴς Λίλιαν.

Αἱ ἐντυπώσεις τῶν πολεμιστῶν.

Ἡ Ἐνωσις τῶν Μοσείων εἰς Ἀγγλίαν, ἐπρότεινεν ὅπως εἰς κάθε πάλιν οἱ ἐπιστρέφοντες στρατιῶται ἐκ τοῦ μετώπου διηγούνται εἰς τὸν φρονόγραφον τὰς ἐντυπώσεις των. Οἱ σχετικοὶ δίσκοι κατατιθέμενοι εἰς τὰ Μουσεῖα θὰ ἔχουν ἱστορικὴν ἀξίαν.

Τὸ Βρετανικὸν Μουσεῖον ἐφήρμοσε τὴν πρότασιν. Πολλῶν στρατιωτῶν ἀφηγήσεις καὶ τραγοῦδια ἀπετυπώθησαν ἐπὶ τῆς φωτογραφικῆς πλακῆς. Τηνιδέαν ταύτην ἔθεσαν εἰς ἐφαρμογὴν καὶ πολλὰ οἰκογένεια στρατευσίμων. Πρὶν τὸ παιδί των ἀναχωρήσῃ διὰ τὸ μέτωπον, τὸ παρακαλοῦν καὶ ὁμιλεῖ εἰς τὸν φρονόγραφον. Οὕτω, ἐὰν τὸ παιδί σκοτωθῇ, ἡ φωνὴ του θὰ σώζεται ἀκόμη καὶ θὰ ἠμπορῇ ἡ οἰκογένειά του νὰ τὴν ἀκούῃ.

Παρηγορηθῆτε.

Μία ἐφημερὶς τοῦ Λονδίνου, δι' ὅσους παραπονοῦνται διὰ τὰς ἐλλείψεις ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου, παραθέτει τὸ ἔξης ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἱστορίαν τῆς Ἀγγλίας» τοῦ Σύντζ. «Οἱ πρόγονοί μας ἐξοῦσαν χωρὶς ζάχαρον μέχρι τῆς 13ης ἐκατονταετηρίδος, χωρὶς κάρβουνα μέχρι τῆς 14ης, χωρὶς βούτυρον στὸ ψωμί των μέχρι τῆς 15ης, χωρὶς κωνὸν καὶ πατάτες μέχρι τῆς 16ης, χωρὶς καφέ καὶ σαποῦνι μέχρι τῆς 17ης, χωρὶς ὀμβρέλλας, λάμπες καὶ πουντίγκες μέχρι τῆς 18ης, χωρὶς τραῖνα, τηλεγραφήματα, φωταερίον, σπίντσια καὶ χλωροφόρμιον μέχρι τῆς 19ης». Ἡ ἐφημερὶς προσθέτει· Καὶ ὅμως σήμερα ἂν στερηθῶμεν διὰ δύο-τρεις ἡμέρας ἐνός ἐξ αὐτῶν, μᾶς φαίνεται πῶς δὲν ἠμποροῦμε νὰ ζήσωμεν».

Σκέψεις Ποναλύ.

Τὸ «Δελτίον τῶν Στρατιῶν» τοῦ Γαλλικοῦ μετώπου δημοσιεύει μερικὰς σκέψεις ποῦ κάμνουν οἱ Ποναλύ εἰς τὰ προχώματα. Ἴδου αἱ εὐφρέστεραι.

«Τὸ ἀεροπλάνον καὶ ἡ γυναῖκα. Εἶνε καὶ τὰ δύο ἀσταθῆ. Ὅσο κι' ἂν τὰ ἔχῃ ἰδῆ κανεὶς, σπανίως δὲν θὰ σταθῇ διὰ νὰ τὰ κυττάξῃ ὅταν περγοῦν».

«Λέγουν ὅτι οἱ ἔξυπνοὶ ἄνθρωποι γελοῦν μόνον μὲ τὰ μάτια. Ἐν τούτοις πολλοὶ γελοῦν μὲ τὰ μάτια, διότι ἔχουν ἄσχημα δόντια».

«Εἰς τὴν ὁμιλίαν οἱ βλάκες λέγουν συχνά : «Καταλαβαίνεις ;»

«Ἡ ζωὴ εἶνε ἐξίσωσις, τῆς ὁποίας ὁ ἄγνωστος εἶνε ἡ γυναῖκα».

«Αἱ γυναῖκες εἶνε ὅπως τὸ μετάξι· δὲν πρέπει νὰ τὰς διαλέγῃ κανεὶς στὸ φῶς».

«Δὲν ζητεῖ κανεὶς νὰ εὕρῃ τὴν εὐτυχίαν· τὴν συναντᾷ».

«Αἱ ὄραι, ποῦ χαρακτηρίζονται συνήθως θανασίμοι, εἶν' ἐκείνες, ποῦ σκοτώνονται δυσκολώτερα».

Ἡ Γαλλικὴ ἐφημερὶς, ἡ δημοσιεύουσα τὰς σκέψεις ταύτας, παρατηρεῖ ὅτι περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὴν γυναῖκα καὶ ἐπενθυμίζει τὸ γνωμικὸν τοῦ Λά Ροσφουκώ : «Σκεπτόμεθο περισσότερον ἐκεῖνο ποῦ μᾶς λείπει».

Ὁ τραγικώτερος συγγραφεὺς

Ἐρισμένως τὸ ρεκόρ τῆς ἐγκληματικότητος μεταξὺ τῶν συγγραφέων ἔχει ἕνας Γερμανὸς μυθιστοριογράφος. Τὴν ὑπαρξίν του ἀνεκάλυψε μία Ἀμερικανικὴ ἑταιρεία κατὰ τῶν ἐπιχειρῶντων βιβλίων. Ὁ ἀθεόφοβος εἰς τὰς 2500 σελίδας τοῦ ἔργου του, σκοτώνει 2293 πρόσωπα! Ἐκ τούτων τὰ χίλια φονεύονται μὲ περιστορεφά, τυφέκια καὶ ἄλλα πυροβόλα ὄπλα. 240 ζεματίζονται, 249 δηλητηριάζονται ἢ πεθαίνουν ἀπὸ ἀσφυξίαν, 130 μαχαιρώνονται, 61 πεθαίνουν ἀπὸ τὸ ξύλο, 16 πνίγονται, 4 ἀπαγονίζονται, 8 καταδικάζονται εἰς θάνατον ἐκ πείνης, 3 δίδονται βορὰ εἰς τοὺς κροκοδείλους, ἕνα θάπτεται ζωντανὸ καὶ τὰ λοιπὰ ὑποκύπτουν εἰς βασανιστήρια ποικιλώτα καὶ ἰδιορρυθμότατα, τὰ ὁποῖα μόνον μία ἀφηνιάσασα φαντασία μπορεῖ νὰ συλλάβῃ. Τὰ πρόσωπα τοῦ μυθιστορήματος εἶνε ἐν ὄλῳ 2294· ἐκ τούτων τὰ 2293 μεταβαίνουν εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς μὲ βίαιον θάνατον. Μόνον ἕνα πρόσωπον διαφεύγει τὴν κοινήν τύχην τῶν ἄλλων, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἔχει τὴν εὐτυχίαν νὰ πεθάνῃ ἀπὸ φυσικὸν θάνατον εἰς τὰς πρώτας σελίδας τοῦ ἔργου.

Διτυπώτατος ἀνδριάς

Ἡ κυριώτερα πλατεῖα τῆς Τεργέστης στολίζεται μὲ μαρμάρινον ἄγαλμα τοῦ μουσουργοῦ Βέρδη, τὸ ὁποῖον ἔνεκα τοῦ πολέμου ἐκλείσθη εἰς ξυλινὴν θήκην.

Ὅταν ἡ Ἰταλία ἐκήρυξε τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Αὐστρίας, ἀπτοιοὶ Αὐστριακοὶ ἔγραψαν ἐπάνω εἰς τὴν σανίδα «Ταχυδρομικὸν δέμα διὰ τὴν Ἰταλίαν»· Κάποιος ἄλλος ὅμως Ἰταλός, ἔξυπνότερος τοῦ Αὐστριακοῦ, ἔγραψε ἀπὸ κάτω «Πόστ Ρεσιάντ».

Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ ἔχει τὴν ἱστορίαν του. Πολὺ πρὸ τοῦ πολέμου κάποιος Ἰταλὸς δημοτικὸς σύμβουλος Τεργέστης ἐπληροφορήθη, ὅτι ἡ Αὐστριακὴ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ χαρῖσῃ εἰς τὴν πόλιν, ὅπως στηθῇ ἐπὶ τῆς πλατείας ἐκείνης, τὸ ἄγαλμα τοῦ Φραγκίσκου Ἰωσήφ. Ἀμέσως τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον, ἀποτελούμενον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ Ἰταλοῦς, συνεκλήθη καὶ ἀπεφάσισε νὰ στηθῇ εἰς τὸ ἴδιον μέρος τὸ ἄγαλμα τοῦ Βέρδη.

Καὶ ἔτσι οἱ Ἰταλοὶ, ὅπως ἔλεγον, ἀγνὶ τοῦ Φραγκίσκου Ἰωσήφ, ἠμποροῦσαν νὰ χαιρετοῦν κάθε μέρα τὸν ἰδικὸν των βασιλέα. Ἐπειδὴ τὸ ὄνομα VERDI ἔθεωρεῖτο ὡς συντόμευσις τοῦ Vittorio Emanuele Re d'Italia,