

στήθια της επάνω για μόνι παρηγοριά, σαν ένα μικρό σταυρό που σφιχτοκρατεί ο Χριστιανός που πνίγεται στο ρέμμα του βουρκωμένου ποταμού. Τα χείλη της που σκόρπιζαν του ρόδου τες άχτιδες στάζουν τώρα το αίμα αγάπης κοσμικής, που την έφερε σιμά στα κολασιμένα κρέατα ενός παράφρονος άνδρος και μόνον που το αίμα της στάζει από τα χείλη της τα φαρμακωμένα, από τα φιλιὰ του επάνω στο κεφάλαι του άθώου παιδιού που το σφιχτοκρατεί στα στήθια της σαν το μικρό σταυρό ο Χριστιανός που πνίγεται στον βουρκωμένο ποταμό.

“Ω! ή ώραία Άγγελική!”

Ποιός θάλεγε πώς ήθελε την ιδεί ζητιάνα τώρα καθισμένη στο λιθόστρωτο του δρόμου, εκεί που τρέχουν τα νερά της βροχής, σαν σκελετός ανθρώπου που δεν τον έφαγε το χώμα αλλά αί βροχές, λησμονημένος νεκρός επάνω στη γή, που δεν εύρεθη παπᾶς και χέρι Χριστιανού να τον κρύψει στις γῆς τον σπλαχνικό κόρφο;

Ποιός θάλεγε πώς θα έβλεπε αυτό το θαύμα να ιδῆ την Άγγελική στο λιθόστρωτο, στα λαγούμια που τρέχουν τα νερά της βροχής με χέρι στυλωμένο, μάρμαρο, αδιάκοπα στους διαβάτας σαν κλωνάρακι μυγδαλιάς ξηραμένο μέσα στην μονότονη βροχή του χειμώνα και με τᾶλλο χέρι σαν κρικός άτσαλένιος να σφίγγη στα στήθια της τα χτικιασμένα το μικρό παιδάκι της;

“Αχ! ποιός θάλεγε πώς θα έβλεπε μια φορά αυτό το θαύμα να ιδῆ τον άγγελο ζητιάνα χωρίς τα γαλανά εκείνα μάτια που τώρα θόλωσαν σαν ούρανος βαρειά συνεφιασμένος, που χάθηκαν και σβύστηκαν βθειά στές κίτρινες κόγχες των ματιών της σαν φῶς κεριού ξεψυχισμένο βθειά μέσα στην σκοτεινή Άγία τράπεζα εκκλησιᾶς πολυκαιρισμένης; “Αχ! κι ἦταν τα μάτια της εκκλησιᾶ της αγάπης που φωτούσαν λαμπάδες και πολυέλαιοι Πασχαλιάς και εἶνε τώρα να γονατίσης με δάκρυα και πόνο μπροστά της!”

Καρφωμένα τα μάτια της εκείνα στην πάλμη την άσπρη δεν γνωρίζουν τώρα κανένα από τους διαβάτας που τους σταματούσαν ἄλλοτε τα γαλανά της μάτια με θαυμασμό, ἄλλ’ οὔτε και κανείς τώρα ἀπ’ αὐτούς — ἄλλοίμονο — την γνωρίζει πειά!

“Ολοι περνούν ἀγνωρίστοι μπροστά στον άγνωστον νερό!”

Μιά μέρα ο άνεμος της ἀπελπισιᾶς την έφερε μακριά από την πόλι προς τους άγρους

έξω μαζί με το παιδάκι της στην άγκαλιά, σά βαρκούλα σκελεθωμένη κι ἀφημένη στην άμμουδιά που την πένει ο βορᾶς προς το πέλαγος χωρίς χέρια ναύτη στα κουπιά της, που κοιτώνται σαπισμένα στην άμμουδιά! Δεν ἔξευρε γικτι πήρε το δρόμο της έρημιᾶς. Κάποιε φωνή μακρυσμένη, σαν κάποιος ἦχος φευγάτος σάλπιγγος βθειά στις αύγῆς τα πρωτοφέγγια τ’ ἀδύνατα και μέσα στα πυκνά ἔλατα του λόγγου, μιὰ φωνή ἀπόκοσμη την καλοῦσε και την τραβοῦσε με το παιδί της, ἀργά ἀργά.

Άπομακρύνθηκε από την πόλι πολύ. Μιά σιωπή μυρωμένη με την άγίαν πνοή των ἀνησμένων δένδρων και των λουλουδιών ἐπότιζε την ψυχή της και τα μάτια της σαν να ζητούσαν την πρώτη γαλανάδα τους από τον γαλανόν ούρανο της έξοχῆς ἄστραφαν σαν Βεατρίκης του Δάντη που «κύτταξαν τον ἥλιο με τόσην τόλμη που δεν τον κύτταξαν ποτέ τα μάτια του αἰετού». Άνεστέναξε βθειά και σαν το νερό που το πίνει γοργά διψασμένος ἄμμος στο ἥλιο-οπύρι του καλοκαιριού, το διάφανο και μυρωμένο ἀέρι ὠμοῦσε μέσα στα φλογισμένα στήθια της Άγγελικῆς. Προχώρησε, Ἄνάμεσα από τα λουλούδια του κάμπου που τάφινε στο διάβα της πονεμένα και δακρυσμένα σαν εἶδαν πεθαμένη την ὁμορφιά της Άγγελικῆς, που ἄλλοτε την ζήλεσαν. Διάβηκε ἀνάμεσά των σαν παραμέρισαν, ὅπως παραμερίζουν να περάση η νεκρικῆ συνοδεία. Φθάνει εἰς ένα βράχο κάτω ο χάρος πατούσε με τα σκελετωμένα πόδια του της ἀνοιῆς τα στήθια τα ὁμορφα και τα βογκητά της ἔπερναν τραγουδιστά τα κασιφια της ρεμματιᾶς και του γκρεμού. Στάθηκε επάνω στο βράχο, ἀνοιξε τα μάτια της σαν να ήθελε να φωτίση μ’ αὐτά τον ἀνοιγμένο στα πόδια της τάφο. Το μικρό παιδάκι της σαν εἶδε του κενού τον χάρο τρομαγμένο ἔσφιξε με τα δυο ἀδύνατα χεράκια του της τρελλῆς του μάνας το λαιμό. Ἐκείνη, ὦ! η δύστυχη Άγγελική, το ἔσφιξε πειό πολύ. Ἐλλεισε τα μάτια της ἀφου κύτταξαν στοῦ ἄλλου κόσμου τον ούρανο, κόλλησε τα χείλη της στα χείλη του παιδιού της... Ὁ ἥλιος που ἦτο κρυμένος εκείνη τη στιγμή εἰς ένα σύννεφο περαστικό, ἔλαμψε. Ἐνεκε ἴσκιος ἔπεσε στοῦ χάρου το κορμί που πατούσε στα στήθια την Ἄνοιξι. Ἦταν ο ἴσκιος του σταυρού ἐνός παρεκκλησιού ὀπίσω από το ὅποιον ο ἥλιος ἐβασίλευε.

I. K. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ



## ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

“Ω! σύ, που φῶς πρωτόγνωρο σκορπίζοντας μπροστά μου  
Τᾶ δόφρωτά μου ἔδειξες νυστήρια τ’ οὐρανοῦ,  
Ποῦ θαμπωμένη, μ’ ἔκασαι ἀνοίχτηκ’ ἡ ματιά μου  
Κι’ ἐπλάτυνε και φτέρωσε ο στοχασμός του σου.”

Σὺ εἶσαι, δεύτερος Θεός και πλάστης κι’ ὁδηγός μου.  
Ἐκεῖνος, μούδωκε ζωῆ και μ’ ἔστειλεν ἐδῶ,  
Ἐσὺ, ὅταν ἐφάνηκες ὑπαρξ’ οὐράνια, μπρός μου,  
Κόσμον ἀγνώστου μ’ ἔδειξες και μ’ ἔμαθες να ζω!

ΚΛΕΑΡΕΘΗ ΔΙΠΛΑ