

Henri de Groux και Van Gogh... 'Επί τέλους ὁ Πορτογάλλος τεχνικρὶτης ζήτητ' συγγνώμην ἀπὸ τοὺς θαυμαστάς τοῦ Greco, τοὺς Γραικομανεῖς. 'Απέδειξεν ὅτι ὁ Greco εἶναι ἀνώμαλος ἰδιοσυγκρισίας. 'Αλλὰ τίς εἶναι ἐντελῶς ἐχέζρων; "Ἐπειτα, τὸ πᾶν σχετικόν. Τίς εἶναι ὁ ἀμφιβληστροειδῆς χιτῶν τοῦ ὀρθάλμου ὅστις δίδει τὴν ἀληθῆ ἀντανάλασιν; εἶναι ἄρα ἡ ἐχέζρων καὶ κανονικὴ τοῦ τετριμένου ἢ ὁ βασιανίζόμενος καὶ ἀνώμαλος ἀμφιβληστροειδῆς χιτῶν τοῦ ὀρθάλμου τοῦ Greco; 'Ἡ Μοῦσα τοῦ τρελλοῦ δύναται νὰ εἶναι τόσο εὐχάριστος ὅσον ἡ τοῦ σοφοῦ. "Ἴσως θὰ διεγείρῃ εἰς τὸν ἀναγνώστην τὴν περιέργειαν σφοδρότεραν καὶ ζωηροτέρα τὴν συγκίνησιν. 'Ἡ φράσις αὐτῆ τοῦ Remod και Voivenet φαίνεται γεγραμμένη διὰ τοὺς πίνακας τῆς παρανοίας τῆς μεγαλοφυΐας τοῦ Greco.

Οὕτως ἡ ἐπιστήμη ἀποφαίνεται περὶ τοῦ μεγάλου Κρητὸς καλλιτέχνη. Πλανᾷται πλάνην μεγάλην ὁ γράψας ὅτι ἐξεπαιδεύθῃ εἰς τὴν Ἰσπανίαν, ὡς ἐπίσης δὲν εἶναι ἔρθῃ ἡ γνώμη τοῦ μνημονευθέντος Solvay ἰσχυρίζομένου ὅτι ὁ Θεοδοκόπουλος «ὁ ξένος οὗτος ἦτο ὁ Ἰσπανικώτερος τῶν Ἰσπανῶν καλλιτεχνῶν». Ὁ Πορτογάλλος καθηγητῆς ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ἰσπανία ἦτο δι' αὐτὸν βασιανιστήριον, τὴν δὲ Ἰσπανικὴν γλώσσαν ἐδήλωσε πρὸς τοὺς δικαστὰς ὅτι δὲν ἐγνώριζεν. "Ἡτο "Ἐλλην καὶ ἔμεινεν ὡς πρὸς τὴν καρδίαν καὶ τὴν διάνοιαν Ἑλληνικώτατος.

Ὡς γνωστόν, οἱ Κρητῆς Ἐνετοκρατούμενοι ἠσθάνθησαν τὸ πρῶτον τὰ θέλητρα τῆς Ἰταλικῆς ἀναγεννήσεως, τόσο εἰς τὴν φιλολογίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν ζωγραφικὴν καὶ τὴν μουσικὴν. Καὶ ἂν ἡ Κρήτη ἔμεινεν Ἐνετοκρατούμενη, ὡς ἡ Ἐπτανήσος, δῆλα δὲ μέχρι τῆς ἐποχῆς, καθ' ἣν ὁ Βοναπάρτης ἐδολοφόνησε τὴν Βενετιαν καὶ τὴν παρέδωκεν εἰς τὴν Αὐστρίαν, ἡ

Κρήτη θὰ εἶχεν ἀθανάτους σελίδας ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς φιλολογίας, ἐπιστήμης καὶ τέχνης. 'Αλλ' ἀφοῦ ἡ μεγαλόνησος περιέπεσεν εἰς βαρβάρους χεῖρας καὶ ἔχασε τὸν Ἰταλικὸν ἐκπολιτισμὸν, φυσικὰ αἱ πονηραὶ περιστάσεις τῆς νήσου ὑπεχρέωσαν τοὺς κατοίκους νὰ στρέφονται μόνον μετὰ τὴν ἰδέαν μελλούσης ἐλευθερίας. 'Ἡ ἰδέα, ἔπειτα ἀπὸ ἀπιστεῦτους ἱεροῦς ἀγῶνας, ἔλαβε σάρκα καὶ τὴν σήμερον ἡ Κρήτη ἀποτελεῖ ἐπὶ τέλους μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ βασιλείου, οὗτινος τὰ τέκνα θαυματουργήσαντα ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης, συνεπλήρωσαν ἀθάνατον ἐποποιίαν ἀναμένουσαν νέον Ὀμηρον.

Ὁ Θεοδοκόπουλος, ὡς γνήσιον τέκνον τῆς Ἑλλάδος, καὶ δὴ τῆς Κρήτης, ἀκολουθῶν τὴν καλαισθησίαν τῶν τότε συμπολιτῶν του, ἠσπάσατο καὶ ἠκολούθησε τὴν Ἰταλικὴν ἀναγέννησιν, χωρὶς ὅμως νὰ λησμονήσῃ τὰς παραδόσεις τῆς Βυζαντιτικῆς τέχνης. Εἶδμεν ὅτι ὁ Πορτογάλλος ἐπιστήμων τὴν Βυζαντικὴν ἐπίδρασιν διακρίνει εἰς τὰ ἔργα του καὶ πολλοὶ Γάλλοι ἐπαναλαμβάνουσι τὴν «influence orientale dans l'oeuvre du Greco». "Ἄν ὁ Θεοδοκόπουλος μετέβαινε, μετὰ τὰς ἐν Βενετία σπουδὰς του εἰς τὴν Κρήτην, ἡ ἤρξετο εἰς τὴν Ἐπτανήσον, καὶ δὴ εἰς τὴν πρωτεύουσαν Κέρκυραν, θὰ ἦτο ἐλεύθερος ὁ χρωστήρ, ἐλευθερία ἡ φαντασία. Δὲν θὰ εὐρίσκατο εἰς ξένον περιβάλλον, μετὰ τῶν ἱεροξισταῶν, ἀλλὰ μετὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ἀνεδεικνύετο πατήρ τῆς νεωτέρας ἑλληνικῆς σχολῆς, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἰταλικῆς. 'Αλλ' αἱ περιστάσεις τὸν ἔρριψαν εἰς τὸ Τολέδο ἐνθα καὶ ἴδρυσε σχολὴν. Τότε, ἐκατὸν ἔτη πρὸ τῶν Δοξαραδίων, ἡ ὀρθόδοξος ἀρμογραφία θὰ ἤρχιζε νὰ ἀπουτῆ καλλιτεχνικὰ ἔργα. Θὰ ἴδρυσε καλλιτεχνικὴν σχολὴν ζωγραφικῆς καὶ οἱ μαθηταὶ του θὰ διέδιδον τὴν ζωγραφικὴν ἀνά τὸν Ἑλληνισμὸν.

(Ἐπειτα τὸ τέλος)

ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ



E. Dedaille.

Τὸ ὄραμα