

Ὁ Τάφος τοῦ Λαζάρου



Κόρσι τῆς Βηθλεὲμ

γαίνει ἀπὸ χθὲς πέντε λεπτά πίσω. Ὡστε χωρίς νὰ σημάνη τὸ ὥρολόγιον τῆς Μητροπόλεως ἐσώθην, ἀλλ' αὐτὴν τὴν φορὰν χωρίς νὰ εἶμαι τρελλός. . .

(Κιεῖται δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ, ὡς νὰ ἐρευνᾷ καὶ.) Περίεργον! Τί νὰ μοῦ συμβαίνει. . . Ἐρωτευμένος δὲν εἶμαι. Σὰς τὸ βεβαίῳ μὲ ὄλην τὴν δύναμιν τοῦ . . . λογικοῦ μου. Ἄλλως τε ἐὰν ἤμουν ἐρωτευμένος, δὲν θὰ ἤμουν ἐδῶ. «Εἰς τὸ φρονικμεῖον», θὰ μοῦ εἶπῃτε Ὅστε. Θὰ ἤμουν ἀπλούστατα εἰς τὸ πλευρόν τῆς ἐρωμένης μου. Μὴ λησμονεῖτε ὅτι αὐτὸ τὸ πλευρόν ὑπῆρξεν ἡ αἰτία νὰ δημιουργηθῇ ἡ γυναῖκα, τὸ ἀριστουργημα αὐτὸ τῆς συνεργασίας Θεοῦ καὶ Διαβόλου. Φλύαρος δὲν εἶμαι, ἀφοῦ μόλις πρὸ πέντε λεπτῶν ἤρχισα νὰ ὀμιλῶ, ἠξεύρετε δὲ ποῖαν σημασίαν ἔχουν πέντε λεπτά δι' ἐμέ. . . Ἄστειός δὲν εἶμαι· τὸ ἀντελήφθητε καὶ δύνανται νὰ τὸ βεβαιώσουν τὰ . . . χεῖλη σας. Ἄλλὰ κἄτι μοῦ συμβαίνει. Θέλω. . . καὶ ἐγὼ δὲν εἰξεύρω τί θέλω... Θέλω νὰ παύσω. Καὶ μοῦ φαίνεται ὅτι αὐτὸ εἶνε τὸ κἄτι τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὴν ὥραν μὲ βασανίζει. Ἄν ἡ Ἑλλάς προώρισται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ, ἐγὼ προώρισται νὰ παύσω καὶ . . . παύω.

Δ. Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΦΤΩΧΟΣ

*Ἀφῆστέ τον γιὰ λίγο τὸν θλιμμένο
Στὸ κρῶτο τοῦ στρώμα νὰ κοιμᾶται,
Μεσ' ἀπ' τὸ ροῦχο τὸ μαυροπλεγμένο
Τὴν σπλαχνικὴ ἀτυχία μὴν πλεῖα κυτῖατε.*

*Ἐκεῖ δὲ φθάνει ἡ χρυσωμένη ἀχτίδα
Ποῦ δόξαρχη τὰ μάτια σας σιόλλιζει
Ἄλλη φωτιά τοῦ στήθους τοῦ κ' ἐλίδα
Λαχταριστὰ τὸν ὕπνο του φωτίζει.*

*Τοῦ δόσιτυχου ἡ φωνὴ σὲ σὰς κ' ἂν φθάσῃ
Μεσ' στὴν ἄβυσσο κυλάει νεκρωμένη,
Καὶ γυρεύει ἐκεῖ νὰ ξεσκεπάσῃ
Μὴ σκοτεινὴ κηλίδα μαυρισμένη*

*Ὅπου ὁ θνητός γιὰ στέμμα του φορεῖ
Χωρὶς τὸ μέτωπό του νὰ μαυρίσῃ
Τὰ σπλάχνα τὴν καρδιά μόνον φωτᾶει
Καὶ μεσ' στὴν πλάσι ἔχει σημάδι ἀφήσει*

*Μαύρη κηλίδα, στίγμα ντροπισασμένο
Τὰ χρώματά σου ὁ ἥλιος δὲ χρυσώνει,
Τὸ χέρι τοῦ φτωχοῦ βαθειὰ ριγμένο,
Τὰ πάθη σου σ' ἐμὰς θὰ φανερώνη.*

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΑΡΗ

