

## ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ



Ψύχας

έργασία, κ' έκεινος, ο δόποιος δὲν ήμπορεῖ νὰ τὴν ἔχῃ, ἀδικεῖ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο τὸν ἑαυτὸν.

Χωρὶς καμμία προκατάληψη, χωρὶς κανένα κομματισμό, ἀλλὰ μ' ὅλη τὴν ἀγάπη στὴν τέχνη, ἐπῆρα στὸ χέρι μου ἔνα κομψὸ βιβλίο. Τὴν "Ἀμάνδα", τοῦ Ἰδ. Ψύχα. Τὸ διάβασα καὶ μὲ μεγάλη μου εὐχαρίστησι εἶδα ὅτι η κομψότης τοῦ βιβλίου ἀνταποκρίνεται μὲ τὴν κομψότητα τῶν στίχων, κι' ἔτι ἔνας ἀληθινὸς ἀνθρώπος ἔνώνεται μ' ἔναν ἀληθινὸν ποιητὴν γιὰ τὰ σχηματίσουν τὴν πλειό τέλεια ἀρμονία.

Πρὶν γνωρίσω τὸν ποιητὴν, ἐγγνωρίζα τὸν ἀνθρώπο, τὸν δόποιο μέσα σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο ἀναγνωρίζω. Οἱ στίχοι του εἶναι δικαθέφτης τῆς ψυχῆς του. Η αὐτὴ γαλήνη, η αὐτὴ χάρη, τὰ αὐτὰ αἰσθήματα. Η ἀληθεία ἀπὸ τὰ χεῖλη τοῦ ἀνθρώπου βγαίνει μ' ὅλη τῆς τὴν δύναμι καὶ ἀπλώνεται στὸ ἔργο τοῦ ποιητοῦ. Καμμία προσποίησι, καμμία ἐπιτίθενσι. Εἶναι ποιήματα γεμάτα ἀπλότητα καὶ γαλήνη. Μέσα σ' αὐτὰ ἀκοῦς κάτι ποὺ στάζει σὰ δροσιά καὶ φλοισθίζει σᾶν κύμα, δόφρανεσαι κάτι ποὺ δὲ μοιάζει τοῦ ρόδου, ἀλλὰ τοῦ γιασεμιοῦ, βλέπεις μίαν ἀχτίδα ἀπὸ φῶς, η δόποια δὲν εἶναι τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ τοῦ φεγγαριοῦ καὶ ἀκούς τοὺς παλμούς τῆς ψυχῆς.

"Ο ποιητὴς δὲ μᾶς κρύβει τίποτα, κ' ἔκεινο τὸ δόποιο θέλει νὰ μᾶς πῇ, μᾶς τὸ παρουσιάζει μὲ τὰ πλειό γλυκὰ χρώματα, μὲ τὴν πλειό σεμνὴν ἀλήθεια, μὲ τὴν πλειό μεγάλη κομψότητα.

Οἱ στίχοι του εἶναι τόσες ἀλλες εἰκόνες τῆς κόρης τοῦ Βορρᾶ, τῆς δόποιας τὴν εἰκόνα ἔχει προτάξει στὸ βιβλίο του, καὶ τόσο πιστά μᾶς τὴν παρουσιάζει; ποὺ νομίζεις πῶς τὴν βλέπεις ἀνάμεσα σὲ μύριους καθρέφτες κι' δι καθένας ἀπὸ αὐτοὺς χυρεύει πλειό πιστά νὰ μᾶς δείξῃ τὴν ώμορφιά της. Γεμάτος ἀπὸ τὴν ἀγάπη της, σὲ κάθε του στίχο τὴν βλέπεις, τὴν θαυμάζεις, τὴν ἀγαπᾶς. Η μερικὴ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου

στὸ ἔργο τοῦ ποιητοῦ γίνεται η γενικώτερη καὶ η πλέον ἀρμονικὴ ἀγάπη.

Αὐτὴ η ἀρμονία τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου, αὐτὴ η ἔξιδανίκευσι τῆς πραγματικότητος εἶναι δῶρα πολὺ σπάνια γιὰ ὅποιοδήποτε, εἶναι στοιχεῖα ἀληθινῆς ζωῆς.

Ο νοῦς του, η καρδία του δὲν ἥμποροιν νὰ δεθχοῦν παρὰ δι, τι εἶναι ἀληθινό, αἰσθηματικὸ καὶ ωραῖο. Δὲν ζητεῖ τὸ τολμηρό τὸ φτερούγισμά του δὲν τρέχει στὸ ἀγνωστό, ἀλλ' εἶναι σταθερό, ξέρει ποὺ θὰ πετάξῃ, ξέρει ποὺ θὰ φθάσῃ. Ο ποιητὴς δὲν ἀκολουθεῖ κανένα, δὲ χρεωστᾶ τίποτε σὲ κανένα. Έάν μελετήσῃς καλὰ τὰ ποιήματά του, βλέπεις παντοῦ τὸν ἀνθρώπο, παρατηρεῖς τὸ χαμόγελο ἔκεινο, τὸ δόποιο βγαίνει ἀπὸ τὰ χεῖλη του καὶ τὸ πέγυεις γιὰ εἰρωνεία, χωρὶς ὅμως νᾶχης τὴν βεβαιότητα.



Ἀμάνδα

νομίζεις πῶς ἀκοῦς τὴν σιγαλὴν φωνὴν του, θαρρεῖς πῶς βλέπεις τὸ βλέμμα του μέσα ἀπὸ τὰ ματογύαλια, στὸ δόποιο πλανάται τὸ παρατηρητικότης ἔκεινο, η δόποια ζητᾶ νὰ φηῇ στοὺς ἀλλούς δχι ἔνα ἐλάττωμα, ἀλλ' ἔνα προτέρημα, ν' ἀνακαλύψῃ μίαν ἀρετὴν κι' δχι μία κακία, μίαν ἀγάπην κι' δχι ἔνα μῆσος.

Σὲ ποδὺ λίγους βλέπεις αὐτὴ τὴν ἐνότητα, αὐτὴ τὴν ἀρμονίαν, αὐτὴ τὴν τελειότητα στὴν μορφὴ καὶ στὴν γλώσσα, τὴν ιδιορροπία ἔκεινη, η δόποια ἔξασθαλίζει μίαν εκτίμησι κι' ἀνοίγει ἔνα δρόμο σ' ἔνα δνομά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

