



Λουκία Κουντουριώτου.—^οΑλ. Στεφάνου

ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΝ

ΑΛΕΞΙΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΟΥΚΙΑ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

Σ' σᾶς ή Μούσα στέλλει
Τὸ πειό θερμὸ τραγοῦδι μου
Κι' ἀπ' τὴν ψυχὴν μου θέλει
Νὰ βρῃ ἔναν ἥχο ἀπόκρυψο,
Τὴν εὐθωδιὰν ποῦ χύνει
Οταν μιλεῖ σὲ μᾶς ή εὐγνωμοσύνη.

Χαρά δὲν εἶνε τόση
Ποῦ νὰ μπορῇ τὸ ἀχεῖλι μου
Γλυκά νὰ φανερώσῃ
Ο, τι στὰ στήθη αἰσθάνομαι
Γιὰ σίς ποὺ βλέπω τώρα
Μὲ τότα τῆς ψυχῆς περίσσια δῦρα.

Τὰ ζηλευτά σας χρόνια
Χαρήτε σεῖς ἀτάραχοι·
Δὲν φθάνουνε τὰ χιόνια
Στὰ μέρη ποῦ τὰ σύγνεφα
Δὲν βγαίνουν στὸν αἰθέρα
Γιὰ νὰ σκεπάζουν τὴ γαλάζια ἡμέρα.

Ἐστις, ποῦ ή καλωσύνη
Μὲ τὴ σοφία τὴν ἄφθαστη
Κ' ή λεβεντιά, ή γαλήνη
Αγγελικά ἐγεννήσανε,
Ἡ δάφνη ἀδελφωμένη
Μὲ τὴν ἐλλὰ πάντα ἀπὸ σᾶς θὰ βγαίνῃ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Ποικίλη Λεξίς

Νεκρανασλάσεις συρραφέων

Ο Ιάκωβος Νορμάν εφεύρε διὰ τοὺς ἀναγνώστας τοῦ ἑβδομαδιάνου φιλολογικοῦ παραρτήματος τοῦ «Φιγαφώ» τὴν ἀκόλουθον οἰκονομολογικήν, ἡμικήν καὶ πρακτικήν διατκέδασιν.

Ἐκλέγει ἐν δόνομα διαπρεποῦς ἀνδρὸς ἀποθανόντος ποδὸς ἐτῶν καὶ κατόπιν ζῆτει ἀπό τοὺς ἀναγνώστας του ν' ἀπαντήσουν εἰς τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα: ποίαν ἡλικίαν θὰ εἴχε σήμερον; τί ἦτο δυνατὸν νὰ κάμη; ποία θὰ ἦτο ἡ φυσική του ὅψης;

Ίδον καὶ μερικὰ παραδείγματα τοῦ εὐχαρίστου παιγνίου.

Ο Ἀλφρέδος δὲ Μυσσέ θὰ ἦτο σήμερον ἡλικίας ἑκατὸν καὶ ἑνὸς ἐτῶν.

Κάταπτος καὶ κομψὸς γεροντάκος, θὰ διήρχετο τὰς νύκτας του κοιμώμενος ἥσυχα ἥσυχα εἰς τὸ κρεββατάκι του.

Θὰ μετέβαινεν ἐνίοτε εἰς τὴν «Γαλλικὴν Κωμωδίαν» διὰ ν' ἀκούσῃ τὰ νέα ἔργα τῶν Φλέρος καὶ Καγιαρέ κ' ἐκεῖ θὰ ἔβλεπε μερικάς ἀπὸ τὰς παλαιάς του φίλας, γηραιάς ἐπίσης κυρίας σήμερον. Πρὸιν κοιμηθῆ θὰ ἔπινεν ἔνα ποτῆρι ζεστὸ γάλα μὲ ἄφθονη ζάχαρη.

Ο Ἀλέξανδρος Δουμῆς υἱὸς θὰ ἦτο σήμερον ἡλικίας ἑβδομήκοντα ἐπτὰ ἐτῶν κοὶ θὰ ἔξηκολούνθει νὰ κατοικῇ εἰς τὸ Μαρλύ.

Θὰ είχε ἀκόμη παράστημα σωματοφύλακος, βλέμ-

μα ζωηρὸν καὶ φωνὴν ἔντονον.

Θὰ ἔξηκολούνθει νὰ ἐργάζεται διὰ τὸ θέατρον καὶ θὰ ἤρχετο εἰς φῶς νέον του ἔργον φέρον τὸ τίτλον «Ἡ ἀνεψιά του Κλαυδίου».

Ο Δάντης Ἀλιγιαρέθης θὰ ἦτο—οὗτε πολὺ, οὕτε δύλιγον—πεντακοσίον ἐνενήκοντα ἐτῶν.

Θὰ είχε περιουσίαν τούλαχιστον πέντε ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὰ συγγραφικά δικαιώματα τὰ δποῖα θὰ τοῦ ἐπλήρωναν οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἐξόδαις αἱρ' ἡς ἐποχῆς ἐψηφίσθη η διεθνῆς σόμβατις περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας.

— Καλλιτεχνικὴ ἀντίζηται.

Η περίφημος Λίνα Καβαλλιέρη καὶ η Μαιρή Γκάροντεν δὲν χωρεύονται.

Ἡ Γκάροντεν παῖζει εἰς τὴν Γράντ 'Οπερά τῶν Παρισίων τὴν «Θαΐδα» καὶ πολὺς λόγος γίνεται διὰ τοὺς θριάμβους της.

Τοῦτο μὴ ὑπορέουσα η Καβαλλιέρη ἔδωκε μίαν ἐορτὴν εἰς τὴν οἰκίαν της, ἐφόρεσε τὴν καλλιτέραν της στολὴν μὲ τοὺς 30,000 δολλαρίους ἀξίας μαργαριταὶς καὶ τοὺς περιφήμους σμαραγδοὺς της καὶ ἐψαλλε ἀποσπάσματα τῆς «Θαΐδος» κατὰ τὸν διαβολικὰ γοητευτικὸν τρόπον της. Χειροκροτούμενη μετὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν θαυμαστῶν της, ἔδειξεν ἐπὶ τοῦ τούχου μίαν εἰκόνα γκαμήλας καὶ εἰπεν εἰδωνικῶς: