

Ὁ διδάσκαλος δὲν ἀγαποῦσε τὴν κολακείαν τοῦ πλήθους. Καὶ ἤθελε νὰ πείσῃ τοὺς μαθητάς του, ὅτι καθε ἀδυναμία καὶ κάθε ἔλλειψις εἴμπορεῖ νὰ συγχωρηθῆ εἰς τὸ καλλιτέχνην. Ἐκτὸς τῆς ἀγυρτείας. Διότι ἡ ἀγυρτεία ἀτιμάζει.

Καὶ ὁμοῦς πρὸς αὐτὴν ὀδηγοῦν τὰ νέα δόγματα, τὰ ἑποῖα ἔφερον εἰς τὴν μέσῃ ὁ Ὑπότος. Ἀς φυλαχθεῖν

οἱ ἀληθινοὶ καλλιτέχνη ἀπὸ τὰς συμβουλὰς του. Ὁ Γύζης ἔφερον εἰς τὰς Ἀθήνας τὴν «Δόξαν» του, ἓνα ἀριστοῦργημα ἐμπνεύσεως καὶ τέχνης λιτῆς καὶ ἀριστοκρατικῆς. Ἡ εἰρωνεία τοῦ κοινοῦ—τὸ ὅποῖον αἱ ἐφημερίδες θέλουν τώρα ὀδηγῶν καὶ διδάσκαλον τοῦ τεχνίτου—ἐσηκώθη ἀπὸ παντοῦ νὰ τὸν πνίξῃ. Τὶ τὸν ἐμελλε τὸν Γύζην :

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ



ΠΡΩΤΟΣ Ἰταλὸς συγγραφεὺς, ὁ Ἰωάννης Παπίνι, ἐδημοσίευσε βιβλίον τὸ ὅποῖον φέρει τὸν τίτλον «Αἱ ἀναμνήσεις τοῦ Θεοῦ» καὶ ἀποτελεῖ τρόπον τινὰ ἓνα εἶδος αὐτοβιογραφίας τοῦ Παντοδυνάμου, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ἠθικοφιλόσοφος λέγει πολλὰ ὀρθὰ πράγματα.

Παριστάνει τὸν Θεὸν ὡς ἐπιθυμοῦντα ν' ἀποθάνῃ ἐνῶ τὰ πλάσματά Του, οἱ ἄνθρωποι, ποθεῖν διαρκῶς τὴν ἀθανασίαν.

Οἱ προσῆται, οἱ ἄγγελοι, ὅλοι οἱ ἄλλοι μεσάζοντες μεταξὺ τοῦ Ὑψίστου καὶ τῶν ἀνθρώπων δὲν κατόρθωσαν νὰ τὸν ἐννοήσουν καὶ νὰ τὸν παρουσιάσουν ὅπως πράγματι εἶνε, ἀλλὰ τὸν παρουσιάζουν ὡς ἓνα περιεργον τέρας γεμῆτον κακίαν καὶ κλίνον συχνὰ πρὸς τὴν ἀδικίαν. Ὁ Ὑψιστος δὲν θέλει νὰ ἔχουν δι' αὐτὸν τέτοιαν ἰδέαν οἱ ἄνθρωποι καὶ προτιμᾷ νὰ ἐκλείψῃ ἐντελῶς, ν' ἀποθάνῃ.

Αὐτὸς ὁ ὅποιος ἐδημιούργησε τόσῃ ζωὴν, εἶνε φυσικὰ εἰς θέσιν νὰ δώσῃ τέλος εἰς τὴν ἰδικὴν Του.

Πρὶν τὸ κάμῃ αὐτὸ ὁμοῦς, ἀποφασίζει νὰ γράψῃ τὰ ἀπομνήμονεμάτα Του.

Καὶ ἀπὸ αὐτὰ προκύπτει ὅτι ὁ Ὑψιστος δὲν εἶχε ποτὲ καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν οὐρανίαν μακαριότητα τὴν ὁποίαν τοῦ ἀποδίδουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ τὸν ἄνταντιον ὑπῆρξεν ὁ μεγαλειότερος δυστυχῆς τοῦ Σύμπαντος.

Ἐπειδὴ δὲν ἐγεννήθη ποτὲ, ἀγνοεῖ τὰς ἡδύτητας τῆς μητρικῆς στοργῆς, ἀγνοεῖ κάθε οἰκιακὴν χαρὰν, κάθε αἰσθημα ἀφοσιώσεως πρὸς κάτι ὑψηλότερον ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του. κάθε αἰσθημα εὐγνωμοσύνης πρὸς ἄλλον ὁμοῖόν του, ἀφοῦ αὐτὸς εἶνε τὸ πᾶν, τὸ ἀπύλυτον.

Πρὸ αὐτοῦ οὐδὲν ὑπῆρχε καὶ οὐδὲν κατόπιν αὐτοῦ ἠὲ ὑπάρχει.

Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς εὐρίσκειται βυθισμένος εἰς φρικτὴν μόνωσιν.

Καὶ εἰς τὰ εὐγενέστερα τῶν πλασμάτων του εἶνε καταδικασμένος νὰ βλέπῃ τὴν εἰκόνα του ἀνταντικλιωμένην εἰς πολὺ ὑποδεέστερον βαθμὸν.

Τὸ ταπεινότερον τῶν πλασμάτων του εὐρίσκει τὴν ὑψίστην χαρὰν καὶ ἀπόλαυσιν εἰς τὴν ἀγάπην ἄλλου ὁμοῖου του καὶ ἐν τούτοις διαφέροντος ἀπὸ αὐτό.

Ὁ Θεὸς δὲν δύναται ν' ἀγαπήσῃ, δὲν δύναται νὰ θαυμάσῃ παρὰ μόνον τὸν ἑαυτὸν του.

Ἡ μόνωσις εἰς τὴν ὁποίαν ἦτο βυθισμένος συνετέλεσεν εἰς τὸ νὰ διαπράξῃ τὸ μοναδικὸν ἀλλὰ καὶ καμμίαν μέγιστον σφάλμα του, νὰ δημιουργήσῃ δηλαδὴ τὸν

κόσμον, ὁ ὅποιος τώρα τὸν κάμνει νὰ αἰσθάνεται τὸσας τύψεις συνειδήσεως.

Καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ Ἄπειρον ἔχει τὰ ὄριά του. Δὲν δύναται νὰ διπλασιάσῃ ἑαυτὸ καὶ ἂν ἀποφασίσῃ νὰ δημιουργήσῃ πλάσματα τοῦ νὰ τοῦ ὁμοιάζουσιν, τὰ πλάσματα αὐτὰ θὰ εἶνε οἰκτρά ἀντίγραφα τοῦ πρωτοτύπου.

Ἡ δημιουργία ὑπῆρξεν ἓνα εἶδος ἐκτρώσεως καὶ τὸ οἰκτρότερον τῶν ἐκτρώματων εἶνε ὁ ἄνθρωπος, «παράδοξον ζῶον, ἄβυσσος καταπτώσεως καὶ ὑπεροχῆς».

Ἀφ' οὗτου ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπον, ὁ Παντοδύναμος ἤρχισε νὰ συλλογίζεται ὅτι ἦτο προτιμωτέρα ἢ τελεία μόνωσις ἀπὸ τὴν συντροφίαν ἑνὸς τέτοιου πλάσματος.

Ὁ πόνος τοῦ ἀνθρώπου ὑφούται διαρκῶς πρὸ τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸ φάντασμα τοῦ Μπανκὸ πρὸ τοῦ Μάκβεθ.

Ὁ Ὑψιστος ἀναγνωρίζει τὸ σφάλμα του καὶ σκεδὸν ζητεῖ συγχώρησιν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον διότι τὸν ἐδημιούργησε.

Καὶ τώρα τοῦ πρόκειται ν' ἀποθάνῃ, ὁ Θεὸς αἰσθάνεται ὅτι διάδοχοί του θὰ εἶνε οἱ ἄνθρωποι καὶ ἀπεινώμενος πρὸς αὐτοὺς λέγει :

— Δὲν εἶσθε πλάσματά μου, εἶσθε δημιουργοὶ μου. Δὲν σὰς ἐδημιούργησα, ἀλλὰ σεῖς μ' ἐδημιούργησατε.

Σεῖς μοῦ ἐδώσατε ψυχὴν καὶ θελήσιν.

Τώρα σὰς ἱκετεύω νὰ μὲ ἀπελευθερώσετε, νὰ παύσω καὶ ἐγὼ νὰ ὑφίσταμαι.

Σεῖς τοῦ γνωρίζετε τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ τέλους, μὴ τὴν ἀρνήσθε εἰς Ἐκείνον ποῦ ἔζησε πολὺ καὶ εἶνε κουρασμένος ἀπὸ τὴν ζωὴν.

Συλλογίσου, ἄνθρωπε, ὅτι ἐδώκας εἰς τὸν Θεὸν τὴν ζωὴν, χωρὶς νὰ σοῦ τὴν ζητήσῃ. Δώσέ του τώρα καὶ τὸν θάνατον, τὸν ὅποῖον ἱκετευτικῶς σοῦ ζητεῖ.»

Μὲ αὐτάς, περίπου, τὰς λέξεις τελειώνει τὸ βιβλίον εἰς τὸ ὅποῖον ἐκτὸς τοῦ Παπίνι εὐρίσκει κανεὶς ἀνακατευμένους ὀλίγον Βολταῖρον, Νίτσε, Καϊτχελ, Σοπενχάουερ καὶ Ἑλληνας ἀθεϊστὰς φιλοσόφους.

Καὶ τώρα ἄς ἐπιτραπῇ καὶ εἰς ἡμᾶς νὰ κάμωμεν μίαν παρατήρησιν.

Ἄν ὁ Θεὸς ἦτο ἓνας μεγάλος ἀπογοητευμένος, ὅπως τὸν φαντάζεται ὁ Ἰταλὸς συγγραφεὺς, θὰ ἤξιζε πράγματι ν' ἀποθάνῃ.

Ἄλλ' ἂν εἶνε ὅπως τὸν ἐφαντάζοντο ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Ἰησοῦς, ὁ Δάντης, ὁ Παυλάκι, τότε δὲν εἶνε δυνατόν νὰ εἶνε ἀπογοητευμένος, καὶ δὲν εἶνε δυνατόν νὰ ποθῇ τὴν ἀνυπαρξίαν.

BEK.