

τὸν θρόνον τῆς Πολωνίας καὶ προξεφύνησε λατινιστὴ τὴν Μαργαρίταν, ἥτις παραχρῆμα ἀπεκρίνετο ἐν τῇ αὐτῇ γλώσσῃ τῷ ἵεράρχῃ εἰς ἔκκαστον ἀρθρὸν τῆς προσλαλίσεως αὐτοῦ, μετὰ θαυμασίας συνέσεως ἀπαντῶσα. Ἐπελεύτησεν ἡ Μαργαρίτα τῷ 1615 καταλιπούσα τερπνά τινα ποιήματα καὶ Ἀπομνημονεύματα, τὰ τῶν χρόνων ἐκείνων ἰστοροῦντα δι' ὃ καὶ πολὺ ἔχουσι τὸ διαφέρον. Εἶναι δὲ αὕτη ἡ καὶ παρ' ἡμῖν διὰ τῆς ἀνοίκου μεταχρόνεως τοῦ μακαρίου Α. Σκαλιδίου δημωδῆς γενομένη *Reine Margot* τοῦ ἀειποτε ζῶντος καὶ τέρποντος Α. Δυνατός, σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μαρτύρου φίλου, εἰς οὐ τὴν ἐφημερίδα ἐν Πλαταιές «*Le Mousquetaire*» ἔσχον ἐπὶ δύο ἔτη, 1854 καὶ 1855, τὴν τιμὴν καὶ τὸ εὐτύχημα νὰ γράψω.

(Ἐπετει συνέχεια)

Ε. Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ



★ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΙ ★

ΟΙ ΖΗΛΙΑΡΕΣ ΑΔΕΡΦΕΣ *

'Ακούοντας αὐτὸς τὰ λόγια καὶ βάνοντας τὸ μαντήλι στὸν κόρφο του τράβησε καὶ πάνη πάγη κατὰ ἡλιοῦ, κι' ὅλο κατὰ ἡλιοῦ. Βρίσκει τὸ κλεισμένο πατάλι μὲτη σιδηρένια τὴν θύρα, τὴν σφουγγίζει μὲ τὸ μαντήλι τῆς Λάμιας, ἀνοίγει ἡ θύρα, βρίσκει μέσα στὴν αὐλὴ τὸ λιοντάρι καὶ τ' ἀργί, ρίχνει ἐνα κεφάλι σφαγτοῦ στὸ λιοντάρι κι' ἔνα δεμάτιο χορτάρι στὸ ἄρνι, μπαίνει μέσα στὸ περιθόλι καὶ κάθει τὸ λουλούδι, ποῦ τοῦ εἴχε ζητήσει ἡ ἀδερφή του καὶ σ' ἔνα νέμα τοῦ ματιοῦ βρέθηκε στὴ θύρα τοῦ σπητού ποῦ βρίσκονταν ἡ ἀδερφή του. Χτυπάει τ' ἀγοίγει καὶ μπαίνει μέσα. Βλέποντας τὸ λουλούδι ἡ ἀδερφή του παραλόγησε ἀπὸ τὴν χαρά της, καὶ δεν κοιμήθηκε τὴν πρώτη νύχτα. Μίλι μέρα πέρασε δὲν πέρασε καὶ νά σου πάλε ἡ γριὰ μπροστά της, ἀποστελμένη ἀπὸ τές δυὸς ἀδερφές καὶ τὴν ρωτάει πάλε:

— Σούφερε, τσιούπρα μου, τὸ λουλούδι ἀπὸ τὸ περιθόλι τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου :

— Μοῦ τῷφερε, βαθούλω μου.

— Μονάχα αὐτὸς σῶφερε;

— Τί ἄλλο, νὰ μῶφερνε;

— Τί ἄλλο, γὰ σῶφερνε!

— Τί λέσ αὐτοῦ, τσιούπρα μου !

'Αμ ! 'Ο προκομένος πάνη ποῦ πάγη ἐκεῖ, δὲν σῶφερνε καὶ τὸ μαντήλι τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου ; "Αν σῶφερνε τὸ μαντήλι, τσιούπρα μου... αὐτὸς θὰ είταν, ποῦ θὰ είταν πρᾶμμα !

Λέγοντας αὐτὰ τὰ λόγια ἡ γριά, ἔφυγε. Τὸ βράδυ ποῦ ἥρθε ὁ ἀδερφός τῆς τὴν ηὗρε τὴν τσιούπρα πάλε πνιγμένη στὰ δάκρυα.

— Τί ἔχεις πάλε, (τὴν ρωτάει) ἀδερφούλα μου ;

— Τί ἔχω; (τοῦ ἀπολογιέται αὐτῆς). Πήγες τόσον τόπο γιὰ τὸ λουλούδι, τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου καὶ δὲν θέλησες νὰ μοῦ φέρης καὶ τὴν ἔγω συντροφιά, ποῦ είμαι μοναχή ! "Αν δὲ μοῦ τὴν φέρης θὰ πιστέψω πῶς δέν μ' ἀγαπᾶς, ἀδερφούλη μου, καὶ θὰ πεθάνω ἀπὸ τὴ λύπη μου κι' ἀπὸ τὸν κακημό μου !

* Συνέχεια καὶ τέλος.

ποῦ εἶναι, πολὺ καλύτερο πρᾶμμα ἀπὸ τὸ λουλούδι, ποῦ μαραίνεται. "Αν δὲ μοῦ φέρης τὸ μαντήλι τῆς Ωραίας τοῦ κόσμου, ἀδερφέ μου, θὰ πιστέψω, πῶς δὲ μ' ἀγαπᾶς... !

Κι' ἄρχισε νὰ κλαίῃ, σὰ μικρὸ παιδί.

Τί νὰ κάνῃ ὁ καημένος ! 'Αναβαίνει τ' ἄλογο καὶ πάνη γιὰ νὰ πάρῃ τὸ μαντήλι τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου. Πήγε τὸν ἔδιο δρέμο, ηὔρε τές ἦδες τές λάμιας κι' ἀπὸ τὴ μιὰ τὴ μεριά ως τὴν ἄλλη ἔφτασε στὸ παλάτι τῆς Ωραίας τοῦ κόσμου, σφούγγισε τὴ σιδερένια τὴν θύρα μὲ τὸ ἔδιο τὸ μαντήλι τῆς Λάμιας ἀνοίξε ἡ θύρα, μπήκε μέσα, ἔδωκε πάλε στὸ λιοντάρι τὸ κεφάλι τοῦ σφαγτοῦ καὶ στὸ ἄρνι τὸ δεμάτιο τοῦ χόρτου, ἀνέβηκε πάλη στὸ παλάτι, βρίσκει τὴν Ωραία τοῦ Κόσμου ποῦ κοιμῶνταν ἀπάνω σὲ χυροῦ κρεβάτι, ἔχοντας τὸ μαντήλι της στὴν ψηλά, τὸ ἀρπάζει καὶ γυρίζει σὲ μιὰ στιγμὴ στὴν ἀδερφή του.

Βλέποντας τὸ μαντήλι τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου ἡ ἀδερφή του χάρηκε καὶ καταχάρηκε καὶ δὲν κοιμήθηκε καθόλου ἀπὸ τὴ χαρά της, ἀλλὰ πέρασε-δὲν πέρασε μιὰ μέρα χαρούμενη καὶ νά σου πάλε ἡ ἔδια ἡ γριὰ παρουσιάζεται μπροστά της καὶ τῆς λέγει:

— Σῶφερε, τσιούπρα μου. τὸ μαντήλι τῆς Ωραίας του Κόσμου, ὁ ἀδερφός σου ;

— Μοῦ τῷφερε, βαθούλω μου.

— Μονάχα αὐτὸς σῶφερε :

— Τί ἄλλο νὰ μῶφερνε ;

— Τί ἄλλο νὰ σῶφερνε ; "Αμ' ὁ προκομένος πάνη ποῦ πάγη, δὲν σῶφερνε καὶ τὴν κυρὰ τοῦ μαντηλοῦ, τὴν Ωραία τοῦ Κόσμου, αὐτὸς θὰ είταν ποῦ θὰ είταν ! ...

Καὶ λέγοντας αὐτὰ τὰ λόγια ἡ γριά ἔψυγε.

Τὸ βράδυ ποῦ ἥρθε ὁ ἀδερφός της τὴ βρίσκει πάλε σὲ κακὴ κατάσταση: πνιγμένη στὰ δάκρυα...

— Τί ἔχεις πάλε (τὴν ξαναρωτάει) ἀδερφούλα μου ;

— Τί ἔχω ; (τοῦ ἀπαντάει πάλε αὐτῇ) Πήγες τόσον τόπο γιὰ τὸ μαντήλι τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου καὶ δὲν θέλησες νὰ μοῦ φέρης καὶ τὴν ἔδια τὴν Ωραία τοῦ κόσμου, νὰ τὴν ἔχω κι' ἔγω συντροφιά, ποῦ είμαι μοναχή ! "Αν δὲ μοῦ τὴν φέρης θὰ πιστέψω πῶς δέν μ' ἀγαπᾶς, ἀδερφούλη μου, καὶ θὰ πεθάνω ἀπὸ τὴ λύπη μου κι' ἀπὸ τὸν κακημό μου !

Κι' ἄρχισε πάλε νὰ κλαίῃ, σὰ μικρὸ παιδί.

Τί νὰ κάνῃ ὁ καημένος ; 'Αναβαίνει πάλε τ' ἄλογο καὶ τρέχει νὰ πάγη νὰ τὴν φέρη τὴν Ωραία τοῦ Κόσμου.

Πρῶτα-πρῶτα στέκεται στὴν πρώτη Λάμια, καὶ τῆς λέει, αὐτὸς κι' αὐτό, κι' αὐτή, τοῦ ἀπαντάει:

— Μπορεῖς, παιδάκι μου, νὰ πάξ πάλε, ὅπως ξαναπήγεις ἀλλὰ δὲ σοῦ ὑποσχεύομαι ὅτι θὰ μπορέσεις ν' ἀποχτήσεις τὴν καρδιά της Ωραίας τοῦ Κόσμου. Αὐτὸς δὲν είναι εύκολο πρᾶμμα. Σὲ συμβουλεύω ὅμως νὰ κάνης τρόπο νὰ βάλῃς πρῶτα στὸ χέρι σου τὸ δαχτυλίδι της Ωραίας τοῦ Κόσμου, γιατὶ σ' αὐτὸς κρέμεται ὅλη ἡ δύναμή της, κι' στεφα νὰ λογχιάσῃς νὰ πάρης αὐτή.

Τραβάει, τραβάει, τραβάει κατὰ ἡλιοῦ κι' ὅλο κατὰ ἡλιοῦ καὶ φτάνει στὴ θύρα τοῦ Παλατιοῦ τῆς Ωραίας τοῦ Κόσμου, τὴν σφουγγίζει μὲ τὸ μαντήλι,



Ανάπτυξις

η θύρα ἀνοίγει, μπαίνει μέσα, βίγνει στὸ λιοντάρι τὸ κεφάλι τοῦ σφαχτοῦ καὶ στὸ ἄρνι τὸ δεμάτι τοῦ χόρτου, ἀναιθαίνει τὴ σκάλψ τοῦ παλατιοῦ, μπαίνει μέσα, κι' ἀπὸ δωμάτιο σὲ δωμάτιο φτάνει στὸ δωμάτιο ποὺ εἶχε ἡ Ὁραία τοῦ Κόσμου τὸ χρυσό της τὸ κρεβάτι. Εἴταν ἔαπλωμένη μισθύμην καὶ σκεπασμένη μ' ἔνα χρυσομέταξο σεντόνι, καὶ κοιμῶνταν βαθύα. Σιμώνει σιγὰ-σιγὰ καὶ τῆς βγάζει ἀνάλαφρα ἀνάλαφρα τὸ δαχτυλίδι ἀπὸ τὸ δάχτυλο τῆς ἀρραβώνας. Στὴ στιγμὴ ἔπυνησε ἡ Ὁραία τοῦ Κόσμου, κι' εἶδε ὅτι εἴταν χαμένη, γιατὶ εἶχε χάσει τὴ δύναμη τοῦ δαχτυλιδιοῦ της. "Επεσε ἀμέσως στὰ πόδια του καὶ γίνηκε δική του. Στὴ στιγμὴ ἀναιθίνουν καὶ οἱ δύο στ' ἄλογο καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ ἐφτασαν στὸ σπίτι. Εὐχαριστήθηκε πάρα πολὺ ἡ ἀδελφή του καὶ δὲν κοιμήθηκε ὅλην τὴν νύχτα ἀπὸ τὴν χαρά της.

Πέρασε-δὲν-πέρασε μιὰ μέρα καὶ νὰ σου πάλε ἡ γριά καὶ βλέποντας τὴν Ὁραία τοῦ Κόσμου μέσα, ἔφυγε, μὴ ἔχοντας τί νὰ εἰπῇ. Πήγε στὴ στιγμὴ στὸ παλάτι καὶ εἶπε στὲς δύο τες ἀδελφές, τὴν πρώτη καὶ τὴ δεύτερη, ὅτι ὁ ἀδερφὸς ἔφερε τῆς ἀδερφῆς του κι' τὴν Ὁραία τοῦ Κόσμου.

Τότε τί κάμουγ αύτές; Λένε τοῦ Βασιλιᾶ ὅτι ἔπρεπε νὰ καλέσῃ ἑκεῖνο τὸ πανεμορφο παλληκάρι, ποὺ εἶχε τὸν αὐγερινὸ στὸ μέτωπο καὶ τὸ φεγγάρι στές πλάτες. Ο Βασιλιᾶς τὸ ηύρε σωστὸ καὶ τὸ κάλεσε τὸ παλληκάρι: στὸ παλάτι νὰ δειπνήσῃ. "Αμα ἔμαθαν οἱ ἀδελφὲς ὅτι ὁ Βασιλιᾶς κάλεσε τὸ παλληκάρι σὲ δειπνο, πῆγαν στὸ μαγερεῖο καὶ ἔρριξαν κρυφὰ φαρμάκι μέσα στὰ πιάτα μὲ τὰ φαγητά, ποὺ εἴταν γιὰ τοὺς φίλους, χωρὶς νὰ καταλάβη κανεὶς.

Τὸ βράδυ τὸ παλληκάρι, πῆγε μὲ τὴ ἀδελφή του, καὶ μὲ τὴν Ὁραία τοῦ Κόσμου, τὴ γυναικά του, γιὰ νὰ δειπνήσουν. "Εστρωσαν τραπέζι καὶ κάθησαν γύρα - γύρα ὅλοι νὰ φᾶν, ἀλλὰ τ' ἀδέρφια κι' ἡ Ὁραία τοῦ Κόσμου δὲν ἀπλωσαν νὰ φᾶν ἀπὸ καγένα φαγητό, κι' ἔτρωγαν μοναχὰ ψωμί τυρὶ κι' ἔλιές. Τοὺς παρακινάει ὁ Βασιλιᾶς νὰ φᾶν, ἀλλ' αὐτοὶ ἔροντας ἔπὸ τὸ δαχτυλίδι: τῆς Ὁραίας τοῦ Κόσμου ὅτι τὰ δικά τους τὰ φαγητὰ εἴταν φαρμακευμένα, μὲ καγέναν τρόπο δὲ θέλησαν νὰ φᾶν, λέγοντας ὅτι δὲν τρῶν ἄλλα φαγητὰ ἔξοι φωμί, τυρὶ κι' ἔλιές..

Τελειώνοντας τὸ φαγητό, ὁ Βασιλιᾶς διάταξε



ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΞΥΜΕΝΟΣ



Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

νὰ εἰποῦν δῆλοι ἀπὸ μιὰ ιστορία. "Αρχισαν δῆλοι κατὰ ἡλικία νὰ λέν σπόματα ιστορία, κι' ὅταν ἥρθε ἡ ἀράδα του παλληκαριοῦ, ἀρχισε νὰ λέγῃ τὴ δική του τὴν ιστορία, πῶς μαζί μὲ τὴν ἀδερφή του ἄμμα γεννήθηκαν οἱ θειές τους τοὺς ἔχουν ρίξει στὸ ποτάμι νὰ πνιγοῦν, καὶ τὴ μάγα τους τὴν τιμώρησε ὁ πατέρας τους, πῶς τὸ φέμα τοὺς ἔφερε στὸ αὐλάκι του μύλου, πῶς ὁ γερομυλωνᾶς μὲ τὴ γριά του τοὺς γλύτωσε καὶ τοὺς μεγάλωσε, πῶς ἐκληρονόμησε τὸ χαλινάρι τῆς σπηλιᾶς, πῶς ἥρθε σ' ἑκείνη τὴν πολιτεία, πῶς μιὰ γριά ἔβανε σὲ λόγια τὴν ἀδερφή του, πῶς πήγε κι' ἔκλεψε, πρῶτα τὸ λουλούδι, κι' ὑστερα τὸ μαντήλι καὶ τελευταῖα τὸ δαχτυλίδι τῆς Ὀμραίας του Κόσμου καὶ τὴν ἔκανε γυναῖκά του, καὶ πῶς δὲν ἔφαγαν ἀπὸ τὰ φαγητά, γιατὶ τὰ εἶχαν φαρμακεμένα αἱ γυναῖκες του Βασιλιά.

'Ο Βασιλιάς, ἀπὸ τὴν ιστορία ποῦ διηγήθηκε τὸ παλληκάρι, κατάλαβε ὅτι τὰ δύο τ' ἀδέρφια εἴταν παιδιά του, καὶ ὅτι αἱ δύο ἀδελφές, οἱ γυναῖκες του, ποῦ ἥρθελαν νὰ τὰ φαρμακώσουν, εἴναι ἑκεῖνες ποῦ τὰ εἶχαν πετάξει στὸ ποτάμι νὰ πνιγοῦν. Κι' ἀμέσως διέταξε καὶ τές ἔκαναν λειανάλειανά κομμάτια καὶ τές ἔρριξε στὸ μύλο καὶ τές ἀλλεσε, καὶ πήρε τὰ παιδιά του στὴν ἀγκαλιά του, τὰ φίλησε καὶ τὰ χάριδιψε, καὶ τὰ κήρυξε σ' ὅλο του τὸ βασιλείο ὡς παιδιά του. "Τστερα πήρε καὶ τὴ παραπεταμένη γυναῖκά του, μάγα τῶν παιδῶν, ποῦ διακόνειε γάλα καὶ ζήση καὶ τὴν ἔκανε βασίλισσα, ὅπως τῆς ἀξίες, κι' ἐξησαν, αὐτοὶ καλὰ κι' ἥμεταις καλύτερα.

X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ



★ ΠΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ★

ΠΑΝΤ' ΕΣΠΑΝΙ *)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΤΡΟΣ καὶ οἱ ἀνωτέρω

ΠΕΤΡΟΣ. Καλὴ 'μέρα σας! Καλὴ 'μέρα, θεῖε μου! καλὴ 'μέρα Φιφίκα! (Χαιρετᾷ διὰ χειραρίας).

ΛΕΥΚ. Καλῶς τον, καλῶς τον.

ΦΙΦΗ. Κάτι οιαρκῶς μὲ ἀμάξι σὲ βλέπω.

ΠΕΤΡΟΣ. Καὶ δὲν σ' εὐχαριστεῖ αὐτό, ἐξαδελφούλα μου, ποῦ δὲν κουράζομαι; ἀλλως τε καὶ πληρώνει ἀλλος.... ἑκεῖνος ὁ φίλος μου, ποῦ μὲ βλέπεις μαζύ. Τὸν εἶδες;

ΛΕΥΚ. Τὸν εἶδαμε, κύριε ἀνεψιέ, τὸν εἶδαμε, μάλιστα· ἀλλ' ἔπρεπε νὰ ἐρωτήσῃς κ' ἥμας ἀν ἔχωμεν ὅρεξιν νὰ σηκώνετε τὴν σκόνην τοῦ δρόμου μὲ τ' ἀμάξια σας καὶ νὰ τὴν ρίγνετε... στὰ μάτια μας!

ΠΕΤΡΟΣ. Κάτι αὐστηρός σήμερον, θεῖε;

ΛΕΥΚ. "Έχω νὰ σὲ μαλώσω, κύριε, ἀλλὰ δὲν

*) Συνέχεια

θέλω νὰ σ' ἔξευτελίσω ἐμπρός εἰς τὴν ἐξαδέλφην σου. — Φιφή! σὲ παρακαλῶ νὰ μᾶς ἀφήσῃς μόνους, διότι ἔχω νὰ κανονίσω μερικάς ὑποθέσεις μὲ τὴν εὔγενείαν του, ποῦ φαίνεται ὅτι ἀρχισε νὰ κάμινη ἔρωτα μαζύ μου. — "Ε, Πέτρε! σὲ βέβαια πρέπει νὰ περνής πλέον γιὰ μένα, ἀφοῦ ὁ ἀλλος περνής γιὰ κάποιου ἄλλον, αἱ! — "Ελα Φιφή! πήγαινε.

ΦΙΦΗ. 'Ορεθουάρ, Πέτρε! (διευθύνεται πρὸς τὴν θύραν).

ΠΕΤΡΟΣ. 'Ορεθουάρ, ἐξαδελφούλα!

ΛΕΥΚ. (Τῇ Φιφῇ). "Ετσι φεύγεις; χωρὶς νὰ μὲ φιλήσῃς; ἀπὸ τώρα;... "Αγ! τὶ ἀγάριστα ποῦ εἶσθε σεῖς τὰ κορίτσια, διαν ἀρχίζετε νὰ στολίζετε τὴν πινακοθήκην.... τὴν πινακοθήκην ἐκείνην ποῦ ἐλέγχεις.... (ἡ Φιφή ἐπανέρχεται καὶ ἐγαγαλίζεται τὸν Λευκάδην).

ΠΕΤΡΟΣ. Μπά! καταρτίζετε καμμιάν πινακοθήκην;

ΛΕΥΚ Ναι, ναι!... μίαν πινακοθήκην ποὺ λοραμαντικήν, ζεύρεις· ἔχεις πρῶτον μίαν ἀμαξίαν, ποῦ τραβάεις ἐπ' ἄπειρον.... δ Θεός ὅμως νὰ μᾶς φυλάξῃ κι' ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποῦ θὰ φαίνεται ὅτι δ ἀμαξάς ἐπιστρέψει ἀπὸ τὸ ἄπειρον διὰ νὰ πληρωθῇ, διότι τότε δὲν μᾶς φθάνουν οὔτε τὰ ἑκατομμύρια τοῦ Ροτσίλο.

ΦΙΦΗ. Μὰ μπαμπάζ!.. εἰν' τ' αὐτὰ ποῦ λέτε;

(φεύγει δεξιόθεν)

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

ΑΙΓΑΙΑΔΗΣ καὶ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ. "Ε, λοιπόν, θεῖε, πῶς πηγαίνουν τὰ πράγματα;

ΛΕΥΚ. Τὴν ἑσοιδιοσκόπησα καὶ τῆς ἀρέσει αὐτός;

ΠΕΤΡΟΣ. Αὐτὸς εἶναι ζετρελλαμένος, μαζύ της θέλει νὰ τὴν γνωρίσῃ ἐκ τοῦ πλησίου, καὶ περιμένει εἰς τὸ Ζαχαροπλαστεῖον τὴν ἀπάντησίν σας, διὰ νὰ τὸν φέρω ἀμέσως μὲ τὴν ἀμάξα.

ΛΕΥΚ. Εὔγε, Πέτρε! σου ὁφέλω, παιδί μου τὴν εύτυχίαν τοῦ ὑπολοίπου τοῦ βίου μου· δὲν εἰζένεις τί ἐπιθυμίαν ἔχω νὰ κάμω γαμήρον μου αὐτὸν τὸν νέον! Ακούω τόσα καλά δὲι αὐτόν, ὥστε τὸν ἐρωτεύομαι κι' ἔγω.

ΠΕΤΡΟΣ. "Α! εἶναι τέλειος καθ' ὅλα.

ΛΕΥΚ. Καὶ τὸ σχέδιόν μας;

ΠΕΤΡΟΣ. 'Επέτυχε θαυμάσια.

ΛΕΥΚ. Τοῦ εἶπες ὅτι εἶναι κούτση;

ΠΕΤΡΟΣ. Τοῦ τὸ εἶπα.

ΛΕΥΚ. "Ε, λοιπόν;

ΠΕΤΡΟΣ. Φυσικά δ ἀνθρωπος ἐλυπήθη πολὺ, καὶ εἶπε μ' ἔνα πόνον ψυχικὸν «δ! τὶ κρῖμα τέτοιο ὡραῖο κορίτσι, νὰ ἔχῃ αὐτὸν τὸ ἐλάττωμα!» 'Αφοῦ ὅμως ἐσκεφθῇ ὀλίγον, μοῦ προσθέτει. «"Ακούσε, Πέτρε· τ' ἀπεφάσισκ· αὐτὸν ἦτο τὴν