

πει νὰ ύποστω καὶ αὐτὴν τὴν θυσίαν... Δυστυχισμένη γυναῖκα... κακόμυσιρα παιδιά μου, σᾶς τὴν προσφέρω καὶ αὐτὴν, ἀλλὰ θὰ ζήσετε τάχα καλλιτερα;... Βέλαια, βέλαια, πρέπει να τὸ κάμω· διὰ τὰ ὄφωνα πάντοτε εὑρίσκονται προστάται. Δὲν θὰ δυνηθοῦν νὰ ζήσουν αὐτοί, ἐὰν δὲν λείψω ἐγώ... Ηρέπει, πρέπει.

— "Ελα πιά, μητέρα, πεινῶ, δὲν υποφέρω.

— Κι' ἐγώ πεινῶ μητέρα, τί θὰ φάμε;

— "Ολοι πεινοῦμε, κι' ἐγώ πεινῶ, ἔλα νὰ μᾶς ἀώσῃς ψωμί.

— Αφήστε τὴν μητέρα σας παιδιά μου, εἶνε ἀρρωστη, κοιμάται· μὴ φωνάζετε καὶ τὴν ἔξυπνάτε. Δυστυχισμένα παιδιά, κι' ἐγώ πεινῶ... δὲν ἔχω πλέον οὔτε ψωμί.

— Πήγαινε νὰ μᾶς φέρῃς, πατέρα.

— Νὰ φέρῃς καὶ κάρβουνα, γιατὶ κρυώνεμε, κρυώνεις καὶ ἡ μητέρα.

— Νὰ φέρω... νὰ φέρω... καὶ κάρβουνα...

— Νὰ φέρῃς ὅμως πολὺ ψωμί, γιατὶ πεινοῦμε πολύ.

— Ναι, ναι, παιδιά μου, θὰ σᾶς φέρω, θὰ σᾶς φέρω. Ελάτε νὰ σᾶς φιλήσω καὶ... πηγαίνω. Ακόμη· θέλω νὰ σᾶς φιλήσω πολύ... πολύ... Νὰ ήσθε ὅμως φρόνιμα, νὰ μὴ πικραίνεται τὴν μητέρα καὶ νὰ τὴν ἀγαπάτε... Νὰ ἀγαπάτε πολὺ τὴν μητέρα σας, διότι ὑπέφερε πολὺ γιὰ σᾶς, πάρα πολύ· ἔπειτα δὲν ἔχετε καὶ κανένα ἄλλον...

— Πῶς δὲν ἔχομε, πατέρα, δὲν ἔχομε καὶ σένα;

— Ναι... ἔχετε κ' ἐμέ... ἔχετε κ' ἐμέ, ἀλλ' ἐγώ... θὰ πάγω νὰ σᾶς φέρω ψωμί... Ελάτε πάλι νὰ σᾶς φιλήσω...

— Εεύρεις, πατέρα, νὰ μὴ μᾶς τὸ φέρης μόνος σου τὸ ψωμί, γιατὶ θ' ἀργήσῃς, ώς ποῦ νὰ πάρῃς καὶ τὰ κάρβουνα, ἀλλὰ νὰ μᾶς τὸ στείλης.

— Ναι, κόρη μου, θὰ σᾶς τὸ στείλω. θὰ τὸ φέρουν οἱ φιλάνθρωποι κύριοι καὶ αἱ φιλάνθρωποι κυρίαι.

— Τόσοι πολλοί θὰ τὸ φέρουν;

— Ναι, παιδί μου, τόσοι πολλοί· οἵτις οἵσοι κάρμνουν τὸ καλόν, μόνον ὅταν γραφῇ εἰς τὰς ἐφημερίδας. Θὰ σᾶς φέρουν καὶ φορέματα καὶ παπούτσια...

— Αλήθεια! ῥ, τί καλά!

— Μὰ μὴ μὲ σφίγγεις τόσο, πατέρα... μὲ πονεῖ...

— Δὲν σὲ σφίγγω, παιδί μου, ἔλα νὰ σὲ φιλήσω, δὲν θὰ σὲ σφίξω πιὰ ποτέ, ποτέ...

— Μὰ γιατὶ κλαῖς ἔτσι, πατέρα;



† ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ

— Κλαίω; Δὲν κλαίω, διατί νὰ κλαίω;

— Ναι, κλαῖς, ἀλλοτε δὲν ἔκλαιγες.

— Ναι, ναι, δὲν ἔκλαιγα, δὲν ἔκλαιγα...

— Πήγαινε λοιπόν, πατέρα, για τὸ ψωμί· ὅσο ἀργεῖς, τόσο πεινοῦμε.

— Ναι, ναι, ἔξέχασα... νὰ πάω... νὰ πάω... "Ενα φιλάκι ἀκόμη... Δόστε μου καὶ σεῖς ἔνα φιλάκι... μὰ καλό, καλό... Ελάτε τώρα στὴν πόρτα νὰ σᾶς βλέπω καί..."

B'.

Εἰς τοῦ τραπεζίτου.

— Εκεῖνος ὁ ὄχληρός δὲν θὰ σᾶς ἐνοχλήσῃ πλέον.

— "Οχι δά, πῶς τὸ ἡξεύρεις;

— Ήτοκτόνησε.

— Αλήθεια; Μπᾶ τὸν ἡλίθιον! "Αμέφαίνετο ὅτι τοιοῦτο θὰ ἦτο τὸ τέλος του.—Πῶς εἶνε σήμερον τὸ συνάλλαγμα;

Εἰς τοῦ πολιτευτοῦ.

— Φίλος μου ἦτο, καθήκοντο ἔχω νὰ τὸν συνοδεύσω. "Αν μάλιστα ἐπιτραπῆ κηδεία, θὰ εἴπω δύο λέξεις εἰς τὴν ἐκκλησίαν διὰ νὰ ἔξυμνήσω τὰς ἀρετὰς του. Καὶ εἶχε πολλὰς ἀρετὰς ὁ Δυστυχής καὶ μεγάλην ἀξίαν.