

— "Αχ! καύμενε· έκόπηκαν τὰ πόδια μου. Άμ αφοῦ σὺ πιά τὸ παράκανες καὶ δὲν πατᾶς οὐδὲ στὸ χωρίδι πιά, νὰ ἔργουμαι ἐγὼ στὴ στάνη, ἐπαναλαμβάνει αὕτη ἐνῷ ἐκάλυητο ἐπὶ μιᾶς πέτρας.

— Λέσαι καλά· κάτσε, ξεκουράσου.

— Άμ θὰ γυρίσω γλήγορα στὸ σπίτι καὶ δὲ θέλω νὰ μὲ παρ' ἡ νύχτα.

— Καὶ πῶς μᾶς θυμήθηκες, νάχουμε καλὸ ρώτημα; ἔρωτᾶ ὁ Λάμπρος μετά τινα διακοπήν.

— Νά! ἥρθα γιὸ κεῦνο τ' ἀρνί, τὸ θρεφτάρι, πούχει στὸ κούτελο τὸ σταυρό. Μ' ἔστειλε ὁ Γερογεωργος νὰ τὸ πάρω, γιατὶ τὸ θέλει γιὰ αὔριο.

ταῖς τῆς γραίας λέξεις. "Ιστατο ἐκεῖ ὡς ἀπολιμωθεῖς· ἡ φωνή του ἐπνίγετο ἐντὸς τοῦ λάρυγγός του, μὴ δυναμένου οὐδὲ λέξιν νὰ ἀρθρώσῃ. "Μετράφη μηχανικῶς περὶ ἑαυτὸν ψιλυρίζων „ἀρρεβονιάζεται . . . αὔριο“.

"Η γραία ἐξηκολούθησε μετ' ἀδιαφορίας.

— "Ελα, Λάμπρο, αὔριο καὶ σὺ στὸ χορὸ νὰ παίξῃς τί φλογέρα. Τὸ χωρίδι ρωτάει γιὰ σένα ποὺ δὲ φαίνεσαι.

"Ελα, θὰ πάμε οὖλοι, θάρμη κ' ἡ Βάσω.

— Θάρμη κ' ἡ Βάσω; ἥρωτησεν ὁ βοσκός, οὐ ν συγκίνησις καὶ ταραχὴ διήρκει εἰσέστι.

— Βέβια θάρμη. Άμ αὔριο στὸ χορὸ θὰ τὴ δῆ ὁ γαμπρός.

— "Εγὼ δὲν ἔργουμαι στὸ χορό, μον θάρμω στὸ μικρὸ



Η ΘΗΡΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ.

Εἰκάσιν υπό C. F. Deiker.

— Μὴ θὰ τὸ σφάξῃ αὔριο πουναι γιορτή;

— "Λ! μπά, μπά, θὰ τὸ σφάξῃ αὔριο, μα ὅχι γιὰ τὴ γιορτή, γιὰ ἄλλη δουλειά, ἀπεκρίθη ἡ γραία, παρατήρησασα καλῶς τὸν Λάμπρον.

— Γιὰ ποιὰ δουλειά; ἥρωτησεν ὁ βοσκός, αἰσθανθεὶς ἀκούσινος ἐσωτερικήν τινα ταραχήν.

— Μὰ καλά, καλά, κ' ἐγὼ δὲ ξέρω γιατὶ τὸ χρειάζεται. Σὰν νὰ τὸ θέλῃ γιὰ τὰ . . . μὰ ξέρω κ' ἐγὼ γιατὶ τὸ θέλει.

— Ο Λάμπρος, τοῦ όποιου ἡ ταραχὴ ηὔξανε, παρετήρει αὐτὴν σιωπῶν, μὴ δυνάμενος καλῶς νὰ νοήσῃ τί ἐκρύπτετο ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω τῆς γραίας φράσεις.

— Νά! ἐξηκολούθησεν αὕτη, σὰν καλὸς πατέρας σκέψεται γιὰ τὸ κορίτσι του. Τὸ θέλει τ' ἀρνὶ γιὸ τὰ ρεβονιάσματα τῆς Βάσως, ποὺ θὰ κάνει αὔριο τὸ βράδυ.

— Υπὸ ρίγους κατελήφθη ὁ Λάμπρος ἀκούσας τὰς τελευ-

τεκεῖ γκρεμό, δξω ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴ μάντρα τοῦ Γερογεωργού. Λπὸ κεῖ θὰ παίζω τὴ φλογέρα καὶ θὰ κυττάζω.

Μετ' ὀλίγον ἡ μὲν γραία ἐπέστρεψεν εἰς τὸ χωρίον, κομίζουσα τὸν ἀμύνον, ὃ δὲ πληγεὶς τὴν καρδίαν Λάμπρος, παρετήρει τὸν ὄπισθεν τῶν δρέων δύοντα ἥλιον, δστις ταχέως θὰ τῷ ἔφερε τὴν παρήγορον νύκτα, καὶ ἦν ἀπὸ τοῦ βράχου θὰ ἔψαλλε πρὸς τὴν ἐρωμένην θρήνους ἀπτηλπισμένου ἐραστοῦ!

— Ηδη ὁ ἀστερόεις οὐρανὸς γελᾷ διὰ μυρίων χρυσῶν φύτων ἀνωθεν τῆς κεφαλῆς τῶν ἐρυμένων, οἱ δὲ ἕγκοι τῆς γρογύρεας τοῦ Λάμπρου ἀντηγοῦσιν εἰς ὅλην τὴν κοιλάδα! Ήκάστη στροφὴ κατὰ τὴν υγκτερινὴν ἐκείνην μετὰ τῆς Βάσως συνέντευξιν κατέληγε διὰ τῆς ἐπωδοῦ „Ηαντρεύουν τὴν ἀγάπη μου . . .“ Η Βάσω ἀπὸ τοῦ παραθύρου ἡκροᾶτο δακρύουσα καὶ στενάζουσα! Ο Λάμπρος ὡς καθηλωθεῖς ἐπὶ του βράχου ἐπανελάμβανε γιλιάκις τὸν πόνον τοῦ στήμους του!