

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

Ο ὀλικὸς πληθυσμὸς τῆς Γαλλίας τὸ 1820 ἦτο 30, 451, 187, τὸ 1831, ἦτο 32, 560, 934, καὶ τὸ 1836, ἦτοι κατὰ τὴν τελευταίαν ἀπαρίθμησιν, 33, 340, 190 τὴν σήμερον πρέπει ν' ἀναβαίνη εἰς 35, 000, 000. Ὁ ἀριθμὸς τῶν κατὰ τὸ 1836 γεννηθέντων ἦτο 979, 820 τῶν δὲ ἀποθανόντων 776, 700· γάμοι δ' ἔγιναν 274, 143. Ἀπὸ τὰς γενομένας κατὰ τὰ τελευταῖα 17 ἔτη ἀπαριθμήσεις φαίνεται ὅτι ἡ ἀναλογία τῶν γεννωμένων ἀρρένων ὡς πρὸς τὰ θήλεα εἶναι καθ' ὅλην τὴν χώραν, ὡς 16 εἰς τὰ 15 διὰ τὰ νόμιμα τέκνα, καὶ 23 εἰς τὰ 22 διὰ τὰ νόθα. Εἰς ἓν δὲ νόθον τέκνον γεννῶνται 13.1 νόμιμα. Ὁ θάνατος τῶν ἀρρένων ὡς πρὸς τὰ θήλεα εἶναι ὡς 55 εἰς τὰ 54. Εἰς 131 περίπου κατοίκους γίγνεται κατ' ἔτος 1 γάμος καὶ 4 γέννα. 4 δὲ σχεδὸν νόμιμα τέκνα γεννῶνται εἰς ἕκαστον γάμον, καὶ 1 θάνατος συμβαίνει περίπου εἰς 39 κατοίκους. 1 δὲ γέννα συμβαίνει περίπου εἰς 32 κατοίκους. Ἡ δὲ ἀναλογία τῶν γεννῶν ὡς πρὸς τοὺς θανάτους εἶναι ὡς 10 πρὸς 8. Ὁ πληθυσμὸς τῶν κατοίκων αὐξάνει ἓν δέκατον κατὰ 17 ἔτη, ὥστε εἰς 126 ἔτη, κατὰ τὴν μνημονευθεῖσαν στατιστικὴν θέλει διπλασιασθῆν ὁ ἀριθμὸς τῶν κατοίκων τῆς Γαλλίας. Ἡ αὐξήσις δ' αὕτη κατὰ μέγα μέρος ἀποδίδεται εἰς τὴν εἴσαξιν τοῦ ἐνοφθαλμισμού, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν αἱ κατώτεροι τῶν πολιτῶν κλάσεις ἀπολαμβάνουσιν ἀνεσιν καὶ εὐτυχίαν μετὰ τὴν Γαλλικὴν Μετανάστευσιν.

— Ο ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ὁμοιάζει μ' ἐπιστολὴν ἀσφράγιστον, τὴν ὁποίαν ἕκαστος δύναται ν' ἀναγνώσῃ.
— Ἡ μετρία ΑΣΤΕΙΟΤΗΣ εἶναι τὸ ἄλλας τῆς κοινωνίας· πολλάκις ὅμως ὁ ἀστεῖος εἶναι ἐπικίνδυνος, διότι θυσιάζει τὸν καλλήτερόν του φίλον εἰς μίαν [καλὴν λέξιν.