

— Ἀληθές.

— Ἀλλὰ διὰ τῶν χειλέων, ἢ διὰ τῆς καρδίας;

— Πάντοτε πρέπει νὰ εὐγνωμονῶμεν εἰς τὸν Θεὸν ὅταν μᾶς σώζη τὴν ζωὴν, ἀπήντησεν ὁ Ἐρρίκος ἀποφεύγων τὴν ἐρώτησιν, ὡς ἐσυνείθιζε νὰ πράττει πάντοτε ἐν ταῖς τοιαύταις περιστάσεσι. Καὶ ὁ Θεὸς προφανῶς μοῦ ἐφείσθη ἐν τῷ φοβερῷ ἐκείνῳ κινδύνῳ.

— Βασιλεῦ, ἐπανελάθεν ὁ Δεμουῦ, ὁμολογήσατε...

— Τί;

— Ὅτι ἡ ἐξόμωσις ὑμῶν δὲν ἐγένετο ἐκ πεποιθήσεως, ἀλλ' ἐξ ὑπολογισμοῦ. Ἐξωμόσατε, ὅπως ὁ βασιλεὺς σᾶς ἀφήσῃ ζῶντα, καὶ οὐχὶ διότι ὁ Θεὸς σᾶς ἔσωσε τὴν ζωὴν.

— Οἰαδῆποτε καὶ ἂν ἦναι ἡ αἰτία τῆς ἐξωμόσεώς μου, τῶρα εἶμαι καλὸς καθολικός.

— Ναί, ἀλλὰ θὰ ἦσθε πάντοτε; Δὲν θὰ σπεύσετε εἰς τὴν πρώτην δοθησομένην περίστασιν νὰ ἀναλάβετε τὴν ἐλευθερίαν τῆς ὑπάρξεώς σας, τῆς συνειδήσεώς σας; Λοιπὸν, ἡ περίστασις αὕτη παρουσιάζεται ὑμῖν ἤδη. Ἡ Ρουσιλιὼν καὶ τὸ Βεᾶρν μίαν μόνον λέξιν περιμένουσιν ὅπως ἐξεγερθῶσιν. Ἐν τῇ Γουιένῃ πάντες ποθοῦσι τὸν πόλεμον. Εἰπέτε μοι μόνον ὅτι εἴσθε καθολικός διὰ τῆς βίας, καὶ ὑπόσχομαι ὑμῖν περὶ τοῦ μέλλοντος.

— Δὲν ἐκδιάζεται εὐπατριδῆς τοῦ γένους μου. Ὅτι ἐπράξα, φίλτατέ μου Δεμουῦ, τὸ ἐπράξα οικειοθελῶς.

— Ἀλλὰ, βασιλεῦ, εἶπεν ὁ νέος λυπημένος, μᾶς ἐγκαταλείπετε, μᾶς προδίδετε.

— Ὁ Ἐρρίκος ἔμεινεν ἀπαθής.

— Ναί, ἐπανελάθεν ὁ Δεμουῦ, μᾶς προδίδετε, διότι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν ἦλθον ἐνταῦθα κινδυνεύοντες τὴν ζωὴν των, ὅπως ἀποδώσωσιν ὑμῖν τὴν τιμὴν καὶ τὴν ἐλευθερίαν. Τὰ πάντα ἔχομεν ἔτοιμα, ὅπως δώσωμεν ὑμῖν ἕνα θρόνον, βασιλεῦ, ἐννοεῖτε καλῶς; Ὅχι μόνον τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλὰ τὴν ἰσχύν. Ἐνα θρόνον κατ'ἐκλογὴν σας, διότι ἐντὸς δύο μηνῶν θὰ δύνασθε νὰ ἐκλέξετε μεταξὺ τῆς Ναβάρρας καὶ τῆς Γαλλίας.

— Δεμουῦ, εἶπεν ὁ Ἐρρίκος, ἐσώθη καὶ εἶμαι καθολικός. Εἶμαι ὁ σύζυγος τῆς Μαργαρίτας, εἶμαι ὁ ἀδελφὸς τοῦ βασιλέως Καρόλου. Εἶμαι ὁ γαμβρὸς τῆς ἀγαθῆς μου μητρὸς Αἰκατερίνης...

— Ἀλλὰ, βασιλεῦ, τί πρέπει νὰ πιστεύσῃ τις; Μοὶ εἶπον ὅτι ὁ γάμος ὑμῶν δὲν συνεπληρώθη. Μοὶ εἶπον ὅτι ἡ καρδιά ὑμῶν εἶναι κατὰ βάθος ἐλευθέρη. Μοὶ εἶπον ὅτι τὸ μῖσος τῆς Αἰκατερίνας...

— Ψεῦδη, ψεῦδη, εἶπε διακόψας αὐτὸν ὀρμητικῶς ὁ Ἐρρίκος. Ναί, σᾶς ἠπάτησαν ἀναιδῶς, φίλε μου. Ἡ προσφιλὴς αὕτη Μαργαρίτα εἶναι ἀληθὴς σύζυγός μου. Ἡ Αἰκατερίνα εἶναι ἀληθὴς μήτηρ μου, καὶ ὁ βασιλεὺς Κάρολος ὁ Θ' εἶναι ὁ ἀληθὴς αὐθέντης καὶ κύριος τῆς ζωῆς μου καὶ τῆς καρδίας μου.

Ὁ Δεμουῦ ἐρρίγησε καὶ ἐμεϊδίασε σχεδὸν περιφρονητικῶς.

— Καὶ λοιπὸν, βασιλεῦ, εἶπε, προσπαθῶν διὰ τοῦ βλέμματος νὰ βολευδοσκοπήσῃ τὴν πλήρη σκότους ἐκείνην ψυχὴν, ἰδοὺ ἡ ἀπάντησις τὴν ὁποίαν θὰ φέρω εἰς τοὺς ἀδελφούς μου. Θὰ εἶπω αὐτοῖς ὅτι ὁ βασιλεὺς τῆς Ναβάρρας τείνει τὴν χεῖρά του καὶ προσφέρει τὴν καρδίαν του εἰς τοὺς σφάξαντας ἡμᾶς, θὰ εἶπω αὐτοῖς ὅτι ἔγινεν ὁ κόλαξ τῆς βασιλομήτορος καὶ ὁ φίλος τοῦ Μωρεβέλ...

— Φίλτατέ μοι Δεμουῦ, εἶπεν ὁ Ἐρρίκος, ὁ βασιλεὺς θὰ ἐξέλθῃ τῶρα ἐκ τοῦ συμβουλίου, πρέπει δὲ νὰ μεταβῶ παρ' αὐτῷ ὅπως πληροφορηθῶ ποιοὶ λόγοι τὸν ἔκαμαν ν' ἀναβάλῃ ἐν τόσῳ σπουδαίῳ πράγματι, ὡς εἶναι τὸ κυνήγιον. Χαίρετε λοιπὸν, φίλε μου, καὶ μιμηθῆτέ με: ἀφήσατε τὴν πολιτικὴν, ἐπανελάθετε εἰς τὸν βασιλέα καὶ γενήτε καθολικός.

Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἐρρίκος, συνώδευσεν ἡ μᾶλλον ὤθησεν εἰς τὸν ἀντιθάλαμον τὸν νέον εὐπατριδῆν, οὐτινος ἡ ἐκπληξίς ἤρξατο μεταβαλλομένη εἰς μανίαν.

Μόλις ἐπανεκλείσθη ἡ θύρα, καὶ ὁ Δεμουῦ μὴ δυνάμενος νὰ κρατηθῇ πλέον συνέτριψε τὸν πῖλόν του καὶ ρίψας αὐτὸν χαμαὶ τὸν κατεπάτησεν ἀνακράζας:

— Εἰς τὴν πίστιν μου! Ἴδου εἰς ἄθλιος ἡγεμὼν! ἀνάξιος ὅπως ἦναι ἀρχηγός μας!

— Σιωπῆ! κύριε Δεμουῦ, εἶπε φωνή τις ἐκ τινος ἡμιανοιχθείσης θύρας. Σιωπῆ! διότι καὶ ἄλλος τις πλὴν ἐμοῦ δύναται νὰ σᾶς ἀκούσῃ.

Ὁ Δεμουῦ στραφεὶς εἶδε τὸν δούκα τοῦ Ἀλανσῶν προκύπτοντα ἐκ τῆς θύρας ὅπως ἰδὴ μὴ ἐν τῷ διαδρόμῳ ἦτο καὶ ἄλλος τις.

— Ὁ δούξ τοῦ Ἀλανσῶν! ἀνεκράξεν ὁ Δεμουῦ, ἐχάθη!

— Ἀπεναντίας, ἐψιθύρισεν ὁ πρίγκηψ, ἴσως εὔρετε ὅτι ἐζητεῖτε. Ἀλλὰ εἰσέλθετε Ὁ κοιτῶν οὗτος ἀνήκει εἰς δύο τῶν εὐπατριδῶν μου, καὶ οὐδεὶς θὰ μᾶς ἀνησυχήσῃ ἐδῶ. Δυνάμεθα νὰ ὁμιλήσωμεν ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ. Εἰσέλθετε, κύριε.

— Ἴδου ἐγώ, δέσποτα, εἶπεν ὁ συνομήτης καταπεπληγμένος.

Καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν κοιτῶνα, οὐτινος ὁ δούξ ἔκλεισε καλῶς τὴν θύραν.

Ὁ Δεμουῦ ἦτο μανιώδης, ἀλλὰ τὸ παγερὸν βλέμμα τοῦ νεαροῦ δουκὸς τὸν ἐπανεφέρεν εἰς ἑαυτὸν.

— Δέσποτα, εἶπεν, ἂν καλῶς ἐνόησα, ἡ Ὑμετέρα Ὑψηλότης θέλει νὰ μοὶ ὁμιλήσῃ;

— Ναί, κύριε Δεμουῦ, ἀπήντησεν ὁ Φραγκίσκος. Μεθ' ὅλον τὸν μεταμρισμόν σας σᾶς ἀνεγνώρισα ὅταν ἐπαρουσιάσατε τὰ ὄπλα εἰς τὸν ἀδελφόν μου Ἐρρίκον. Καὶ λοιπὸν, Δεμουῦ, δὲν ἔμεινετε εὐχαριστημένος ἐκ τοῦ βασιλέως τῆς Ναβάρρας;

— Δέσποτα!

— Ἐμπρός, ἄς ἴδωμεν! ὁμιλήσατέ μοι μετὰ θάρρους. Ἴσως εἶμαι ἐκ τῶν φίλων σας.

— Ὑμεῖς, δέσποτα!

— Ναί, ἐγώ. Ὅμιλήσατε λοιπὸν.

— Δὲν εἰζεύρω τί νὰ εἰπῶ εἰς τὴν Ὑμετέραν Ὑψηλότητα. Τὰ πράγματα περὶ ὧν ἦλθον νὰ ὁμιλήσω εἰς τὸν βασιλέα τῆς

Ναβάρρας θίγουσι συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ἴσως ἡ Ὑμετέρα Ὑψηλότης δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ ἐννοήσῃ. Ἄλλως τε, προσέθετο προσπαθήσας νὰ λάβῃ ὕψος ἀδιάφορον, ἐπρόκειτο περὶ ἀσημάντων.

— Περὶ ἀσημάντων; εἶπεν ὁ δούξ.

— Ναί, δέσποτα.

— Περὶ ἀσημάντων, διὰ τὰ ὁποῖα ἐνομίζετε καθήκον νὰ διακινδυνεύσητε τὴν ζωὴν σας ἐπανερχόμενος εἰς Λουβρον, ὅπου οὐδεὶς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ κεφαλὴ σας εἶναι πολύτιμος, ὅπου οὐδεὶς ἀγνοεῖ ὅτι σεῖς, ὡς ὁ βασιλεὺς τῆς Ναβάρρας, ὡς ὁ πρίγκηψ τοῦ Κονδέ, εἴσθε εἰς τῶν κυριωτέρων ἀρχηγῶν τῶν Οὐγονόττων.

— Ἄν πιστεύετε τοῦτο, δέσποτα, πράξετε ὅτι εἰς τοιαύτην περίστασιν πρέπει νὰ πράξῃ ὁ ἀδελφὸς τοῦ βασιλέως Καρόλου καὶ ὁ υἱὸς τῆς βασιλίσσης Αἰκατερίνης.

— Καὶ διατί θέλετε νὰ πράξω οὕτως, ἀφοῦ σᾶς εἶπον ὅτι εἶμαι φίλος σας; Εἰπέτε μοι λοιπὸν τὴν ἀλήθειαν.

— Δέσποτα, σᾶς ὁμνῶ...

— Μὴ ὁμνύετε, κύριε. Ἡ θρησκεία τῶν διαμαρτυρομένων ἀπαγορεύει τοὺς ὄρκους, καὶ μάλιστα τοὺς ψευδεῖς ὄρκους.

Ὁ Δεμουῦ συνέσπασε τὰς ὄφρυς.

— Σᾶς λέγω ὅτι τὰ εἰζεύρω ὅλα, ἐπανελάθεν ὁ δούξ.

Ὁ Δεμουῦ ἔμεινε σιωπῶν

— Ἀμφιβάλλετε ἔτι; Πρέπει λοιπὸν νὰ σᾶς τὸ ἀποδείξω, φίλτατέ μου Δεμουῦ. Ἄς ἴδωμεν. Πρὸ ὀλίγου, εἰς τὸν κοιτῶνα ἐκείνον — καὶ ἔδειξε διὰ τῆς χειρὸς τὸν κοιτῶνα τοῦ Βεαρνοῦ, — δὲν ἐπροτεῖνατε εἰς τὸν γαμβρόν μου Ἐρρίκον τὴν ὑποστήριξίν σας καὶ τὴν τῶν ὑμετέρων, ὅπως ἐπαναφέρετε αὐτὸν εἰς τὸν θρόνον τῆς Ναβάρρας;

Ὁ Δεμουῦ ἔμεινεν ἐννεός.

— Καὶ τὰς προτάσεις σας ταύτας ἐκεῖνος δὲν ἀπέρριψεν ἔντρομος;

Ὁ Δεμουῦ ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἐξπλήσσετο.

[Ἐπεται συνέχεια]

Η ΛΟΥΟΜΕΝΗ ΧΑΝΟΥΜΙΣΣΑ

ὙΠΟ ΛΕΪΛΑ - ΧΑΝΟΥΜ.

(Συνεχία ἰδὲ προηγούμενον φύλλον).

⊙

Ἄμα τοῦ σουλτάνου ἀναχωρήσαντος ἀπὸ τῆς Φατμας, αὕτη ἐπορεύθη εἰς τὸ λουτρόν ἐνδεδομένη τὸ ἐκ τουλπανίου ἀντερὶ τῆς, φέρουσα ὑψηλὰ σανδάλια, καὶ ῥόδον λαμπρὸν τεῖχώχρον, ἐμπεπηγμένον εἰς τὸν ἐκ γάζης κεφαλόδεσμόν της, καὶ εἰσέδου εἰς τὸν *Θάλαμον τῆς Ἀραπαύσεως*.

Ἡ Γκιουλ - Χανούμ ἐκοιμάτο μετὰ τὸ λουτρόν της, καὶ ἐπὶ τῶν ἡμιανοικτῶν χειλέων της ἐπεκάθητο μεϊδιάμα γλυκὺ. Πολυάριθμοι δούλοι τοῦ χαρεμίου τοῦ Σείχ - οὐλ - Ἰσλάμ Αἰθιοπίδες, Νουβιαναί, Κιρκάσαι καὶ Τούρκισα ἠτοιμάζον ἐπὶ δίσκου ἀργυροῦ ἐγγεγλυμμένου τὸ πρόγευμα τῆς νεαρῆς χανουμισσῆς. Ἡ τροφὸς τῆς Γκιουλ, Ἀρμενίς καλλιπάρειος, μὴ ἔχουσα ἡλικίαν ἄνω τῶν τριάκοντα πέντε ἐτῶν, ἐκάθητο

ὀκλαδὴν παρὰ τὴν νεάνιδα, ἐνησυχολομένη νὰ βάφῃ μὲ κνᾶν τοὺς ὄνυχας τῶν μικρῶν ποδῶν τῆς.

Ἴδουσα τὴν Φατμὰν εἰσερχομένην, ἡ τροφὸς ἠγέρθη καὶ ἐχαϊρέτισεν ἐδαφιαίως, ἀλλ' ἡ γραῖα μόλις ἠδύκησε ν' ἀνταποδώσῃ τὸν χαιρετισμὸν τῆς, ἔσφιγγε τὴν χεῖρά τῆς μέχρι συνθλάσεως καὶ τῆ εἶπεν εἰς τὸ οὖς :

— Πρέπει νὰ ἀναχωρήσῃτε ἀπὸ τὴν Προῦσαν τὸ ταχύτερον.

— Θεέ μου ! τί τρέχει ; εἶπεν ἡ τροφὸς ἔντρομος καὶ ταπεινῆ τῆ φωνῆ, μήπως ἐπαπειλούμεθα ὑπὸ ἐπιδημίας ;

— Ἀπὸ κατὶ χειρότερον.

— Πόλεμον ἴσως ;

— Ὁ πόλεμος δὲν θὰ ἦτο τίποτε, εἶπεν ἡ Φατμὰ μὲ τόνον εἰρωνικὸν ἐξακολουθοῦσα νὰ ὀμιλῇ χαμηλά.

— Ὡ Θεέ μου, Θεέ μου ! τίνα λοιπὸν φόβον ἔχομεν, σεβαστὴ μοι χανοῦμισσα ; ἠρώτησεν ἡ Ἀρμενὶς περίφοβος, ἴσως ἐξερράγη πυρκαϊὰ εἰς τὸ λουτρόν ;

— Τρελλῆ εἶσαι, παραμάνη ; ἀν συνέβαινε τοιοῦτό τι, ἤθελα σὰς ἔχει καὶ γλυτωμέναις. Ὅχι, δὲν εἶναι τοῦτο· πρέπει ὅμως ν' ἀναχωρήσῃτε αὐτὴν τὴν ἰδίαν νύκτα διὰ τὴν πόλιν· ἐγὼ θὰ γράψω εἰς τὸν Σείχ - οὐλ - Ἰσλάμ, καὶ αὐτὸς θὰ ἐγκρίνῃ τὴν διαγωγὴν μου. . .

— Δὲν καταλαμβάνω τίποτε ἀπ' αὐτὰ ποὺ μοῦ λέγεις, σεβαστὴ μου χανοῦμισσα, ἐξηκολούθησεν ἡ Ἀρμενὶς, ἀποροῦσα ἔτι μᾶλλον.

— Ἐλα, εἶπεν ἡ Φατμὰ, ἐδῶ ἤμπορῶ νὰ σοῦ ὀμιλήσω.

Ἡ τροφὸς περιετυλίχθη μὲ τὸ πεσάρι τῆς καὶ ἠκολούθησε τὴν γραῖαν εἰς τινὰ τῶν παραπλευρῶν κενῶν θαλάμων.

— Ἐχομεν περισσώτερον ἢ τῆς πυρκαϊᾶς νὰ φοβηθῶμεν, περισσώτερον καὶ τοῦ πολέμου καὶ τῆς ἐπιδημίας, ἐπανελάβεν ἡ Φατμὰ προσηλοῦσα τοὺς μέλανας ὀφθαλμούς τῆς, βαθεῖς καὶ ἐπιτακτικούς, ἐπὶ τοὺς μεγάλους ὀφθαλμούς τῆς Ἀρμενίδος. Ἡ νέα χανοῦμισσά σου τρέχει ἐδῶ μέγαν κίνδυνον. . . Πρέπει λοιπὸν νὰ φύγῃ, καὶ μάλιστα νὰ μὴ γνωρίζῃ τὴν αἰτίαν τῆς ἀναχωρήσεώς τῆς. Αἱ νέαι κάποτε ἔχουσι τὰς φαντασίας τῶν καὶ ἀνατρέπουσι τὰ σχέδια τῶν γονέων τῶν. . . . Νὰ τῆς εἴπῃς ὅτι ὁ Σεῖσλάμης Μολλά-Ἰτζεδὶν σὲ διατάττει ν' ἀφήσῃς τὴν Προῦσαν ἀμέσως· ἀλλὰ μὴ τῆς εἴπῃς διὰ τὴν ἀναχώρησιν τῆς πρὸ τῆς ἐσπέρας, ἦτοι πρὸ τῆς στιγμῆς τῆς ἀναχωρήσεώς σας.

— Πρέπει βέβαια ἡ Γκιούλ-Χανούμ νὰ τρέχῃ μέγαν κίνδυνον, ὥστε νὰ μᾶς παρακινήσῃ ν' ἀναχωρήσωμεν τὴν νύκτα, ἐπανελάβεν ἡ Ἀρμενὶς, μηδὲν ἐννοοῦσα ἐκ τῶν παραδόξων τούτων λόγων. Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς, οἱ ὅποιοι καὶ τὴν ἡμέραν ἀκόμη δὲν εἶναι χωρὶς κινδύνους, τὴν νύκτα εἶναι τρομεροί. . . . Ἀλλάχ ! Καλῶς, ἀλλ' ἀν περιπέσωμεν εἰς χεῖρας ληστῶν ! . . .

— Μὴ φοβεῖσαι, ἐγὼ θὰ σὰς προμηθεύσω φύλακας διὰ νὰ σὰς συνοδεύσουν μέχρι τῶν Μουδανίων (τοῦ ἐπίνειου τῆς

Προύσης· ἀρχ. *Απάμεια*). Τὸ ἀτμόπλοιον ἀποπλέει διὰ Κωνσταντινούπολιν τρεῖς τῆς ἑβδομάδος, ὥστε δὲν θὰ περιμένῃτε πολὺν καιρὸν ἐκεῖ.

— Ἀλλά, σὲ παρακλῶ θερμῶς, εἶπε περίφοβος ἡ τροφὸς, μὴ πειθομένη ἔτι εἰς τοὺς ἀτελεῖς λόγους τῆς Φατμᾶς, εἰπέ μοι ὁποῖου εἶδους κίνδυνον τρέχει ἡ δέσποινά μου μένουσα ἐνταῦθα ; Πολὺ παραδόξον βεβαίως θὰ φανῇ εἰς τὸν Ἰτζεδὶν-Ἐφένδην ἀν φύγωμεν οὕτω πῶς ἀνευ προειδοποιήσεως ἀπὸ ἐξοχῆν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχεν εἰπεῖ νὰ διατρίψωμεν ὀλόκληρον μῆνα. . .

Ἡ Χαμαρτζή-μπασι ὕψωσε περιφρονητικῶς τοὺς ὤμους τῆς.

— Ὁ Ἰτζεδὶν-Ἐφένδης θὰ εἰδοποιηθῇ, εἶπε, καὶ τοῦτο φθάνει. Ὅσα δια σέ, παραμάνη μου, σὺ δύνασαι νὰ μ' ἀκούσῃς.

Ὁ τρόπος τῆς φωνῆς τῆς γραῖας δὲν ἐπέτρεπεν ἀντίρρησην, καὶ ἡ Ἀρμενὶς ἔκλινε τὴν κεφαλὴν.

— Τότε ἀναχωροῦμεν ἀπόψε, εἶπεν.

— Τὰ μεσάνυκτα ἐνωμοτία ἰππέων χωροφυλάκων θὰ ἔλθῃ νὰ σὰς ζητήσῃ εἰς τὸ κονάκι. Ὁ πιστός μου ἀράπης, ὁ Ὁσμάνης, θὰ ἦναι ὁ ὀδηγός σας.

Ταῦτα εἰποῦσα ἡ γραῖα, ἐξῆλθε τοῦ λουτροῦ ἀφεῖσα τὴν Ἀρμενίδα ἔκπληκτον καὶ ἐννεόν.

Ἡ τροφὸς εἶχε λάβει ἀπόφασιν νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὴν Φατμὰν.

Ἡ διευθύντρια τοῦ λουτροῦ ἐν Προῦσῃ ἦτο μία δύναμις, θὰ εἶχε δὲ βεβαίως λίαν ἰσχυροὺς λόγους διὰ νὰ ἐπισπύσῃ οὕτω τὴν ἀναχώρησιν τῶν. Ἀλλὰ πῶς νὰ κρύψῃ ἀπὸ τὴν Γκιούλ-Χανούμ, τὴν τόσο ἀγαπητὴν καὶ τόσο μαμμύθρεπτον, τὴν ἀπότομον ταύτην ἀπόφασιν. Πῶς ; μόνον τὴν στιγμὴν τῆς ἀναχωρήσεως ; Νὰ φύγῃσιν τὴν νύκτα ὡς κλέπται, συνοδεύμεναι ὑπὸ τραχέων στρατιωτῶν, ἀμφιβόλου τιμιότητος, ν' ἀκολουθήσωσιν ἔφιπποι, ἐπὶ τέσσαρας ὥρας, ὁδοὺς διὰ μέσου κρημνῶν καὶ φαράγγων, μόλις τὴν ἡμέραν διαβατῶν ! Τῆ ἀληθεία παράδοξος ἦτο ἡ ἰδέα τῆς Φατμᾶς, καὶ ὁ κίνδυνος, εἰς ὃν ἦτο πιθανὸν νὰ ἐκτεθῇ ἡ Γκιούλ-Χανούμ ἐν Προῦσῃ, τῆ ἐφάνετο, οἷος δήποτε καὶ ἀν ἦτο οὗτος, ὀλιγώτερον φοβερός τῆς τριαύτης νυκτοπορίας.

— Τί ἔχεις, *rené* ; φαίνεσαι πολὺ συλλογισμένη, εἶπεν αἰφνης γλυκεῖά τις φωνή, ἐν ᾧ βραδινὸν δάκτυλοι ἐτίθεντο ἐπὶ τοῦ ὤμου τῆς τροφοῦ.

— Ἐξύπνησες, χανούμ-εφένδη ; ἀπήνησεν ἡ Ἀρμενὶς προσπαθοῦσα ν' ἀποτινάξῃ τὸν λήθαργον, εἰς ὃν εἶχον βυθίσει αὐτὴν οἱ λόγοι τῆς γραῖας. Λοιπὸν διατί δὲν τρώγεις ; ὁ γαλβὰς εἶναι νωπότατος, τὸ *καταῖφι* καλὰ ζαχαρωμένον, καὶ τὰ *σερμπέτια* νωστιμώτατα.

— Ναι, τὸ γνωρίζω, ἀλλ' αὐτὰ δὲν μ' ἐξηγοῦν διατί ἦσο τόσο συλλογισμένη πρὸ ὀλίγου. . .

— Ἄ ! δὲν εἶναι τίποτε. . . ἀρχὴ τῆς ἡμικρανίας μου. Δὲν ἀντέχω πολὺν ὥραν εἰς τὸ λουτρόν, τὸ ἤξεύρεις. . .

— *Nené*, κατὶ ἔχεις, διέκοψεν ἡ Γκιούλ, εἰθισμένη ν' ἀναγινώσκῃ καὶ τὰς ἐλαχί-

στας συγκινήσεις ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς τροφοῦ τῆς, καὶ κάμνεις ἄσχημα νὰ μοῦ κρύπτῃς τὰς λύπας. . . ἢ τὰς ἀνησυχίας σου.

— Ναι, τῷ ὄντι, εἶμαι ἀνήσυχη, εἶπεν ἡ Ἀρμενὶς, ἀποφασισμένη νὰ μυσήσῃ ὀλίγον κατ' ὀλίγον τὴν Γκιούλ εἰς τὸ μυστικὸν τῆς κατεπειγούσης ἀναχωρήσεώς τῶν.

— Μήπως ἔλαβες ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καμμὴν δυσάρεστον εἰδησιν ; Ὅχι, ἦσο εὐθυμος καὶ ἀμέριμνος πρὸ ἐνὸς τετάρτου τῆς ὥρας, τί λοιπὸν συνέβη ἔκτοτε ;

— Ἐνα μήνυμα ἦλθεν ἀπὸ τὰ Μουδανιὰ καθ' ἣν ὥραν ἐκοιμᾶσθαι, εἶπεν ἡ τροφὸς ταπεινοῦσα τοὺς ὀφθαλμούς, διότι ἐψεύδετο οὕτως εἰς τὴν προσφιλῆ τῆς χανοῦμισσαν.

— Λοιπὸν ταχυδρόμος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν ; Μήπως ὁ πατήρ μου, ἢ οἱ προσφιλεῖς μου ἀδελφοὶ εἶναι ἀρρωστοὶ ; ἠρώτησεν ἡ Γκιούλ μετὰ συγκινήσεως.

— Τέκνον μου, μὴ τρομάζεις ἀδίως, ἠξεύρεις ὅτι εἰς τὸ λουτρόν πρέπει τις νὰ προσφυλάττεται. . . σὲ βεβαίω ὅτι ἡ οἰκογένειά σας εἶναι πολὺ καλὰ, ἐξηκολούθησεν ἡ τροφὸς, μὴ θέλουσα ν' ἀνησυχῇ τὴν Γκιούλ ἀνωφελῶς.

— Λοιπὸν τί ἔχεις ;

— Ἴδού ! εἶπεν ἡ Ἀρμενὶς, ἐκβάλλουσα βιβλὸν στεναγμῶν εὐχαριστήσεως, διότι ἐπὶ τέλους συνέλαβη μίαν ἰδέαν· ὁ πατέρας σου θὰ φθάσῃ αὐριον πρῶτ' εἰς τὰ Μουδανιὰ διὰ νὰ ἔλθῃ νὰ διατρίψῃ ὀλίγας ἡμέρας εἰς τὴν Προῦσαν, ὡς ἐσκόπευεν. . .

— Τί καλὰ ! ἀνεφώνησεν ἡ Γκιούλ κροτοῦσα τὰς χεῖρας.

— Ὡ ! ἀν ἦτο μόνον τοῦτο, θὰ ἦσαν ὅλα καλὰ, προσέθηκε ἡ τροφὸς, ἀλλ' ἰδοὺ ὅτι ἐπῆλθεν ἡ ἰδέα εἰς τὸν ἔντιμον αὐθέντην μου καὶ ζητεῖ νὰ μεταβῆ εἰς Μουδανιὰ διὰ νὰ τὸν ὑποδεχθῆς καὶ ὀφειλομένον νὰ κάμωμεν τὸ θέλημά του, εἶναι ἀνάγκη, ἀγαπητὴ μου, νὰ φύγωμεν ἀπόψε ἔφιπποι, μετὰ χωροφυλάκων καὶ ὀδηγῶν, ἀλλὰ μὴ φοβηθῆς, καὶ μὴ ἀνησυχῆς καθόλου !

— Καὶ διατί ν' ἀνησυχῶ ; ἀπεκρίθη ἡ Γκιούλ μὲ τὸν συνήθη τόνον τῆς φωνῆς τῆς, ὑπάρχει ἀμαζὼν πλέον ἄφοβος ἐμοῦ ; Ἐξ ἐναντίας μάλιστα, πολὺ καλὴν ἰδέαν συνέλαβεν ὁ πατήρ μου. Νὰ ὀδοπορῇ τις ἐν ὠραίᾳ νυκτὶ τοῦ Ἀπριλίου, ὑπὸ οὐρανὸν ἀστερόεντα καὶ ἀναπνέων αὐρανὸν χλιαρὰν ! Ὡ ! τοῦτο εἶναι πολὺ ὠραιότερον παρὰ νὰ ἰππεύῃ τις μὲ τὸν καύσωνα καὶ τὸν κοινωρτόν καὶ ν' ἀναγκάζεται νὰ ἔχῃ τὸ πρόσωπον κεκαλυμμένον μὲ τὸ *γιασμάκι*.

— Ἀληθινὰ, χανοῦμισσά μου, δὲν φοβεῖσαι πολὺ, ἀναλογιζομένη τοιοῦτο ταξείδιον ; ἠρώτησεν ἐκθαμβος ἡ τροφὸς.

[Ἐπεται συνέχεια.]

ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

[Ἱστορικὸν διήγημα, ἐκ τοῦ Ἱταλικοῦ.]

Εἰς τῶν πρώτων ἐρευνητῶν τῆς Ρωσίας, ὁ Ὁλεάριος, νομίζω, διηγείται, ὅτι, ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Τζάρου Βόρνης Γόδουωφ, ἔζη εἰς τὴν Μόσχαν βοιάρος τις, καλούμενος Δημήτριος Παύλοβιτς Ἰάρνεφ, τοῦ ὁποῦ ἡ σύζυγος Ναδεΐνα Παύλοβνα δὲν ἐκέκτητο φήμη ὕψους. Ὁ