



ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ

Η «ΚΛΑΚΕΤΤΕΣ», ΤΗΣ ΕΛΕΑΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ

(«Ενα άποκαλυπτικό άρθρο για την διάσημη Έλεάνορ Πάουελ, την καλύτερη χορεύτρια του κόσμου, γραμμένο από την Γαλλίδα δημοσιογράφο Μαργαρίτα Μπουσό.»)

Η Έλεάνορ Πάουελ είναι σήμερα ή πρώτη χορεύτρια του παληού και του νέου Πόσμου. Η διάσημη αύτή Αμερικανίδα καλλιτέχνης γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1913 στη μικρή πόλη Σπρίνγκφιλντ της Μασσαχουσέτης. Ο πατέρας της ήταν ένας μικρός έπιχειρηματίας που νικήθηκε γρήγορα από τη ζωή και πέθανε πολύ νέος. «Ετσι, ή έπισης νέα γυναίκα του, ή Μπλάνς Πάουελ, άνελασθε μόνη της τη φροντίδα να μεγαλώσῃ την κόρη της, την μικρούλα κι' έξυπνη Έλεάνορ. Η νεαρή χήρα λοιπόν άρχισε να έργαζεται ως υπάλληλος σ' ένα έμπορικό κατάστημα και νά κερδίζη με κόπο τά ξέδοσα τού σπιτιού της. Έλατρευε την κόρη της κι' όπως συμβαίνει με τις στοργικές μητέρες, υπέφερε χίλιες δυό στερήσεις για νά μὴ λείπη τίποτε τῆς διγαπημένης της Έλεάνορ. Αύτη τήν τρυφερότητα δὲν τήν έχασε ή μεγάλη σήμερα χορεύτρια. Έχει πάντα μαζύ της τήν μητέρα της κι' όπως τώρα έχει άφθονα χρήματα, προσπαθεῖ νά μαντεύση κάθε έπιθυμία της για νά τήν ίκανοποιήσῃ άμεσως. Αλλωστε, από τή στιγμή που η Έλεάνορ άρχισε να καταλαβαίνη τή ζωή και τὸν κόσμο, δὲν είχε παρά μόνο μιὰ ίδεα στὸ νοῦ της: νά έργασθῇ για τήν μητέρα της.

Όταν έγινε ξένη χρονών ή Έλεάνορ, ή μητέρα της τήν έστειλε σὲ μιὰ σχολή χορού, όχι τόσο για νά μάθη νά χορεύῃ, άλλα μᾶλλον για νά πάρῃ θάρρος μὲ τήν συναναστροφή τῶν ἄλλων κοριτσιών, γιατὶ ή μικρούλα Έλεάνορ ήταν ύπερβολικά δειλή. «Ετσι ή Έλεάνορ άγαπησε μὲ πάθος τὸ χορό και σὲ ήλικια δεκτριών χρονών έχόρευε θαυμάσια.

Έκεινο τὸ καλοκαΐρι, ή μικρούλα χορεύτρια περνοῦσε τὶς διακοπές της μὲ τήν μητέρα της στὸ «Ατλαντικ - Σίτυ. Μιὰ μέρα, λοιπόν, γύρισε δλόχαρη κοντά στήν μητέρα της και τής ζήτησε τήν άδεια νά χορέψῃ τὸ βράδυ στὸ ξενοδοχείο «Ρίτς Γκρίλ».

«Ενας κύριος μὲ εἶδε ποὺ χόρευα στήν άκρογιαλιά, τῆς έξήγησε, και μοῦ ύποσχέθηκε δτι θὰ μοῦ δώσῃ πέντε δολλάρια ἀν χορέψω άποψε στὸ «Ρίτς Γκρίλ».

Η μητέρα της παραξενεύτηκε, όπως ήταν φυσικό και θέλησε νά μάθη ποιός ήταν αὐτὸς δ κύριος. Μπορεῖτε δὲ νά φανταστῆτε τήν έκ-

πληξί της οταν έπληροφορήθη δτι ήταν δ Γκύς «Εντουαρντς, ο μεγάλος σκηνοθέτης τῶν παιδικῶν έπιθεωρήσεων!

Από τὸ βράδυ έκεινο —ιστορικό στή ζωή της— ή Έλεάνορ έχόρευε συνεχῶς ἐπί τρία καλοκαΐρια στὸ «Ρίτς Γκρίλ» τοῦ «Ατλαντικ Σίτυ, ἐνῷ τὸν χειμῶνα έξακολουθοῦσε τὰ μαθήματά της καθώς και τὶς σπουδές της στὸ χορό.

«Υστερ」 από τρία χρόνια, σὲ ήλικια δεκαέξη έτῶν, ή Έλεάνορ είχε άποκτήσει μιὰ τόσο μεγάλη έπιδεξιότητα στὸ χορό, ώστε ο καθηγητής της πήγε ζνα βράδυ και συνάντησε τήν μητέρα της.

— Πρέπει νά φύγετε μὲ κάθε τρόπο για τή Νέα Υόρκη... τήν συμβούλεψε. Η Έλεάνορ θὰ γίνη μεγάλη χορεύτρια και πρέπει νά δοκιμάσῃ τήν τύχη της... Θὰ είνε έγκλημα νά μείνετε έστω και μιὰ ἀκόμα μέρα έδω πέρα!

Η «μίσσες» Μπλάνς Πάουελ, ποὺ δὲν φανταζόταν ποτὲ μιὰ τέτοια έξέλιξι τῆς κόρης της, δίστασε στήν άρχη ν' ἀκολουθήσῃ τήν συμβούλη τοῦ καθηγητοῦ. Μά δη Έλεάνορ είχε τόσο θάρρος, ώστε κατάφερε σὲ λίγο νά πείσῃ τήν μητέρα της και στὸ τέλος τῆς έθδομάδος έφυγαν μαζύ για τή Νέα Υόρκη.

— Θυμάμαι πολὺ καλά, λέει ή ίδια ή Έλεάνορ, δτι έκεινη τήν ήμέρα ήταν 13 τοῦ μηνός. Ο άριθμός αὐτὸς ποὺ

σὲ τόσους &λλους φέρνει άτυχία, είνε για μένα δ άριθμός τής τύχης μου! Γεννήθηκα στὶς 13 τοῦ μηνός, τὸ 1913. Δεκατριών χρονῶν χόρεψα για πρώτη φορά στήν παιδική έπιθεώρησι τοῦ «Ρίτς Γκρίλ». Τέλος, στὶς 13 τοῦ μηνός έφυγα από τὸ Σπρίνγκφιλ για τὸ Μπροντγουάι... Κι' έκει, στὸ ξενοδοχείο, τὸ δωμάτιο μου είχε άριθμό 13! Ο άριθμός αὐτὸς έπαιξε μεγάλο ρόλο στή ζωή μου και πιστεύω δτι μοῦ έφερε τύχη. Γι' αὐτὸ δ άριθμός τοῦ καμαρινιοῦ μου στὸ θέατρο είνε πάντα τὸ 13!...

Η Έλεάνορ, στὸ Μπροντγουάι, κατάλαβε για πρώτη φορά πόσο μεγάλος ήταν δ κόσμος και πόσο δύσκολο είνε σὲ μιὰ καλλιτέχνιδα νά πραγματοποιήσῃ τὰ δινειρά της.

Η πρώτη δυσκολία ποὺ συνάντησε ήσαν ή... «κλακέττες»! «Ολος δ κόσμος έκει πέρα άπειμιμέντο τοὺς μαύρους και χόρευε μὲ «κλακέττες». Η Έλεάνορ δὲν ήξερε νά χορεύῃ μ' αὐτὸ τὸν τρόπο, χτυπώντας τὶς

(Συνέχεια στή σελίδα 50)



Η Έλεάνορ Πάουελ και δ Ρόμπερτ Ταϊύλορ

