

ΈΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ



ΖΗΦΙΑΨΕΛΑ



(Συνέχεια από τδ προηγούμενο)

Οι γονεῖς τοῦ Γιάννη είχαν άναθέσει σ' αὐτὸν νὰ προσ καλέσῃ σὲ γεῦμα τὸν Φραντὶ καὶ τὴ Φλωρέτα τὴν ήμέρα τῆς ἀναχωρήσεως, κι' ἐκεῖνοι δέχτηκαν πρόθυμα τὴν πρόσωπον τῶν κλησί τους.

‘Αλλὰ γιὰ πρώτη φορά τὴν ήμέρα ἐκεῖνη ἡ Φλωρέτα πῆγε λυπημένη στὴν ἄγροικία.

‘Οταν μπῆκαν μέσα, ὁ κύρ Φραντὶ κουβέντιαζε μὲ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ντεμάρ, ποὺ ἦταν ἔνας εὔρωστος ἀντρας ὡς πενήντα πέντε χρόνων. Τὸ πρόσωπό του ἦταν ψημένο χιπὸ τὸν ἥλιο κ' οἱ ὅμοι του πλατεῖς καὶ δυνατοί.

‘Η κυρὰ Ντεμάρ φίλησε τὴ Φλωρέτα κι' ἐπειτα ἀρχισε νὰ ταχιτοποιῇ τὰ ροῦχα τοῦ Γιάννη.

Δέν ἦταν καθόλου πρόσχαρη ἡ ἀγαθὴ γυναῖκα τὴν ήμέρα ἐκεῖνη καὶ φαινόταν ὅτι δέν τὴν εὔχαριστοῦσε ἡ ἀναχωρήσις τοῦ γυιοῦ τῆς.

‘Καὶ ὁ Γιάννης ἦταν ἐκεῖ, ἀλλὰ πόσο διαφορετικός!... Θάλεγε κανεὶς ὅτι εἶχε ἀδυνατίσει ἀπὸ τὴ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη. Τὰ μάγουλά του δέν ἤσαν ροδοκόκκινα πειὰ κ' ἡ λύπη εἶχε μέσα στὴ καρδιά του.

Τὸ γεῦμα ἦταν πολὺ μελαγχολικό, γιατὶ μόνο οἱ τρεῖς ἀντρες μιλοῦσαν.

‘Ο Φραντὶ κουβέντιαζε μὲ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ντεμάρ γιὰ τὸ μέρος ὅπου ἤσαν τὰ κτήματά του καὶ τὸ ὅποιο ἤξερε καλὰ γιατὶ τὸ εἶχε τριγυρίσει ἀλλοτε ὀλόκληρος. Κι' ὁ θεῖος τοῦ Γιάννη εὔχαριστιόταν ν' ἀκοῦνε οἱ συγγενεῖς του πῶς εἶχε τόσο μεγάλα καὶ τόσο ὠραῖα κτήματα.

— ‘Ανηψιέ, εἶπε σὲ κάποια στιγμὴ ὁ θεῖος ἀπευθυνόμενος στὸν Γιάννη, ἐλπίζω πῶς δέν θᾶσαι τόσο κατσούφης ἀμαθά πάμε στὸ κτῆμα μου, γιατὶ δέν θὰ τῆς καλοφανῆ τῆς ψυχοκόρης μου, ποὺ εἶνε πάντα πρόσχαρη, νὰ τῆς πάω ἐνα ἀγόρι ποὺ ἔχει ὅλη τὴν ὥρα δεμένη τὴ γλώσσα του.

— ‘Ω, μὴ φοβᾶσαι! εἶπε ὁ Φραντὶ. ‘Ο Γιάννης εἶνε ζωηρὸ παιδὶ καὶ θὰ σᾶς διασκεδάζῃ μὲ τὶς ἔξυπνάδες του.

“Ωστε ἔτσι; Ἐκεῖ, στὴν ἄγροικία τοῦ θείου Ντεμάρ ἦταν κι' ἔνα κορίτσι;

Αὐτὸ ἔκανε περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ἐντύπωσι στὴν Φλωρέτα.

Κι' ἀμέσως πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό της ἡ ὑποψία: «‘Αν τὴν ἀγαπήσῃ αὐτὴ περισσότερο ἀπὸ μένα;»

“Ω! πόσο πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴ χαρὰ ἔρχεται ἡ λύπη καὶ πόσο ἀργότερα φεύγει...

‘Η Φλωρέτα εἶχε προσπαθήσει ὡς τὴ στιγμὴ ἐκεῖνη νὰ παρηγορήσῃ τὸν Γιάννη, ἀλλὰ τώρα δέν εύρισκε πειὰ λόγια νὰ οὖ πῆ.

Τὰ χείλη της δέν μποροῦσαν ν' ἀνοίξουν... ‘Ενας χρόνος χωρισμοῦ!... Στὴν παιδικὴ ἡλικία ἔνας χρόνος ισοδυναμεῖ μὲ τὴν αἰωνιότητα.

‘Οταν τελείωσε τὸ γεῦμα, ὁ θεῖος τοῦ Γιάννη σηκώθηκε καὶ εἶπε στὸν ἀδελφὸ του:

— Πέτρο — αὐτὸ ἦταν τὸ μικρὸ ὄνομα τοῦ πατέρα του Γιάννη — πρέπει νὰ φύγουμε τώρα, γιατὶ ἔχουμε ὀχτὼ ώρων δρόμο μπροστά μας. ‘Η φοράδα μου εἶνε γρήγορη βέλιγο. Πρέπει νὰ σταματήσουμε καὶ κάπου, γιὰ νὰ τὴν ποτίσουμε καὶ νὰ τὴν ταΐσουμε... ‘Επειτα δέν θέλω νὰ φτάσω νύχτα στὸ σπίτι, γιατὶ θ' ἀνησυχῇ ἡ γυναῖκα μου μὴν πάθαι τίποτε. ‘Εγώ πάω τώρα νὰ ζέψω τὴ φοράδα... ‘Εσύ, Γιάννη, μεῖνε καὶ γλυκομίλησε μὲ τὴ μητέρα σου...

‘Ο θεῖος τοῦ Γιάννη, ὁ πατέρας του κι' ὁ Φραντὶ πῆγαν στὸ σταύλο. ‘Η κυρὰ Ντεμάρ τότε ἔβαλε σ' ἔνα καλάθι κρύο ψητὸ, χοιρομέρι, τυρὶ, ψωμὶ, κρασὶ, ποὺ θὰ ἔφταναν νὰ φάνε δυσδιάθρωποι τρεῖς μέρες. Σκούπιζε κάθε τόσο τὰ δάκρυα τῆς μὲ τὴν ἄκρη τῆς ποδιᾶς τῆς κι' ἐπειτα ἔπαιρνε τὸ κεφάλι τοῦ γυιοῦ τῆς στὴν ἀγκαλιά τῆς καὶ τὸ φιλοῦσε στοργικά.

‘Η Φλωρέτα δέν ἔκλαιγε, ἀλλὰ κύτταζε κατ' εύθειαν μπροστά της, χωρὶς νὰ ξέρῃ κι' αὐτὴ τὶ ἔθλεπε, οὔτε σκέψητανε καν τὸ Γιάννη...

Τὸ μυαλό της ἦταν θολωμένο κι' ἔνοιωθε ἀφορίστως δτὶ κάποιο μεγάλο δυστύχημα τὴν εἶχε βρῆ ποὺ δέν ἤξερε πότε θά τελειώσῃ...

‘Η μικρούλα ἦταν τόσο χλωμὴ, ὡστε ἡ μητέρα τοῦ Γιάννη, ξεχνῶντας τὴ δική της λύπη καὶ τραχώντας τὴν Φλωρέτα κοντά της, φώναξε τὸ Γιάννη, τὸν ὅποιο ἀγκάλιασε μὲ τὸ ἄλλο μπράτσο της.

— Φίλησε τὴν Φλωρέτα, Γιάννη μου, εἶπε στὸ παιδὶ της, καὶ πές της πώς ἔνας χρόνος περνάει γρήγορα καὶ πως δέν θὰ μᾶς ξεχάσης!

‘Ο Γιάννης φίλησε τὴν Φλωρέτα κι' ἀρχισαν νὰ κλαῖνε κ' οἱ δυο, κρύθοντας δικένας τὸ πρόσωπό του στὸν ὅμο τῆς ἀγαθῆς οἰκοδεσποίνης.

Τὰ κουδουνάκια τῆς φοράδας ἀντήχησαν σὲ λίγο καὶ τὸ ὀμάξι στάθηκε μπροστά στὴν πόρτα.

— Καρδιά, παιδιά μου, εἶπε καὶ πάλι ἡ κυρὰ Ντεμάρ, ἡ δοπία ώστόσο δέν εἶχε τόση γενναιότητα σηνη ἤθελε νὰ δείξῃ. Καρδιά! Στὸ γύρισμα θὰ δῆτε τὶ χαρὲς θὰ κάνουμε.

“Ἐνας υπηρέτης ἔβαλε στὸ ὄμαξι τὸ καλάθι μὲ τὰ τρόφιμα καὶ τὰ ροῦχα τοῦ Γιάννη. ”Ἐπειτα ἀνέβηκε ὁ θεῖος του καὶ κατόπιν δικένας τὸ Γιάννης, ἀφοῦ πρώτα φίλησε τρυφερά ὅλους σδους ἀ, α, οὔτε...

Σὲ λίγο τὸ ὄμάξι ἔξαφανίστηκε πίσω ἀπὸ τὰ δέντρα τοῦ δρόμου.

‘Η Φλωρέτα ξαναγύρισε στὸ σπίτι της μαζὺ μὲ τὸν πατέρα της.

Αὔτος λοιπὸν ἦταν δρόμος ποὺ εἶχε κάνει τόσες φορὲς μαζὺ μὲ τὸν φίλο της, κρατῶντας τὸν ἀπὸ τὸ χέρι;

Δέν τὸν ἀναγνώριζε πειά... Τῆς φαινόταν ἀλλος δρόμος, ἀσχημός καὶ μελαγχολικός...

“Οταν πλάγιασε, ἦταν τόσο ἀποκαμωμένη, ὡστε τῆς φάνηκε πώς δέν θὰ σηκωνόταν πειά.

Δ'

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑΤΡΕΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Ιιέρασαν μερικές ἡμέρες.

‘Η Φλωρέτα δέν χαμογελοῦσε πειὰ κι' ἔργαζόταν μὲ δυσκολία, αὐτὴ ποὺ ἦταν συνηθισμένη νὰ δουλεύῃ ἀδιάκοπα καὶ μὲ τόση εύχαριστησι.

“Εμενε συλλογισμένη, ἔχοντας τὸ βλέμμα της γυρισμένο πρὸς ἔνα μεγάλο δάσος ποὺ φαινόταν πολὺ μακριά καὶ ὅπου βρισκόταν τώρα ὁ Γιάννης.

‘Ο Φραντὶ, βλέποντας τὴν χλωμάδα τῆς Φλωρέτας, ἀρχισε ν' ἀνησυχῇ.

Τί εἶχε τάχα ἡ ἀγαπημένη του κόρη;

Δέν ἔτρωγε πειά, εἶχε χάσει τὴν εύθυμια της κι' ὅταν γύριζε δι πατέρας της ἀπὸ τὴ δουλειά του τὴν ἔθλεπε νὰ κάθεται ἀφηρημένη σὲ μιὰ καρέκλα καὶ νὰ ἔχῃ τὸ ἔργοχειρό της ἀπάνω στὰ γόνατά της.

Θέλησε, γιὰ νὰ τὴν παρηγορήσῃ, νὰ τὴν πάγι στὴν ἀγροικία, μὰ κι' Φλωρέτα δέν δέχτηκε. Εἶχε ζάλη, ἔλεγε καὶ τὰ πόδια της δέν μποροῦσαν νὰ τὴν κρατήσουν.

Τέλος δι Φραντὶ ἀναγκάστηκε νὰ προσκαλέσῃ τὸ γιατρό μιὰ μέρα ποὺ τὸ κεφάλι τῆς κόρης του ἔκαιε καὶ τὸ πρωτόρερος νὰ σηκωθῇ ἀπὸ τὸ κρεβάτι της.

‘Ο γιατρὸς ἔξέτασε τὸν σφυγμό της καὶ κύτταξε τὴ γλώσσα της.

‘Ο Φραντὶ μὲ ἀγωνία τὸν ρώτησε τότε:

— Τί ἔχει;

— Τυφοειδῆ πυρετό, ἀπάντησε δι γιατρὸς μὲ σοβαρότητα.

··· Απὸ τὸν τόνο μὲ τὸν ὅποιο δι γιατρὸς εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ, δι Φραντὶ κατάλαβε ὅτι η ἀρρώστεια τῆς κόρης του ή-

ταν σοθαρή και ίσως έπικινδυνή.

— Κύττα νά μου τήν κάνης καλά τή Φλωρέτα μου, γιατί για μένα είνε όλη μου ή χαρά κ' ή ζωή.

— Θά κάνω δι' τι μπορώ! απάντησε έκεινος.

‘Ο γιατρός έδωσε στόν Φραντί μιά συνταγή και έφυγε, αφού προηγουμένως είπε δι' θά ξαναγυρίζη κάθε μέρα.

‘Ο Φραντί ήταν καταλυπημένος και μήνυσε στήν σύζυγό του Ντεμάρ οτι ή Φλωρέτα ήταν άρρωστη. ‘Η άγαθή γυναίκα, αφήνοντας τότε τις δουλειές τής άγροικίας στήν κόρη της, ή όποια ήταν λαμπρή νοικοκυρά και ήξερε νά τά κάνη όλα, πήγε στό σπίτι του δασοφύλακος.

— Τό ήξερα πώς θάρθης, τής είπε ο Φραντί μόλις τήν είδε.

— ‘Ηρθα και θά μείνω, Φραντί, γιατί ή κόρη σου είνε λιγάκι και κόρη μου. Νά μου βάλης ένα στρώμα στήν κάμαρη τής Φλωρέτας και δέν θά φύγω από δω παρά μόνο οταν πή ο γιατρός πώς έγινε καλά ή άρρωστή μας...

‘Η Φλωρέτα κοιμόταν τήν ώρα έκεινη ή μᾶλλον είχε κλεισμένα τά μάτια της από τόν πυρετό και τή ζάλη. Μόλις άκουσε θόρυβο, άνασήκωσε σιγά-σιγά τά βλέφαρά της και είδε τήν κυρά Ντεμάρ νά τής δίνη τό γιατρικό της.

“Ω! πόσο εύχαριστήθηκε δταν άντικρυσε κοντά της τήν μητέρα του Γιάννη...

— Εύχαριστω! είπε.

Και άπλωσε τό φλογισμένο χέρι της για νά σφίξῃ τό χέρι τής κυρά Ντεμάρ. Άλλα έκεινη έσκυψε και τήν έφίλησε στό μετωπο.

— Θά μείνης λίγο μαζύ μου; τήν έρωτησε ή Φλωρέτα.

— Δέν θά φύγω από δω, μικρούλα μου, όσο νά σηκωθής από τό κρεβατάκι σου και νά καθήσουμε όλοι μαζύ στό τραπέζι...

— Τί καλή πού είσαι!

Και ή Φλωρέτα προσπάθησε νά χαμογελάσῃ, άλλα τό χαμόγελο δέν έρχόταν στά χλωμά της χείλη.

‘Ο πυρετός δέν τήν σφησε ε. πί δέκα μέρες. ‘Ο γιατρός κάθη φορά πού τήν έβλεπε, κουνούσε θλιβερά τό κεφάλι του.

‘Η Φλωρέτα έπι ώρες όλοι κληρες δέν έλεγε ούτε λέξι. ‘Αλλοτε όμως έλεγε πολλά... Στήν έξαψι τού πυρετού της, μέσα στά παραληρήματά της, άνεφερε συχνά τό δύνομα τού Γιάννη, τόν προσκαλούσε, έβλεπε σάν δπτασία τό ποτάμι, όπου είχε κινδυνεύσει νά πνιγή και φώναζε: «Θά πνιγω, Γιάννη μου! Σώσε με!» “Επειτα βυθιζόταν σ' έναν ταραγμένο υπνο και πίεζε τό κεφάλι της μέ τά μικρά της χέρια...

‘Η κυρά Ντεμάρ ούτε τή νύχτα, σύτε τήν ήμέρα άπομακρυνόταν από τό προσκέφαλο τής άρρωστης και τής έδινε μέ προσοχή τά φάρμακα πού διέταξε δ γιατρός.

‘Ηταν εύτυχημα πού έμενε κοντά στή Φλωρέτα ή μητέρα τού Γιάννη και τήν περιποιόταν σάν έμπειρη νοσοκόμα, γιατί ο Φραντί, από τή μεγάλη του λύπη, ήταν άδυντον νά κάνη τό παραμικρό.

‘Ο δυστυχισμένος πατέρας έκλαιγε και θρηνούσε άκαπτα. “Εμινε κάτιο υιό χωμάτιο τους και κάτιε στιγμή έβλεπε οιγά-σιγα και από τήν μισονοιμένη πόρτα τήν κόρη του. ‘Άλλα μόλις ή Φλωρέτα άνοιγε τά μάτια της και τόν έκυτταζε μέ έκφρασι πονεμένη, έφευγε άμεσως, γιατί άν έμενε λίγο άκομη, θά ωρμούσε και θάγκαλιαζε κλαίγοντας τήν άρρωστη κόρη του.

Τέλος δ πυρετός έπεσε κι' ο γιατρός έκανε εύχαριστη μένος. Διέταξε μάλιστα νά δώσουν και ζουμί στήν άρρωστη.

Τήν άλλη μέρα, σέ μιά στιγμή πού ή κυρά Ντεμάρ νόμιζε άποκοιμισμένη τήν Φλωρέτα, έθγαλε από τήν τσέπη της μιά έπιστολή και τήν έδιαβασε γυρίζοντας τό φύλλο μέ προσοχή για νά μή ξυπνήση ή μικρούλα από τό τρίχιμο τού χαρτιού.

— Είνε γράμμα τού Γιάννη; είπεν ή Φλωρέτα μέ φωνή αδύνατη, άνοιγοντας τά μάτια της.

‘Η μητέρα τού Γιάννη άνατριχιάσε, τόσο παράδοξος τής φάνηκε δ τόνος τής φωνής έκεινης.

‘Υψωνοντας τό κεφάλι της, είδε τή Φλωρέτα νά τήν κυτάζη. Τά μάτια τής Φλωρέτας, τά όποια ή άρρωστεια είχε κάνει μεγαλύτερα, ήσαν προσηλωμένα στό χαρτί.

— Ναι, μικρούλα μου, είνε γράμμα τού Γιάννη. Και μέσα στό δικό μου γράμμα, έχει κι' ένα άλλο για σένα.

— “Ω! διάθασέ το!... Διάθασέ το...! φώναξε.

Και ή Φλωρέτα προσπάθησε νά σηκωθή. Άλλα δέν μπόρεσε και σωριάστηκε στό προσκέφαλό της.

— Μήν άνησυχείς, κόρη μου... ‘Ο γιατρός είπε νά μένης πλαγιασμένη και ήσυχη. ‘Ο Γιάννης σ' άγαπα, είνε καλά και δέν ξέρει πώς είσαι άρρωστη. Κύττα νά γίνης καλά... κι' έπειτα από μιά-δυό μέρες, άμα φάς έν αύγο, θά σου διαβάσω τί γράφει...

“Εν” άληθινό χαμόγελο φάνηκε τώρα στά χείλη τής Φλωρέτας. Αφού τό ήθελε ή μητέρα του φίλου της, έπρεπε νά γίνη γρήγορα καλά για ν' άκουση τήν έπιστολή τού Γιάννη...

‘Η Φλωρέτα γύρισε από τήν άλλη μεριά κι' έπειτ’ από ένα τέταρτο, ή μητέρα τού Γιάννη τήν άκουσε ν' άναπνέη κανονικά, πράγμα πού σήμαινε πώς κοιμόταν ήσυχη κι' άπυρετη.

‘Ο πυρετός δέν ξαναγύρισε πειά και μετά δυό μέρες, αφού πέρασε όλωσδιόλου ατάραχη τή νύχτα, ή Φλωρέτα παρακάλεσε τήν κυρά Ντεμάρ νά τής διαβάση τό γράμμα τού Γιάννη.

— Είνε δχτώ μέρες πού τό έγραψε, μικρούλα μου, και θά δής πώς από τότε άρχισε ν' άνησυχή γιατί δέν ήξερε πώς είσαι. ‘Αναγκάστηκα λοιπόν νά τού γράψω φέματα, πράγμα πού δέν τό ξανάκανα στή ζωή μου, γιατί σάν μάθαινε τό παιδί μου πώς είσαι άρρωστη ή θά τά παρατούσε δλα και θάρχοτανε έδω ή θ' άρρωσταινε κι' αύτό σάν έσένα.

— Διάθασε τό γράμμα, κυρά Ντεμάρ, είπε η Φλωρέτα.

Και προσπάθησε ν' άνακαθήση στό κρεβατάκι της, άλλα δέν τό κατώρθωσε.

‘Η καλή κυρά Ντεμάρ τήν βοήθησε τότε, τής έθαλε πίσω από τή ράχη της ένα προσκέφαλο και άρχισε νά διαβάζη τήν έπιστολή πού έγραφε τά έχης:

«‘Αγαπημένη μου Φλωρέτα, Τώρα πειά είμαστε μακριά δ ένας από τόν άλλο... ‘Ο δρόμος μού φάνηκε άτελείωτος. ‘Αν δέν θρισκόντουσαν στό σπίτι τού θείου μου. ‘Η γυναίκα του είνε πολύ καλή και μού έδωσε μιά ώμορφη κάμαρη για νά κοιμάμαι. ‘Η ψυχοκόρη του, πού είνε από καλή οικογένεια και συγγενής τής θείας μου, μέ περιποιείται πολύ και λέει πώς μιαζώ μέ τόν άθελφό μου, γιά τόν δποίο μου μιλάει δλοένω».

— “Α! έκανε η Φλωρέτα.

‘Η μητέρα τού Γιάννη, τήν όποια είχε διακόψει για μιά στιγμή τό έπιφωνημα έκεινο τής Φλωρέτας, έξακολούθησε τό διάθασμα τής έπιστολής:

«Περπατώ, τρώω και κοιμάμαι έδω, μά μού φαίνεται δτι ζω έκει... τόσο οᾶς συλλογίζομαι... Τό πρωτ, ότσαν έημερώνη, σέ βλέπω νά ταΐζεις τίς πέρδικές σου και τίς άγελάδες σου και όλη τήν ήμέρα δ νοῦς μου τρέχει από τό σπίτι μας στό σπίτι σας, έτσι πού δ θείος μου μού φωνάζει σύχνα:

— “Ε, Γιάννη, τί κάνεις αύτοῦ; Κύττας μή θάλης τή θρώμη στό χειράδι και τήν κοπριά στό παχνί!... Που έχεις τό νοῦ που, παιδί μου;

Τό νοῦ μου τόν έχω σέ σᾶς και γι' αύτό δέν τόν έχω έδω. Τήν άλλη χειράδι μού γράψω τί δουλειές κάνω. Τούτο μόνο σου λέω σήμερα: πώς ινώσα δταν ήμουν κοντά σου. Μή μέ ξεχνάς και πές τά χαιρετίσματά μου στόν πατέρα σου.

Σέ φιλά δ ΓΙΑΝΝΗΣ σου
(Ακολουθεῖ)

