

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΠΝΙΓΜΕΝΟΥ

TΟ περασμένο καλοκαίρι άποφάσισα νὰ περάσω τὶς διακοπές μου στὴ Βρετάνη, μὲ τὴν συντροφιὰ θαλασσόλυκων, μακρυά ἀπὸ τὸν θόρυβο καὶ τὴν παραζάλη τῶν κοσμικῶν λουτροπόλεων. Καὶ ὅμολογῶ ὅτι δὲν μετανόησα γιὰ τὸ ταξίδι μου αὐτό. Στὰ χωριὰ τῆς Βρετανῆς, γνωρίστηκα μὲ τύπους ποὺ θὰ μοῦ μείνουν ἀλησμόνητοι, καὶ μοῦ δόθηκε ἡ εὔκαιριά ν' ἀνακαλύψω ἔναν λαὸς ἐντελῶς ἄγνωστο στοὺς παρισινούς.... Στὸ Κεργάκ, μάλιστα, σχετίσθηκα μ' ἔναν ναυτικὸν, τὸν Ἰώθ Μαντίκ, ὁ ὅποιος ἀνέλασε νὰ μοῦ δείξῃ τὰ περίχωρα μὲ σλα τ' ἀξιοθέατά τους, καὶ νὰ μὲ μηήσῃ στὸν κόσμο τῶν θρύλων καὶ τῶν προλήψεων τῆς Βρετανῆς. Ἡταν πολὺ οἰκονομικός, ὁ καῦμένος ὁ Ἰώθ! Μ' ἔνα μπουκάλι κρασὶ, τὸν εἶχα στὴ διάθεσί μου ὅλη τὴν ήμέρα. Καὶ ἤξερε τὸσο καλὰ τὴν ιστορία τοῦ τόπου, ὥστε πρὶν περάση ἔνας μῆνας ἤξερα τὰ καθέκαστα ὅλων σχεδὸν τῶν οἰκογενειῶν τῆς μεγάλης αὐτῆς γαλλικῆς ἐπαρχίας.

"Ἐνα ἀπόγευμα, ἐνῶ ἐπιστρέφαμε στὸ σπίτι ποὺ ἔμενα, κατάκοποι καὶ διψασμένοι, ὕστερ ἀπὸ μιὰ πολύωρη πορεία, θρεθήκαμε ξαφνικὰ μπρὸς σὲ μιὰ βρύση.

— Εἶμαστε τυχεροί! φώναξα χαρούμενος.

Κι' ἔκανα νὰ σκύψω νὰ δροσίσω τὰ χεῖλη μου ἀπὸ τὸ κρυσταλλένιο νερὸ τῆς βρύσης. Μὰ ὁ Ἰώθ μ' ἐπιασε ἀπότομα ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μου εἶπε μὲ φωνὴ ἀλλαγμένη:

— "Οχι! ὅχι!... Μὴ πιῆτε ἀπὸ τὴν βρύση αὐτήν... Κάνετε λίγη ύπομονη... Σὲ λίγο θὰ φθάσουμε στὸ σπίτι σας..."

Τὸν κύτταξα κατάπληκτος. Ὁ Ἰώθ εἶχε γίνει κάτωχρος. Τὰ χεῖλη του ἐτρεμαν ἐλαφρά...

— Κάτι θὰ συνέβῃ ἑδῶ, Ἰώθ! τοῦ εἶπα. Η βρύση αὐτὴ εἶνε στοιχειωμένη μήπως;...

— Θὰ σᾶς τὰ διηγηθῶ ὅλα, κύριε... "Ἄς φύγουμε δημως μιὰ ὥρα ἀρχήτερα ἀπὸ ἑδῶ..."

Φτάσαμε σπίτι, τρέχοντας σχεδὸν καὶ οἱ δύο, ἐγὼ ἐπειδὴ διψοῦσα τρομερά καὶ ἥθελα νὰ πιῶ κάτι καὶ ὁ Ἰώθ ἐπειδὴ ἥθελε νὰ βρεθῇ δσο τὸ δυνατὸν πιὸ μακρυά ἀπὸ τὴν βρύση. Καὶ μονάχα δταν ἀδειασε μονορροῦφι δυὸ μεγάλα ποτήρια κρασὶ, φάνηκε σὰν νὰ συνήρθε κάπως. Σκούπισε μὲ τὸ μανικὶ του τὸν ἰδρωτα ποὺ ἔσταζε ἀπ' τὸ μέτωπό του, ἔθγαλε ἔναν βαθὺ ἀναστεναγμό ἀνακουφίσεως καὶ ἀρχισε νὰ λέη:

— Καταλαθαίνω, κύριε, δτι ἀνυπομονεῖτε νὰ μάθετε γιατὶ δὲν σᾶς ἀφησα νὰ πιῆτε νερὸ ἔπειτα ἐκείνη τὴ βρύση... γιατὶ μ' ἐπιασε τέτοιος φόβος δταν τὴν ἀντίκρυσα... Θὰ σᾶς ἔξηγήσω ἀμέσως τὸ γιατί. Η ιστορία ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ συνέβη πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια, μιὰ παγωμένη νύχτα τοῦ Δεκεμβρίου... Θυμᾶμαι καλὰ ὅτι τὴν νύχτα ἐκείνη εἶχαμε πανσέληνο.... Τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ ἔδινε ζωὴ στὰ δέντρα καὶ στοὺς θάμνους... Τὸ δάσος, ἀπὸ τὸ ὅποιο περάσαμε πρὶν ἀπὸ λίγο, ἥταν γεμάτο φαντάσματα... "Ἄς εἶνε, δημως. Πρέπει νὰ σᾶς τὰ διηγηθῶ ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ, μὲ τὴ σειρά τους..."

— Τὴ χρονιά ἐκείνη, δὲν μπόρεσα νὰ φύγω μαζὺ μὲ τὰ ψωράδικα γιὰ τὴν Ἰσλανδία, ἐπειδὴ τὴν παραμονὴ τῆς ήμέρας ποὺ θὰ σαλπάριζε ἡ «Κλοτίλδη» ἔγινα τύφλα στὸ μεθύσι... Αποκομήθηκα σὲ μιὰ χαράδρα, κι' ἔτσι τὸ καράβι ἔφυγε χωρὶς τὴν ἀφεντιά μου... "Ω! μὴ φαντασθῆτε δτι τὸ πῆρα τὸ πρᾶγμα κατάκαρδα...." Άς εἶνε καλὰ τὸ κρασὶ ποὺ μὲ παρηγόρησε γιὰ τὴν ἀναποδιὰ αὐτήν...

— Εδῶ κοντὰ ἔμενε τότε ένας πλούσιος τσιφλικᾶς, δ

ΤΟΥ ΑΡΜΑΝΔΟΥ ΝΤΑΓΙΟ

"Υθόν λὲ Ντύ — Θεδς σχωρέστον. Ο 'Υθόν εἶχε μιὰ μοναχοκόρη, ὁμορφη σὰν τὸ κρύο τὸ νερὸ, τὴν Μαρία. Τὴν συμπαθοῦσα, μὲ συμπαθοῦσε καὶ κείνη καὶ θὰ μποροῦσα νὰ τὴν κάνω γυναῖκα μου ὃν ἀποφάσιζα ν' ἀφήσω τὸ τιμόνι καὶ να πιάσω τ' ἀλέτρι... Ο 'Υθόν εἶχε κάνει ὅρκο νὰ μὴ δώσῃ τὴν κόρη του σὲ θαλασσινό... Κι' ἐπειδὴ ἐγὼ δὲν εἶχα ὅρεξι νὰ γίνω θῶδι καὶ νὰ δργώνω χωράφια, δὲν ἔκανα ποτὲ λόγο στὸν γέρο γιὰ συνοικέσιο... Εἶχαμε, δημως, μεγάλες φιλίες μαζύ. Κάθε βράδυ, σχεδόν, πήγαινα σπίτι του καὶ παίζαμε μαζύ χαρτιά, ἀδειάζοντας σιγά-σιγά κανένα μπουκάλι παληὸ κρασί... Πολλές φορές, ἔφευγα περασμένα μεσάνυχτα ἀπὸ τοῦ 'Υθόν... Πῶς νὰ περάση κανεὶς τὶς ἀτέλειωτες χειμωνιάτικες νύχτες;...

»Νὰ μὴ σᾶς τὰ πολυλογῶ, μιὰ νύχτα ἔφυγα ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ τσιφλικᾶ περισσότερο πιωμένος ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά... Δὲν θυμᾶμαι ὃν σᾶς εἶπα ὅτι τὴν νύχτα ἐκείνη εἶχε πανσέληνο κι' ἔκανε τρομερὸ κρύο... 'Εγώ, δημως, εἶχα φωτιά μέσα μου ἀπὸ τὸ κρασὶ τοῦ 'Υθόν... Ξαφνικά, ἐνῶ περνοῦσα ἀπὸ τὸ δάσος, μ' ἐπιασε τρομερὴ δίψα. Θυμήθηκα ὅτι ἐκεῖ κοντά βρισκότανε ἡ βρύση, ἀπὸ τὴν διποία περάσαμε μαζύ... Τράθηξα πρὸς τὰ ἐκεῖ, ἔσκυψα κι' ἐτοιμαζόμουν νὰ δροσίσω τὰ χεῖλη μου — ὅταν κάποιος μὲ χτύπησε ἐλαφρὰ στὸν ὄμοι!... Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκουσα ἔνα βογγητὸ ἀπὸ πίσω μου!... "Ενα κλάμα καὶ παράπονο μαζύ!..."

»Γύρισα ἀπότομα τὸ κεφάλι μου, μὰ δὲν εἶδα κανένα... Τὸ φεγγάρι ἔξακολουθοῦσε νὰ σκορπίζῃ τὸ κρύο φῶς του καὶ μὲ κύτταξε σὰν νὰ μὲ κορόιδευε. Τὰ κλαδιά τῶν δέντρων ἥσαν ἀκίνητα, παγωμένα κι' αὐτά...

»— Μέθυσα γιὰ καλά!... εἶπα μὲ τὸ νοῦ μου.

»Κ' ἔκανα νὰ ξανασκύψω στὴ βρύση...

»Τὸ βογγητὸ, δημως, ἀκούστηκε καὶ πάλι, πιὸ δυνατὸ, πιὸ σπαραχτικό!... Καὶ συγχρόνως κάποια φωνὴ πρόφερε τ' ὄνομά μου... Τὴν ἀναγνώρισα ἀμέσως τὴ φωνὴ αὐτήν: Ἡταν τοῦ Φράντς Γκουαντονέ, τοῦ καλύτερου φίλου μου, ποὺ εἶχε μπαρκαριστή μὲ τὴν «Κλοτίλδη». Καὶ ὁ Φράντς μοῦ ἔλεγε:

»— "Ελα κι' ἔσύ μαζύ μας!" "Ελα, λοιπόν!..."

»Η πρώτη σκέψις ποὺ ἔκανα τότε, ἥταν νὰ τρέξω, νὰ φύγω... Τὰ πόδια μου, δημως, εἶχαν καρφωθῆ στὴν γῆ!... Γιὰ νὰ δώσω θάρρος στὸν ἔσωτό μου, ἀρχισα νὰ γελῶ δυνατά.

»— Είσαι τύφλα μεθυσμένος, παίδι μου 'Ιώθ! μονολογοῦσα.

»Εἶπα κι' ἔνα τραγουδάκι καὶ ύστερα φώναξα:

»— Στὴν ύγεια σου, Φράντς!

»Κι' ἔσκυψα γιὰ τρίτη φορά στὴν βρύση...

»Καὶ τότε εἶδα, κύριε, μέσα στὸ κρυσταλλένιο νερὸ τῆς βρύσης, τὸ κεφάλι ἐνὸς νεκροῦ, τὸ κεφάλι τοῦ Γκουαντονέ, νὰ μὲ κυττάζῃ μὲ σαρκαστικὸ χαμόγελο... Εἶχε μακρυά μαλλιὰ καὶ γένεια, τοῦ ἔλειπαν δημως τὰ χεῖλη καὶ τὰ μάτια, ἐπειδὴ τὰ εἶχαν φάει τὰ ψάρια, δημως γίνεται μὲ δλους τοὺς θαλασσοπνιγμένους!

»Τρελλὸς φόβος μὲ κυρίεψε τότε. Καὶ ἀρχισα νὰ τρέχω μέσα στὸ δάσος, βουλώνοντας τ' αὐτιά μου μὲ τὰ δάχτυλά μου, γιὰ νὰ μὴν ἀκούω τὰ ζεφωνητὰ που ἀντιλαλούσανε μέσα στὴν νυχτερινὴ γαλήνη... "Οχι μιὰ καὶ δυὸ, ἀλλὰ δέκα, είκοσι πέντε φωνὲς ζητούσανε τώρα βοήθεια! Νόμιζα πῶς ἀκουγα μιὰ πραγματικὴ συναυλία ἀπὸ ζεφωνητὰ, ίκεσίες, βογγητὰ καὶ ἀναστεναγμούς.... "Ολο τὸ πλήρωμα τῆς «Κλοτίλδης», δ λὲ Γκο-

(Συνέχεια στὴ σελίδα 53)



Η ψυχές τριγυρνοῦν τὴ νύχτα στ' ἀγαπημένα τους μέρη...

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

(Συνέχεια από τη σελίδα 33)

Τὰ λόγια τῆς αὐτά ἡσαν μπάτσος γιὰ τὸν Ρενέ. Κιτρίνισε λίγο καὶ δάγκωσε τὰ χείλη του, χωρὶς νὰ προφέρῃ λέξι.

Στὸ μεταξὺ, ἡ Ἐρμίνα σηκώθηκε ἀπὸ τὴν πολυθρόνα καὶ στάθηκε μπρὸς στὸ παράθυρο. Τὸ μεγάλο ρολόϊ τοῦ τοίχου σήμανε ὄχτω. Ἡ βροχὴ ἔξακολουθοῦσε νὰ τονίζῃ στὰ τζάμια τὸ μονότονο, μελαγχολικὸ τραγοῦδι τῆς...

Τὸ ἀντρόγυνο πέρασε στὴν τραπέζαρια.

Τὸ φαῖ ἦταν σερβιρισμένο στὸ τραπέζι, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι εἶχε κρυώσει πειά. Καὶ τὰ λουλούδια τοποθετημένα στὴ μέση τοῦ τραπεζιοῦ ἔμοιαζαν σὰν νὰ καταλάθαιναν ὅτι ἡσαν ἐντελῶς περιττά, ύστερ' ἀπ' τὴ σκηνὴ ποὺ μεσολάθησε.

«Ἡ Ἐρμίνα ἔρριξε μιὰ ἀφηρημένη ματιὰ στὸ μπουκέτο. —Μπᾶ! τί εἶνε τὰ λουλούδια αὐτά; ρώτησε. Πῶς σοῦ ἥρθε ν' ἀγοράσης σήμερα ἄνθη;

«Ο Ρενέ χαμήλωσε τότε τὸ κεφάλι του καὶ ψιθύρισε μὲ φωνὴ ποὺ ἔμοιαζε μὲ λυγμό:

—Σήμερα, ἀγάπη μου, εἶνε ἡ πρώτη ἐπέτειος τῶν γάμων μας...

JEAN MADELINE

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΠΝΙΓΜΕΝΟΥ

(Συνέχεια από τη σελίδα 21)

ἴκ, δ Κερθαρέκ, δ Ὦντρέν, δ Κερνουνέ, δ Τρέστ, δ Μορθάν... ὅλοι, ὅλοι, καὶ αὐτὸς ἀκόμη δ Ζοζόν λὲ Γκάκ, δ μικρὸς μοῦτος, τὸ μοναδικὸ ἀποκοῦμπι τῆς γιαγιᾶς του, ζητούσαντα ἀπεγνωσμένα θοήθεια!...

»Ἐνοιωθα δυνατὰ ρίγη στὴ ράχη μου... Κάπου - κάπου, μοῦ φαινόταν ὅτι ἀκούγα θήματα πίσω μου, σὰν νὰ μὲ κυηγούσαντα τὰ φαντάσματα τῶν θαλασσοπνιγμένων... Καὶ ἀρχισα τότε νὰ ξεφωνίζω κι' ἔγω, γιὰ νὰ μὴν ἀκούω τὶς κραυγές τῶν ἄλλων... Σκαρφάλωνα στὶς θουνοπλαγιές κατρακυλοῦσα στὰ χαντάκια, ἐπεφτα, σηκωνόμουν, παραπατοῦσα, χωρὶς νὰ σταθῶ στιγμή!...

»Θεέ μου! τί τρομερή νύχτα!

»Τέλος, ἔφτασα σπίτι μου. Ἀπὸ μακριὰ διέκρινα ἔνα φωτισμένο παράθυρο. Ἡ μητέρα μου μὲ περίμενε, ἀνησυχῶντας γιὰ τὴν ἀργοπορία μου. Ἡ πόρτα ἦταν μισάνοιχτη. Τὴν ἔσπρωξα ἀποτομὰ κι' ἔπεσα σχεδὸν ἀναίσθητος κάτω, ἔνω ἡ μητέρα μου ἀρχίζε να μὲ βρίζῃ... Νόμιζε πῶς ἥμουν μεθυσμένος...

»— Σῶπα, μάνα! τῆς εἶπο. Καλύτερα εἶνε νὰ μανταλώνησης τὴν πόρτα, ν' ἀνάψης ἔνα κερί στὸ εἰκονοστάσι καὶ νὰ προσευχηθοῦμε μαζύ... Ἡ «Κλοτίλδη» βρίσκεται σὲ κίνδυνο. Βούλιαξε!...

»Καὶ ξημερωθήκαμε, κάνοντας τὴν προσευχή μας, παρακαλῶντας τὸν Θεό νὰ λυπηθῇ τοὺς θαλασσοδαρμένους καὶ τὶς φαμίλιες τους... Μὰ ἡ «Κλοτίλδη» δέν ξαναφάνηκε στὸ λιμάνι μας... Τὸ μικρὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ ἀκόμη περιμένει τὰ πτώματα τῶν θαλασσοπνιγμένων... Ἡ ψυχές τους πονάχα τριγυροῦν τὴν νύχτα στ' ἀγαπημένα τους μέρη, στὰ ρημαγμένα σπίτια τους, στοὺς χαλασμένους πύργους... Κι' ἡ βρύση πούσκυψες νὰ πῆση νερὸ καὶ σ' ἐμπόδισα, εἶνε πειά στοιχειωμένη. Κανεὶς δὲν πίνει ἀπὸ δαύτη».

* * *

— «Ἡ ιστορία σου εἶνε πένθιμη, εἶπα στὸν 'Ιώβ, δταν ἔκεινος τελείωσε τὴν ἀφήγησί του. Δὲν μπορῶ, δμως, νὰ καταλάθω πῶς ύστερα ἀπὸ τὴν περιπέτεια αὐτὴ εἶχες κουράγιο νὰ ξαναμπῆς σὲ καράβι καὶ νὰ φύγης γιὰ τὴν 'Ισλανδία...

— «Ἐνας θαλασσινὸς δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ πολὺν καιρὸ στὴ στεριά, μοῦ ἀποκρίθηκε δ 'Ιώβ. Καλύτερα νὰ μὲ φάνε τὰ ψάρια παρὰ τὰ σκουλήκια... Κι' ἔξ ἄλλου, ἔχω τὴν ἐλπίδα ὅτι ίσως νὰ συναντήσω καμμιὰ μέρα τὸν Γκουαντονὲ καὶ ολοὺς τοὺς ἄλλους φίλους μου ποὺ θαλασσοπνιγκαν, ίσως ξανασμίξουμε στὴν ἀτέλειωτη ἀγκαλιὰ τῆς θάλασσας!...

ARMAND DAYOT

ΣΠΑΘΙΤΕΣ. ΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΑΒΑΝΙΑΣ

(Συνέχεια από τὴ σελίδα 49)

τὰ χέρια... Φύγε τώρα ἀπὸ μπροστά μου!

Κιρύψου στὰ βάθη τῆς γῆς, στὴν κόλασι ποὺ σὲ ζερασε... «Ἀπὸ αὔριο, δμως, τὸ πρωτὶ θ' ἀρχίσω νὰ σὲ κυνηγῶ, ὅσπου νὰ σὲ σκοτώσω γιὰ νὰ πάρω πίσω τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου!...

* * *

Τὸ αἰσθημα τῆς βεντέτας ἦταν πολὺ ἀνεπτυγμένο στοὺς Σπαθιώτες. Ἡ ἐκδίκησις ἦταν τὸ μοναδικὸ ὄνειρο ποὺ τοὺς εύφραινε τὴν καρδιά. Εάν κάποιος σκότωνε ἔνα Σπαθιώτη, οἱ συγγενεῖς τοῦ δολοφονημένου ἡσαν ὑποχρεωμένοι νὰ ἐκδικηθοῦν τὸ θῦμα, ἐπιβάλλοντες τὴν ίδια τιμωρία εἴτε στὸν κακούργο, εἴτε στοὺς πλησιέστερους συγγενεῖς του, ἔξαιρουμένων τῶν γυναικῶν. Ἐκεῖνος ποὺ θὰ παρέθαινε τὴν φοβερὴ αὐτὴ ὑποχρέωσι, ἐθεωρεῖτο ἀπὸ τοὺς ἄλλους δειλὸς καὶ ἀτιμος. Ἡ μανία τῆς ἐκδίκησεως ἔφτανε σὲ τέτοιο βαθμὸ δεξύτητος, ώστε συχνά, πολὺ συχνά, ἀτομα ἔναντι ἀνελάμβαναν νὰ πάρουν πίσω τὸ αἷμα τοῦ σκοτωμένου.

«Ἡ κηδεία τοῦ σκοτωμένου γινόταν ἀμέσως, γιατὶ οἱ Σπαθιώτες πιστεύαντες ὅτι ὅσες ώρες ἔμενε ὁ νεκρὸς ἀταφος, τόσους μῆνες θὰ καθυστεροῦσε ἡ ἐκδίκησί του.

«Ἐκ παραλλήλου ἡ φιλοξενία τῶν χριστιανῶν αὐτῶν θύμιζε πολὺ τὰ δύμηρικὰ ἔθιμα. «Οταν φιλοξενούσαν κάποιον, τοῦ ἔδιναν νὰ φάῃ καὶ νὰ πιῇ, πρὶν ἀκόμα τὸν ρωτήσουν ποιὸς εἶνε, ἀπὸ ποὺ ἔρχεται καὶ τί ἥρθε νὰ κάνῃ στὸ σπίτι τους... Ἄλλοιμονο σ' ἔκεινον τὸν φιλοξενούμενο ποὺ δὲν θὰ δεχότανε νὰ φάῃ μαζύ τους. Θὰ θεωροῦσαν τὴν ἄρνησί του αὐτὴ μεγάλη προσβολὴ καὶ θὰ τὸν παραμόνευαν ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό — δταν δηλαδὴ θὰ ἔπαινε νὰ εἶνε ζένος τους — γιὰ νὰ τοῦ ζητήσουν τὸ λόγο...

«Ως τὰ 1897 ζούσε στὴν Σπαθιά ἔνας γέρος, δ Ντίν (Κωνσταντίνος) Ἀλλέγια, δ ὅποιος εἶχε τὴν καταπληκτικὴ καὶ ἀνεξήγητη ίκανότητα νὰ λέη ἀκριθῶς, μέχρι λεπτοῦ, τὴν ώρα, ὅποτε καὶ ἀν τὸν ρωτούσανε, χωρὶς νὰ λαθέψῃ οὕτε μιὰ φορά!... Οἱ προληπτικοὶ Σπαθιώτες σεβόντουσαν τὸ ζωντανὸ αὐτὸ ρολόϊ, ἐπειδὴ πίστευαν ὅτι συνεννοεῖτο μὲ τὰ πνεύματα. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ προκάλεσε καὶ τὴν προσοχὴ πολλῶν σοφῶν, οἱ ὅποιοι δμως δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ ἔξηγήσουν τὴν μοναδικὴ αὐτὴν ίκανότητα τοῦ Ντίν ለαλέγια νὰ έρη τὴν ἀκριθῆ ώρα ὅχι μονάχα τὴν ἡμέρα (θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πῆ δτι συμβουλευότανε τὴν πορεία τοῦ ἡλιου) ἀλλὰ καὶ τὴ νύχτα, καὶ δταν δ ούρανὸς ήταν ἀκόμη ἀναστρος καὶ συννεφιασμένος!...

Ο ΒΟΔΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

(Συνέχεια από τὴ σελίδα 10)

«Ἄς ἔλθωμε στὸν Μελέτιο.

«Ο Μελέτιος, πράγματι, εὐεργέτησε τὸν τόπο.

Κατήργησε, μὲ τὰ μέσα ποὺ εἶχε στὴν Κωνσταντινούπολι, πολλοὺς ἀδικους φόρους κι' ἔκανε δτι μποροῦσε γιὰ τοὺς χριστιανούς. Τόσα πολλὰ κατώρθωσε, ποὺ κι' ἔπειτα ἀκόμα, ἀπὸ χρόνια πολλὰ στὰ Βοδενά οἱ κάτοικοι νὰ τὸν θυμοῦνται μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ νὰ τὸν ὀνομάζουν ντελῆ Μελέτιο.

* * *

Στὴν Τουρκία δμως, τότε, τίποτε δὲν ἦταν σταθερό.

«Ο φίλος τοῦ Μελέτιου καὶ πρωτάτης Μέγας Βεζύρης, ἔπεισε. Οἱ Τούρκοι ὑπάλληλοι ποὺ εἶχαν τρομοκρατηθῆ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, ζητοῦσαν τώρα, ποὺ κι' ἔχασε τὴ δύναμι του, νὰ τὸν ἐκδικηθοῦν. Φανατίσαν τὸν τουρκικὸ τὸν ὄχλο ἔναντιον του καὶ ἔγκισαν νὰ δολοφονοῦντες τοὺς ἐντοπίους φίλους του καὶ συνεργάτας, ὅπως τὸν Στόικο κ.λ.π.

Κινδύνευε καὶ τὸ κεφάλι του τὸ ἔδιο.

Βλέποντας κι' αὐτὸς δτι δὲν θὰ τελείωνε καλὰ ἔκει καὶ δτι ἡ παρουσία του κακὸ πλέον ἔκανε στὰ Βοδενά, ζήτησε καὶ ἐπέτυχε τὴν μετάθεσί του ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν Πισιδεία, ὅπου καὶ ἀπέθανε στὰ 1858.

* * *

Τοῦ ἀλησμονήτου γιὰ τὰ Βοδενά ἀρχιερέως τούτου, ἡ εἰκὼν εἶνε ζωγραφισμένη στὸ σκέπασμα ἐνὸς κουτιοῦ παληοῦ, ποὺ τὸ ἔχει μιὰ οἰκογένεια στὴν "Εδεσσα".

Καλὸν θὰ ἦτο νὰ ζητηθῆ καὶ νὰ ἀναρτηθῆ εἰς τὴν σημερινὴν Μητρόπολιν, ἀν δὲν κάηκε κατὰ τὴν περυσινὴν μεγάλην πυρκαϊάν τῆς πόλεως, ἡ ἀν δὲν κατεστράφηκε, ὅπως καταστρέφονται ὅλα τὰ παληὰ καὶ τὰ ωραῖα εἰς τὰ Βοδενά!...

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.