



ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓ' ΜΑΤΑ

Ο ΠΑΠΠΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΝΗ

φορές καλύτερη διδαχή από κείνες τις φαρδομάνικες που άκοῦμε στὸν έξω κόσμο.

‘Ο Παππά - Σωφρόνιος ήταν άγραμματος, παράξενος, σκαρτάδος· τέσσερα δὲν τὸν ἔμελλε γιὰ τὸν κόσμο. Μιὰ τώρριχτε στὸ γλέντι μὲ κοσμικούς, μιὰ γινότανε καὶ ἀπὸ τὸν ‘Αη ‘Αντώνη πιὸ ἄγιος. Σὰν τὸν ἐπιαναν ἡ παραξενιές του, περίπαιζε τὸν καθέναν καὶ κανέναν δὲν πίστευε. Χάζι τὸν ἔκανα φὰν τὸν παρακαλοῦσε καμμιὰ γρηὰ νὰ γράψῃ καὶ τάντροῦ της τόνομα καὶ νὰ τὸ διαβάσῃ στὴ λειτουργιά, κι’ αὐτὸς χαμογελοῦσε κατόπι της μ’ ἔνα παμπόνηρο τρόπο, σὰ νὰ τῆς ἔλεγε πώς τάχατες τώρα μᾶς ἔβαλες καὶ σὺ γνῶσι!

‘Εκεῖ λοιπὸν ποὺ καθούμαστε στὸ περιθόλι τοῦ πύργου μιὰ βραδυνὴ καὶ μισοκοιμούμαστε, εἶπε ἔνας μας:

— ‘Ας φωνάξουμε τὸν Παππά - Σωφρόνιο νάρθη νὰ μᾶς ευπνήσῃ. ‘Ενα κρασάκι, καὶ θάρχιση νὰ λέη.

Σὲ λιγάκι τὸν εἰχαμε καθισμένο διπλοπόδι στὴν πεζούλα, μὲ τὸ τσιμπουκάκι του, καὶ μὲ τὸ κρασί στὸ πλάγι. ‘Αγαποῦσε πάντα νὰ διηγᾶται πράματα ποὺ τὰ πρόφθασε αὐτὸς μοναχὸς καὶ μερικοὶ ἄλλοι. Μὰ τὴ βραδυά ἔκεινη πολλὰ λόγια δὲν εἶχε. Συλλογισμένος ἐφαίνουνταν.

— Τὶ ἔχεις δάσκαλε, καὶ δὲ μᾶς μιλᾶς ἀπόψε; Τὰ μαξούλια πᾶν καλά.

— Αī, παιδιά μου, ἔβαλα καὶ γὼ σήμερα γνῶσι. Πάει ἡ καῦμένη ἡ θειά Δαφνούλα! ‘Ο ίδιος τὴν ἔθαψα. Τοῦ κάκου γύρεψα νὰ τὸ δῶ τὸ χαμογέλι τῆς νειότης της, καθώς ποὺ τώθλεπα μέσα στὸ νοῦ μου.

‘Εμεῖς ποὺ τὴν ξέραμε τὴ θειά Δαφνούλα, τὴ χήρα τοῦ μπάρμπα Λεφτέρη, ποὺ πλακώθηκε στὸ σεισμό, γιατὶ ήτανε μεθυσμένος καὶ δὲν πρόφθασε νὰ ξεφύγη, καὶ τὴν ἀφῆσε ἔξηντα χρονῶ χήρα, καὶ κουβαλοῦσε νερό στὸ μπουστάν της, καὶ μᾶς ἔφερνε τρουφαντά, καὶ τῆς δίναμε πότε ψωμὶ, πότε ροῦχα, τί ἄλλο μπορούσαμε νὰ κάνουμε παρά νὰ ξεσπάσουμε στὰ γέλια, καθώς ἀκούσαμε τὸν Πάτερ Σωφρόνιο νὰ μᾶς μιλάῃ ἔτσι γιὰ τὴ γρηὰ ποὺ συχωρέθηκε κείνη τὴν πρωΐνη;

— Αī, παιδιά μου, γελάτε σεῖς, μὴ ποῦ νὰ ξέρετε, ποῦ νὰ ξέρετε!

Καὶ λόγιαζε πρὸς τὸ χωραφάκι τῆς θειά Δαφνούλας.

Μὴ μπορῶντας νὰ μαντέψουμε τὸ τί ἔτρεχε, κυττάξαμε ἔνας τὸν ἄλλονα μ’ ἔνα κρυφό γνέψιμο. ‘Υστερα βλέποντας ἔγῳ πώς μισοδάκρυζαν καὶ τὰ μάτια του, συλλογίστηκα πώς κάτι ἀληθινὸς πόνος θὰ τὸν τρώῃ, καὶ τοῦ λέω:

— Πές μου το, δάσκαλε, τί εἰνε ποὺ σὲ κάνει καὶ λυπάσαι ἔτσι; ‘Ως τώρα μᾶς ξεμολογοῦσες τουλόγου σου, ἀς σὲ ξομολογήσουμε καὶ μεῖς τώρα δικοὶ καὶ γειτόνοι είμαστε, κανένας ἄλλος δὲν εἰνε δῶ παρὰ δ Θεός καὶ μεῖς.

Γύρισε τότες καὶ μᾶς είδε μὲ πιὸ χαρούμενη ὅψη, καὶ μᾶς εἶπε τὴν ἀκόλουθη ιστορία:

— Ναί, θὰ σᾶς τὸ πῶ, παιδιά μου, θέλω νὰ σᾶς τὸ πῶ τώρα, ποὺ πάει καὶ κείνη, θὰ πάω καὶ γὼ γλήγορα πειά.

“Άλλο δικό δὲν ἔχω ἀπὸ σᾶς. Οἱ δικοί μου δῆλοι ήτανε στὴ Σέρρα. Τί γενήκανε, Θεός τὸ ξέρει. Πενήντα χρόνια τώρα!

»Σὰν ξέπεσα στὸ χωριό τοῦτο εἰκοσι χρονῶν παιδί, μὲ πῆρε στὸ μαγαζί του κάτω στὴ σκάλα δ μπάρμπα Γιάννης, ποὺ παντρεύτηκε καὶ πῆρε τὴ Ρεγινόδα, τὴν ἀδερφὴ τοῦ Χατζῆ Γληγόρη, ποὺ τὸν ἔκοψαν οἱ Τούρκοι γιατὶ μᾶς ἔκαμε τὴν ἐκκλησιὰ μιὰ πῆχυ πιὸ ἀψηλὴ ἀπ’ ὅ, τι ἔλεγε τὸ φερμάνι. Πήρε τότες καλή προΐκα δ μπάρμπα Γιάννης. Μὰ στὸ τέλος, ἄλλο ἀπ’ αὐτὸ τὸ χωραφάκι τῆς θειά Δαφνούλας δὲν ἔμεινε.

«... Κάθε λαδὸς πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν ὑπερηφάνειαν νὰ μὴν ἔξαρταται ἀπὸ ἄλλον, ἄλλα νὰ ἔην δύναμιν μόνος του νὰ ὑπερασπισθῇ τότε ἔνας τέτοιος ὑπερήφανος καὶ ίσχυρὸς λαδὸς εἴνε καὶ γιὰ φίλος χρήσιμος».

I. ΜΕΤΑΞΑΣ

(‘Απὸ τὸν λόγον του εἰς τὸ συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 25ης Οκτωβρίου 1936).

»Μοῦ λέει τότες δ μπάρμπα Γιάννης, —Σωτήρη, αύτό ήταν τόνομά μου, έσύ για τὸ μαγαζί δὲν εἰσαι, νὰ πᾶς νὰ δουλέψης στὰ χτήματα. Καὶ γώ τί ἄλλο ἥθελα! 'Ο πατέρας μου, δ παππούς μου, ὅλο μας τὸ σαρκὶ εἴμαστε τοῦ χωραφίου ἀθρῶποι. Σ' ἔξη μῆνες τώκαμα περιθόλι τὸ χωραφάκι. Θυμάστε κείνο τὸ κούτσουρο κοντά στὸ πηγάδι; Ἡ ταν ἡ μεγαλύτερη ἐληὰ ἔκει πέρα. Τώρα εἶνε κι' αὐτὴ κούτσουρο σάν καὶ μένα.

Πίσ' ἀπὸ τὸ βουνό, κατὰ τὴ θάλασσα, εἶχαμε καὶ τότες τὸ ξωκκλῆσι τῶν 'Αγίων 'Αναργύρων' μὰ τότες ἥταν ἔνας γῦρος πέτρες, ἡ ἀγριλὴ στὸ πλάγιο γεμάτη κουρέλλια, ποὺ τάδεναν ἡ μαννάδες γιὰ ν' ἀφήσουν ἔκει τὶς ἀρρώστεις τῶν παιδιῶν τους, κ' ἡ ἀγια τράπεζα, πέτρινη κι' αὐτὴ. Τώρα πάει καὶ τὸ ξωκκλῆσι, γιατὶ τὸ χτισταν!

»Ήταν τριάντα τοῦ Θεριστῆ, παραμονὴ τῶν 'Αγίων 'Αναργύρων. 'Ο κόσμος ἤρχουνταν ἀπὸ παντοῦ γιὰ τὸ πανηγύρι. Γίνεται καὶ τώρα αὐτὸς, μὰ τώρα οἱ πιότεροι ξεκίνουν κι' ἔρχουνται τὴν αὔγη, λειτουργοῦνται, καὶ μέρος γυρίζουν πίσω, μέρος κάθουνται ὅλη τὴ μέρα καὶ φεύγουν τὸ βράδυ. Τότες ἤρχουνταν δ κόσμος ἀποβραδίς. Καὶ τὸ καθαυτὸ πανηγύρι γίνουνταν τὴν παραμονὴ, ὅλη νύχτα. Τί κακὸ καὶ τὶ χαλασμός! Κάθε χωράφι καὶ φωτιὰ στὴ μέση, κάθε δέντρο καὶ κούνια. "Εκαναν τὰ παλληκάρια ζέφκι στὶς φωτιές γύρω, τραγουδοῦσαν ἡ κοπέλλες στὶς κούνιες. "Ακουγες δὲν ἄκουγες τὰ τραγούδια τους, ψιλά - ψιλά καὶ σιγανά καθώς τάλεγαν τότες.

»Ἐκεῖ πέρα, παιδιά μου, κάτω ἀπὸ τὴ μεγάλη τὴν ἐληὰ, ποὺ εἶνε κούτσουρο τώρα, ἔκει κάθουνταν δ Σωτήρης κι' ἄκουγε τὴ Δαφνούλα τοῦ μπάρμπα Γιάννη ποὺ τραγουδοῦσε στὴν κούνια:

Τρέμει τὸ φάρι στὸν φαρᾶ, τάρνι
(στὸ μακελλάρη,
Τρέμει κ' ἔμε ἡ καρδούλα μου γιὸ
(κειό τὸ παλληκάρι.

»Τάξαζα καὶ γώ σὲ καλὸ κομπόδεμα δ δύστυχος, δίχως νὰ συλλογιούμαι πώς ήμουν ἀσκημομούρης, καὶ παραγυιός τους, καὶ πώς δ Λεφτεράκης, ποὺ ἥταν ὅταν γύρισε ἀπὸ τὴν 'Ανατολὴ, κ' εἶχε καὶ ωμορφιὰ καὶ ἀσπρα, αὐτὸς ἥταν τὸ παλληκάρι ποὺ εἶχε στὸ νοῦ της κ' ἡ Δαφνούλα κ' ἡ μάννα της. Δὲν τὴ βλέπουν τὴν ἀναθεματισμένη τὴν καρδιὰ ἡ γυναῖκες, παιδιά μου, παράδεις καὶ ωμορφιές βλέπουνε μοναχά, κι' ἔτσι δὲ μὲ κατάλαβαν τὴ βραδυὰ ἔκεινη. Μὰ δὲν τὸν ἕχειρα τὸν κόσμο ἀκόμα, καὶ γελάστηκα. Κανένας δὲ μπόρεσε νὰ μὲ γελάσῃ ςτερα στὸν κόσμο σὲ τίποις. Τότες ὅμως γελάστηκα μιὰ καὶ καλή.

»Τί νὰ σᾶς τὰ πολυλογώ· σὲ λίγες μέρες μέσα ἀρραβωνιάστηκαν, καὶ σὰν ἥρθαν τὰ Ξώλαμπρα, ὅλο τὸ χωριό καμάρωνε τὴ Δαφνούλα ποὺ τὴν πηγαίνανε νύφη μὲ τὶς τρέμουσες καὶ μὲ τὰ χαμηλωμένα τὰ μάτια στὴν ἐκκλησία, τὰ παιχνίδια μπροστά κ' οἱ παππάδες σιμά της. Μιὰ βδομάδα βάσταξε δ γάμος. Οἱ γάμοι τότες δὲν γινόντανε σὰν καὶ τώρα, σψε - σύζε. "Ήτανε μιὰ λάκερη βδομάδα κάθε μέρα κι' ἀπὸ ξνα μεγάλο ζιαφέτι. Ποῦ νὰ σᾶς τὰ λέω τώρα· τὴ μέρα ποὺ πηγαίνανε στὸ λουτρὸ τὴ νύφη, τὴ μέρα ποὺ ἔβραζαν τὸ κεσκέκι, τὴν ἄλλη ποὺ κουβαλοῦσαν τὰ σεντούκια, τὴν ἄλλη ποὺ ἔστελναν τὰ μπουρέκια καὶ τὰ κεντημένα τὰ μαντήλια, τὴν ἄλλη ποὺ στόλιζαν τὴ νύφη καὶ στέκουνταν ὅλες ἡ κοπέλλες τῆς γειτονιᾶς γύρω τῆς καὶ τῆς ἔλεγαν τάτελειωτα ἔκεινα τραγούδια. Καὶ τὴ νύχτα πάλι νὰ γίνεται τὸ ἀνάστα δ Θεός μὲ τὰ ξεφαντώματα! "Ολοι κι' ὅλες ἔπρεπε νὰ χορέψουν τότες, ως κ' ἡ γρηγόρης. Καὶ δὲν ἥτανε βιολιά καὶ λαγοῦτα μοναχά, μόνο τραγουδοῦσε πρώτα δ γέρο Τράκος, ἀκουμπώντας στὴ μέση του τὸ βιολί, κ' ςτερα ἔδινε φωτιὰ καὶ μὲ τὸ δοξάρι. Πόσα σανίδια σπάσανε, μὰ καὶ πόσα ποτήρια! νύχτα πάνω στὴ νύχτα πίνανε οἱ δαιμόνοι. Μὰ τότες ἥταν κρασὶ μοναχά καὶ δὲν πείραζε.

»Νὰ μὲ συμπαθήσετε, παιδιά μου, ποὺ πῆγα νὰ τὴν ξάσω τὴν ιστορία μου. "Ήτανε Δευτέρα ημέρωμα, καὶ βγάζαμε τὸ γαμπρὸ στὴν Κρύα Βρύση γιὰ τὸ «Νίψιμο».

Αύτὸ γίνουνταν, καθὼς καὶ τώρα, τὴ μέρα ςτερ' ἀπὸ τὸ στεφάνωμα. Κι' ἔθγαιναν ὅλοι τὸ γλυκοχάραμα ξαρυπνισμένους νὰ πάνε νὰ νίψουνε τὸ γαμπρό. "Έθγαινα καὶ γώ ὁ κακομούρης, καὶ τοῦ ἔχυνα τὸ νερὸ νὰ πάη φρέσκος στὴ Δαφνούλα του! "Ετρεμε τὸ χέρι μου καθὼς ἔχυνα, δὲν ἔχειρα τί ἔκανα, τί συλλογιούμουν. Καὶ τώρα θὰ σᾶς ξολογηθῶ, παιδιά μου, μπροστά στὸν ἄγιο Θεό, τὸ τί ἔκαμα τὴ στιγμὴ ἔκεινη, γιὰ νὰ παρακαλήτε κατόπι νὰ μὲ συχωρέσῃ δ Θεός γιὰ τὴν ἀμαρτία μου. Τὸν καταράστηκαντες, καὶ εἶπα στὸ νοῦ μου, «καθὼς ποὺ χύνεται τὸ νερὸ, ἔτσι νὰ χυθοῦν κι' ὅλα του τὰ καλά». "Επιασε καὶ γάρα, ἀνάθεμά την! "Επιασε, καὶ σὲ δύο χρόνια μέσα τὸν πῆρε τὸ μεθύσι, κι' ἀνεμοσκόρπισε ὅλα του τὰ προικιά. Μόνο τὸ χωραφάκι αὐτὸ τοῦ ἔμεινε, καὶ χρησίμεψε τῆς Δαφνούλας στὰ γερατειά της, σάν τονε σκότωσε τὸ μεθύσι.

»"Υστερ' ἀπὸ τὸ γάμο, ἔγω πειὰ τὰ εἶχα χαμένα. Μέρα καὶ νύχτα γύριζα σ' αὐτὰ τὰ βουνά, καὶ γύρευα νὰ ξεσκάσω μὲ τοὺς ἀναστεναγμούς καὶ μὲ τοὺς μανέδες. Τότες πρέπει νάσπασε κ' ἡ φωνή μου.

»Σὰν πῆρε τὰ χτήματα πάνω του δ Λεφτέρης, καὶ καταστάλαξε ἀπὸ τὶς χαρὲς τοῦ γάμου του, τὸ πρώτο ποὺ ἔκαμε ἥτανε νὰ μὲ διώξῃ. Κάτι πρέπει νὰ μυρίστηκε φοίνινεται. Κάτι πρέπει νὰ εἶπα παραλαβῶντας στὸν ὑπνο μου, καὶ τοῦ τὸ πρόφταξαν. "Ισως ἥταν καὶ Θεοῦ θέλημα, γιατὶ ἀπὸ κεῖ τράβηξα ίσια γιὰ τὴ Μητρόπολη, καὶ τὸ γύρισα στὴν παππαδική, κ' ἥρθα κι' ἔμεινα ἀπὸ τότες στὴν ἐνορία σας.

»Πενήντα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότες. "Η Δαφνούλα ήπιε χίλια μοριάκια, ςτερα χήρεψε, ἔμεινε δίχως παιδὶ καὶ δίχως ἄλλη πόρεψη παρὰ τὸ χωράφι της, καὶ μήτε μιὰ φορά δὲν ἔκουσε ἄλλο ἀπὸ τὸ στόμα μου τόσα χρόνια παρὰ τὸ «Εύλογία Κυρίου» σάν τῆς ἔδιδα τάντιδωρο τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς σκόλες. Τὴν ἔθλεπα καὶ θαρροῦσα πώς ήμουν δ φονηᾶς τοῦ Λεφτέρη της. "Ήταν ἡ κατάρα, ἡ κατάρα ποὺ μ' ἔτρωγε, καὶ πάσκιζα νὰ τὴν πάρω πίσω μὲ τὶς εὐκές μου, μὰ ἥταν ἀργά πειὰ τώρα.

»Ξέρετε τώρα, παιδιά μου, γιατὶ ήμουν παράξενος παπᾶς, καὶ γιατὶ τώρριχτα κάποτες ὅξω, καὶ στὰ νειάτα μου καὶ στὰ γερατειά μου. Παιδὶ ἐνώ δὲν ήμουν παράξενος. Παράξενο μ' ἔκαμε δ κόσμος κ' ἡ πίκρες. Πόσες φορές κολάστηκα κ' εἶπα: γιατὶ μαθήτες δ Θεός τὰ βλέπει ἀπὸ κεῖ πάπιαντες.

»Μὰ πέρασε κι ὥρα, παιδιά μου. "Έχετε τὴν εύκη μου, κι ἄς είμαι κι ἀμαρτωλός. Δῶστε μου τὴ δική σας, κι ἄς είστε παιδιά. Καλή σας νύχτα. Ξέρετε τα μοναχοί σας. Μητ' δ παππούς σας δὲν τάξειρε δ μακαρίτης. 'Ο Θεός νὰ τοὺς συχωρέσῃ, εἰδαμε καὶ πάθαμε πολλὰ στὸν καιρό του. Καλή σας νύχτα».

Σὲ λιγάκι δὲν ἀκούγαμε πάλι παρὰ τὴ βρύση τὰ βατράχια, τὶς τρουξαλλίδες, τὰ κύματα. Μᾶς φάνηκε σὰν δινειρο ποὺ ἥρθε καὶ πέρασε. Ξυπνήσαμε πάλι ἀπὸ τὰ παλλαὶ ἔκεινα χρόνια ποὺ δὲν κουράζουνταν οἱ γέροι νὰ τὰ καλέν καὶ νὰ τὰ ξαναλένε, μὰ ξυπνήσαμε τώρα συλλογισμένοι καὶ λυπημένοι. Ξυπνήσαμε κι ἀπὸ τὸν ὑπνο μας τὸ πρωτ καὶ μάθαμε πώς δ Παππά - Σωφρόνιος βρέθηκε πεθαμένος ἀπάνω στ' ἀχερένιο στρῶμα του.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

Μόνον τὸ «ΜΠΟΥΚΕΤΟ» ἀγοράζει, εἰς ἀπολύτως ίκανοποιητικὰς τιμὰς, παλαιὰ βιβλία, ἐφημερίδας καὶ περιοδικὰ, πρὸ τοῦ 1900, διάφορα φυλλάδια, παληὲς φωτογραφίες, εἰκόνες, ἔγγραφα κ.τ.λ. Πληροφορίαι: Γραφεία «Μπουκέτου», Γερμανοῦ Παλαιῶν Πατρῶν 5, Κήπος Κιλανθιώνος, 3—9 μ. μ. καθ' ἔκαστην καὶ τὰς Κυριακάς.

