



## ΤΑ ΑΒΑΝΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

# Service ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

Ο κ. Μύρστον κύτταξε συνωφρυωμένος τὴν Πέγκοττυ μὲ κάποια τύψι, ὅπως μοῦ φάνηκε. Ἐπειτα εἶπε, γυρίζοντας τὸ κεφάλι του πρὸς ἐμένα, μὰ κυττάζοντας τὰ πόδια του ἀντὶ τοῦ προσώπου μου:

— Εἶνε ἔλαχιστα πιθανὸν νὰ συναντηθοῦμε καὶ πάλι στὸ μέλλον. Αὐτὸ θὰ ἦταν καλὸ γιὰ ὅλους μας, γιατὶ τέτοιες συναντήσεις δὲν μπορεῖ νὰ εἰνε εὐχάριστες. Δὲν μποροῦσαν τὰ περιμένω ὅτι ἔνα παιδὶ ποὺ ἐπαναστάτησε πάντοτε ἐναντίον τῆς δικαίας ἔξουσίας μου, τὴν δοπία ἔξασκοῦσα γιὰ τὸ καλό του, θὰ φερνόταν τώρα μὲ περισσότερη εὔνοια ἀπέναντι μου. Ὑπάρχει μεταξύ μας ἀντιπάθεια...

— ...ποὺ χρονολογεῖται πρὶν ἀπὸ χρόνια, δὲν εἰν' ἔτοι; τὸν διέκοψα.

Χαμογέλασε, κυττάζοντας με μὲ τὸ πιὸ μοχθηρὸ βλέμμα ποὺ μποροῦσε νὰ βγῇ ἀπὸ τὰ μαῦρα μάτια του.

— Ναι, ἀπάντησε, αὐτὴ ἡ ἀντιπάθεια γεννήθηκε στὴν καρδιά σας ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἤσαστε παιδί. Δηλητηρίασε τὴ ζωὴ τῆς φτωχῆς σας μητέρας. Ἐλπίζω ὅμως ὅτι τώρα διωρθωθήκατε...

— Ετοι τελείωσε αὐτὸς ὁ διάλογος ποὺ ἔγινε μὲ σιγανὴ φωνὴ σὲ μιὰ σκοτεινὴ γωνιὰ τῆς αἰθούσης ἀναμονῆς. Ἐπειτα ὁ κ. Μύρστον μπῆκε στὸ γραφεῖο τοῦ κ. Σπένλου κι' ἔφυγε σὲ λίγο, προπεμπόμενος ἀπ' αὐτὸν μὲ τὰ λόγια:

— Καλὰ στέφανα... Σᾶς εὕχομαι κάθε εὐτυχία!

Ἐγὼ, ἀκούγοντας αὐτὰ τὰ λόγια, κύτταξα ἔαφνιασμένος τὸν κ. Σπένλου καὶ τότε ἐκεῖνος μοῦ ἔξήγησε ὅτι ὁ κ. Μύρστον ἐπρόκειτο νὰ ξαναπαντρευτῇ.

— Κάνει μάλιστα, ὅπως ἔμαθα, ἀρκετὰ καλὸ γάμο, ἐπρόσθεσε.

— Ή γυναῖκα ποὺ θὰ πάρῃ είνε νέα;

— Οχι, εἰν' ἐνήλικη, ἀπάντησε ὁ κ. Σπένλου.

— Ο Θεός νὰ τὴν λυπηθῇ! ἐκανε μὲ συμπόνοια ἡ Πέγκοττυ.

Ἄφοῦ τελείωσε ἡ Πέγκοττυ τὴ δουλειά της, ὁ κ. Σπένλου γύρισε πρὸς ἐμένα καὶ μοῦ εἶπε ὅτι, ἔπειτα ἀπὸ ὄχτὼ μερες, ἡ κόρη του ἡ Ντόρα ἐώρταξε τὰ γενέθλιά της κι' ὅτι θὰ θεωροῦσε τὸν ἔαυτό του εὐτυχῆ ἀν πήγαινα σ' ἔνα μικρὸ πίκ-νίκ ποὺ θὰ δινόταν μ' αὐτὴ τὴν εὐκαιρία.

Ἀμέσως, ἀπὸ τὴν ἴδια κιόλας στιγμὴ, ἀρχισα νὰ χάνω τὰ λογικά μου. Τὴν ἄλλη μέρα παραλήροῦσα ἀπὸ τὴ χαρά μου, δταν ἔλαχα μιὰ ωραία πρόσκλησι ἐπάνω στὴν δηποία ἡ Ντόρα εἶχε γράψει μὲ τὰ πιὸ ώμορφα γράμματά της τὰ ἔξης: «Μὲ τὴ συγκατάθεσι τοῦ μπα μπᾶ, σᾶς ὑπενθυμίζω τὸ πίκ-νίκ μας». Καὶ τὶς ἐπόμενες μέρες τὶς πέρασα κυριολεκτικῶς σὲ κατάστασι μέθης.

Πόσες ἀνοησίες δὲν ἐκανα καθὼς ἐτοιμαζόμουν γι' αὐτὸ τὸ πίκ-νίκ! Κοκκινίζω ἀκόμα μὲ τὴν ἀνάμνησι τῆς γραθάττας ποὺ ἀγόρασα. Τὰ παπούτσια ποὺ πήρα ἤσαν τόσο στενά, ὥστε θὰ εἶχαν περίφημα τ' θέσι τους σὲ μιὰ συλλογὴ δργάνων βασανιστηρίων τῆς Ιερῆς Ἐξετάσεως!

Τὴν ἡμέρα τοῦ πίκ-νίκ, ἀπὸ τὶς ἔξη τὸ πρωτ, θρισκόμουν κιόλας στὰ ἀνθοπωλεῖα, δπου ἀγόρασα μιὰ υπέροχη ἀνθοδέσμη γιὰ τὴν Ντόρα. Καὶ στὶς δέκα, ἀνέβαινα σ' ἔνα θαυμάσιο ἄλογο ποὺ εἶχα νοικιάσει ἐπίτηδες γι' αὐτὴν τὴν περίστασι, ἔχοντας τὴν ἀνθοδέσμη μέσα στὸ... καπέλλο μου γιὰ νὰ διατηρηθῆ πιὸ φρέσκια.

— Οταν ἔφτασα στὸ σπίτι, εἶδα ἀπ' ἔξω τὴν Ντόρα καθισμένη στὸν κῆπο. Πῶς νὰ περιγράψω τὴν εἰκόνα ποὺ παρουσίαζε ἡ ἀγαπημένη μου μέσα στὸ ώμορφο ἔκεινο πρωτινὸ, ἀνάμεσα στὶς πεταλούδες καὶ τὰ λουλούδια, μὲ τὸ λευκό της καπέλλο καὶ τὸ γαλάζιο της φόρεμα!

Δὲν ἦταν ὀστόσο μόνη. Κοντά της καθόταν μιὰ νέα ὥς εἴκοσι χρόνων. Ὦνομαζόταν δεσποινὶς Μίλς καὶ ἡ Ντόρα τὴν φώναζε Τζούλια. Ἡταν ἡ πιὸ στενή τους φίλη. Εύτυ-

χισμένη δεσποινὶς Μίλς!

— Ο Ζίπ ήταν κι' αὐτὸς ἐκεὶ καὶ, μόλις μὲ εἶδε, ἀρχισε πάλι νὰ γαυγίζῃ. Ὁταν ἐπρόσφερα τὴν ἀνθοδέσμη μου ἀρχισε νὰ τρίζῃ τὰ δόντια του μὲ λύσσα!

— —Ω! εὐχαριστῶ, κύριε Κόπερφιλντ! φώναξε ἡ Ντόρα. Τί ύπεροχα λουλούδια!

Θέλησα κάτι νὰ πῶ, μὰ δὲν μπόρεσα νὰ προφέρω οὔτε λέξι, τόσο συνταρακτικὴ ἦταν ἡ ἀγαπημένη μου! Βλέποντάς την νὰ χώνη μέσα στὰ λουλούδια τὸ μικρὸ της πηγουνάκι, ἔχανα κάθε ἐτοιμότητα, κάθε ικανότητα νὰ μιλήσω. Καὶ σημερα ἀκόμα ἀπὸρω πῶς δὲν ἔφωναξα ἐκείνη τὴ στιγμή: «Σκοτώστε με, δεσποινὶς Ντόρα, ἀν αἰσθάνεστε κάποιο οίκτο γιὰ μένα. Θέλω νὰ πεθάνω ἔδω!»

Κατόπιν ἡ Ντόρα θελήσε νὰ μυρίσῃ τὰ λουλούδια μου κι' δι Ζίπ. Μὰ δι Ζίπ ἀρνήθηκε κι' ἀρχισε νὰ μουγγιρίζῃ. Γελώντας ἡ Ντόρα ἔφερε τὰ λουλούδια σιμώτερα στὴ μύτη το Ζίπ. Τότε αὐτὸς ἀρπάξε μὲ τὰ δόντια του ἔνα κλαρὶ ἀπὸ γεράνι καὶ τὸ κομμάτιασε. Ἡ Ντόρα τὸν μάλλωσε καὶ φώναξε: «Τὰ φτωχά μου λουλούδια!» μὲ τόση συμπόνοια, μοῦ φαίνεται σὰν νὰ είχε δαγκώσει ἐμένα ὁ σκύλος της. Γιατὶ νῦ μὴν ἦταν ἀλήθεια αὐτό!

— Κύριε Κόπερφιλντ, μοῦ εἶπεν ἡ Ντόρα, ύποθέτω ὅτι θὰ εὐχαριστήσῃ της θὰ δέν εἰν' ἔδω. Πήγε στὸ γάμο τοῦ ἀδελφοῦ της κ' ἡ ἀπουσία της θὰ βαστάξῃ τούλαχιστον τρεῖς θδομάδες. Είμαι κατενθουσιασμένη!

— Τῆς ἀπάντησα ὅτι πραγματικὰ αὐτὸ ἔπειτε νὰ τὴν εὐχαριστῇ καὶ πῶς δι τὶ τὴν εὐχαριστοῦσε ἐκείνη, μὲ πλημμυρίζε κι' ἐμένα ἀπὸ χαρά. Ἡ δεσποινὶς Μίλς, μὲ ψόφος καλόβολο καὶ προστατευτικό, μᾶς κύτταζε χαμογελῶντας.

— Εἶνε τὸ πιὸ δυσάρεστο πλάσμα ποὺ γνώρισα στὴ ζωὴ μου, ἐπρόσθεσε ἡ Ντόρα. Δὲν μπορεῖς νὰ φαντασθῆς τι φριχτὸ χαρακτῆρα ποὺ ἔχει, Τζούλια.

— —Ω! ἐκανε ἡ δεσποινὶς Μίλς μελαγχολικά. Δὲν εἰνε δύσκολο νὰ τὸ φανταστῶ. Γνώρισα πολλοὺς ἀνθρώπους...

— Απ' αὐτὸ κατάλαβα ὅτι ἡ δεσποινὶς Μίλς εἶχε δοκιμαστὴν κιόλας σκληρὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ κι' δι τὸ σ' αὐτὸ ίσως ὠφελετο καποια πικραμένη ἔκφρασις τοὺς εἶχε στὸ πρόσωπό της. Καὶ πραγματικά, τὴν ἴδια μέρα ἔμαθα ὅτι ἡ ύποθέσεις μου ἤσαν ἀκριβεῖς: ἡ δεσποινὶς Μίλς εἶχε στὴ ζωὴ της ἔναν ἄτυχο ἔρωτα κ' εἶχε ἀποσυρθῆ σχεδὸν ἀπὸ τὸν κόσμο ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀπογοήτευσί της ἐκείνη. Μὰ αὐτὸ δὲν τὴν ἐμπόδιζε νὰ παρακολουθῇ μ' ἔνα μελαγχολικὸ ἐνδιαφέρον καὶ συμπάθεια τὶς ἐλπίδες καὶ τοὺς ἔρωτες τῶν ἄλλων νέων.

— Σὲ κάποια στιγμὴ, ὁ κ. Σπένλους θγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ η Ντόρα διευθύνθη πρὸς αὐτὸν, λέγοντας:

— Κυττάχτε, μπαμπᾶ, τὶ ωραῖα λουλούδια!

— Η δεσποινὶς Μίλς χαμογέλασε στοχαστικὰ καὶ τὸ χαμόγελό της φαινόταν σὰν νᾶλεγε: «Ω πεταλούδες, χαρήτε τὴν σύντομη ὑπαρξία σας στὸ δόλαμπρο πρωτινὸ τῆς ζωῆς!...» Επειτα, διασχίσαμε ὅλοι μαζὺ τὸν κῆπο καὶ τραβήξαμε πρὸ τὸ ἀμάξι ποὺ μᾶς περίμενε καὶ ποὺ θὰ μᾶς μετέφερε στὴν ἔξοχή.

Ποτέ μου δὲν θὰ ξανακάνω τέτοιο περίπατο. Ο κ. Σπένλους κ' ἡ δυὸ νέες κάθησαν μέσα στὸ ἀμάξι, ἔχοντας κοντά τους τὸ καλάθι μὲ τὶς προμήθειες καὶ μιὰ κιθάρα μέσα στὴ θήκη της. Φυσικά, τὸ ἀμάξι ἦταν ἀνοιχτό. Εγὼ, ἀκολουθοῦσα ἀπὸ πίσω καθάλλα, κ' ἡ Ντόρα, ποὺ γύριζε τὴ ράχη της πρὸ τὰ ἄλογα, θρισκόταν ἀπέναντι μου. Εἶχε τὸ μπουκέτο μου κοντά της στὸ μαξιλάρι, καὶ δὲν ἄφηνε τὸν Ζίπ νὰ κάθεται ἀπ' αὐτὴ τὴ μεριά ἀπὸ φόβο μήπως τῆς λυσσῆς τὰ λουλούδια. Τὰ ἔπαιρνε συχνὰ στὸ χέρι της κι' ἀνάσσαινε τὸ ἀρωμά τους. Τότε τὰ μάτια μας συναντιόντουσαν, κι' ἀπὸρω ἀκόμα πῶς δὲν πήδηξα πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ ὡ-

ραίου μου γκρίζου όλογου γιά νά πάω νά τήν συναντήσω μέσα στό άμάξι.

Μου φαίνεται πώς είχε σκόνη, πολλή σκόνη. Θυμάμαι άδριστα πώς ό κ. Σπένλουσ μου συνιστούσε κάθε τόσο νά παραμερίσω άπο τό σύννεφο τής σκόνης που σήκωνε τό άμάξι, μά έγώ δὲν έδινα καμμιά προσοχή. Μέσα στή σκόνη, ή Ντόρα μου φαινόταν τυλιγμένη σ' έναν πεπλο έρωτος κι' ώμορφιάς, κι' αύτὸ μονάχα έθλεπα.

Κάθε τόσο δ πατέρας της μὲ ρωτούσε πῶς μου φαινόταν τό τοπίο που άπλωνόταν γύρω μας. «Θαυμάσιο!» τοῦ διπαντούσα, καὶ μου φαίνεται πώς έτσι πράγματι ήταν, μά έγώ, δὲν έθλεπα παρὰ μόνο τήν Ντόρα.

Η Ντόρα έλαμπε μέσα στὶς άχτινες τοῦ ήλιου, τὰ πουλιά ύμνουσαν τήν Ντόρα στὰ τραγούδια τους, ό βοριάς ψιθύριζε τὸ ὄνομα τῆς Ντόρας. Κι' όλα τ' ἀνθη στοὺς φράχτες, ὡς τὸ παραμικρὸ μπουμπούκι, ήσαν κι' αὐτὰ μιὰ εἰκόνα τῆς Ντόρας.

Μου έδινε κουράγιο ή σκέψις δτὶς ή δεσποινὶς Μίλς μὲ καταλάθαινε. Κι' άλήθεια μονάχα ή δυστυχισμένη δεσποινὶς Μίλς μπορούσε νὰ μπῇ μέσα στὰ αἰσθήματά μου.

Δὲν ξέρω πόση ώρα θάστηξε ή κούρσα, καὶ δὲν έμαθα ποτὲ ποῦ πήγαμε. "Ισως στὰ περίχωρα τοῦ Γκίλντφορντ, ίσως δύμας καὶ κάποιος μάγος τῆς Χαλιμᾶς νὰ πρόσταξε νὰ θγῆ μέσ' απ' τὴ γῆ τὸ μέρος έκεῖνο γιά τήν ήμέρα αὐτὴ καὶ νὰ τὸ έξαφάνισε κατόπιν γιά πάντα.

Ήταν ένα μέρος καταπράσινο άπάνω σ' ένα λόγο γεμάτο βελουδένια χλόη. Υπήρχαν έκει σουντωμένα δέντρα, ρείκια λουλούδια, κι' ένα δραϊότατο τοπίο που άπλωνόταν ὡς έκει ποὺ έφτανε τὸ μάτι.

"Ενοιωσα ωστόσο μιὰ μεγάλη δοκιμασία, βλέποντας έκει διαφόρους άνθρωπους, φίλους τῆς οἰκογενείας Σπένλουσ, ποὺ μᾶς περίμεναν. 'Ακόμα κι' άπεναντι τῶν γυναικῶν, ή ζήλεια μου δὲν είχε δρια, όταν τὶς έθλεπα νὰ πλησιάζουν τήν Ντόρα καὶ νὰ τῆς κουθεντιάζουν. "Οσο γιὰ τοὺς άντιπροσώπους τοῦ φύλου μου — καὶ προπάντων ένα άγυρτη τρία-τέσσερα χρόνια μεγαλύτερό μου, μὲ ροῦσσες φαβορίτες, γιὰ τὶς δποίες έδειχνε μι' άνυπόφορη ύπερηφάνεια — τοὺς θεωροῦσα δλους θανάσιμους έχθρους μου.

"Ανοιξαν τὰ καλάθια μὲ τὶς προμήθειες κι' άρχισαν νὰ έτοιμάζουν τὸ πρόγευμα. 'Ο νέος μὲ τὶς φαβορίτες είπε τότε πῶς ήξερε νὰ φτιάχνῃ πρώτης τάξεως σαλάτα (τὸν κακό του τὸν καιρό!) καὶ προκάλεσε έτσι τὴ γενικὴ προσοχή. 'Υπὸ τὴ διεύθυνσίν του, μερικὰ νέα κορίτσια άρχισαν νὰ πλένουν καὶ νὰ κόθουν τὰ μαρούλια. 'Ήταν κ' ή Ντόρα μαζύ τους. "Ενοιώθα πῶς ή μοῖρα μου έδινε αὐτὸν τὸν άνθρωπο γιὰ άντίζηλο κι' δτὶς έπρεπε ο ένας σπ'

'Ο Φαβορίτας έφτιαξε τὴ σαλάτα του (ἀναρωτιέμαι πῶς ήταν δυνατόν νὰ φάη κανεὶς άπ' αὐτήν έγώ, γιὰ τίποτε στὸν κόσμο δὲν θὰ τὴν ἀγγιζά!) κι' άνέλαθε κατόπιν μόνος του τὴ διεύθυνσι τῆς κάθας, τὴν δποία έγκατέστησε, τὸ κτήνος! μέσα στὴν κουφάλα ένδος δέντρου. "Υστερα τὸν εἶδα, μὲ μισὸ άστακό στὸ πιάτο του, νὰ τρώη μπρὸς στὰ πόδια τῆς Ντόρας.

Δὲν έχω παρὰ άμυδρὴ ίδέα τοῦ τί γίνηκε δτὸν εἶδα τὸ πένθιμο αὐτὸ θέαμα. "Ημουν πολὺ εύθυμος, τὸ ξέρω, μά ή εύθυμία μου ήταν ψεύτικη. Διπλάρωσα μιὰ νεαρή δεσποινίδα μὲ



"Η Ντόρα κι' έγώ βρεθήκα με καθισμένοι σ' ένα σοφά



ρός καὶ μὲ μικρὰ μάτια κι' ἀρχισα νὰ ἐρωτροπῶ τρελλὰ μαζύ της. Ἐκείνη φάνηκε πρόθυμη ν' ἀνταποκριθῆ στὸ παιγνίδι μου. Τὸ ἔκανε τάχα γιατὶ τῆς ἀρεσα ἡ γιατὶ τῆς ἀρεσε δ Φαθορίτας κ' ἡθελε νὰ τὸν κάνῃ νὰ ζηλέψῃ; Αὐτὸ δέν τὸ ξέρω.

Σὲ κάποια στιγμὴ, ἥπιαν δλοι στὴν ύγεια τῆς Ντόρας. Προσποιήθηκα πῶς διακόπτω τὴν τρυφερὴ συνομιλία μου, γιὰ νὰ ύψωσω κι' ἔγω ἀδιάφορα δῆθεν τὸ ποτῆρι μου, καὶ νὰ τὴ συνεχίσω ἀμέσως κατόπιν. Συνάντησα τότε τὰ μάτια τῆς Ντόρας καὶ μοῦ φάνηκαν ίκετευτικά. Μὰ, καθὼς μὲ κυτταζε πάνω ἀπ' τὸ κεφάλι τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὶς ροῦσσες φαθορίτες, στάθηκα ἀδυσώπητος.

Ἡ δεσποινὶς μὲ τὰ ρός εἶχε μιὰ μητέρα μὲ πράσινα, ποὺ μᾶς χώριζε, μὲ διπλωματικὸ σκοπὸ, ύποθέτω. Ἐξ ἄλλου, ἔκείνη τὴ στιγμὴ, σήκωσαν τὰ λείψανα τοῦ γεύματος κι' ἐπακολούθησε γενικὴ σύγχυσις. Ἐγὼ τότε τράθηξα κάτω ἀπ' τὰ δέντρα, γεμάτος λύσσα καὶ τύψεις. Αναρωτιόμουν ἀν ἐπρεπε νὰ προσποιηθῶ τὸν ἀδιάθετο γιὰ νὰ φύγω ἀγνωστο γιὰ ποῦ μὲ τὸ ἀλογό μου, δτὸν ἔξαφνα ἀντίκρυσα μπροστά μου τὴ δεσποινίδα Μίλς καὶ τὴν Ντόρα.

— Κύριε Κόπερφιλντ, μοῦ εἶπε ἡ δεσποινὶς Μίλς, χάσατε τὸ μυαλό σας.

Διαμαρτυρήθηκα καὶ εἶπα πῶς ήμουν πολὺ καλὸ στὰ λογικά μου.

— Κι' ἔσύ, Ντόρα, ἔξακολούθησε ἡ δεσποινὶς Μίλς, ἔχασες τὸ μυαλό σου.

— \*Ω Θεέ μου, δχι! ἔκανε ἔκείνη. Καθόλου!

— Κύριε Κόπερφιλντ, καὶ σύ, Ντόρα, ξανάπε ἡ δεσποινὶς Μίλς μὲ ὄφος πολὺ σοθαρό, φτάνουν πειὰ αὐτὰ τὰ ἀνόητα ἀστεῖα. Μήν ἀφήνετε μιὰ παιδιάστικη παρεξήγησο νὰ μαράνη τ' ἀνοιξιάτικα λουλούδια τῶν καρδιῶν σας! Γιατὶ, μόλις τ' ἀγγίξῃ ἡ παγωνιά, δὲν μποροῦν πειὰ ν' ἀνθίσουν πάλι. Μιλάω — ἔξακολούθησε — βασιζομένη στὴν πεῖρα τοῦ παρελθόντος μου — τοῦ μακρυνοῦ, τοῦ ἀμετάκλητου παρελθόντος. Δὲν πρέπει νὰ καταστρέψετε χωρίς λόγο τὴν καταπράσινη δσαι ποὺ ἀνθίζει ἀνάμεσα στὴν ἔρημο τῆς Σαχάρας!

Δὲν ήξερα πειὰ τί ἔκανα, ἔνοιωθα τὸν ἔσωτό μου νὰ φλογίζεται ὀλόκληρος ἀπὸ τὸ κεφάλι ὡς τὰ πόδια. Ἀρπαξα τὸ μικρὸ χέρι τῆς Ντόρας καὶ τὸ φίλησα, χωρίς ἔκείνη νὰ μ' ἐμποδίση. Φίλησα κατόπιν τὸ χέρι τῆς δεσποινίδος Μίλς, καὶ μοῦ φάνηκε ὅτι πετούσαμε κ' οἱ τρεῖς κατ' εύθειαν στὸν ἔθδομο οὐρανό.

Δὲν ξανακατεθήκαμε πειὰ! Μείναμε ἔκει ὀλόκληρο τὸ ἀπόγευμα, καθὼς περπατούσαμε κάτω ἀπ' τὰ δέντρα, μὲ τὸ χεράκι τῆς Ντόρας, περασμένο δειλά στὸ δικό μου. \*Ω Θεέ μου, γιατὶ νὰ μὴν πλανιέμαι ἀκόμα κάτω ἀπ' αὐτὰ τὰ δέντρα.

Μὰ, ἄλλοιμονο! πολὺ νωρὶς ἀκούσαμε τοὺς ἄλλους νὰ γελοῦν, νὰ μιλοῦν καὶ νὰ φωνάζουν: «Ντόρα!...» Τότε ξαναγυρίσαμε, καὶ παρακάλεσαν τὴν Ντόρα νὰ τραγουδήσῃ. Ὁ Φαθορίτας πετάχτηκε ἀπάνω γιὰ νὰ πάγη νὰ φέρη τὴν κιθάρα, μὰ ἡ Ντόρα τοῦ εἶπε ὅτι κανεὶς, ἐκτὸς ἀπὸ μένα, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὴν βρῆ. Ἀπόμεινε δ φτωχὸς σαστισμένος κι' ἔτσι ἔγω τῆς ἔφερα τὴν κιθάρα, ἔγω τὴν ἔθγαλα ἀπὸ τὴ θήκη της, ἔγω κάθησα κοντὰ στὴν Ντόρα γιὰ νὰ τῆς κρατάω τὸ μαντήλι καὶ τὰ γάντια της, κι' ἔγω μεθούσα ἀπὸ κάθε νότα τῆς ὥραίας φωνῆς της... Κι' ἔκείνη, τραγούδησε γιὰ μένα, γιὰ μένα ποὺ τὴ λάτρευα... «Ολοὶ οἱ ἄλλοι μποροῦσαν νὰ τὴν χειροκροτοῦν δσο ἡθελαν, μὰ ἡτανε βέβαιο πῶς δὲν εἶχε τραγουδήσει καθόλου γι' αὐτούς.

“Ημουν τρελλός ἀπὸ τὴ χαρά μου. “Ολα ἥσαν τὸσο ὥραία, ὡστε φοθόμουν μήπως δὲν εἰνε ἀληθινά. Φοθόμουν μήπως ξυπνήσω ἔξαφνα στὸ κρεβάτι μου, στὴν κάμαρή μου. Μὰ, δχι, ἥταν ἡ Ντόρα αὐτὴ ποὺ τραγουδοῦσε. “Ἐπειτα τραγούδησαν καὶ ἄλλες, καὶ τέλος ἡ δεσποινὶς Μίλς, ποὺ μᾶς κατασυγκίνησε μὲ μιὰ ρομάντσα γιὰ τοὺς ἡχους τοὺς κοιμισμένους στὴ σπηλιά τῆς Ἀναμνήσεως, σὰν νὰ ἥταν ἐκατὸ χρόνων. Τὸ βράδυ ἥρθε, ἔφτιαξαν τοσαὶ ἐπάνω σὲ μιὰ τσιγγάνικη φωτιά κι' ἔγω ήμουν πάντα εύτυχισμένος.

“Εγινα μάλιστα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ εύτυχισμένος, δταν ἥρθε ἡ ὥρα τῆς διαλύσεως κι' δλοι οἱ καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Φαθορίτα, τράθηξαν δ καθένας ἀπὸ κεῖ ποὺ εἶχε 'ρθη, ἐνῶ ἔμεις ξαναπάίρναμε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς μέσα στὸ γαλήνιο βράδυ, στὶς τελευταῖες λάμψεις τοῦ δειλινοῦ, ἀνασάνοντας τὰ γλυκὰ ἀρώματα ποὺ ξεχυνόντουσάν ὀλόγυρά μας. Καθὼς δ κ. Σπένλου, ποὺ τὸν εἶχε βαρύνει ἡ σαμπάνια, εἶχε ἀποκοιμηθῆ σὲ μιὰ γωνιά τοῦ ἀμάξιοῦ, ἔφερα τὸ ἀλογό μου δίπλα στὸ ἀμάξι καὶ κουβέντια μὲ τὴν Ντόρα.

— Εκείνη θαύμασε τὸ ἀλογό μου καὶ τὸ χάιδεψε (ῷ! πόσο

θὰ ἡθελα νὰ ήμουν στὴ θέσι τοῦ ἀλόγου μου!) Κι' ἔπειτα, καθὼς δ ἀνεμος δὲν ἐννοοῦσε ν' ἀφήση ήσυχο τὸ σάλι της, ἀναγκάστηκα πολλές φορές νὰ τὸ ταχτοποιήσω στὸ λαιμό της. Μοῦ φαίνεται μάλιστα πὼς δ Ζίπ καταλάβαινε πειδὲ τὶ συνέθαινε κι' ἔνοιωθε πὼς ἥταν φρόνιμο νὰ κλείση εἰρήνη μαζύ μου.

Τὶ ἔξυπνη ποὺ ἥταν αὐτὴ ἡ μικρούλα δεσποινὶς Μίλς! Καὶ τὶ καλή!

— Κύριε Κόπερφιλντ, μοῦ εἶπε, ἐλάτε σᾶς παρακαλῶ μιὰ στιγμὴ ἀπὸ τὸ μέρος μου. Θέλω νὰ σᾶς μιλήσω.

Μέσα σ' ἔνα δευτερόλεπτο, θρέθηκα ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τοῦ ἀμάξιοῦ, κι' ἔσκυψα πρὸς τὴν δεσποινίδα Μίλς.

— Ἡ Ντόρα θάρθη νὰ περάσῃ μερικές μέρες στὸ σπίτι μας. Θά φύγουμε μαζύ μεθαύριο. “Αν θέλετε νάρθητε νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆτε, εἰμι τι βέβαιη πὼς δ μπαμπᾶς θὰ χαρῇ πολὺ νὰ σᾶς γνωρίσῃ.

Τὶ ἄλλο μποροῦσα νὰ κάνω παρὰ νὰ ἐπικαλεστῶ δλες τὶς εὐλογίες τοῦ οὐρανοῦ στὴ δεσποινίδα Μίλς καὶ νὰ σημειώσω τὴν διεύθυνσι τῆς στὴν πιὸ σίγουρη γωνία τῆς μνήμης μου! Τὶ ἄλλο μποροῦσα νὰ κάνω, παρὰ νὰ δείξω στὴν δεσποινίδα Μίλς, μὲ θλέμμα γεμάτο εύγνωμοσύνη καὶ μὲ θερμὰ λόγια, πόσο θαύμαζα τὴν καλωσύνη της καὶ ποιά ἀνεκτίμητα δξία ἔδινα στὴ φιλία της.

Τότε ἔκείνη μ' ἀπομάκρυνε, λέγοντάς μου μὲ γλυκύτητα: «Ξαναγυρίστε κοντὰ στὴν Ντόρα!» δπως καὶ ξαναγύρισα. Ἡ Ντόρα ἔσκυψε ἔξω ἀπὸ τὸ ἀμάξι καὶ δλο τὸν ἄλλο δρόμο τὸν κάναμε κουβεντιάζοντας. Είχα φέρει μάλιστα τὸ ἀλογό μου τόσο κοντὰ στὸ ἀμάξι, ὡστε ἔγδαρε τὸ γόνατό του στὴ ρόδα, πρᾶγμα ποὺ μοῦ στοίχισε τριῶν λιρῶν ἀποζημίωσι στὸν ιδιοκτήτη του, δὲν καὶ τὶς ἔδωσα πρόθυμα, λέγοντας μέσα μου πὼς εἶχα πληρώσει πολὺ φτηνὰ μία τόσο μεγάλη εύτυχία.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ δεσποινὶς Μίλς κύτταζε τὸ φεγγάρι καὶ ψιθύριζε στίχους, καθὼς θυμόταν τὸ μακρυνό καιρὸ ποὺ ἥταν κι' αὐτὴ εύτυχισμένη.

Τὸ Νόργουντ ἥταν πειὰ κοντὰ καὶ φτάσαμε πολὺ γρήγορα. Ο κ. Σπένλου δύπνησε τὴ στιγμὴ ποὺ σταματοῦσε τὸ ἀμάξι καὶ μοῦ εἶπε:

— Ελάτε λοιπὸν μέσα νὰ ξεκουραστῆτε λίγο.

— Υπάκουσα εύχαριστως καὶ μπήκαμε δλοι μέσα στὸ σπίτι. Ἐκεὶ μᾶς σερβίρισαν σάντουϊτς, κρασὶ καὶ κρύο νερό. Μέσα στὸ καλοφωτισμένο δωμάτιο, ἡ Ντόρα μοῦ φαινόταν τόσο υπέροχη, ὡστε δὲν μποροῦσα ν' ἀποσπάσω τὰ μάτια μου ἀπὸ πάνω της κ' εἶχα ἀπομείνει κυττάζοντάς την ὡς τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ροχαλητὰ τοῦ κ. Σπένλου μοῦ θύμισαν τὴ σκληρὴ πραγματικότητα καὶ μ' ἔκαναν ν' ἀποφασίσω νὰ φύω.

— Οταν δύπνησε τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωὶ, ήμουν ἀποφασιμένος νὰ ἐκμυστηρευθῶ τὸν ἔρωτά μου στὴν Ντόρα, γιὰ νὰ κριθῆ ἡ τύχη μου, γιὰ νὰ γίνω τρισευτυχισμένος ἡ τρισδυστυχισμένος.

Πέρασα τρεῖς μέρες φριχτῆς ἀναμονῆς. Καὶ τέλος τὴν τέταρτη μέρα, στολισμένος καὶ μυρωμένος ἀνάλογα πρὸς τὴν περίστασι, πήγα στὸ σπίτι τῆς δεσποινίδος Μίλς, μὲ τὴν ἔξομολόγησι μου ἔτοιμη.

— Ο κ. Μίλς δὲν ἥταν ἔκει. (Οὕτε τὸν χρειαζόμουν ἄλλωστε). Μὰ ἡ δεσποινὶς Μίλς ἥταν στὸ σπίτι. Καὶ ἡ δεσποινὶς Μίλς μοῦ ἔφτανε.

Μὲ ὠδήγησαν στὸ πρῶτο πάτωμα, σ' ἔνα μικρὸ σαλόνι, δπου βρισκόντουσαν ἡ δεσποινὶς Μίλς καὶ ἡ Ντόρα, καθὼς κι' δ Ζίπ. Ἡ δεσποινὶς Μίλς ἀντέγραψε μουσική, μιὰ ρομάντσα τῆς δποίας θυμάμαι ἀκόμα τὸν τίτλο: «Πένθιμο τραγούδι τῆς Ἀγάπης». Κ' ἡ Ντόρα ζωγράφιζε λουλούδια! Μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε ότι δοκίμασα ὅταν ἀναγνώρισα σ' αὐτὰ τὰ λουλούδια μου ποὺ τῆς εἶχα προσφέρει πρὶν ξεκινήσουμε γιὰ τὸ «πίκ-νίκ»! Ἡ ἀλήθεια μὲ ύποχρεώνει νὰ πῶ δτι δὲν ἔμοιαζαν καὶ πολὺ καὶ μάλιστα δτι δὲν ἔμοιαζαν μὲ κανένα λουλούδι ἀπ' δσα έρω, μὰ τ' ἀναγνώρισα ἀπὸ τὸ χαρτὶ στὸ δποίο ἥσαν τυλιγμένα καὶ τὸ δποίο εἶχε ζωγραφιστῆ μὲ μεγάλη ἀκρίβεια.

— Η δεσποινὶς Μίλς χάρηκε πολὺ ποὺ μὲ εἶδε καὶ λυπήθηκε γιατὶ δ πατέρας της εἶχε βγῆ ἔξω. Κουβέντιασε μαζύ μᾶς δρκετὴ ὥρα κι' ἔπειτα, ἀποθέτοντας τὴν πέννα ἀπάνω στὸ πένθιμο τραγούδι, σηκώθηκε κι' ἔξαφανίστηκε.

— Αρχισα νὰ τὰ χάνω, δταν ἔμεινα μόνος μὲ τὴν Ντόρα, καὶ νὰ σκέψωμαι ν' ἀναθάλω τὴν έξομολόγησι μου γιὰ τὴν ἄλλη μέρα.

— Ελπίζω δτι τὸ φτωχὸ σας ἀλογο δὲν κουράστηκε πολὺ προχτές, ε

γάλα της μάτια. Ήταν μιά μεγάλη κούρσα γι' αύτό.  
Σκέφτηκα δτι δέν έπρεπε ν' άναθάλω τήν έξομολόγησί μου.

— Γι' αύτό βέβαια ήταν μιά μεγάλη κούρσα, διάπαντησα, γιατί δέν είχε κανένα νά τού δίνη κουράγιο.

— Φτωχό ζώο! Τούλαχιστον τού δώσατε νά φάη; ρώτησε ή Ντόρα.

Ξαναγύρισα στήν άρχική μου ίδέα ν' άναθάλω τήν έξομολόγησί μου γιά τήν άλλη μέρα.

— Ναι, ναι, είπα, τό περιποιήθηκα καλά. Θέλω νά πώ δτι αύτό δέν έκανε κουράγιο δπως έγω άπο τήν μεγάλη εύτυχία πού ένοιωθα με τό νά είμαι κοντά σας.

‘Η Ντόρα έσκυψε πάνω άπ' τό σχέδιό της και είπε έπειτ' από μερικές στιγμές:

— Καὶ δμως δέν φαινόσαστε νά έκτιμάτε τήν εύτυχία αύτή σε κάποια στιγμή.

Κατάλαβα πώς είχε φτάσει ή στιγμή πού έπρεπε νά κάνω τήν έξομολόγησί μου κι' δτι έπρεπε νά ένεργήσω άμέσως.

— Καὶ μάλιστα δέν φαινόσαστε νά ένδιαφέρεστε καθόλου γι' αύτην, έξακολούθησε ή Ντόρα, τήν ώρα πού καθόσαστε πλάι στή δεσποινίδα Κίτ.

Αύτό ήταν τό σνομα τής δεσποινίδος με τά ρόζ και με τά μικρά μάτια.

— ‘Εξ άλλου, δέν βλέπω γιά ποιδ λόγο θά ένδιαφερόσαστε, συνέχισε, ή Ντόρα, και μάλιστα γιατί τό λέτε αύτό εύτυχία. Μά χωρίς άλλο δέν σκεφτόσαστε πάντοτε αύτό που λέτε, και κανένας δέν σᾶς άμφισθητή τήν έλευθερία νά κάνετε δτι σᾶς άρέση. Ζίπ, κακό παιδί, έλα δω.

Δέν ξέρω πώς τά κατάφερα, μά δλα έγιναν σε μιά στιγμή. “Ερωαξα τό δρόμο στό Ζίπ κι' άρπαξα τήν Ντόρα στήν άγκαλιά μου. Στάθηκα γεμάτος εύγλωττία, τά λόγια μούρχόντουσαν μόνα τους. Τής είπα πόσο τήν άγαπουσα, τής είπα δτι θά πέθαινα χωρίς αύτην, δτι τήν λάτρευα. Κι' δ Ζίπ, στό διάστημα αύτό, γαύγιζε σάν τρελλός χωρίς συγκρατόμο.

“Οταν είδα τήν Ντόρα νά χαμηλώνη τό κεφάλι της και ν' άρχιζη νά κλαίη και νά τρέμη, ή εύγλωττία μου μεγάλωσε άκομα περισσότερο. “Ηθελα νά πεθάνω γι' αύτην; Μιά λέξι της έφτανε, κι' ήμουν έτοιμος. Τή ζωή χωρίς τήν άγάπη τής Ντόρας, δέν τήν ήθελα. Τήν άγαπουσα άπο τότε πού τήν είχα δή γιά πρώτη φορά. Τήν άγαπουσα αύτή τή στιγμή μέχρι τρέλλας, και θά τήν άγαπουσα πάντοτε έτσι. ‘Υπηρέξαν έρασται και πρίν άπο μένα, και θά υπάρχουν πάντοτε. Μά κανείς ποτέ δέν άγάπησε, ούτε θ' άγαπουσε δπως άγάπησε έγω τήν Ντόρα... “Οσο πιό πολύ μιλούσα, τόσο κι' δ Ζίπ έγαγιζε... Καθένας μας, με τόν τρόπο του, γινόταν πιό τρελλός άπο στιγμή σε στιγμή.

Καὶ νά πού, έξαφνα, ή Ντόρα κι' έγω θρεθήκαμε καθισμένοι ήσυχα στόν σοφά. Ο Ζίπ, μπροστά στήν κυρία του, με κύτταζε με τήν άκρη τού ματιού του άρκετά καλόβολα. Είχα λυτρωθή άπο ένα μεγάλο βάρος. Βρισκόμουν σε μιά κατάστασι τελείας μακαριότητος: ‘Η Ντόρα κι' έγω είμαστε άρραβωνιασμένοι.

Μου φαίνεται δτι είχαμε κάποια ίδέα πώς δλ' αύτά έπρεπε νά τελειώσουν με γάμο. “Επρεπε νά τήν έχουμε, άφου ή Ντόρα έθεσε ώς όρο δτι δέν θα παντρεύδαστε χωρίς τή συγκατάθεσι τού μπαμπά της. Πάντως τό πιό βέβαιο είνε δτι μέσα στή νεανική μας έκστασι, δέν σκεφτόμαστε καθόλου τό μέλλον κι' δτι, χωρίς νά κυττάζουμε μακριτέρα, τό παρόν, μέσο στήν εύτυχισμένη του άγνοια μας έφτανε. Συμφωνήσαμε νά μήν πούμε τίποτε στόν κ. Σπέναρας άπο τό μυαλό ή ίδέα δτι αύτό τό πράγμα δέν ήταν και τόσο σωστό.

‘Η δεσποινίς Μίλς φαινόταν πιό στοχαστική άπο ποτέ, δταν ή Ντόρα, πού πήγε νά τήν πάρη, τήν ξανάφερε. Χωρίς άλλο τά γεγονότα πού είχαν διαδραματισθή, ξυπνούσαν τούς κοιμισμένους ήχους μέσα στή σπηλιές τών Αναμνήσεών της... ‘Ωστόσο μάς έδωσε τήν εύλογία της και μάς βεβαίωσε γιά τήν άκλονη φιλία της.

“Ω! εύτυχισμένοι καιροί, γεμάτοι παιδιάρισματα, χίμαιρες, χαρές!

Εύτυχισμένοι καιροί πού πήρα

τό μέτρο τού δαχτύλου τής Ντόρας γιά νά τής φτιάξω ένα δαχτυλίδι με τή φράση: «Μή με λησμόνει» και πού δ συμηματοπώλης, δ δποίος μάντεψε τό μυστικό μου, έγραψε τήν παραγγελία μου γελώντας κάτω άπ' τά μουστάκια του και μ' έθαλε νά πληρώσω γι' αύτό δσα ήθελε!...

Εύτυχισμένοι καιροί, δπού με μεθούσε τό μυστικό μου κ' ή σημασία πού τού έδινα, πού μ' έκανε τόσο εύτυχισμένο ή ίδέα δτι άγαπουσα τήν Ντόρα, κι' δτι άγαπιόμουν άπ' αύτή, ώστε νόμιζα πώς πλανόμουν ψηλά στούς ούρανούς, πάνω άπο τούς άλλους δυστυχισμένους άνθρωπους πού δ γνοούσαν αύτή τήν εύδαιμονία!

Εύτυχισμένοι καιροί, πού είχαμε τόν πρώτο μεγάλο μας καυγά (όχτω μέρες περίπου μετά τούς άρραβωνες μας, πού ή Ντόρα μού έπεστρεψε τό δαχτυλίδι μου μέσα σ' ένα μπιλιέττο άπλωμένο σάν καπέλλο χωροφύλακα, πού περιείχε αύτή τήν τρομερή φράση: «Ο έρως μας άρχισε με τήν τρέλλα και τελειώνει μέσ' στήν άπελπισία!» και πού μόλις τή διάθεσσα άρχισα νά τραβάω τά μαλλιά μου, λέγοντας πώς δλα είχαν τελειώσει!

Εύτυχισμένοι καιροί, πού έτρεξα στό σπίτι τής δεσποινίδος Μίλς, τήν όποια κατώρθωσα νά δω κρυφά στήν κουζίνα, και τήν όποια ίκέτευσα νά έπεμβη μεταξύ μας γιά νά προλάβη τό άνεπανόρθωτο!... Πού ή δεσποινίς Μίλς δέχτηκε πρόθυμα νά έπεμβη και ξαναγύρισε σε λίγο μαζύ με τήν Ντόρα, έξορκίζοντάς μας, έν δνόματι τής πικρής της πείρας, νά κάνουμε άμοισταίες ύποχωρήσεις γιά ν' άποφύγουμε τήν άπελπισία τού έρωτος!

Εύτυχισμένοι καιροί, πού συμφιλιωθήκαμε κλαίγοντας και ξαναθρήκαμε τήν εύτυχία σ' αύτή τήν κουζίνα πού είχε μεταμορφωθή σε ναό τού έρωτος! Πού έγκαινιάσαμε δλόκληρο σύστημα άλληλογραφίας διά μέσου τής δεσποινίδος Μίλς με τή συμφωνία νά στέλνουμε δ ένας στόν άλλο μιά τούλαχιστον έπιστολή τήν ήμέρα!

“Α! ο εύτυχισμένος καιρός! γεμάτος παιδιάστικες τρέλλες, χίμαιρες, χαρές! ‘Απ' όλες τής περιόδους τής ζωῆς μου τής περασμένης δέν ύπάρχει καμμιά άλλη πού νά με κάνη νά χαμογελάω έτσι, με μιά τόσο τρυφερή συγκίνησι.

### III

Μόλις άρραβωνιάστηκα με τήν Ντόρα, έγραψα στήν ‘Αγνή μιά έκτενή έπιστολή, στήν όποια προσπαθούσα νά τήν κάνω νά καταλάβη πόσο ήμουν εύτυχισμένος και πόσο γοητευτικό πλάσμα ήταν ή Ντόρα. ‘Ικέτευα τήν ‘Αγνή νά μη φαντασθή δτι έπρόκειτο κι' αύτή τή φορά γιά ένα άστατο πάθος πού θά τό διαδεχόταν σε λίγο έν' άλλο, ή γιά μιά άπο τής νεανικής έκεινες τρέλλες, σχετικώς με τής δποίες άστειευόμαστε τόσο συχνά μαζύ. Τήν βεβαίωνα δτι δ έρως μου ήταν άκαταμέτρητος σε έθασος και τής έξεφραζα τήν πεποίθησι μου δτι ποτέ δέν είχα άγαπήσει έτσι.

‘Ενω έγραφα στήν ‘Αγνή ένα φωτεινό θράδυ, μπρός στό άνοιχτό παράθυρό μου κι' ένω ή άνάμνησι τών άλοκάθαρων ματιών της και τής γλυκειάς φυσιογνωμίας της με πλημμύριζε άσυναίσθητα, μιά τέτοια γαλήνη διαδέχτηκε μέσα μου τήν πυρετώδη έξαψι μέσα στήν όποια ζούσα τής τελευταίες ήμέρες, ώστε συγκινήθηκα μέχρι δακρύων. Θυμάμαι δτι έμεινα έπι πολλή ώρα, με τό κεφάλι μου στηριγμένο στό χέρι μου, μπροστά στή μισογραμμένη έπιστολή μου, έκανα τή σκέψι με τή ‘Αγνή ήταν ένα άπαραίτητο στοιχείο γιά τήν οίκογενειακή μου εύτυχία. Μου φαίνοταν δτι μέσα στό γαλήνιο σπίτι πού θά τό έκανε ιερό με τήν παρουσία της, ή Ντόρα κι' έγω θά είμαστε περισσότερο εύτυχισμένοι άπ' δ πουδήποτε άλλο. Μου φαίνοταν δτι μέσ' στή χαρά και μέσ' στόν πόνο, μέσ' στήν έλπιδα και τήν άπογοήτευσι, μέσα σε όλες μου τής συγκινήσεις με μιά λέξι, ή καρδιά μου θά κατέφευγε σ' αύτή, σάν στό άσφαλέστερο άσυλο και τήν καλύτερη φίλη.

Γιά τό Στήρφορθ, δέν τής έγραψα ούτε λέξι. Τής έξήγησα μόνο μεγάλη θλιψί θασίλευε στό Γιάρμουθ έξ αιτίας τής φυγής τής ‘Εμιλυ κι' δτι ή συνθήκες με τής δποίες είχε φύγει με είχαν κάνει νά λυπηθώ διπλά. Μά καταλάβαινα δτι ή ‘Αγνή θά μάντευε εύκολα δλη τήν άληθεια.

(‘Ακολουθεῖ)

### Προσεχώς στό «ΜΠΟΥΚΕΤΟ»

ή καταπληκτική ιστορία μιᾶς έπικης θασίλισσας τών έλληνικών θουνών έπι τουρκοκρατίας.

### Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΟΙ

## ΧΡΥΣΩΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑΣ

ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ

## ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑΒΟΛΗ