

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ

I

“Ενα πρωί τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 18.., πρὶν ἀκόμα δὲ ἥλιος ἀνατείλη, δυὸς ἄνδρες περίμεναν μπρὸς στὸ ταχυδρομεῖο τῆς μικρῆς γαλλικῆς πόλεως Βερνεζόλ. Φαινόντουσαν καὶ οἱ δυὸς ἀνυπόμονοι καὶ κάθε τόσο γύριζαν καὶ κύτταζαν πέρα στὸ θέρόμο.

— Ιἰέντε ή ὡρα, εἶπε σὲ κάποια στιγμὴ δὲ ἔνας. “Ἄν ή πληροφορίες σου εἶνε ἀκριβεῖς, τὸ λεωφορεῖο τοῦ Ρεμιφέμον δὲν θέλεις ἀργήση νὰ φτάσῃ.

— Μοῦ εἶπαν δὲ φτάνει πάντοτε στὶς πέντε, στὶς πεντέμισι τὸ πολύ... Τί κρύο ποὺ κάνει! Αὔτη ἡ καταραμένη βροχὴ ποὺ ἔπεισε τὴν νύχτα ψύχρανε πολὺ τὸν καιρό...

— Καὶ μένα τὰ πόδια μου εἶνε παγωμένα... Καλὰ ποὺ προθλέψαμε καὶ φορέσαμε βαρειὰ ροῦχα, τὰ ὅποια δχι μόνο μᾶς προστατεύουν ἀπὸ τὸ κρύο, ἀλλὰ κι' ἀπὸ τὰ περίεργα βλέμματα... Γιατὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ μᾶς ύποπτευθῆ κάτω ἀπὸ τὰ χωριάτικα αὐτὰ ροῦχα;

— Βέβαια... Ἀλλὰ μοῦ φαίνεται δὲ ἀκούω κρότο ἀμαξιοῦ.

— Δὲν γελάστηκες... Εἶνε τὸ λεωφορεῖο... Φτάνει μόνο νὰ φέρνῃ ἔκεινους ποὺ περιμένουμε...

— Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ τοὺς φέρνῃ. Μήπως δλες ἡ ἐπιχειρήσεις σου δὲν πετυχαίνουν περίφημα; ‘Ομολογῶ πώς εἰσαι δὲ πιὸ τυχερὸς ἀνθρώπος τοῦ κόσμου, ἀρχηγέ... “Ολοὶ οἱ σύντροφοι σὲ ὑπακούουν τυφλά, γιατὶ ἔχουν ἐμπιστούνη στὸ ἔξαιρετικό σου πνεῦμα... “Ολοὶ σὲ ἀγαποῦν καὶ σὲ θαυμάζουν. Ξέρεις δὲ σ' ἔνα σου μόνο βλέμμα, δλοὶ μποροῦν νὰ γίνουν κομμάτια γιὰ νὰ σ' εὐχαριστήσουν.

Τὰ βλέμματα τοῦ «ἀρχηγοῦ» ἔλαμψαν περήφανα.

— Θά ἰδοῦμε, ἀπάντησε. Εἶπες δὲ φτάνει πάντοτε τὸ λεωφορεῖο δὲν ἔχει παρὰ τρεῖς μόνο θέσεις;

— Ναὶ, τρεῖς θέσεις μέσα καὶ μιὰ δίπλα στὸν ἀμαξᾶ.

— Περίφημα!

— Εἶναι ἀλήθεια δὲ φτάνει πάντοτε τὸ λεωφορεῖο αὐτὸς — δὲν θεός νὰ τὸ κάνῃ λεωφορεῖο — δὲν εἶνε καθόλου ἀναπαυτικὸς καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ ἀνεσι γιὰ τοὺς ἐπιβάτες.

— Εγὼ θέλεις τὴν κουβέντα μὲ τὸν ἀμαξᾶ.

— Καλὰ, ἀλλὰ σιωπή! “Εφτασε τὸ λεωφορεῖο...

Πραγματικά, ἔπειτα ἀπὸ ἔνα λεπτὸ τὸ ἀμάξι ἔφτασε μπροστά στὸ ταχυδρομεῖο. Ο ἀμαξᾶς κατέβηκε ἀμέσως ἀπὸ τὴν θέσι του.

— Ε, Λουκῆ, εἶπε στὸν ἄλλον ἀμαξᾶ, δὲν ὅποιος ἐπρόκειτο νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ καὶ νὰ δόηγήσῃ τὸ λεωφορεῖο δῶς τὸν προσεχῆ σταθμό, ἔχω μέσα δυὸς ἐπιβάτες.

— Καλὰ τοῦ ἀπάντησε ἔκεινος.

— Ενας ύπαλληλος τοῦ ταχυδρομείου βγῆκε γιὰ νὰ πάρῃ τὴν ἀληλογραφία. Συγχρόνως, μέσ' ἀπὸ τ' ἀμάξι, ἀκούστηκε μιὰ ἀνδρικὴ φωνὴ ποὺ ρωτοῦσε τὸν ἀμαξᾶ:

— Εδῶ θὰ κάνουμε σταθμό;

— Μάλιστα, κύριε, ἀπάντησε ἔκεινος, ἀνοίγοντας τὴν πόρτα τοῦ λεωφορείου.

— Ενας ἄντρας μετρίου ἀναστήματος, μελαχροινὸς, γριάντα πέντε μὲ σαράντα χρονῶν, κατέβηκε ἀπὸ τὸ ἀμάξι καὶ προσέφερε κατόπιν τὸ χέρι του σὲ μιὰ νέα γυναῖκα, εἰκοσί δῶς εἰκοσιδύο χρονῶν, σὲ κατάστασι ἐγκυμοσύνης προχωρημένης.

— Εφτάνει μόνο νὰ τὴν δῆ κανεὶς, γιὰ νὰ καταλάβῃ δὲν ἥταν Εύρωπαία. Ήταν ὡραία, ἀλλὰ εἶχε μιὰ καλλινή παράδοξη, ἔξωτική.

Στὸ πρόσωπό της εἶχε τὸ χρῶμα τοῦ κεχριμπαριοῦ, τὰ χείλη της ἥσαν κατακόκκινα καὶ τὰ μάτια της μαύρα, γλυκύτατα, βελούδενια, γεμάτα μιὰ ἀνέκφραστη τρυφερότητα.

Μόλις κατέβηκε ἀπὸ τὸ λεωφορεῖο, δὲν συνοδός της τὴν ξῆπηρε ἀπὸ τὸ μπράτσο καὶ τὴν κύτταξε ἀνήσυχος.

— Πῶς εἶσαι ἀγαπημένη μου Ζελιμά; τὴν ρώτησε σὲ μιὰ

ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ



γλώσσα διγνωστή.

Ἐκείνη προσήλωσε επάνω του τὰ γλυκά της μάτια που ἔλαμπαν σὰν διαμάντια.

— Πολὺ καλά, περίφημα, τοῦ ἀπάντησε.

— Ισως... Ἀλλὰ φοβάμαι πολὺ δὲ φαίνεται τὰ μακρυνὸ αὐτὸ ταξίδι σὲ κούρασε κι' δὲ φαίνεται τὸν δυνάμεις σου ἔξαντλήθηκαν... Δὲν ἔπειτα νὰ σ' ἀκούσω! Μοῦ φαίνεται δὲ φαίνεται τὰ κάνει καλύτερα ἀν σ' ἀφηνα στὸ Παρίσι.

— Στὸ Παρίσι, μόνη μου! τὸν διέκοψε ἔκείνη μὲ ζωηρὴ φωνή. “Αν τὸ ἔκανες αὐτὸ, ἔπιστρέφοντας θὰ μ' εὕρισκες πεθαμένη.

— Παιδί!.. εἶπε δὲ σύντροφός της.

— Οχι! “Οχι! ἔξακολούθησε ἔκείνη. Δὲν μπορῶ νὰ χωριστῶ ἀπὸ σένα, θέλω νὰ είμαι μαζύ σου πάντοτε...

— Ακουσε, Ζελιμά.. “Έχουμε νὰ κάνουμε ἀκόμα τριῶν ώρῶν δρόμο μὲ τὸ λεωφορεῖο κι' ἔπειτα θὰ περπατήσουμε κάπου μιὰ ὡρα γιὰ νὰ φτάσουμε στὸ Βλαινκούρ...

— Ε, λοιπόν;

— Είσαι κουρασμένη... Μποροῦμε νὰ μείνουμε ἔδω δῶς αὔριο καὶ φεύγουμε μὲ τὸ αὔριανὸ λεωφορεῖο. Δὲν ξέρω τί ἔχω, ἀλλὰ ἔνα προσίσθημα μοῦ λέει δὲ φαίνεται κίνδυνος μᾶς ἀπειλεῖ.

— Οχι, ἀπάντησε η Ζελιμά, ἀς πάμε ἔκεινη ποὺ σὲ καλεῖ τὸ καθήκον σου. “Οπως κι' ἔσου, ἔτσι κι' ἔγω βιάζομαι νὰ φτάσω καὶ ήθελα ἀπὸ τώρα νὰ ξέρω...

— Ενας στεναγμὸς διέκοψε τὴν κουβέντα της.

— Θὰ τὰ μάθουμε δλα, ἀγαπημένη μου Ζελιμά. Μήπως μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μάθουμε τί ἔγινε ἡ γυναῖκα ποὺ στάθηκε γιὰ σένα δεύτερη μητέρα, δὲν ἀποφασίσαμε ν' ἀφήσουμε τὴν πατρίδα σου, τὴν χώρα τοῦ ἥλιου καὶ τῶν λουλουδιῶν καὶ νάρθοῦμε στὴ γαλλία; “Ολα τὰ ύπαρχοντά μου, καὶ σένα ἀκόμη, ἀγαπημένη μου, καὶ τὴ μικρή μου περιουσία τὰ χρωστάω στὸν μαρκήσιο, δὲν ὅποιος ήταν φίλος μου καὶ πρόστατης μου. ‘Αλλοίμονο, δημως! δὲν ὅπαρχει πειὰ ἀνάμεσα στοὺς ζωντανούς!... Τὸ καράβι ποὺ τὸν ξανάφερνε στὴν πατρίδα του ναυάγησε κι' ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸν, καὶ τριάντα ναῦτες βρῆκαν οἰκτρὸ θάνατο στὸν ωκεανό... ‘Αλλὰ ἡ γυναῖκα του, τὸ παιδί του, ποὺ βρίσκοται, τί ἀπόγιναν; Γιὰ νὰ τοὺς ξαναθρῶ, θὰ προσπαθήσω τὰ πάντα, δὲν θέλεις ἀπόγινες κανένα ἐμπόδιο... Δὲν θέλεις τὴν χώρα ποὺ θὰ κατορθώσω νὰ μάθω τί ἀπόγινε ἡ σύζυγος τοῦ φίλου καὶ πρόστατου μου. Γιατὶ τέλος πάντων ἔλπιζω ν' ἀνακαλύψουμε κάποιο ἵχνος στὸ χωριὸ Βλαινκούρ, δημος, καθώς πληροφορήθηκα, ή μαρκησία ἔμεινε ἀρκετὸ καιρό.

— Πολυαγαπημένη καὶ καλή μου Λουκία! ψιθύρισε νέα γυναῖκα ἀναστενάζοντας.

— Επειτα, ύψωνοντας τὴ φωνή της, πρόσθεσε:

— Οχι, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ πέθανε... Μιὰ μυστικὴ φωνὴ μέσα ιου μοῦ λέει δὲ φαίνεται καὶ περιμένει ἀπὸ μᾶς τὴν ἀπολύτρωσί της... “Ω! καὶ τὴ γυναῖκα του, τὸ παιδί του, ποὺ βρίσκοται, τί ἀπόγιναν; Γιὰ νὰ τοὺς ξαναθρῶ, θὰ προσπαθήσω τὰ πάντα, δὲν θέλεις ἀπόγινες κανένα ἐμπόδιο... Δὲν θέλεις τὴν χώρα ποὺ θὰ κατορθώσω νὰ μάθω τί ἀπόγινε ἡ σύζυγος τοῦ φίλου καὶ πρόστατου μου. Γιατὶ τέλος πάντων ἔλπιζω ν' ἀνακαλύψουμε κάποιο ἵχνος στὸ χωριὸ Βλαινκούρ. “Οχι, δὲν πρέπει νὰ διασυντερεύσουμε δῶ.

— ν τῷ μεταξὺ, οἱ δυὸς ἄνδρες ποὺ φοροῦσαν χωριάτικα ροῦχα ἔξεταζαν μὲ περιέργεια τὸ νερὸ ζεῦγος, ἀπὸ ἀπόστασι μερικῶν βημάτων. Συγχρόνως παρακολουθοῦσαν τὴν κουβέντα τους, ἀλλὰ ὁ κόπος τους πήγαινε χαμένος. Ο πιὸ ἡλικιωμένος ἀπὸ τοὺς δυὸς, αὐτὸς ποὺ δὲ ἄλλος τὸν εἶχε ἀποκαλέσει «ἀρχηγὸς», ἔνοιωθε βαθὺ πεῖσμα, μὴν μπρῶντας νὰ καταλάβῃ τὴ γλώσσα ποὺ μιλοῦσαν.

— Ήταν αὐτὸς ἀναστήματος μᾶλλον χαμηλοῦ καὶ ἀρκετά

παχύς, μὲ κεφάλι γίγαντος φαλακρό, πού πλάταινε ἀπό πάνω. Εἶχε χαρακτηριστικά χονδροειδῆ καὶ μάτια μικρά καὶ κίτρινα.

Λεγόταν Βλαιρώ καὶ ἦταν τριάντα περίπου χρονῶν. Κατοικοῦσε στὸ Παρίσι, στὴν ὁδὸν Βασιλέως τῆς Σικελίας, ὅπου εἶχε γιὰ τοὺς τύπους ἔνα γραφεῖο προμηθειῶν. Ἐργαζόταν ὅμως πάντοτε στὸ σκότος, ἀναλαβαίνοντας κάθε εἰδους ὑποθέσεις καταχθόνιες καὶ μυστηριώδεις. Ἡταν φιλόδοξος καὶ πολὺ τολμηρός καὶ τὸ μοναδικὸ δύνειρο τῆς ζωῆς του ἦταν νὰ γίνη ἐκατομμυριοῦχος. Ἡταν πρόθυμος γιὰ κάθε ἔγκλημα, φτάνει νὰ πληρωνόταν καλά.

II

Ο ἀμαξᾶς πῆρε τὶς ἐπιστολές ἀπ' τὸ ταχυδρυμεῖο, τὶς ἔβαλε κάτω ἀπὸ τὸ κάθισμά του καὶ, ρίχνοντας μιὰ τελευταία ματιὰ στὸ λεωφορεῖο καὶ στ' ἄλογα, φώναξε μὲ βραχὴν φωνή:

— "Ολα εἰν' ἔτοιμα!... Φεύγουμε!

Αἱμεσως ἡ Ζελιμά μὲ τὸ σύζυγό της κι' ὁ Βλαιρώ μὲ τὸ σύντροφό του πλησίασαν στὸ ἀμάξι. Οἱ δυὸ τελευταῖοι μάλιστα, κάνοντας ὅτι δὲν ʙλέπουν πώς ὑπῆρχαν κι' ἄλλοι ἐπιβάται, μπῆκαν μέσα κι' ἔπιασαν τὶς δυὸ θέσεις. Ἔτσι δὲν ἀπόμενε παρὰ μιὰ θέσις ἀκόμα μέσα γιὰ τὴν Ζελιμά. Ο σύζυγός της ἦταν ἀναγκασμένος νὰ καθήσῃ πλάι στὸν ἀμάξι.

Αὐτὸ τὸν δυσαρέστησε πολὺ, δταν ἔξαφνα δ σύντροφος τοῦ Βλαιρώ τοῦ παραχώρησε τὴ θέσι του λέγοντάς του:

— Μὲ συγχωρεῖτε, ἄλλὰ δὲν πρέπει νὰ σᾶς χωρίσουμε ἀπὸ τὴ σύζυγό σας... Μπορᾶ νὰ καθήσω ἔγῳ πλάι στὸν ἀμάξι...

Κι' ἐπειδὴ δ ἔγνωστος ἔτοιμαστηκε νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ, πρόσθεσε:

— "Αφῆστε, δὲν ἀξίζει τὸν κόπο... Αν καὶ χωρικός, ξέρω ὅτι πρέπει νὰ σεβόμαστε τὸ ώραίο φῦλο.

Καὶ, ἀφοῦ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ, ἀνέβηκε καὶ κάθησε πλάι στὸν ἀμάξι. Τὸ ἀμάξι ξεκίνησε ἀμέσως κι' ἔπειτα ἀπὸ μερικές στιγμὲς βρισκόταν ἔω ἀπὸ τὸ Βαρνεζόλ.

Ο Βλαιρώ, μὲ τὸ καπέλλο του χαμηλωμένο μπρὸς στὰ μάτια του, ἔρριχνε κρυφὰ ʙλέμματα στοὺς συνταξιδιώτες του.

— Μήπως ἡ κυρία στενοχωριέται; ρώτησε ἔξαφνα. Αὐτὰ τ' ἀμάξια εἶνε τόσο μικρὰ καὶ ἀβολα... Ἐλάτε πιὸ δῶ, κύριε, γιὰ νὰ μείνη ἀρκετός πος γιὰ τὴν κυρία σύζυγό σας.

— "Ω! εὐχαριστῶ, εἰστε πολὺ καλός, ἀπάντησε δ σύζυγος τῆς Ζελιμά. Άλλα κι' ἔκεινη τὸν εὐχαριστησε

μὲνα γλυκὸ χαμόγελο. "Ετσι ο Βλαιρώ πέτυχε αὐτὸ ποὺ

ῆθελε: νὰ πιάσῃ κουβέντα μὲ τὸ ἀνδρόγυνο.

— Τὶ διαβολόκαιρος! εἶπε σὲ λίγο. Ο ἀνεμός φυσάει δυνατὸς κι' ἄρχισε κιόλας νὰ βρέχῃ... Ασχημο νὰ ταξιδεύῃ κανεὶς μὲ τέτοιο καιρό... Αλήθεια, εἰστε ἀπὸ τὰ μέρη μας,

κύριε;

— "Οχι, ἔρχομαι γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Λωραίνη.

— Κι' ἔρχόσαστε ἀπὸ μακριά;

— Ναι, ἀπὸ πολὺ μακριά.

— Εἰστε ὅμως Γάλλος, δὲν εἰν' ἔτσι; Σᾶς ἀναγνώρισα ἀπὸ

τὴν δομιλία σας.

— Ναι, γεννήθηκα στὰ περίχωρα τοῦ Παρισιοῦ, μὰ ἥμουν

πυλὺ νέος δταν ἔφυγα ἀπὸ τὴν πατρίδα μου.

— Καὶ ποῦ πηγαίνετε, ἀν ἐπιτρέπετε;

— Πηγαίνω στὸ Βλαινκούρ.

— Τὶ σύμπτωσις! Κι' ἔγω ἔκει πηγαίνω.

— Εἰστε ἀπὸ τὸ Βλαινκούρ;

— Ναι, ἔκει γεννήθηκα. Εἰν' ἔνα ώμορφο μικρὸ χωριό,

χτισμένο στοὺς πρόποδες τοῦ Βουνοῦ. Άλλα πολὺ μελαγχολικό.

— "Υπάρχει ἔκει κοντὰ κάποιος πύργος;

— Μάλιστα, ύπαρχει ἔνας πύργος μισοερειπωμένος. Άλλα, οὔτε τὸν ἐπισκέπτεται ποτέ.



Ο συνοδός της τὴν ἐπῆρε ἀπὸ τὸ μπράτσο καὶ τὴν ἐκύτταξε...

— Εἶνε λοιπὸν ἀκατοίκητος.

— Σχεδόν. Μένει μόνο ἐκεὶ δ θυρωρὸς, δ ὅποιος τὸν φυλάει... Μὰ τὴν ἀλήθεια, δ ἄνθρωπος αὐτὸς ξέρει πολὺ περίεργα πράγματα... Αλλὰ εἶνε σχεδόν ἄγριος, ἀπλησίαστος. Δὲν μπορεῖς νὰ τοῦ πάρης οὔτε λέξι ἀπὸ τὸ στόμα.

— Ο σύζυγος τῆς Ζελιμά ἀνασκίρτησε μόλις ἀκουσε αὐτὰ τὰ λόγια καὶ ρώτησε:

— Μπορεῖ κανένας νὰ τὸν δῆ;

— "Α! ὅχι εὕκολα... Εἰν' ἄγριος δπως σᾶς εἶπα... Φαίνεται ὅτι φοβᾶται τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Πρὸ ἐτῶν συνέθησαν, φαίνεται τρομερὰ πράγματα στὸν πύργο... Τί ὅμως ἀκριθῶς, κανεὶς δὲν τὸ ἔμαθε... Ή ιστορία, αὐτὴ ἔμεινε μυστηριώδης καὶ σκοτεινή... Ο γέρο θυρωρὸς τὰ ξέρει δλα, ἀλλὰ δὲν λέει τίποτε σὲ κανένα. Κι' ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε μεταξύ μας, μοῦ φαίνεται πώς ἔχει λόγους γιὰ νὰ τὰ κρατά μυστικά... Εἶνε πολὺ δύσπιστος καὶ δὲν μιλάει σὲ κανένα, ἀπὸ φόβο μήπως τοῦ κάνουν περίεργες ἐρωτήσεις... "Οσο γιὰ μένα, μ' εύγνωμονει γιὰ μιὰ ἐκδούλευσι ποὺ τοῦ ἔκανα ἄλλοτε καὶ κουβεντιάζει καμμιά φορὰ μαζύ μου... Εἶμαι μάλιστα βέβαιος ὅτι γιὰ μένα θὰ ἔκανε δ, τι ἀρνιέται σ' δλους τοὺς ἄλλους... Μὰ τὶ σᾶς ἐνδιαφέρουν ὅλ' αὐτά; Σᾶς τὰ λέω μόνο γιὰ νὰ περνάῃ ἡ ὥρα. Κι' ἔχετε κανένα στενὸ συγγενῆ σας στὸ Βλαινκούρ;

— "Οχι, ἀπάντησε δ ἔγνωστος, δὲν ξέρω κανένα στὸ Βλαινκούρ.

— Τότε θὰ πηγαίνετε γιὰ ὑποθέσεις, ρώτησε δ Βλαιρώ.

— "Ακοῦστε, εἶπεν ό ξένος, δὲν ἔχω καμμιά αἴτια νὰ σᾶς τὸ κρύψω... Πηγαίνω στὸ Βλαινκούρ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ συγκεντρώσω μερικές πληροφορίες..."

— "Ἐν τοιαύτη περιπτώσει, κύριε, νὰ σᾶς φανῶ χρήσιμος. Ακοῦστε: Τρὸ πέντε ἡ ἔξη χρόνων, μιὰ γυναικα ἔμενε στὸν πύργο τοῦ Βλαινκούρ γιὰ τὸν ὅποιο μιλούσατε πρὸ δλίγου.

— Μάλιστα! Μιὰ νέα ὡς είκοσιδύ χρόνων, ξένη, Αγγλίδα ή Αμερικανίδα, δὲν ξέρω ἀκριθῶς... Άλλὰ ώραία σὰν ἄγγελος, κάτασπρη, μὲ μεγάλα μάτια καὶ ώραία κατάμαυρα μαλλιά.

— "Ακριθῶς! Την είδατε;

— Ναι, μιὰ φορά, τυχαίως... Μιὰ μέρα μὲ εἶχαν προσκαλέσει στὸν πύργο, δὲν θυμάμαι πειὰ γιὰ ποιά αἴτια. Τότε τὴν συνήντησα στὸν κῆπο...

— Τῆς μιλήσατε;

— "Οχι, δὲν είχα τὸ θάρρος... Απλῶς μόνο τὴν ἔχαιρέτησα. Εκείνη δμῶς, μόλις μὲ εἶδε, ἔφυγε βιαστικά.

— Λοιπόν, κύριε, γι' αὐτὴ τὴ γυναικα πηγαίνω στὸ Βλαινκούρ.

— Δὲν βρίσκεται πειὰ στὸν πύργο;

— "Οχι, δὲν είνε πειὰ ἔκει..."

— Ξέρουνε ποῦ πῆγε; Τί ἀπόγινε;

— "Ως πρὸς αὐτὸ, κύριε, δὲν είμαι σὲ θέσι νὰ σᾶς πῶ τίποτε... Καὶ κανένας στὸ Βλαινκούρ δὲν είνε πληροφορημένος καλύτερα ἀπὸ μένα..."

— "Ο ξένος ἔγειρε μελαγχολικά τὸ κεφάλι του.

— "Ισως δ φύλακας τοῦ πύργου ξέρει τίποτε, ψιθύρισε σὲ λίγο.

— "Ισως... Καθὼς σᾶς εἶπα, δ γέρο Σταφυλᾶς — ἔτοι τὸν λένε — ξέρει πολλὰ πράγματα... ἀπάντησε δ Βλαιρώ.

— "Οταν πρὸ δλίγου εἶπατε δτι συνέθησαν τρομερὰ πράγματα στὸν πύργο, ἐννοούσατε σχετικά μὲ τὴ νέα, γιὰ τὴν δομήν;

— Μάλιστα.

— Τότε σᾶς παρακαλῶ, πέστε μου δ, τι ξέρετε...

— "Υπέθεσαν πολλὰ τότε, ἀλλὰ δὲν είνε τίποτε θετικό. Γιὰ νὰ σᾶς εύχαριστήσω, θὰ σᾶς διηγηθῶ τὶ ἔλεγαν στὸ χωριό τὴν ἐποχὴ ἔκεινη, γιατὶ σήμερα πειὰ ξεχάστηκαν δλα.

— Σᾶς ἀκούω...

— Ο Βλαιρώ ἔσκυψε τότε πρὸς τὸν ξένο καὶ τοῦ εἶπε μὲ σιγανή φωνή:

— Μπροστὰ στὴν κυρία δὲν μπορῶ...

— "Α! μπορεῖτε νὰ μιλήσετε ἀφοβα... Η κυρία μου δὲν ξέρει γαλλικά..."

— Τότε τὸ πράγμα διαφέρει, γιατὶ φοβόμουνα μήπως τὴν τρομάξω..."

— Είνε τόσο τρομαχτικά λοιπόν αύτά που πρόκειται να μου διηγηθήτε; ρώτησε ο ξένος χλωμιάζοντας.

— "Όπως τα διηγούνται, κύριε... Έγώ δὲν έπιθεθαίων τίποτε. Αρχίζω: Αυτή ή γυναίκα, καθώς έλεγαν, άνηκε σε μιά μεγάλη και πάμπλουτη ξένη οίκογένεια. "Αλλοι ισχυρίζονται πώς διατέρας της είνε πάμπλουτος τραπεζίτης ή έφοπλιστής, άλλοι πάλι βεβαίωνται πώς είνε πρίγκηψή ή μέγας δούξ. Φαίνεται όμως ότι ή νέα αύτη, λησμονώντας την ύψηλή της θέσι και το σεβασμό που χρωστούσε στήν οίκογένειά της, άγαπησε με πάθος έναν ύπηρέτη τού πατέρα της.

Ο ξένος άνασκωσε παράδοξα τους ώμους του κι' ένα άλλοκο χαμόγελο φάνηκε στά χείλη του.

Και δ Βλαιρώ έξακολούθησε:

— Μεγάλη άπελπισία κυρίευσε τους γονεῖς της δταν το ξμαθαν αύτο. Γιά ν' άποφύγουν τά σκάνδαλα και νά σώσουν την τιμή τους, άπομάκρυναν τήν κόρη τους και τήν έστειλαν στή Γαλλία. "Αλλά σέ λίγο έκαναν μιά νέα άνακάλυψι: ή κόρη τους ήταν έγκυος.

Ο ξένος άνασκίρησε.

— Νέες δυσκολίες, έξακολούθησε δ Βλαιρώ. "Επρεπε νά την άπομονώσουν έντελως, νά την κρύψουν άπο τά μάτια του κόσμου... Γι' αύτο διάλεξαν τόν παληό πύργο τού Βλαινκούρ, στόν δποίο άδηγησαν τήν κόρη τους μαζύ με μιά άλλη γυναίκα γιά νά τήν ύπηρετη. "Ετσι ή δυστυχισμένη νέα θρέθηκε φυλακισμένη, γιατί μόνο στόν κήπο είχε τήν άδεια νά περπατή. Και τότε συνέβη κάτι άκόμα πιό θλιβερό: Φαίνεται ότι άπο τίς στενοχώριες, τή θλίψι, τή ντροπή της, ή δυστυχισμένη αυτή νέα έχασε τά λογικά της.

— "Ω! έκανε δ άγνωστος.

— Μάλιστα, κύριε, τρελλάθηκε... Κι' έπειτα άπο λίγες μέρες έφτασε κ' ή κρίσιμη στιγμή: έφερε στόν κόσμο ένα παιδί.

— Άρσενικό;

— "Α, δο ξέρω..."

— Πώς; Ή γέννησις δέν έδηλωθηκε;

— Περιμείνατε λίγο... Λίγες στιγμές μετά τή γέννησις τού παιδιού, ή μητέρα, τήν δποία δυστυχώς είχαν άφησει γιά ένα λεπτό μόνη, κυριεύθηκε άπο μιά τρομερή κρίσι τής τρέλλας της. Πήδηξε άπο τή κρεβέτα της κι' άρπάζοντας τό παιδί τής άπο τά πόδια, τό χτύπησε σ' ένα τραπέζι και τού έσπασε τό κεφάλι.

Ο ξένος έθγαλε μιά κραυγή φρίκης.

— Αύτο είνε άδυνατον! φώναξε. Αύτο δέν έγινε ποτέ... Ή δλήθεια είνε διαφρετική... Έξαφάνισαν άπο τά μάτια του κόσμου τή μητέρα, γιά νά τής κλέψουν τό παιδί.

Μιά γρήγορη λάμψι πέρασε άπο τά μάτια τού Βλαιρώ, δ άποιος, έπειτ' άπο

— Θέλετε νά σᾶς πω τή γνώμη μου, κύριε; Μού φαίνεται ότι ξέρετε πολύ καλύτερα άπο μένα τήν ιστορία αύτής τής νέας.

— "Ισως... είπεν δ ξένος. "Εν πρώτοις, ή νέα που είδατε στόν πύργο τού Βλαινκούρ δέν ήταν δευτοίνις, άλλα χήρα. Παντρεμένη πρό δεκαοχτώ μηνών, είχε χάσει κατά τήν έποχή έκείνη τό σύζυγό της.

— "Ωστε αύτά που διηγούνται;

— Είνε δλα γεννήματα τής φαντασίας, τίποτε άλλο.

— Κι' ή ιστορία τής τρέλλας;

— Αύτη μπορεί νά είνε άληθινή.

— Άλλα γιατί νά φυλακίσουν τή χήρα;

— Σᾶς τό είπα: γιά νά έξαφανίσουν τό παιδί.

— Σᾶς όμολογώ ότι δέν καταλαθαίνω, είπεν δ Βλαιρώ. Γιατί νά έξαφανίσουν τό παιδί; Μέ ποιδ σκοπό;

— Μέ τί σκοπό; Μά γιά ν' άρπάζουν τήν κληρονομία τού πατέρα του, που ήταν πολυεκατομμυριούχος. Γίριν γεννηθή άκόμα τό παιδί, τήν είχαν άρπάξει κιόλας. Εύτυχώς όμως που θρίσκομαι έδω!... Θά καταγγείλω αύτό τό έγκλημα στά δικαστήρια και οι ένοχοι θά άποκαλυφθούν και θά τιμωρηθούν όπως τους άξιζει.

— Ενα άπαίσιο χαμόγελο φάνηκε στό πρόσωπο τού Βλαιρώ.

— Είπαν ότι ή νέα δέν ήταν παντρεμένη, άλλ' άπλως έρωμένη τού ύποτιθεμένου συζύγου της, έξακολούθησε δ ξέ-

νος. "Άλλα μού είνε εύκολωτα ν' άποδείξω πώς είπαν ψέματα!

— Φτάνει νά παρουσιάσετε τό συμβόλαιο τού γάμου! είπεν δ Βλαιρώ.

— Αύτό τό συμβόλαιο τό έχω, καθώς και πολλά άλλα σπουδαία έγγραφα.

— "Επιτρέψατε μου, κύριε, νά σᾶς πω ότι δέν είνε φρόνιμο νά ταξιδευετε μαζύ με τόσο σπουδαία έγγραφα.

— Ο ξένος χαμογέλασε.

— Μή φοβάστε, άπάντησε στόν Βλαιρώ, δέν τά έχω μαζύ μου. "Από φόβο μήπως τά χάσω ή μήπως μού τ' άρπάξουν, τά άφησα στό Παρίσι.

— «Καλό είνε νά τό ξέρουμε κι' αύτό», είπε άπο μέσα του δ Βλαιρώ.

— Και με δυνατή φωνή έπροσθεσε:

— Γίώς συνέβη νά μήν άπευθυνθήτε ώς τώρα στήν δασυνομία;

— Σπουδαίοι λόγοι μ' έμποδισαν νά τό κάνω αύτό... Κοντά στόν ένοχο ύπαρχουν κι' άθωι κι' έκτός αύτού, θά ήθελα νά θρώ πρώτα τή γυναίκα και νά μάθω άν τό παιδί ζή.

— Ο ξένος σώπασε λίγο κι' έπειτα ξανάπε:

— Πρέπει νά δώ τό φύλακα τού πύργου! Αύτος μόνο θά είνε σέ θέσι νά μού δωση πολύτιμες πληροφορίες... "Ω! θσο κι' άγριος κι' άν είνε, θά κατορθώσω νά λύσω τή γλώσσα του. Θά τόν άπειλήσω!

— Είμαι βέβαιος ότι με τίς άπειλές δέν θά κατορθώσετε τίποτε...

— Τότε τί με συμβουλεύετε σείς νά κάνω;

— Ο Βλαιρώ σκέφτηκε λίγο κι' έπειτα άπάντησε.

— Θά ήταν πραγματικά κρίμα νά κάνετε ένα τόσο μακρυνό ταξίδι χωρίς άποτέλεσμα... Θά σᾶς βοηθήσω θσος έγω μπορδ...

— "Α, κύριε...

— Είνε περιττόν νά μ' εύχαριστήσετε... Κάθε άνθρωπος έχει ύποχρέωσι νά βοηθή τούς όμοίους του... Ακούστε: δ φύλακας τού πύργου έχει ένα έλαττωμα: τού άρεσει νά πίνη... Δέν έχει όμως πάντα χρήματα γιά ν' άγοραζη τά πιοτά πού λατρεύει... "Ετσι, ο μόνος τρόπος με τόν δποίο μπορεί νά τόν κάνη κανείς νά μιλήση, είνε νά τού δώση χρήματα γιά νά τ' άγοράση...

— Εχετε δίκηο... Θά τού θάλω διακόσια - τριακόσια φράγκα στό χέρι...

— "Ωραία! Πρέπει θσος νά τόν δώ έγω πρώτα και νά τόν προετοιμάσω νά σᾶς δεχτή... Θά ίδω τίς διαθέσεις του κι' άν μού φανή εύκολος θά σᾶς είδοποιήσω άμεσως. Πού θά σᾶς θρώ;

— Δέν έρω άκόμα...

— Σκοπεύετε βέβαια νά μείνετε στό ξενοδοχείο;

— Μάλιστα.

— Τότε, έπειδή ένα μόνο ξενοδοχείο ύπαρχει στό χωριό, θά σᾶς θρώ εύκολα. "Άλλα με συγχωρήτε, δέν μού είπατε τό άνομά σας...

— Ο ξένος έθγαλε άπο τήν τσέπη του τό πορτοφόλι του και τό άνοιξε.

— Ο Βλαιρώ έρριξε μέσα ένα άδιάκριτο χλέμμα κ' είδε μερικά τραπεζογραμμάτια και διάφορα έγγραφα.

— "Ιεριφημά!" σκέφτηκε.

— "Ωραίο κι' αύτό! είπεν δ ξένος. Ξέχασα τά μπιλιέττα μου... Όνομάζομαι Κάρολος Σεθρύ, κύριε...

— Κι' έγω Κάρολος Κορνεφέρ... Άλλα νά, φτάνουμε στήν Βερζεβίλ, άπ' όπου θά ξεκινήσουμε γιά νά πάμε με τά πόδια στό Βλαινκούρ. Εύτυχώς που έπαψε ή θροχή...

— Πόσο άπέχει άπ' τήν Βερζεβίλ τό Βλαινκούρ;

— Τρία τέταρτα τής ώρας άν πάμε άπο τά έλατα, άπο ένα δρόμο που έρω έγω.

Μετά δέκα λεπτά έφταναν στήν Βερζεβίλ. "Η ώρα ήταν δέκα περίπου, όταν οι τέσσερες ταξιδιώτες κατέθηκαν άπο τό λεωφορείο. Ο Κάρολος Σεθρύ πήρε με τό ένα χέρι τόν ταξιδιωτικό του σάκκο, πρόσφερε τό άλλο στή Ζελιμά κι' άκολούθησε τόν Βλαιρώ, δ άποιος θά τούς χρησίμευε ώς δηγόρδι.

(Ακολουθεῖ)



— Η σύζυγος: Τό καπέλλο μου δεν σ' άρεσει; Τό ίδιο μού κάνει!... "Έχω γούστο κι' έσύ δέν έχεις!

— Ο σύζυγος: Αύτο είν' άληθεια... Απόδειξ δ γάμος μας!