

Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΗ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ...

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑΣ ΑΔΑΜ

• Ο φιλελληνισμός της. Πώς διαβαζόμενος προφήτευσε τὸ φιλολογικό της μέλλον. Πώς ύποχρέωνε τὸν κόσμο. • Η περιφρόνησί της προς τὰ παράσημα κτλ. κτλ.

MΙΑ μεγάλη Γαλλίς συγγραφεύς, καὶ μεγάλη φίλη τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ, πέθανε τὴν προπερασμένη ἔθετο μάρτιος σὲ ἡλικία ἑκατὸν καὶ πλέον ἑτῶν (!) σ' ἕνα ὀμορφό πύργο τῆς Προβηγκίας, ὃπου ζοῦσε πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἀποτραβηγμένη, μακριὰ ἀπὸ κάθε κίνησι, κοντὰ στὴν κόρη τῆς.

Ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ ἀφιερώθηκε ἀπὸ τὴν νεότητά της στὴ φιλολογία καὶ στὴ δημοσιογραφία, ἔδεικνε τὸ περίφημο περιοδικό «Νέα Ἐπιθεώρησις» καὶ συνεργαζόταν τακτικώτατα στὶς μεγαλύτερες γαλλικὲς ἐφημερίδες.

Ὑπῆρξε μιὰ μεγάλη καὶ θερμὴ πατριῶτις, ὅπως ἐπίσης ὑπῆρξε μεγάλη φιλέλλην. Ὑπεστήριξε πάντοτε τὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων καὶ πολλὲς φορὲς τὰ διαπνεόμενα ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο φιλελληνισμὸς ἄρθρα τῆς εἶχαν μεγάλη ἀπήχησι στοὺς πολιτικοὺς κύκλους τῆς Γαλλίας.

Ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ συνεδέετο φιλικώτατα μὲ τοὺς μεγαλύτερους συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς της, τὸν Μωπασσάν, τὸν Φλωμπέρ, τὸν Δωδὲ, τοὺς ἀδελφοὺς Γκονκούρ κτλ. καὶ ἡ κατοικία τῆς ἦταν πραγματικὸ μουσεῖο ἀπὸ ἐνθύμια τῶν πεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν.

Ἐπὶ τῇ εὔκαιρίᾳ τοῦ θανάτου τῆς δημοσιεύουμε παρακάτω τὰ πιὸ χαρακτηριστικά τῆς ἀνέκδοτα:

“Οταν τῆς ἀνήγγειλαν τὸ θάνατο τοῦ Γκύ ντε Μωπασσάν, τὸν ὁποῖο ἐλάττευε, ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ σωριάστηκε σὲ μιὰ πολυθρόνα λιπόθυμη.

Οταν τέλος συνήλθε, εἶπε κλειδοντας:

— Ἀσφαλῶς δὲν θὰ λυπόμουν περισσότερο ἢ μοῦ ἀνήγγειλαν τὸ θάνατο τῆς κόρης μου.

Ἀπὸ ἐκείνη δὲ τὴν ἡμέρα, εἶχε πάντα κρεμασμένο στὴν κρεβατοκάμαρή της ἔνα πορτραΐτο τοῦ μεγάλου διηγηματογράφου.

* * *

“Οταν κάποτε τὴν ρώτησαν τί ἀγαποῦσε περισσότερο στὸν κόσμο, ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ ἀπάντησε:

— Τὴν κόρη μου, τὴ Γαλλία καὶ τὴν Ἑλλάδα!

Καὶ μιὰ ἄλλη φορὰ ποὺ τὴ ρώτησαν τί θὰ ἔκανε ἢν οἱ Γερμανοὶ κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1870 ὑποδούλων τὴ Γαλλία, ἀπάντησε:

— Θ' αὐτοκτονοῦσα!

* * *

Ο πρῶτος δὲ πόπος προφήτευσε στὴν Ἰουλιέττα Ἀδάμ δὲ τι θὰ διαπρέψῃ ὡς συγγραφεύς, ἥταν δὲ περίφημος Γάλλος ποιητὴς πατριωτικῶν τραγουδιῶν Βερανζέρος.

— Αφοσιωθῆτε στὴ φιλολογία, τῆς εἶπε ὅταν ἐκείνη ἥταν ἀκόμα δεκαοχτώ χρόνων. Ἐγὼ σᾶς ἐγγυῶμαι δὲ τι θὰ διαπρέψετε ὡς συγγραφεύς.

Ἐπίσης τὴν ἴδια προφητεία τῆς εἶχε κάνει κι ὁ διάσημος Γάλλος μάντης Ἐγμόν, δὲ ἴδιος δὲ πόπος εἶχε προφητεύσει λεπτομερῶς στὸ Ναπολέοντα τὸν Γ' ὅλες τὶς συμφορές ποὺ θὰ χτυποῦσαν τὴ Γαλλία ἐξ αἰτίας του καὶ τὸ οἰκτρὸ τέλος τῆς Αὐτοκρατορίας του.

Ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ ἄλλωστε εἶχε μεγάλη μανία νὰ πηγαίνῃ νὰ συμβουλεύεται κάθε εἰδους μάγους. “Οταν μάλιστα οἱ φίλοι τῆς τῆς ἔλεγαν πὼς αὐτὴ, μία γυναικα ἀνωτέρα, πίστευε σὲ τέτοια πράγματα, ἐκείνη τοὺς ἀπαντοῦσε:

— Τί τὰ θέλετε; Εἶνε φυσικό μου νὰ τὰ πιστεύω... Ἐξ ἀλλού δισες προφητεῖες μοῦ ἔκαναν ὡς τώρα οἱ διάφοροι μάντεις, πραγματοποιήθηκαν ὅλες!...

* * *

Ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ συνήθιζε νὰ λέη συχνά:

— Γιὰ νὰ γίνῃ κανεὶς φίλος μου, πρέπει νὰ μοῦ ζητήσῃ μιὰ ἐκδούλευσι ἢ μιὰ συμβουλή.

Καὶ πραγματικὰ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες φροντίδες τῆς ἦταν νὰ ύποχρεώνη διαφόρους γνωστούς καὶ ἀγνωστούς τῆς, τοὺς διποιούς ἔκανε κατόπιν φίλους τῆς.

Κάποιο θράδυ ἡ Ἀδάμ, σ' ἔνα δεῖπνο, στὸ σπίτι τοῦ Ἀλφόνσου Δωδὲ, ἔλεγε:

— Ἐγὼ ἔχω ἑκατὸν φίλους... Δὲν εἶνε καὶ πολλοί, ἔ;... Τὶ τὰ θέλετε. Ἀγαπῶ καὶ κάνω φίλους μου τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μὲ κάνουν νὰ φροντίζω γι' αὐτούς... Αὐτὴ εἶνε ἡ ζωὴ μου. Νοιωθώ τὴν ἀνάγκη νὰ ύποχρεώνω τὸν κόσμο... Εἶνε κι' αὐτὸς ισως μιὰ ἐκδήλωσις τῆς ἐνεργητικότητός μου...

Ἡ ἀγάπη τῆς Ἰουλιέττας Ἀδάμ πρὸς τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν τόση, ώστε εἶπε κάποτε:

— “Ἐ, λοιπόν, ναί!... Εἶμαι εἰδωλολάτρις!... Εἶμαι εἰδωλολάτρις ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὴν ὀμορφιά, πρὸς τὸ φῶς, πρὸς τὸν ἡλιο, πρὸς τὴν Ἑλλάδα!



Τὸ μῖσος τῆς Ἰουλιέττας Ἀδάμ κατὰ τῶν νικητῶν τῆς πατρίδος τῆς Γερμανῶν ἦταν τόσο, ώστε δὲ Βίσμαρκ, διαθέσαντας τὰ πύρινα ἄρθρα τῆς ἐναντίον του, ἔλεγε:

— Πότε θ' ἀπαλλαγῶ ἀπ' τὴ γυναικα αὐτῆ;

Καὶ ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ, τὴν διποία οἱ Γάλλοι εἶχαν ἐπονομάσει «Γιαγιά τῆς πατρίδος», τοῦ ἀπάντησε:

— “Οταν θὰ μᾶς ξαναδώσης τὴν Ἀλσατία καὶ τὴ Λωρραίνη!...”

“Οταν πρὸ πολλῶν ἔτῶν ἔγινε μεγάλη συζήτησις στὸν γαλλικὸ τύπο γιὰ τὸ δι τι μιὰ μεγάλη πατριῶτις σὰν τὴν Ἰουλιέττα Ἀδάμ δὲν εἶχε παρασημοφορηθῆ ἀκόμα ἀπὸ τὴ γαλλικὴ κυθέρωνται, ἐκείνη δήλωσε περήφανα τὰ ἔξης:

— Τί μ' ἐνδιαφέρουν τὰ παράσημα; Αρνήθηκα στὸν κόμητα ντὲ Λιπέστ τὸ σταυρὸ τῆς Αὐστρίας, ἀρνήθηκα στὸν κόμητα Ἰγνάτιεφ τὸ σταυρὸ τῆς Ρωσίας, στὸ συνταγματάρχη Μπερζέρ τὸ μεγαλύτερο παράσημο τῆς Τουρκίας, τὸ δι ποῖο θὰ μοῦ ἔδιναν ὅπὸ τὸν δρο νὰ παύσω τὶς ἐπιθέσεις μου ἐναντίον τοῦ Ἀθεούλ Χαμήτ. Αρνήθηκα ἀκόμη τὸ σταυρὸ τῆς Ἰταλίας, τὴν διποία τόσο ἀγαπῶ. “Ἐχω μόνο στὸ συρτάρι μου ἔνα ἐλληνικὸ παράσημο... Δὲν μπόρεσα ν' ἀρνηθῶ αὐτὸ τὸ παράσημο ποὺ μοῦ τὸ ἔδινε ἔνας μικρὸς λαός Βασανισμένος... Μὰ κάθε ἀλλο παράσημο τὸ ἀρνήθηκα καὶ θὰ τ' ἀρνηθῶ πάντοτε...

Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ Ἰουλιέττα Ἀδάμ κουρασμένη πειά ςπὸ τὴ ζωὴ, ἔλεγε:

— “Ω! Βαρέθηκα πειά νὰ ζῶ... Εἶδα τόσα! “Ολοι δισούς ἀγαποῦσα, πέθαναν. Γιατί, ἀλλοίμονο, νὰ ζῶ ἔγω ἀκόμη;

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ

Τὸ καλύτερο δῶρο ποὺ δόθηκε στοὺς ἀνθρώπους ὑστερα ἀπ' τὴ σοφία, εἶνε ἡ φιλία.

Λὰ Ροσφουκώ

Τὸ μόνο τριαντάφυλλο στὸν κόσμο ποὺ δὲν ἔχει ἀγκάθια εἶνε ἡ φιλία.

Δνὶς ντὲ Σκυντερὶ

‘Η φιλία μοιάζει μὲ τ' ἀειθαλῆ ἐκείνα δέντρα ποὺ ἔχουνε πάντα καὶ λουλούδια καὶ καρπούς.

Β. ντὲ Σαίν Πιέρ