

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ “ΘΗΡΙΟΥ,,

(“Αρθρον τοῦ διασήμου ιστορικοῦ Ζάν—Μπερνάρ”)

ΔΕΝ ύπηρξε ίσως στὴν ιστορία ἄνθρωπος πιὸ αἰσθηματικὸς, πιὸ τρυφερὸς στὴν αἰσθηματική του ζωὴ ἀπὸ τὸν τρομερὸ ἀρχηγὸ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως Μαξιμιλιανὸ Ροβεσπιέρο, τὸν ἄνθρωπο δηλαδὴ ποὺ ἔστελνε κατὰ χιλιάδες τὰ θύματα στὸ δήμιο, τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ὅπως τὸν παρουσιάζουν τὰ ἔργα του, δὲν ἔκλεινε οὔτε ἵχνος εὐαίσθησίας μέσα του.

Καὶ δῆμος ὁ φοβερὸς αὐτὸς ἄνθρωπος, ποὺ ὠνομάστηκε ἀπὸ τὴν ιστορία «Ἀδέκαστος», ύπηρξε ἔνα πολὺ φοβιτσιαρικό παιδάκι, κατόπιν ἔνας δειλὸς καὶ συνεσταλμένος ἔφθειρος κι’ ἐπειτα ἔνας πολὺ τρυφερὸς νέος. “Οταν ἦταν παιδὶ, εἶχε τὴ μανία ν’ ἀνατρέψῃ μεταξοσκώληκες καὶ νὰ πηγαίνῃ κάθε φορὰ ποὺ ἦταν ἔορτὴ ὅμορφες λαμπάδες στὸ ἄγαλμα τῆς Παναγίας τῆς Μητροπόλεως τοῦ Ἀρράς, ὅπου κατοικοῦσε. Τὸ μεγάλο του πάθος δῆμος ἦταν νὰ κολλάῃ εἰκόνες καὶ χαλκομανίες σὲ μεγάλες κόλλες χαρτιοῦ κι’ ἔνοιωθε τὴν πιὸ μεγάλη εὐχαρίστησι νὰ τὶς δείχνῃ στοὺς φίλους του.

Το καλοκαίρι, κατὰ τὶς διακοπές, ἀνέτρεφε περιστέρια, τὰ ὅποια περιέβαλλε μὲ τὶς μεγαλύτερες φροντίδες.

“Ἡ ἀδελφὴ του Σαρλόττα γράφει σχετικῶς στὰ «Ἀπομνημονεύματά» της:

«Ἡ μεγαλύτερη ἀδελφὴ μου κι’ ἔγὼ ἐπιθυμούσαμε νὰ μᾶς χαρίσῃ ἐν’ ἀπὸ τ’ ἀγαπημένα του περιστέρια καὶ τοῦ κάναμε γι’ αὐτὸ τὶς θερμότερες παρακλήσεις. Ἐκεῖνος δῆμος ἀρνιόταν ἐπὶ πολὺ καιρὸ, ἀπὸ φόβο μήπως δὲν τὸ περιποιόμαστε ἀρκετά. Μιὰ μέρα τέλος ὑποχώρησε στὶς παρακλήσεις μας καὶ μᾶς ἔδωσε ἔνα ὀραῖο περιστέρι. Ἡ ἀδελφὴ μου κι’ ἔγὼ κατενθουσιαστήκαμε τότε, μὰ δὲ Μαξιμιλιανὸς μᾶς ἔθαλε νὰ τοῦ ὑποσχεθοῦμε ὅτι θὰ φροντίζαμε νὰ μὴ λείπῃ ποτὲ τίποτε ἀπὸ τὸ περιστέρι. Τοῦ τὸ ὥρκιστήκαμε χίλιες φορὲς καὶ κρατήσαμε τὸ λόγο μας ἐπὶ μερικές ήμέρες. Μὰ μιὰ νύχτα ἔχασαμε τὸ περιστέρι στὸν κῆπο καὶ, κατὰ τὰ μεσάνυχτα, ἔσπασε μιὰ δυνατὴ θύελλα ποὺ τὸ σκότωσε. Μόλις τὸ ἔμαθε αὐτὸ δὲ Μαξιμιλιανὸς, ἀρχισε νὰ χύνῃ θερμὰ δάκρυα. Τάσσαλε κατόπιν μαζύ μας, μᾶς εἶπε ἀσπλαχνες, σκληρὲς καὶ ὠρκίστηκε νὰ μὴ μᾶς ἐμπιστευθῇ ποτὲ πειά κανένα ἀπὸ τ’ ἀγαπημένα του περιστέρια!»

Τὶς ἀντιθεσὶς μεταξὺ τοῦ εὐαίσθητου παιδιοῦ ποὺ ἔχουν δάκρυα γιὰ ἔνα περιστέρι καὶ τοῦ τρομεροῦ ἀρχιεπαναστάτου, γιὰ τὸν ὅποιον τὴν ἄνθρωπινη ζωὴ δὲν εἶχε καμιαὶ σημασία!

* * *

“Ο νεαρὸς Μαξιμιλιανὸς ἦταν τόσο εὔσε-
θης, ώστε ὁ ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρράς τὸν συμπαθοῦσε ἰδιαιτέ-
ρως καὶ τοῦ ἔξασφάλισε τὶς σπουδές του δωρεάν στὸ περί-
φημο λύκειο τοῦ Μεγάλου Λουδοβίκου.

“Ως μαθητὴς, δὲ Ροβεσπιέρος ύπηρξε πολὺ τακτικὸς, πολὺ ἐπιμελῆς, καὶ συγκατελέγετο πάντοτε μεταξὺ τῶν πρώτων τῆς τάξεως του.

“Οταν ὁ ἀγαθὸς Βασιλεὺς Λουδοβίκος 16ος — δὲ ἴδιος τὸν ὅποιον ἀργότερα δὲ Ροβεσπιέρος ἔστειλε στὴ λαιμητόμο — ἐπεσκέφθη τὸ λύκειο τοῦ Μεγάλου Λουδοβίκου, δὲ οὐράς Μαξιμιλιανὸς τὸν προσεφώνησε λατινιστὶ, σὲ στίχους μεταξὺ τῶν ὅποιων ἦσαν καὶ οἱ ἔξῆς:

Χαῖρε, μεγάλε Βασιληᾶ
τῆς χώρας μας ἐλπίδα,
νὰ ζήσης χρόνια πάμπολλα
γιὰ νὰ γενῇ ἡ πατρίδα
ἐπτυχισμένη καὶ τρανὴ
ἴνδοντι καὶ μεγάλη.
«Ζήτω!» λοιπὸν μὲ μιὰ φωνὴ
ἄς ποῦμε δλ’ οἱ Γάλλοι.

* * *

“Οταν δὲ πατέρας τοῦ Ροβεσπιέρου πέθανε καὶ ἡ οἰκογένειά του ἔμεινε χωρὶς πόρους, δὲ Μαξιμιλιανὸς δὲ ὅποιος σπούδαζε τότε νομικὰ στὸ Παρίσι, ἀρχισε νὰ ἔργαζεται τὴν

νύχτα, κάνοντας ἀντίγραφα, κι’ δῆσα χρήματα ἔθγαζε ἔτοι τὰ ἔστελνε στοὺς δικούς του.

Στὸ Παρίσι, δὲ νεαρὸς φοιτητὴς δὲν εἶχε καθόλου περιπέτειες. Ἡταν σοθαρός καὶ ταχτικὸς κι’ ἔξ ἄλλου διέθετε πολὺ λίγα χρήματα γιὰ νὰ διασκεδάζῃ. Ἡ μόνη του διασκέδασης ἦταν νὰ γράφῃ στίχους, στίχους κοινοὺς δῆμως καὶ ἀτελεῖς στὴ μορφὴ τους. Τοῦ ἄρεσε νὰ πηγαίνῃ στὸ θέατρο καὶ ἡ διάσημος ἡθοποιὸς τῆς ἐποχῆς δεσποινὶς Ντιγκαζόν, ἢ ὅποια ἦταν ὠραιοτάτη, δὲν τὸν ἄφησε ἀσυγκίνητο. Τῆς ἔστειλε μάλιστα μερικούς ἐρωτικούς στίχους, μὰ ἡ καλλιτέχνις ποὺ βρισκόταν τότε σ’ δλη τῆς τὴ δόξα, οὕτε καταδέχτηκε κἀν ν’ ἀπαντήσῃ στὸ νεαρὸ καὶ φτωχὸ φοιτητή.

“Οταν ξαναγύρισε στὸ Ἀρράς γιὰ νὰ ἔξασκήσῃ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου, τὸν ἐσκλάψωσαν τὰ κάλλη κάποιας δεσποινίδος Ντεαί. Τὴν ἀγάπησε θερμά, μὰ, δειλός, καθὼς ἦταν πάντοτε, δὲν ἐτόλμησε νὰ τῆς ἔξομολογηθῇ τὸ αἰσθητικό του. Τὸ ἄφησε πάλι νὰ ξεσπάσῃ σὲ μετρίους στίχους, τῶν ὅποιαν ἴδου ἔνα ύπόδειγμα:

Εἰσ’ ὀραῖα... Δέν στὸ λέει
τάθε μέρα δὲ καθρέφτης;
Νὲν κυττᾶς τὸν κόσμον δλο
ποὺ τὰ κάλλη σου θαυμάζει;
Μὰ μὴ δείχνης περηφάνεια
ποὺ σὲ κάνει νὰ ζεπέφτης...
Μόνο δὲ μετριοφροσύνη
σὲ μιὰν ὅμορφη ταιριάζει...

* * *

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἔδιναν τὸ χειμῶνα στὰ ἀστικὰ σπίτια τοῦ Ἀρράς χοροὺς καὶ συγκεντρώσεις, στὶς ὅποιες συναντιόντουσαν ἡ καλές οἰκογένειες τῆς πόλεως. Ὁ Μαξιμιλιανὸς ποὺ ἦταν πρώτης τάξεως χορευτὴς, εὔχαριστιόταν ἔξαιρετικὰ νὰ πηγαίνῃ σ’ αὐτούς. Μιὰ σύγχρονός του, γράφοντας σχετικῶς, τὸν παρουσιάζει ὡς ἔξαιρετικὰ κοσμικό, κομψεύδμενο καὶ περιποιητικὸ πρὸς τὶς δεσποινίδες, γιὰ τὶς ὅποιες ἦταν «δὲ ποτικώτερος καθαλλιέρος».

Μὰ ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ζωὴ τοῦ Ἀρράς τὸν ἀπέσπασε ἡ πολιτικὴ, μὲ τὴν ὅποια ἀρχισε ν’ ἀνακατεύεται καὶ ἡ ὅποια τὸν ἀνάγκασε νὰ πάῃ στὸ Παρίσι.

Στὸ Παρίσι ἔμαθε τὸ θάνατο τῆς δεσποινίδος Ντεαί, δὲ ὅποιος τὸν συνέτριψε κυριολεκτικῶς. «Ἐκανε δυδ δλόκληρες μέρες νὰ φάνη γράφει ἡ ἀδελφὴ του. Μοῦ ἔστειλε τότε ἔνα γράμμα, τὸ ὅποιο δὲν διαβαζόταν γιατὶ τὰ δάκρυα του ἔχαν χυθῆ ἀφθονα ἐπάνω κι’ ἔκαναν τὴ μελάνη ν’ ἀ-

* * *

“Ο Ροβεσπιέρος στὶς κοσμικὲς συγκεντρώσεις τοῦ Ἀρράς τραγουδοῦσε διάφορα τραγουδάκια τῆς μόδας καὶ εἶχε φωνὴ πολὺ ἀρμονική.

Ἐπίσης ἀπήγγελε ποιήματά του καὶ, μολονότι ἦσαν πολὺ μέτρια, ἡ ἀπαγγελία του ἦταν τόσο καλή, ώστε τὰ ἔξωράϊζε.

Μὰ ἡ πολιτικὴ τὸν παρέσυρε ἔξαφνα ἀπ’ δλ’ αὐτά.

Κι’ ἀπὸ ἐκείνη τὴν ήμέρα, δὲ Μαξιμιλιανὸς ἔγινε ὀγγνώριστος.

Δὲν ἦταν πειά δὲ εὐαίσθητος, δὲ οὐράς καὶ λεπτός νέος. Εἶχε γίνει δὲ ο τρομερός, δὲ ἀπάνθρωπος, δὲ ἀδέκαστος Ροβεσπιέρος.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι μοιάζουν μὲ τὸν δεῖτο. “Οσο περισσότερο ἀνεβαίνουν, τόσο λιγώτερο γίνονται δρατοὶ καὶ τιμωροῦνται γιὰ τὸ μεγαλεῖο των μὲ τὴν μόνωσι τῆς ψυχῆς των.

* * *

Τὰ ὀραῖα τοπία προξενοῦν κάποτε στὴν ψυχὴ τὴν ἴδια ἐντύπωσι τὴν ὅποιαν καὶ ἔνα καλὸ δοξάρι ἐπάνω στὸ βιολί. Δημιουργοῦν τρελλά συναισθήματα, μεγαλώνουν τὴ χαρὰ καὶ ἐλαφρώνουν τὴ δυστυχία.