

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΜ ΣΤΑΜ.



(Συνέχεια ἀπό τὸ προηγούμενο)

“Η Δροσοῦλα δὲν ἔμίλησε. Ἐπῆγε καὶ κάθησε σιωπηλὴ σ’ ἔνα λιθαράκι τῆς αὐλῆς, στὸ ὅποιο πάντοτε συνήθιζε νὰ κάθεται καὶ εἶχε τόσο ἀγαπήσει... Καθὼς εἶχε γυαλίσει ἔδω καὶ μαυρίσει τὸ λιθάρι παρακάτω, ἀπὸ τὸ καθημερινὸ τὸ κάθισμα, ἐπῆρε ἔνα σχῆμα κεφαλιοῦ, θαρρεῖς, ποὺ ἐπάνω του ξεχώριζε μύτη καὶ μάτια ἡ Δροσοῦλα... Καὶ μὲ τὸ λιθάρι ἐκεῖνο συνδέθηκε ἀρκετά καὶ τόσο, ποὺ μιὰ φορά ποὺ ἔπεσεν δὲ κόπανος ἐπάνω του κι’ ἐκτύπησε μὲ φόρα, ἡ Δροσοῦλα ἔσκυψε καὶ τὸ χάϊδεψε ψυθυρίζοντας:

— Θά πόνεσε τὸ μαῦρο...

Εἶχε μιὰ μεγάλη, ἀγγελική, καρδιά, γεμάτη ἀγάπη γιὰ δλους, καὶ ἔμψυχα καὶ ἄψυχα, ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν κυρά της καὶ γιὰ τὸν ἀφεντικό της, ποὺ τόσο τὴν ἐτυραννοῦσαν... Σήμερα τὶς ἔτρωγε καὶ αὔριο λησμονοῦσε, κυττῶντας μὲ τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον τὶς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ...

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἥσαν τὰ πράγματα, ὅταν τῆς ρίχτηκε δ Γούλης.

“Η Δροσοῦλα τὰ χάδια του καὶ τὰ καλά του λόγια, στὴν ἀρχὴ, δὲν τὰ παρεξήγησε.

— Γραμματισμένο παιδί εἶνε, ἔλεγε, θά διαφέρῃ ἀπὸ τοὺς γονιούς του.

‘Ἄλλα δὲν ἔνα μεσημέρι, ποὺ δὲν ἀναλύγωναν ἀπὸ τὴ ζέστη κι’ αὐτὴ, μουσικίδι ἀπὸ τῶν πανιῶν τὸ ξέθγαλμα, ἀνέβαινε σιγά-σιγά τὴ σκάλα, λαχανιασμένη ἀπὸ τὴ δουλειά, δ Γούλης τὴν πλησίασε καὶ τῆς εἶπε:

— Δροσοῦλα, νὰ σου πῶ στ’ αὐτή...

Καὶ καθὼς ἀθῶα πλησίασεν ἐκείνη, δ Γούλης τὴν ἀγκάλιασε καὶ τὴ φίλησε ρουφηχτά, μ’ ἔνα θερμό, καυτό, φιλί, σὰν νὰ τὸ ρούφηξε ἀπὸ μέσα ἀπὸ ὅλο τῆς τὸ εἶναι.

“Η Δροσοῦλα ἐκατάλαβε πειὰ καὶ ταραγμένη τὸν ἔσπρωξε πέρα μὲ τὰ χέρια τῆς.

— Θά τὸ πῶ στὴν κυρά μου... Κάθησε καλά... Ντροπή σου, κοτζάμ ἀντρας! τὸν φοθέρισε.

— Καὶ τί θὰ καταλάβης; τῆς εἶπεν δ Γούλης, λιγώνοντας τὰ μάτια του. Μιὰ φορά ἀγάπησα κι’ ἔγω. Τὴν κακία σου θὰ δείξεις.

* * *

Μιὰ φορά κι’ ἔγινε ἡ ἀρχὴ, ἡ ἐπιθέσεις δὲν σταμάτησαν καθόλου. Ἡ δροφανὴ ἀντιστεκόταν καὶ μιὰ μέρα, μὴ βαστῶντας πειὰ, ἔτρεξε στὴν κυρά της, κόκκινη, ἀναμμένη ἀπὸ τὴν πάλη, καὶ τῆς φώναξε:

— Νὰ σου πῶ, κυρία!... Θὰ τὸν μαζέψης, σὲ περικαλῶ, τὸ Γούλη σου;

— Γιατί; ρώτησεν ἐκείνη.

— Νὰ, δὲν μ’ ἀφήνει νὰ σταθῶ. Στὸ κατώι πάω, ἔρχεται καὶ μὲ πειράζει. Στὴν κουζίνα στέκομαι, ἀπάνω μου ἀπλώνει. Στὴν αὐλὴ πάω, κοντά μου ἔρχεται, σὰν τὸ σκυλί. Θὰ τὸν μαζέψης, σὲ περικαλῶ, κυρία;

‘Η Ρουφουλίνα ἀγρίεψε.

— ‘Ακοῦς τὴ δρομα, τὴν «πεῖθα καὶ τὴ δεῖξα»!... ‘Ακοῦς νὰ πῇ γιὰ τὸ παιδί μου τέτοια πράματα. Καὶ πῶς τὸν πέρασες δρομα, πανούκλα, τὸ Γούλη μου; Σὰν τὰ μούτρα σου καὶ σὰν τὴ μάνα σου; Λυσσοκόψιδο! Θὰ μᾶς θράγαλης τέτοιες ἀτιμίες στὸ σπίτι μας! Γρήγορα ξεκουμπήσου νὰ μὴ σὲ δοῦν τὰ ματια μου... Πῶς τὸ πέρασες τὸ παιδί μου μουρή;

Πῶς τὸ πέρασε τὸ παιδί της; Αὐτὴ δὲν τὸ πέρασε τίποτε. Αὐτὸς δὲν τὴν ἄφηνε νὰ σταθῇ πουθενά, νὰ κάνῃ τὴ δουλειά της. Τώρα μάλιστα, ποὺ τοῦ Γούλη ἡ μητέρα οὕτε ἤθελε ν’ ἀκούσῃ τὰ παράπονά της, ἡ Δροσοῦλα, ἔνοιωσε μιὰν ἐρήμωσιν ν’ ἀπλώνεται γύρω της, ἔνα χάος χωρίς τέλος, μέσα στὸ διοῖο μονάχη αὐτὴ καὶ σκοτεινή ἐδέρνονταν ἀπὸ τὴν τύχη, σὰν καλαμιά στὸν κάμπο.

— “Αχ, γιατί νὰ μὴν ἔχω κι’ ἔγω, θεούλη μου, ἔναν ἀνθρωπο δικό μου; ἀναστέναζε.

Τὸν πατέρα της, τὸ Μαραθιά, μόλις τὸν θυμότανε, μὲ τὸ ἀθῶο τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου πρόσωπο. Κι’ ἀπ’ τὴ μανούλα της, ἡ τελευταία τραγικὴ τῆς τρέλλας της ἐντύπωσις τῆς εἶχε μείνει στὸ μυαλό της. Ἡ νοικοκυρές τῆς λέγανε πώς ήταν εύκατάστατη κι’ αὐτὴ μιὰ φορά μὲ σπίτια, μὲ χωρά-

φια, μὰ δ πόλεμος κι’ δ Ρούφουλας τῆς κάψανε κάθε καλδ καὶ τῆς σκορπίσανε σὰν στάχτη κάθε εύτυχία.

— Καὶ τώρα τὸ παιδί του θέλει νὰ μὲ κάνῃ ἀτιμη! σκεφτόταν. Θεέ μου, πῶς τὸ ἀνέχεσαι, Σὺ ποὺ ἀπὸ ψηλὰ ὅλα τὰ βλέπεις...

Καὶ τώρα ἔνοιωσε πῶς ἔχει τὴν ἀνάγκη ἐνὸς «ἀποκουμπιοῦ», ἐνὸς ποὺ νὰ τὴν πονῇ καὶ νὰ τὴν ἀγαπάῃ, ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ νὰ φροντίζῃ γι’ αὐτὴν καὶ νὰ τὴν προστατεύῃ... Μὰ ποιὸν, ποὺ εἶνε τόσο κακός ὁ κόσμος καὶ τόσο ἀτιμος, μπαμπέσης;

— “Αχ, πατερούλη μου, ἔθγα ἀπὸ τὸ μαῦρο χῶμα νὰ μὲ Ιδῆς!...

Εἶχε μεγαλώσει πειὰ, εἶχε πήξει τὸ μυαλό της κι’ ἐτρόμαζε πολὺ γιὰ τὸ μέλλον της... Καμμιὰ ἐλπίδα ἀπὸ πουθενὰ δὲν γλυκοχάραζε, κανένα γι’ αὐτὴν λιμάνι. Τί θὰ γινόταν; Νὰ παντρευτῇ; Προΐκα δὲν εἶχε οὔτε λεπτό. ‘Απ’ ό, τι φορεῖ κλέφτη δὲ φοβάται, κι’ δ Ρούφουλας μισθό δὲν τῆς δίνει... ‘Αφοῦ καὶ τὸ ψωμὶ ποὺ τρώει τὸ μελετάνε... Καὶ σήμερα οἱ ἀνδρες θέλουνε λεπτά... παράδεις. Δὲν ἔχτιμον τὴ γυναῖκα σήμερα... «Τὰ ἃ σ π ρ α πρόβατα παντρεύουν τὰ μαῦρα κούτσουρα», ποὺ λέει κ’ ἡ παροιμία. ‘Εκεὶ δοῦλα, σκλάβα τῶν Ρουφουλάριών θὰ γέρναγε. Καὶ δημως ἥθελε νὰ ζήσῃ. Εἶχε κι’ αὐτὴ δικαιώματα στὴ ζωὴ, ήταν ἀνθρωπος μὲ αἰσθήσεις... “Ως πότε θάτρωγε τῶν ξένων τὶς δρῶμες μὲ τὴ χοῦφτα; Γιατὶ νὰ γεννηθῇ τόσο ἀτυχη αὐτή; Τὶ ἔφταιξε στὸν κόσμο, νὰ κλείσῃ, νὰ ρημάξῃ τὸ σπιτάκι της, καὶ νὰ χαθοῦν οἱ ἀνθρωποί της; Τώρα, καθὼς κατάτησε, τὶ τὴν θέλει τὴ ζωὴ; ”Ετοι τῆς ἔρχεται νὰ πάρῃ τῶν ματιῶν της καὶ νὰ φύγῃ, νὰ φύγῃ, νὰ πάη νὰ πέσῃ σὰν τὴ μανούλα της στὴ θάλασσα νὰ πνιγῇ. Νὰ φύγῃ, νὰ πάη νὰ χαθῇ, ἔκει ποὺ χάθηκε δ ἀδελφός της... Νὰ μὴν ἀκούσῃ γι’ αὐτή... Κι’ αὐτὴ νὰ μὴν ἀκούσῃ γιὰ κανένα...

Κι’ ἀναλυνόταν σὲ δάκρυα θερμά, ποὺ τρέχαν στὰ κόκκινά της μάγουλα καὶ χτυπούσε δ καρδούλα της σὰν τὸ πουλάκι δυνατά, κι’ ἐκλείδωνε τὶς πόρτες κάθε δράδυ, γιὰ νὰ μὴν ἔρθῃ δ Γούλης τὰ μεσάνυχτα, κρυφά, καὶ τὴν εύρη πάνω στὸν ύπνο...

‘Αλλά ἔνα δράδυ ποὺ δ Ρούφουλας ἐδίψασε κι’ ἔθγηκε νὰ πῆ νερδ, κ’ εἶδε τὴν πόρτα κλειδωμένη, τὴ σκυλόθριστε:

— Τὴ ἐκλειδώθηκες μουρή; Νὰ μὴ σὲ κλέψουν; Νὰ μὴ σου πάρουν τὴ δρωμοποδιά σου;

‘Απὸ τότε δὲν ξανακλειδώθηκε δ Γούλης. Μὴ ἔχοντας πουθενὰ καταφύγιο, ἀπὸ κανέναν προστασία, διαρυεστημένη, ἀπαυδημένη, ἔγκαταλείφθηκε στὴν τύχη πειὰ καὶ στὸ θέο.

— “Ας γίνη ό, τι γίνη. ‘Εγώ κορμὶ χαμένο είμαι ἔτοι κι’ ἀλλοιώς.

Τώρα δὲν ἀντιστεκόταν μὲ δύναμι στοῦ Γούλη τὶς ἐπιθέσεις... Μαζευότανε μόνον καὶ τὸν ἄφηνε νὰ κάνῃ ό, τι θέλει, στενάζοντας σιγά μ’ ἔναν παρατεταμένο στεναγμό:

— ‘Απὸ τὸ θεό νὰ τοῦρη!...

— Βρέ, ἔγω σ’ ἀγαπάω!... τῆς ἔλεγεν ἔκεινος. Δὲν θλεπεῖς ποὺ ζουρλάθηκα γιὰ σένα;... ‘Εγώ μπορῶ νὰ σὲ πάρω καὶ γυναῖκα μου.

Τὸ τελευταίο, ἀν καὶ δὲν τὸ πίστεψε δ Γούλη τις ἐπιθέσεις. Κάτι μέσα της τὴν γλύκανε.

— Μήπως καὶ μ’ ἀγαπάει στ’ ἀλήθεια; σκέφτηκε.

‘Εξ ἀλλου αὐτὴ δ καλωσύνη τοῦ Γούλη σ’ αὐτὴν, αὐτὴν, ποὺ ποτὲ της δὲν ἄκουσε ἀπὸ κανένα γλυκειὰ κουθέντα, ποὺ ποτὲ δὲν εἶδε χάιδι καὶ λόγια τρυφερά, ποὺ ήταν ἔρημη καὶ περιφρονημένη, δ συγκατάθασις, λέμε, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ἐνὸς ἀφεντικοῦ, τὴν κλόνισε πολὺ μέσα στὴν ψυχὴ της κι’ ἀρχισε νὰ παίρνη τὸ Γούλη μὲ μάτι καλδ, ὡς τὸν μόνο ποὺ τὴν πόνεσε, τὸν μόνο ποὺ τῆς εἶπε δυό καλά λογάκια.

— ‘Επὶ τέλους ό, τι γίνη δς γίνη, εἶπε μέσα της. Δὲν μ’ ἀφήσουν νὰ χαθῶ. “Αν δὲν τραπούν τὸν κόσμο, τὸ θέο πάντως θὰ τὸν φοβήθοιν.

Μιὰ νύχτα δ Γούλης μπῆκε διόρυσθα στὸ δωμάτιο της... ‘Η Δροσοῦλα κοιμότανε. Κι’ ὅταν ξύπνησε καὶ συνήρθε ήταν πειὰ ἀργά!...

‘Ο Γούλης, καθὼς ἔλεγε, δὲν εἶχε τίποτε νὰ φοβηθῇ ἔκει

πέρα. Ποιδς θά τολμοῦσε νά μιλήση σ' αύτόν; Πλούσιος καὶ Ισχυρός, δπως ήταν, μὲ «μέσα δυνατά», μὲ ἀστυνόμους καὶ ύπαλλήλους στὶς διαταγές του, «έλυνε κι' ἔδενε» καὶ λόγο σὲ κανέναν δὲν εἶχε γιὰ νά δώση.

Τὸν μόνο ποὺ λιγο φοβότανε, ήταν δ. Τάκης, ἕνας φοιτητὴς τῆς Νομικῆς, πέντε-έξη χρόνια μεγαλύτερός του, ποὺ ήταν ὁ κακός δαίμονας κι' αὐτοῦ καὶ τοῦ πατέρα του.

Αὐτὸς ὅμως ἐσπούδαζε στὴν Ἀθήνα, τὸν περισσότερο καὶ ρέλειπε ἀπὸ τὸ χωριό κι' ὅταν ἐρχόταν, ἀπορροφιόταν μὲ τὰ σύννεφα, τοὺς ἀφροὺς τῆς θάλασσας καὶ τὰ λουλούδια, καὶ μόλις τοῦ δινότανε καιρός γιὰ νά σκεφθῆ τοὺς Ρουφούλαιους.

Μά ὅταν τοὺς σκεφτότανε, τοὺς ἔτρωγε τὸ μαῦρο φεῖδι.

Ήταν παιδὶ παληᾶς, μεγάλης οἰκογενείας, ποὺ ξέπεσε. Ἐπὶ τουρκοκρατίας ήσαν ἀρχόντοι στὸ χωριό, κατζαμπασῆδες τῶν ραγιάδων, ύποστηρικτὲς ἀπ' τὸ ἀρθανίτικο τὸ σκυλοῦλοι καὶ τὸ ταρτάρικο τὸ ἴππικό, ποὺ ἔμπαινε μὲ τὰ μεταξωτὰ μπενίσια ἄγριο καὶ μεγαλοπρεπὲς, σείοντας τὶς χαῖτες καὶ τὶς μεγάλες φοῦντες, τὶς μεταξωτές, σὰν θάλασσα φουρτουνιασμένη τοὺς ἀφρούς της. Στὴν Ἐπανάστασι ἔδωκε σὲ αἷμα καὶ σὲ ώμορφιά. "Ἄλλοι σκοτωθῆκαν στοῦ Μεσολογγιοῦ τὴν "Ἐξοδο, καὶ μάλιστα δυὸ ἀδέρφια, δυὸ ἀγγελούδια ἀρραβωνιασμένα, ἄλλοι κρεμαστῆκαν σ' ἔνα πλατάνι τῆς Λαμίας κι' ἀπάνου στὸν "Ολυμπο ἀκόμα τραγούδιον τὸ ἀρματωλοῦ τοῦ Λύγκου, τοῦ προγονοῦ τὸ τραγούδι... Πολλὲς ἀπ' τὶς ώμορφες τὶς γυναῖκες των τὶς ἀρπαξαν οἱ Τοῦρκοι στὰ χαρέμια τους καὶ ἀκριθὰ τὶς πλήρωσαν γιὰ νά τὶς ἐλευθερώσουν.

Κι' ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἔφυγαν κι' ἥρθανε οἱ "Ελληνες στὴν ἔρημωμένη χώρα, αὐτὴ βρέθηκε ἡ μόνη ἐλληνικὴ οἰκογένεια στὸ χωριό, πλούσια ἀκόμη, μὲ κτήματα ἀπέραντα καὶ σπίτια σὰν «σαράϊα».

Τὰ παιδιά, ὅμως, ποὺ γεννήθηκαν στὰ καλὰ τῆς λευτεριᾶς τὰ χρόνια καὶ βρῆκαν ἀφθονο τὸ βιός καὶ τὴ ζωὴ φθηνὴ τότε κι' εύτυχισμένη, δὲν κύτταζαν γιὰ τίποτα. Ριχτῆκαν στὶς διασκέδασεις, γλέντια καθημερινά, μεθύσια καὶ σπασίματα, πανηγύρια, χαρὲς καὶ φέστες. Ξένος φτωχὸς ἡ μεγάλος κι' ἐπίσημος, δὲν θὰ περνοῦσεν ἀπὸ κεῖ, χωρὶς νά βρῆ στὸ σπίτι τους φιλοξενεία. Καὶ τὰ φαγιά ποὺ ἔτρωγαν, ήσαν μολδύγημα στὸ χωριό, στὸν κόδμο τῶν δρεινῶν κι' ἡμιαγρίων πολεμιτῶν, ποὺ δὲν εἶχαν δῆ ποτέ τους κοινωνία καὶ δὲν ἐγνώριζαν καθόλου ἀπὸ ἀνθρώπων.

Τὰ γλέντια τους ήταν μυθικὰ κι' ἀκόμα θυμοῦνται ἔκει πέρα τὸν πιὸ μεγάλο ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, ποὺ σὰν μεθοῦσε γέμιζε μὲ χαρτονομίσματα τὸ κουμποῦ του καὶ πυροβολοῦσε στὸν ἀέρα.

"Ἐπειτα παντρευτῆκαν δλοι καὶ πήρανε φτωχὲς κι' ώμορφες γυναῖκες, σὰν σεβνταλῆδες ποὺ ήσανε. Μιὰ μάλιστα, μιὰ φτωχὴ ἀπὸ τὴ Χιό, ποὺ τῆς ἐπαναστάσεως δ στρόβιλος τὴν πέταξε φτωχιά, δίχως πουκάμισο, στὰ Βουνὰ αὐτὰ τῆς Ρούμελης, τὴν πήρε δικρότερος ἀπὸ τοὺς ἀδερφούς κι' ἔκαμε τέτοιους γάμους, ποὺ χρόνια ἔκει πέρα τοὺς θυμόντουσαν..."

— Νά τύχη μιὰ φορά!... Ἐλεγαν δλοι. Τὴν πῆρε γυμνὴ καὶ τὴν ἐθούτηξε στὸ χρυσόφι.

Μά καὶ ἡ ώμορφιά τῆς ὅμως ήταν ώμορφιά ποὺ ἔκαιγε. "Οσες φορὲς περνοῦσεν ἀπὸ τὸ δρόμο ψηλή, καμαρωτὴ, ροδοκόκκινη, περήφανη σὰν βασίλισσα, δλοι χωρὶς νά τὸ θέλουν, σηκωνόγτουσαν στὲ πέρασμά της.

Μ' ὅλην ώστόσο τὴν σπατάλη αὐτὴ, τὸ περιουσία ποὺ δλοένα κατατρωγότανε, χωρὶς κανεὶς νά τὴν ἀνανεώνῃ, δὲν σωνότανε. Τὴν βρῆκανε μεγάλη τὰ παιδιά τους, ποὺ, ὅπως γεννήθηκαν στὴν εύμάρεια καὶ στὸ όρχοντιλῆκι, μιμηθῆκαν τοὺς πατέρες τους. Τὰ τραπέζια τους συμπόσια σωστὰ, τὰ γλέντια τους πολυήμερα καὶ δλοιθδόμαδα καὶ ἡ «ρηγγύνες» νά κολλοῦν στὸ μέτωπο τοῦ γύφτου, σὰν νιφάδες χιονιοῦ σὲ χωριάτικη καπότα...

Στὸ κρασὶ προστεθῆκανε τώρα τὰ χαρ-

τιά καὶ ἡ γυναῖκες...

Πρόοδος καμμιά, σπουδὴ οὕτε ίδεα, δινάπτυξις οὕτε σταλιά.

— Τὶ δάναγκη ἔχουνε. "Αστέρευτα εἶνε τὰ μαῦρα!.. Ἀλλὰ δὲν ἥσανε ἀστέρευτα...

Ἐκάνανε παιδιά, κορίτσια, θέλαν παντρειά, τὰ καλοπάτρεψαν, τὰ προίκισαν πλούσια καὶ πάλι νοικοκυραῖοι πρῶτοι ήσαν. Ἀπὸ τὴν τρίτη αὐτὴ γενιὰ βγῆκε κι' δ. Τάκης, ἔγγονος τῆς ώμορφης Χιώτισσας, ἀπὸ πατέρα πολὺ δάπτυγμένο ποὺ ἥρθε ζένος καὶ παντρεύτηκε ἔκει.

Τὰ πρώτα χρόνια ποὺ δ. Τάκης γεννήθηκε, ἡ εύμάρεια καὶ ἡ εύτυχία ἦσαν στὴν οἰκογένεια ἀκόμα. Κατόπιν ὅμως, δ ἀσωτος βίος τῶν θείων του, ἔφερε σιγά-σιγά κάποια κατάπτωσι οἰκονομικὴ καὶ τέλος ἥπα μεγάλη θυσία τοῦ πατέρα του, γιὰ νὰ σώσῃ τὸ θεῖο σου, τὸν ἀδελφὸ τῆς μητέρας του ἀπὸ ἀτίμωσι, ἔνεκα μεγαλου χρέους χαρτοπαικτικοῦ, ἔδημοιούργησε τὸ πρώτο κατρακύλισμα... Γιὰ νὰ συμπληρωθῇ τὸ μεγάλο χάος ποὺ ἀνοίχτηκεν ἔτσι, ἔχρειάστηκαν δάνεια... Καὶ τώρα μπῆκαν στὸ χορὸ οἱ τοκογλύφοι καὶ ἡ Τράπεζα. Τὰ κτήματα καὶ τὰ σπίτια, μεγάλα σπίτια πατρογονικά παιρνόντουσαν γιὰ ἔνα κομμάτι ψωμιοῦ... Καὶ στὴν καταστροφὴ αὐτὴ καὶ τὸν φαρμακωμένο ξεπεσμὸ, δ κόσμος ἔχαιρε κακοῦσε, κόσμος κουτός καὶ ταπεινὸς, ἔτομος νὰ σκύψῃ καὶ νὰ προσκυνήσῃ τὸν μεγάλο, πρόθυμος νὰ χορέψῃ, μεθυσμένος ἀπὸ χαρά, στὰ ἐρεπία μιᾶς οἰκογενείας ήσχυρῆς ποὺ κατέρρευσε καὶ τώρα ἔχει πέσει, μιᾶς οἰκογενείας ποὺ κανέναν δὲν ἔθλαψε καὶ δι τι εἶχε τάφαγε μαζὺ μ' αὐτοὺς τοὺς μικρανθρώπους...

Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μεγάλωσε κι' δ. Τάκης κι' ἀρχισε νὰ νοιώθῃ τὴ θέσι τους βαθειά, βαθειά μὰ καὶ φαρμακωμένα. Είχε μιὰν ἀνάπτυξι ἔχαιρετικὴ καὶ μιὰ μόρφωσι σπάνια γιὰ παιδὶ χωριοῦ. Μιὰ βιβλιοθήκη τοῦ πατέρα του τοῦ δνοιεῖ τὰ μάτια, κι' ἀπὸ μικρὸ παιδάκι εἶχε τέτοια μανία στὸ διά-

βασμα, ποὺ πολλὲς φορὲς ἔπαιρνε τὰ ἀπὸ ἐφημερίδες ἔξωφυλλα τῶν βιβλίων τῶν συμμαθητῶν του γιὰ νὰ διαβάζῃ...

Τὸ χυδαῖο περιβάλλον τοῦ χωριοῦ, ποὺ δὲν ἔπιανε ποτὲ ἔντυπο στὰ χέρια του καὶ μέσα στὰ σπίτια του, ἀκόμα καὶ τὰ πλουσιώτερα, δὲν βρισκότανε οὕτε ἔνα βιβλίο, θλέποντας τὴ φιλομάθεια τοῦ μικροῦ ἀρχισε νὰ τὸν κοροΐδεύῃ:

— Τὶ τὶς κάνεις μωρὲ τὶς φυλλάδες; Θὰ τὶς βράσης νὰ τὶς φᾶς;

Αὐτὸς δὲν ἀπαντοῦσε. Σώπαινε, ἐλεεινολογῶντας μέσα του τὴν κατάστασι καὶ ενοιωθε τὴν ψυχὴ του βαρειά ἀπὸ λύπη, γιατὶ βρέθηκε μέσα σὲ τέτοια ζῶα.

— Μουρέ... δάσκαλος θὰ γίνης καὶ φορώνεσαι βιβλία;

— Ως κι' αὐτὸς δ σχολάρχης του τὸν ἔδειρε μιὰ φορὰ, γιατὶ τὸν εἶδε νὰ διαβάζῃ ἐφημερίδα.

— Τὶ είσαι σύ; Εἰρηνοδίκης είσαι, ταμίας είσαι ἢ ἔφορας, καὶ θέλεις ἐφημερίδα;

— Ετσι συνήθισε κι' αὐτὸς νὰ κρύθῃ ἀπὸ τὸν ὄχλο τὶς σκέψεις του καὶ νὰ συχαίνεται τοὺς πατριῶτες του.

Η ἀποστροφὴ αὐτὴ δὲν ἔργησε νὰ μεταβληθῇ σὲ περιφρόνησι τελεία. "Οταν πειά ήρθεν δ. μαῦρος ξεπεσμὸς κι' ἔχαρηκεν δλος δ μοχθηρὸς κόσμος κι' εἰρωνευόντουσαν στὴν ἀγορὰ τὴν πρώτη τους καλοπέρασι καὶ τὴ σημερινὴ τους στενοχώρια, δ. Τάκης δὲν εἶχε πειά μάτια γιὰ νὰ δῆ κανένα. "Ἐπειτα τὸν βρῆκαν τὰ μεγάλα δυστυχήματα. Ο πατέρας του ἔσκασε ἀπὸ τὸ κακό του, μὴ μπορῶντας ν' ἀνθέξῃ στὴ συμφορὰ, καὶ τὸν θυμάται ποὺ ἔνα πρωὶ τὸν πέρασαν κίτρυνο, μέσα στοὺς βόμβους τῆς ἀνθέξης καὶ τὸ χρυσὸ φῶς τοῦ ἥλιου, μὲ μεγαλοπρεπη πομπὴ, γιὰ νὰ τὸν θάψουνε.

Οι τοκογλύφοι ρίχτηκαν σὰν τὰ κοράκια στὴν περιουσία του καὶ εἶδε τὴν μητέρα του, μιὰ καλομαθημένη νοικοκυρά, νὰ βγαίνη μοναχή της — αὐτὴ ποὺ δὲν ἔθγαίνε ποτὲ, παρὰ γιὰ ἐπισκέψεις — νὰ σηκώνεται πρωτηπρωτη μαύρη καὶ τυλιγμένη σὲ πλατειά μαντήλα καὶ νὰ πηγαίνη στὰ κτήματα, ποὺ μετνανε μὲ δίχως νοικοκύρη...

(Ακολουθεῖ)



Η κ. Ρουφουλίνα εἶχε σχέσεις δλο καὶ μὲ ἀριστοκρατία.