

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Η ΖΩΗ ΜΟΥ

(Η μοναδική αύτοβιογραφία τοῦ μεγάλου γόητος τῆς όθόνης Γκάρυ Κούπερ)

ΠΟΛΛΟΙ δημοσιογράφοι είχαν τὴν καλωσύνη νὰ γράψουν ἔνα σωρὸ δημορφα λόγια γιὰ μένα. Τοὺς εὔχαριστῶ γιὰ τὴν προθυμία μὲ τὴν ὁποῖα ἔσπευσαν νὰ πληροφορήσουν τὸ κοινό μου γιὰ κάθε τὶ ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ἰδιωτικὴ μου ζωὴν. "Εχω μάλιστα φυλάξει προσεχτικὰ ὅλ' αὐτὰ τ' ἄρθρα τους καὶ πολλὲς φορὲς τὰ διαβάζω ὅταν μοῦ περισσεύη καιρός. Τότε συμβαίνει μέσα μου μιὰ τρομαχτικὴ ἀλλαγὴ καὶ δὲν ἀναγνωρίζω πειὰ τὸν ἑαυτό μου. Μοιάζω σὰν ἔκεινο τὸν δυστυχῆ ποὺ ἀποφάσισαν νὰ τὸν τρελάνουν οἱ γνωστοὶ του καὶ νὰ τὸν κάνουν νὰ πιστέψῃ ὅτι εἶνε αὐτοκράτωρ! Τοῦ ἐπιτρέπουν τὰ πάντα, τὸν κολακεύουν, τοῦ μιλοῦν μὲ σεβασμὸ καὶ διακηρύττουν σ' ὅλο τὸν κόσμο τὴ δόξα του. "Ε, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ μένα. Ἀπὸ τὰ πολλὰ θυμιάματα καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ θαυμασμοῦ τὰ ἔχω χαμένα. Κοντεύω νὰ πιστέψω δὲ, μὰ τὴν ἀλήθεια, τὰ λόγια τοῦ Γάλλου ρεπόρτερ Ρενέ Ντάλιους, ὃ δοποῖος ἔγραφε στὸ περιοδικό του γιὰ μένα:

«...Ἐφεται ἀπὸ τὴν μιστηριώδη ἔρημο, φέροντας μᾶζυ τοῦ τὴ δύναμι καὶ τὴ μεγαλοπρέπεια τῶν λεονταριῶν. Εἶνε σπολισμένος μ' ὅμορφα λουλούδια κι' ἔχει στὸ πρόσωπό του τὴ μαγικὴ κι' ἐκυρικὴ χάρι τοῦ Ἀπόλλωνος. Ή γυναικεῖς τὸν λατρεύονταν. Οἱ ἀνδρες τὸν κυττοῦν μὲ φόβο, μὰ ὑπερηφανεύονται γι' αὐτόν. Ή ζωὴ του εἶνε ἔνας δρόμος στρωμένος μὲ ἀνθη. Τὰ πόδια του πατοῦν στὸ μαγικὸ χαλὶ τῶν «Χιλίων καὶ μιᾶς νυκτός». "Ο, τι ἐπιθυμήσῃ τὸ ἀποκτᾶ. "Ο, τι ὀνειρευθῇ τὸ ἔχει. Εἶνε ὑψηλός, λεπτός καὶ εὐκίνητος. Μὰ ἡ δύναμι του εἶνε τρομαχτική. 'Ο Γκάρυ Κούπερ εἶνε ἔνα παιδὶ τῆς ἔρημου μὲ σκληρὴ καρδιά. Τρεῖς διάσημες βεντέτες ἔχουν χύσει πικρὰ δάκρυα γι' αὐτόν. "Ἐνυψαν, δῆτας ἡ γρυσαλλίδες, τὶς φτερούγες των στὴ φωτιὰ τοῦ ἔρωτός ὡν. Ποιεὶς εἶνε αὐτές; 'Η Κλάρα Μπάου, ἡ "Ἐβελίν Μπράντ καὶ ἡ Λοῦπε Βελέζ. 'Ο Γκάρυ Κούπερ εἶνε πιὸ γοητευτικὸς ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ροβίλφο Βαλεντίνο. Εἶνε ὁ γόης τοῦ 1936!»

Εὐχαριστῶ τὸν κ. Ντάλιους. Μὰ τὰ πράγματα δυστυχῶς δὲν εἶνε ἔτσι δῆτας τὰ παρουσίασαν ὥς σήμερα. Αὐτὸ ἀλλωστε μ' ἀνάγκασε νὰ πιάσω τὴν πέννα καὶ νὰ γράψω τὴ βιογραφία μου. "Ετοι δὲν θὰ εἶνε εὔκολο στὸν καθένα νὰ γράψῃ μιὰ φορὰ δῆτι γεννήθηκα σ' ἔνα μαγικὸ παλάτι κι' ἀλλοτε μέσα σ' ἔνα ἐφιαλτικὸ ἀσύλο ἀλητῶν. "Ἄς μὲ συγχωρήσουν γι' αὐτὴ τὴν ἀπόφασί μου. Μὰ ἔπερπε νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια ἔστω κι' ἀν αὐτὴ ἀπογοητεύσῃ πολλὲς θαυμάστριές μου. 'Ακοῦστε λοιπὸν τὴν ιστορία μου. 'Ελπίζω δὲ δῆτι δὲν θὰ ξεπέσω στὴ συνείδησί σας:

Γεννήθηκα στὴν 'Ελένα, στὴν περιφέρεια τῆς Μοντάνα, τὸ 1901 μέσα σ' ἔνα πλούσιο «ράντσο», χαμένο ἐκατὸ χιλιόμετρα μακρυά ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ. Τὸ πραγματικὸ μου ὄνομα εἶνε Γκάρυ Φράνκ καὶ πατέρας μου ἦταν διάσημος γιὰ τὴν αὐτηρότητά του δικαστής Ούτλλιαμ Φράνκ. 'Ομολογῶ δὲ δῆτι αὐτὸν τὸν «κύριο» δὲν εἶχα ποτὲ τὴν τιμὴ νὰ τὸν γνωρίσω. Διαρκῶς ἦταν ἀπησχολημένος μὲ τὶς ὑποθέσεις του καὶ μᾶς εἶχε ξεχάσει ἐμένα καὶ τὴ μητέρα μου σ' ἔκεινο τὸ πλούσιο ύποστατικό. "Ετοι κι' ἔγω μεγάλωσα μ' ὅλη τὴν ἐλευθερία ἔνὸς ἀγριμοῦ. Πάλευα μὲ τοὺς ὑπηρέτες, ἔπαιζα μὲ τὰ ἀλογα καὶ τοὺς χοίρους καὶ ἔρριχνα κρασὶ στὶς ποτίστρες τῶν πουλερικῶν γιὰ νὰ τὰ μεθάω καὶ νὰ τὰ βλέπω νὰ κάνουν τρέλλες. "Εχετε δῆτι σας μεθυσμένο κόκορα; Σᾶς βεβαιῶ δῆτι δὲν υπάρχει πιὸ μεγάλη διασκέδασις.

Αὐτές δημοσιεύονται στὴν περιφέρεια τῆς Μοντάνα, τὸ 1901 μέσα σ' ἔνα πλούσιο «ράντσο», χαμένο ἐκατὸ χιλιόμετρα μακρυά ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ. Τὸ πραγματικὸ μου ὄνομα εἶνε Γκάρυ Φράνκ καὶ πατέρας μου ἦταν διάσημος γιὰ τὴν αὐτηρότητά του δικαστής Ούτλλιαμ Φράνκ. 'Ομολογῶ δὲ δῆτι αὐτὸν τὸν «κύριο» δὲν εἶχα ποτὲ τὴν τιμὴ νὰ τὸν γνωρίσω. Διαρκῶς ἦταν ἀπησχολημένος μὲ τὶς ὑποθέσεις του καὶ μᾶς εἶχε ξεχάσει ἐμένα καὶ τὴ μητέρα μου σ' ἔκεινο τὸ πλούσιο ύποστατικό. "Ετοι κι' ἔγω μεγάλωσα μ' ὅλη τὴν ἐλευθερία ἔνὸς ἀγριμοῦ. Πάλευα μὲ τοὺς ὑπηρέτες, ἔπαιζα μὲ τὰ ἀλογα καὶ τοὺς χοίρους καὶ ἔρριχνα κρασὶ στὶς ποτίστρες τῶν πουλερικῶν γιὰ νὰ τὰ μεθάω καὶ νὰ τὰ βλέπω νὰ κάνουν τρέλλες. "Εχετε δῆτι σας μεθυσμένο κόκορα; Σᾶς βεβαιῶ δῆτι δὲν υπάρχει πιὸ μεγάλη διασκέδασις.

Αὐτές δημοσιεύονται στὴν περιφέρεια τῆς Μοντάνα, τὸ 1901 μέσα σ' ἔνα πλούσιο «ράντσο», χαμένο ἐκατὸ χιλιόμετρα μακρυά ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ. Τὸ πραγματικὸ μου ὄνομα εἶνε Γκάρυ Φράνκ καὶ πατέρας μου ἦταν διάσημος γιὰ τὴν αὐτηρότητά του δικαστής Ούτλλιαμ Φράνκ. 'Ομολογῶ δὲ δῆτι αὐτὸν τὸν «κύριο» δὲν εἶχα ποτὲ τὴν τιμὴ νὰ τὸν γνωρίσω. Διαρκῶς ἦταν ἀπησχολημένος μὲ τὶς ὑποθέσεις του καὶ μᾶς εἶχε ξεχάσει ἐμένα καὶ τὴ μητέρα μου σ' ἔκεινο τὸ πλούσιο ύποστατικό. "Ετοι κι' ἔγω μεγάλωσα μ' ὅλη τὴν ἐλευθερία ἔνὸς ἀγριμοῦ. Πάλευα μὲ τοὺς ὑπηρέτες, ἔπαιζα μὲ τὰ ἀλογα καὶ τοὺς χοίρους καὶ ἔρριχνα κρασὶ στὶς ποτίστρες τῶν πουλερικῶν γιὰ νὰ τὰ μεθάω καὶ νὰ τὰ βλέπω νὰ κάνουν τρέλλες. "Εχετε δῆτι σας μεθυσμένο κόκορα; Σᾶς βεβαιῶ δῆτι δὲν υπάρχει πιὸ μεγάλη διασκέδασις.

καμουτσίκι. Τ' ἄκουγα νὰ σφυρίζῃ στὸν ἀέρα, νὰ κάνῃ στράκες καὶ νὰ κολλάῃ στὸ σῶμα μου σὰν πυρωμένο σίδερο. Τότε ἔσφιγγα τὸ δόντια μου καὶ προσπαθοῦσα νὰ μὴ ξεφωνίζω. Δὲν ἥθελα νὰ τοὺς δείξω ὅτι πονῶ. Κι' ἔτσι στὸ τέλος ἀναγκαζόντουσαν νὰ μὲ παρατήσουν γιατὶ μὲ νόμιζαν ἀνασθητο. Πόσο εἶχαν λάθος! Μόλις μ' ἄφηναν, ἔτρεχα μακρυά ἀπὸ τὴν ἔπαυλι, κυλιόμουν σὰν γάιδαρος στὸ γρασίδι καὶ οὐρλιαζα ἀπὸ τὸ πεῖσμα μου. 'Εκεῖνο τὸν καιρὸ εἶχα μονάχα ἔνα δύνειρο: Νὰ μεγαλώσω μιὰ ὥρα ἀρχίτερα, νὰ πάψω νὰ τρώω ξύλο καὶ νὰ μπορῶ νὰ καθαλλάω σὰν τὸν ἐπιστάτη μας τ' ἄγρια ἀλογα. "Ήθελα νὰ γίνω ἔνα ἔνδοξο κάουμπού ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπετε σεῖς καμμιὰ φορὰ στὸν κινηματογράφο...

Σὲ ἡλικία δεκατεσσάρων χρόνων ἔκανα τὴν πρώτη τέτοια ἀνοησία μου. 'Ανέθηκα κρυφά σ' ἔνα ἀλογο, πρὶν ἀκόμη ημερώση. Μὰ αὐτὸ ἄρχισε νὰ τρέχῃ σὰν δαιμονισμένο, νὰ χλιμιντρίζῃ καὶ νὰ κλωτσάῃ σὰν νὰ εἶχε τρελαθῆ. "Ήθελε νὰ μὲ ρίξῃ κάτω. Αὐτὴ ἡ τρελλὴ «κούρσα» μου κράτησε πολὺ ὥρα. 'Εγὼ εἶχα χάσει τὴ συναίσθησι τοῦ κινδύνου. Γαντζωμένος στὸ λαιμὸ τοῦ ἀλόγου, προσπαθοῦσα νὰ λισσοροπήσω, ἔνω ἔνοιωθα ὅτι λίγο ἀκόμη καὶ θὰ μοῦ ἔβγαινε ἡ ψυχή.

Τέλος τὸ ἀλογο ἡμέρεψε. "Επαψε νὰ κλωτσάῃ καὶ γύρισε ἡσυχα στὸ ύποστατικό. Αὐτὴ ἦταν ἡ πιὸ δημοφη μέρα τῆς ζωῆς μου, γιατὶ ὅλοι μοῦ κάναν μιὰ ἐνθουσιώδη ύποδοχὴ καὶ μ' ἀνακήρυξαν τὸ πιὸ τολμηρὸ κάουμπού τῆς Μοντάνα. Μετὰ ἔνα χρόνο δημοφη μέρας ὁ πατέρας μου ποὺ εἶχε... καταδεχθῆ τέλος νὰ μὲ γνωρίσῃ, μοῦ δήλωσε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἔγκαταλείψω τὸ «λάσσο» μου καὶ τ' ἄγρια ἀλογα καὶ νὰ πάω στὴν Ἀγγλία.

— Θὰ πᾶς νὰ γίνης ἀνθρωπος, μοῦ εἶπε. Θὰ σπουδάσης νομικά.

Κι' ἔγω βάλθηκα νὰ τὸν εὔχαριστήσω, γιατὶ, μὰ τὴν ἀλήθεια, σεβόμουν πάρα πολὺ τὸν πατέρα μου.

Στὸ Λονδίνο ἔζησα σωστὰ τρία χρόνια. 'Η μέρες μου κυλοῦσαν γεμάτες εύθυμια καὶ θὰ σᾶς δημολογήσω ὅτι ποτὲ δὲν στενοχωρήθηκα ἀπὸ τὴν ἀποπνικτικὴ διμίχλη του! Ζοῦσα μόνον τὴ νύχτα στὰ εὔθυμα κέντρα τοῦ Πικαντίλλου, εἶχα ἔνα πλήθος δημοφερες φίλες καὶ φυσικὰ ἀπερρίφθην μετὰ πολλῶν ἐπαίνων. Γύρισα στοὺς δικούς μου σὰν... φάντες μπαστοῦν! 'Ο πατέρας μου πήγαινε στὰ εύθυμα κέντρα τοῦ Πικαντίλλου, εἶχα ἔνα πλήθος δημοφερες φίλες καὶ φυσικὰ ἀπερρίφθην μετὰ πολλῶν ἐπαίνων. Γύρισα στοὺς δικούς μου σὰν... φάντες μπαστοῦν! 'Ο πατέρας μου πήγαινε στὰ εύθυμα κέντρα τοῦ Πικαντίλλου, εἶχα ἔνα πλήθος δημοφερες φίλες καὶ φυσικὰ ἀπερρίφθην μετὰ πολλῶν ἐπαίνων. Γύρισα στοὺς δικούς μου σὰν... φάντες μπαστοῦν! 'Ο πατέρας μου πήγαινε στὰ εύθυμα κέντρα τοῦ Πικαντίλλου, εἶχα ἔνα πλήθος δημοφερες φίλες καὶ φυσικὰ ἀπερρίφθην μετὰ πολλῶν ἐπαίνων. Γύρισα στοὺς δικούς μου σὰν... φάντες μπαστοῦν!

γε νὰ σκάσῃ ἀπὸ τὸ κακό του, ἵσως δὲ νὰ μ' ἀποκλήρωνε κιόλας δὲν συνέβαινε ἔνα ἀπρόοπτο περιστατικό: "Εν' αὐτοκίνητο ἔπεσε πάνω μου μιὰ μέρα σ' ἔνα δρόμο, μοῦ τσάκισε τὰ πλευρὰ καὶ μ' ἔκανε μιὰ ἀμφορφη μᾶζα. Μὲ μετέφεραν φυσικὰ σ' ἔνα νοσοκομεῖο μὰ δὲν υπῆρχαν παρὰ ἐλάχιστες ἐλπίδες διασώσεως μου. Πάλαιψα μὲ τὸ χάρο τρεῖς μῆνες καὶ τέλος τὸν νίκησα. Βγῆκα ἀπὸ τὸ θεραπευτήριο μιὰν ἀνοιξι. Κι' ἔτσι καθὼς ἔθλεπα γύρω δλα νὰ εἶνε ἀνθισμένα, νόμισα ὅτι ξαναγεννιόμουν. 'Ωστόσο ήμουν τόσο ἀδύνατος, δύστε φοβόμουν μὴ μὲ σωριάση καταγῆς τὸ ἐλαφρὸ φύσημα τοῦ ἀνέμου.

"Αναγκάσθηκα νὰ πάω πάλι στὸ «ράντσο» καὶ νὰ ύποσταθῶ σὲ μιὰ μαρτυρικὴ ἀνάπταυσι. Κόντευα μάλιστα νὰ πιστέψω ὅτι περνοῦσα ξαπλωμένος σ' ὅλη τὴ ζωὴ μου κι' ὅτι διόσμος κ' ή διασκεδάσεις ήσαν πειὰ γιὰ μένα ἔνα μακρυνό δύνειρο. Μὰ εἶχα γερὸ δργανισμὸ καὶ μπόρεσα ν' ἀνθέω. "Ετοι μιὰ μέρα τινάχθηκα μ' ἔνα χαμόγελο ἀπὸ τὴν πολυθρόνα μου, ἀνάπτνευσα βαθειὰ καὶ φώναξα:

— Θέλω νὰ ζήσω!
Κι' ἔζησα πράγματι μιὰ εἰδυλλιακὴ ζωὴ μὲ μιὰ δημοφη
(Συνέχεια στὴ σελίδα 55)

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΠΕΘΑΜΕΝΗΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 41.)

"Αζαφνα μιά φωνή ψιλή-ψιλή θγήκε από τον τάφο μέσα. "Άκουσε νά μουρμουρίζει τ' ονομά του.

— Εισ' άληθεια πεθαμένη; φώναξε τότε. Γιατί νά πεθάνης; Ζωντανή έπρεπε νά με περιμένης. Έγώ περίμενα στο γυρισμό μου νά μου δώσης τής αγαπητής τό φιλί. Τό θέλω! Δός μου το, τό φιλί τής άγαπης σου.

* * *

Στή σιγαλιά τής νύχτας, στὸ χλωμὸ τοῦ φεγγαριοῦ φῶς, ἀνάμεσ' απὸ τοὺς ζύλινους σταυρούς, ἀκούστηκε τότε ἡ ψιλὴ φωνὴ νά λέη:

— "Έγώ πέθανα, σὺ δόμας νά μὴ μὲ λησμονήσης, ἀλλὰ νά παρηγορήθης καὶ νὰ ζῆσῃς. Τό έπιθυμῶ καὶ σὲ παρακαλῶ μὴν ἐπι... νεις. Τής άγαπης τό φιλί δὲν μπορῶ πειά νά σου τό δώσω. Στα δικά σου χείλη, ποὺ ἀπ' ἄνθια εὐωδιάζουν, εἰν' ἡ δροσιά τής ζωῆς, ἐνώ τό στόμα τό δικό μου μυρίζει χῶμα καὶ τά σκουλήκια τό φιλοῦν. Μιά ἄλλη θὰ σου τό δώση τό φιλί, καλέ μου!..."

...Φορῶ πάντα στὸ δάκτυλό μου τό δαχτυλιδάκι ποὺ μοῦ χάρισες, μὰ τό δάκτυλό μου λυώνει δλοένα. Πάρτο καὶ δός το σὲ μιὰν ἄλλη, ἀλλὰ πές της νά παρακαλῇ καὶ γιὰ μένα.

... "Έχει γειά! Πήγαινε κι' ἀφησέ με νά λυώνω στὸ μνῆμα μου, μόνο θυμοῦ νά παρακαλῆς καὶ σὺ γιὰ μένα!"

Ἐκεῖνος ἄκουσ' ἔνα-ένα τα λόγια αὐτὰ, ὅπως τό ξερὸ χῶμα ρουφάει τὶς σταλαματιές τής ψιχάλας. "Υστερα τοῦρθε οὖν τρέλλα, σὰ μανία. Πήρε στὰ χέρια τήν ἀξίνα καὶ σκάφοντας, σκάφοντας, θρήκε σὲ λίγο τήν κάυσα καὶ τήν ξεσκέπασε.

"Η ωχρές τοῦ φεγγαριοῦ ἀχτίδες χύμηκαν καλόβολες κι' ἀπαλές νά χαϊδέψουν τό χλωμό τής πτρόσωπο μὲ τὰ μισολυωμένα χείλη. Μ' ἐκεῖνο τό φῶς ἔλαμψε στὰ χέρια της καὶ τό δαχτυλίδι τ' ἀρραβώνα.

Ἐκεῖνος ἔμπηξε μιὰ φωνή:

— Θέλω νά σὲ φιλήσω! Θέλω νά σὲ φιλήσω! κι' ἔπεισε μέσ' στὸ μνῆμα φιλῶντας την.

Καὶ δέν ξαναζήκει απὸ κεῖ.

Κι' ἔν' ἀηδόνι πήγε καὶ κάθησε στὸ κοντινότερο δέντρο, στὸ πιὸ χαμηλὸ κλαδί, κι' ἀφοῦ ἔθγαλε μιὰ φωνὴ βασταχτή, ψιλή, τρεμουλιαστή, ἀρχίνησε τό κελάϊδημα ποὺ ποτὲ δέν ἀκούστηκε πιὸ λυπητέρο, πιὸ παραπονητικό, πιὸ ἀπαργόρητο.

B. ΒΕΡΣΕΖΙΟ

Η ΖΩΗ ΜΟΥ

(Συνέχεια από τη σελίδα 47)

νέα τῆς Μοντάνα ποὺ ἔγινε κατόπι ἀρραβωνιαστικά μου. "Η γυναικες δόμας ἀγαποῦν, καθὼς ξέρετε, μόνο τοὺς δυνατούς κι' ἀπιστούς ἄνδρες. "Ετοι κ' ἡ Μπέτου μ' ἔγκατέλειψε γιὰ νά παντρευθῇ ἔνα φαρμακοποιὸ, ποὺ κάθε Κυριακή ἔπαιζε ραγκυμπού κ' ἥταν δυνατός σὰν ταῦρος.

Αὐτό τό μάθημα δέν τό λησμόνησα ποτὲ στὴ ζωή μου. Κ' ίσως σ' αὐτό νά ὄφείλω σήμερα τὶς αἰσθηματικὲς ἔπιτυχίες μου... Γιὰ νά παρηγορηθῶ ἐκείνη τήν ἐποχὴν ἔγινα δημοσιογράφος στὸν «Ἐντεπαντάν». Μιά μέρα δόμας τὰ παράτησα καὶ μ' ἔκατὸ δολλάρια στήν τοσέπη ἐπῆγα στὸ Λός Αντζελες. Ἐκεῖ ἔκανα τὸν πλάνοδιο φωτογράφο, τὸν υπαλληλὸ σ' ἔνα πρακτορεῖο δημοσιεύσεων καὶ τέλος προσέληφθην στὰ στούντιο γιὰ νά παίζω τοὺς ρόλους κάου-μπούς.

Οἱ γονεῖς μου νόμιζαν ὅτι εἶχα πεθάνει. "Αλλωστε δέν ήθελα νά τοὺς ζητήσω νά μὲ βοηθήσουν. Εἶχα ἔμπιστοσύνη στὴν τύχη μου. "Ηξερα ὅτι μιὰ μέρα θὰ πετύχω. Καὶ πράγματι, ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὸ καιρὸ μὲ πρόσεξε ὁ σκηνοθέτης Χένρυ Κίνγκ καὶ μοῦ πρότεινε τό δεύτερο ἀνδρικὸ ρόλο σ' ἔργο ποὺ πρωταγωνιστοῦσε ὁ Ρόναλντ Κόλμαγ καὶ ἡ Βίλμα Μπάνκυ. "Υστερα;... "Ε, ύστερα ἥρθε ἡ ἔπιτυχία. "Επαιξα σ' ἔνα σωρὸ ἔργα μὲ τὴν Κλάρα Μπόου, μὲ τὴν Λούπη Βελέζ καὶ ἄλλες. Τό 1930 γύρισα τό «Μορόκκο» κι' ἔγινα ἀπὸ τότε ὁ καλύτερος παρτεναίρ τῆς Μάρλεν Ντήτριχ καὶ φυσικά πρώτος «ἀστέρας» στὸ κινηματογραφικὸ στερέωμα τοῦ Χόλλυγουντ.

Αὐτή είνε ἡ πραγματικὴ βιογραφία μου. "Οσο τώρα γιὰ τοὺς ἔρωτές μου, ἀς μοῦ ἐπιτραπῆ νά μὴ σᾶς μιλήσω γι' αὐτούς. Μπορεῖ νά είμαι σκληρός καὶ ἀκαρδος, μπορεῖ νά θεωρῶ τὸν ἔρωτα μιὰ τρελλή περιπέτεια, ἀλλὰ δέν είμαι ἀδιάκριτος. Γι' αὐτὸ θὰ σᾶς παρακαλέσω νά μὴν ἐπιμείνετε.

ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ

(Συνέχεια από τη σελίδα 53)

στὴν πορτα τὴν κίτρινη βαλίτσα τοῦ Φερνάν. Είχε ζαναγύρισει λοιπόν; Σίγουρα θὰ βρισκόταν στὴν ταβέρνα καὶ θὰ πήγαινε στὸ σπίτι ὅταν θὰ μεθούσε ἐντελῶς. Φώναξε τὴν μητέρα της μὲ δυνατές κραυγές.

— Ξαναζήκεις! τής εἶπε. Εἶν' ἔδω. Εἴμαι βέβαιη πώς ἥρθε νά μᾶς σκοτώσῃ.

— Κρύψου! τὴν ικέτευσε η κυρά Μπαρνιέ. Πήγαινε στῆς γειτόνισσας!

Εἶχαν κυριευθῆ απὸ πραγματικὸ πανικό, μὰ ἡ Ζινέττα δέν ἥθελε ν' ἀφήσῃ μόνη τὴν μητέρα της. "Εκλεισε τὰ παντζούρια, σύρτωσε τὴν πόρτα καὶ πήγε καὶ κάθησε κοντά στὴ φωτιὰ χωρὶς ν' ἀνάψῃ τὴ λάμπα. Η βραδειὰ πέρασε μέσα σὲ μιὰ βαρειά σιωπῆ. Μὰ κανένας δέν φάνηκε.

* * *

Οὕτε τήν ἄλλη μέρα φάνηκε πουθενὰ ὁ Φερνάν.

Οχτώ μέρες πέρασαν κ' ἡ βαλίτσα του ἔξακολουθοῦσε νά μένη ἀκόμα μπροστά στὸ κατώφλι. Η κυρά Μπαρνιέ εἶπε στὴν κόρη της:

— Εἶνε περίεργο. Ο Φερνάν δέν φάνηκε ἀκόμα... Κανένας δέν τὸν εἶδε... Τί λέει, ρίχνουμε μιὰ ματιὰ στὴ βαλίτσα;

Η Ζινέττα πήρε ἀμέσως τὴν βαλίτσα καὶ τὴν ἀνοιξε. Είχε μερικὰ κουρέλια κι' ἔνα φύλλο χαρτὶ κολλημένο απὸ μέσα: "Ηταν μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Φερνάν ποὺ ἔλεγε:

«Ἀποφάσισα νὰ φύγω μὲ μερικοὺς ἄλλους μετανάστες γιὰ τὴν Αφρικὴ — τῆς ἔγωμαφε. Μὰ ἀν πάω ἐκεῖ κάτω θὰ πεθάνω, γιατὶ εἴμαι κιόλας ἀρρωστος. Εκτὸς ἀν θέλησε ἐσὺ νὰ μὲ πάρῃς πάλι κοντά σου. "Ω! ἄλλαξα πολὺ, Ζινέττα μου. Θὰ περιμένω τίν ἀπάντησι σὺ στὸ σταθμό. Θὰ εἴμαι κρυμμένος πιὼν ἀπὸ τοὺς θάμνους γιὰ νὰ μὴ δῆ κανεῖς. Σὲ ίκετεύω, ἔλα. "Αν δέν ἔρθης, θὰ φύγω, σοῦ είλα, γιὰ τὴν Αφρική. Θὰ πάω τὸ τραίνο τῶν ἐντεκα. "Έχω μέρες νὰ φάω. Πέεις στὴ μαμά Μπαρνιέ πώς καὶ τὸ φαΐ τοῦ σκύλου ἀκόμα θὰ μ' εὐχαριστοῦσε. Λοιπὸν, ὡρεβουνάρ, σὲ περιμένω στὸ σταθμό!...»

Οταν ἡ Ζινέττα τελείωσε τὸ διάβασμα αὐτῆς τῆς ἔπιστολῆς καὶ κατάλαβε πῶς ὁ Φερνάν εἶχε φύγει ὁριστικὰ μισοπεθαμένος απὸ τὴν πεῖνα, πλάγιασε στὸ κρεβάτι της, σκέπασε μὲ τὸ σεντόνι τὸ κεφάλι της, ἔφραξε τ' αὐτιά της, μὰ δέν μπόρεσε οὔτε νὰ κοιμηθῇ, οὔτε νὰ ήσυχάσῃ. Κάθε τόσο σηκωνόταν κ' ἥθελε νὰ τρέξῃ στὸ σταθμό. Τής φανύταν πῶς θὰ τὸν εύρισκε ἔκει, ἔκει ὅπου τὴν περίμενε πρὸ δόχτω ήμερῶν. Η μητέρα της τῆς ἔλεγε:

— Μὴ βγαίνεις. "Έχεις πυρετό. Αν δέν εἶχε φύγει, θάρχόταν. Τὸ γράμμα είνε καθαρό. "Αν θέλης νὰ πάω ἔγω στὸ σταθμό, πηγαίνω.

Η Ζινέττα σκεφτόταν καὶ ψιθύριζε:

— Εἶνε πολὺ ἀργά.

Καὶ μολυνότι ἥταν γερή καὶ δυνατή, δ καῦμός της στάθηκε πιὸ γερός καὶ πιὸ δυνατός καὶ τὴν σκότωσε.

Η κυρά Μπαρνιέ, μένοντας μόνη, πέρασε θλιβερὰ γεράματα. Πηγαίνει συχνὰ στὶς γειτόνισσες γιὰ νὰ διώξῃ τὴν πλῆξι της, μὰ φλυαρεῖ καὶ λέει ἀδιάκοπα σ' ὅλον τὸ κόσμο, χωρὶς νὰ παραλείπῃ καμμιὰ λεπτομέρεια, μὲ τὰ ἴδια λόγια, μὲ τὶς ἴδιες χειρονομίες, τὴν ίστορία της κόρης της καὶ τοῦ δυστυχισμένου Φερνάν. Κι' ὅταν φτάνῃ στὸ τέλος, ή φωνή της κόβεται καὶ κλαίει, κλαίει ἀπαρηγόρητα.

Ο ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ!...

(Συνέχεια από τη σελίδα 17)

τοῦ εἶπε γελώντας:

— "Ωλ ράϊτ, Τσάπλυ, όλ ράϊτ!..." "Ησουν θαυμάσιος;

— Οταν δόμας γυρίσαμε στὸ ξενοδοχεῖο, ο Τσάρλυ ήταν δύσθυμος.

— Λοιπόν; μοῦ εἶπε. Δέν θέλεις ἔνα παιδί;

— Μὰ Τσάρλυ, τοῦ εἶπα. Εἴμαι ἀκόμα τόσο νέα!

— Εἴσαι μιὰ ἔγωμιστρια! Φοθάσαι μήπως χαλάσσης τὸ

Τὰ μάτια του είχαν μιὰ ὄγρια ἔκφραση. Έγώ ἀπέφυγα νὰ τοῦ δώσω μιὰ ἀπάντησι. Εκείνος δόμας φώναξε:

— "Απάντησέ μου, λοιπόν! "Απάντησέ μου!...

— Ομολογῶ ὅτι τὸν φοθήθηκα καὶ ξέσπασα σὲ λυγμούς.

— Ο Τσάρλυ μὲ κύτταζε καὶ χαμογελοῦσε θριαμβευτικά.

— Εκείνο τὸ βράδυ ἔφυγα κι' ἐπῆγα στὸ ξενοδοχεῖο ποὺ ἔμενε ἡ μητέρα μου. Τὴν ἄλλη μέρα δ Τσάπλυ ήρθε καὶ μοῦ ζήτησε συγγνώμην. Μὰ ἔμεινε δ ἴδιος: φιλάργυρος, δξύθυμος καὶ νευρασθενής. Γι' αὐτὸ, δταν ἔφυγε γιὰ τ