

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΕΝΤΜΟΝΤ

ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ

ΠΙΣΩ άπ' τὴν πόρτα ἀκούστηκαν δυό φωνές νὰ μιλοῦν χαμηλά. Ἡ μιὰ ἀπὸ αὐτὲς εἶχε ἔναν τέτοιο τόνο πυρακλητικό, ποὺ καὶ χωρὶς ν' ἀκούσῃ κανεῖς τὰ λόγια μποροῦσε νὰ καταλάβῃ τί ἔλεγε. Ἡ νοσοκόμος σηκώθηκε καὶ ἔκαμε νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ δωμάτιο, ἀλλὰ ἡ κ. Βουτώ, μὲ τὸ χέρι, τὴν συμβούλεψε νὰ μείνῃ κοντά στὸν ἄρρωστο. Ὁ Φίλιππος Βουτώ ἀνέπνεε δύσκολα καὶ, ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρό, ἀφῆνε νὰ ξεφεύγῃ κάποιο μουρμουρητὸ ἀπὸ τὸ στόμα του ποὺ ἔμοιαζε μὲ ἀναστεναγμὸ καὶ μὲ θρῆνο.

Στὸ μικρὸ συλόνι, ἀπὸ τὸ δόποιο ἔθγαινε κανεὶς ἀμέσως στὸν ἀντιθάλαμο, ἡ κ. Βουτώ βρήκε τὴν ὑπρέπεια της ποὺ πῆγε νὰ τῆς μιλήσῃ μᾶς δὲν τολμοῦσε νὰ τῆν ἀνησυχήσῃ. Μιὰ κυρία, εἶπε στὴν κ. Βουτώ, ζητάει νὰ τὴν δεχθῆτε, μιὰ λέξι μόνο θέλει νὰ σᾶς πῆ.

— Σοῦ εἶπε τ' ὄνυμά της;

— Ονομάζεται κ. Χέπφορτ.

Τὸ πρόσωπο τῆς κ. Βουτώ συσπάσθηκε ἐλαφρά. Τὸ ἔνα τῆς χέρι ἀκουμποῦσε πάνω σ' ἔνα μεγάλο γραφεῖο ντυμένο μὲ πετσί. Τὸ χέρι αὐτὸ τρεμούλιασε.

— Καλά, πηγαίνω νὰ τὴν ιδῶ, εἶπε.

Ντράπηκε γιὰ τὸ ἀχτένιστα μαλλιά της, γιὰ τὸ πρόσωπό της τὸ ἀλλοιωμένο ἀπὸ τὴν κούρασι καὶ τὰ ξενύχτια καὶ γιὰ τὰ μελανὰ βλέφαρά της. Ἡταν ἡ πρώτη φορά ποὺ θ' ἀντίκρυζε τὴν πρώτη γυναῖκα τοῦ συζύγου της, ποὺ εἶχε πάρει τώρα ἔναν μηχανικό. Τί εἶχε νὰ τῆς πῆ τὸ τόσον ἐπείγον; Στὴν ταραχὴ ποὺ βρισκόταν καὶ στὸν τρόμο της μὴ χάσῃ τὸν ἄνδρα ποὺ ἀγαποῦσε, φοβήθηκε καμιὰ καινούργια δυστυχία.

Εἶδε μπροστά της, ὅταν μπήκε στὴν αίθουσα ποὺ περίμενε ἡ κ. Χέπφορτ, μιὰ ψηλὴ γυναῖκα, δροσερὴ ἀκόμη, μὲ μαλλιά φαρρά.

— Σ' ας ζητῶ νὰ μὲ συγχωρήσετε, κυρία, ποὺ σᾶς ἐνοχλῶ, εἶπε ἡ κ. Χέπφορτ. Ἀλλὰ δὲν ἡμπορῶ νὰ βαστάξω, δὲν ξέρω τί μοῦ γίνεται ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ εἶδα στὶς ἐφημερίδες πῶς ὁ Φίλιππος ἥταν βαρειά ἄρρωστος. Ὡ! ξέρω, τὸ διάθημά μου θὰ σᾶς φανῆ περίεργο. Ὁ Φίλιππος κι' ἔγω πήραμε διαζύγιο ἔδω κι' ἔφτα χρόνια, μὲ ξέχασε, νόμισα ὅτι τὸν ξέχασα κι' ἔγω. Δὲν ἥμουν δυστυχής. Ἡξερα ὅτι ἥταν εύτυχης... Ἐξαφνα χθὲς διάβασα ὅτι ἔπασχε ἀπὸ περιπνευμονία καὶ ἀναστατώθηκα. Πρὸ δέκα χρόνων κόντεψε νὰ πεθάνῃ πάλι ἀπὸ τὴν ιδιαίτερη καὶ ἥταν πιὸ νέος τότε...

Μέσα στὴν ἀγωνία τους καὶ τὴ λύπη τους ἀπότομα ἡ δυὸ αὐτὲς γυναῖκες ποὺ τὸ πᾶν τὶς χώριζε, αἰσθάνθηκαν μιὰ ἀμοιβαία συμπάθεια: μήπως δὲν ἀγάπησαν κ' ἡ δυὸ τὸν ἴδιον ἄνθρωπο, τὸν Φίλιππο Βουτώ, μέτριον μουσικό, ἀλλ' ἄνθρωπο γοητευτικό, ἀν καὶ ποτέ δὲν ἥταν ὅμορφος;

— Ναὶ, εἶπε ἡ Ἀνριέτα Βουτώ, οἱ γιατροὶ εἶνε πολὺ ἀνήσυχοι. Τὸ πρωῒ τοῦ ἔκαμαν ἔνεσι. Ἡ καρδιὰ στέκει καλά ἀκόμα, ἀλλὰ τὰ νεφρὰ δὲν λειτουργοῦν σχεδόν πειά. Εἶνε πολὺ σχηματικός.

Δάκρυα ἀνέβηκαν στὰ μάτια τῆς Λουκίας Χέπφορτ.

— Τὸν ἀγάπησα τόσο, τὸν ἀγάπησα τόσο! ψιθύρισε. Καὶ μολαταῦτα τὸν ἔχασα ἀπὸ σφάλμα μου. Ἡσως νὰ μὴ σᾶς τῶπε ἀπὸ λεπτότητα, ἀλλὰ ἔγω ἔφταιγα. Ἡμουνα τόσο νέα τότε! Δὲν καταλάβαινα ὅτι παιζόταν ἡ εύτυχία μου, ἔφερα σὲ ἀπόγονωσι τὸν Φίλιππο μὲ τὶς ἐρωτοτροπίες μου μὲ ἄλλους ἄντρες καὶ ὅταν ἀντελήφθη τὸ κακὸ ποὺ τοῦ ἔκαμα, ἥταν ἀργά, εἶχε τριβήσθη ἀπὸ μένα. Πῶς μπόρεσα νὰ πιστέψω πῶς τὸν ξέχασα; Ξεχνιέται ποτὲ ἔνας ἄνθρωπος σὰν τὸ Φίλιππο;

Ἡ ἀπελπισία της, ἡ θλῖψις της, ἡ εἰλικρίνειά της συγκινοῦσσαν βαθειά τὴν κ. Βουτώ. Μόνη καθὼς ἥταν, μὴ ἔχον-

τας πυρά τὸν Φίλιππο στὸν κόσμο, ζητοῦσε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνῃ κάποια συμπόνια, ἀφότου αἰσθανόταν ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ συζύγου της μποροῦσε νὰ τῆς λείψῃ. Δὲν ἀρνήθηκε τὴν συμπάθεια τῆς Λουκίας Χέπφορτ κι' ἔτσι σὰν αὐτὴ τῆς ζήτησε νὰ ἰδῇ τὸν ἔτοιμοθάνατο, δέχτηκε νὰ τὴν ὁδηγήσῃ στὸ δωμάτιό του, τὴν ἐπομένη δύμας τὸ πρωΐ, διταν θά τὸν εἶχε προετοιμάσει γι' αὐτὴ τὴν ἀπροσδόκητη ἐπίσκεψι.

Ζοῦσε ἔδω καὶ δέκα μέρες σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα μεγάλου πόνου κι' ἀληθινῆς ἀφοσίωσης. Τίποτε πειὰ τὸ ταπεινὸ, τὸ μικρὸ δὲν ὑπῆρχε μέσα της. Τῆς φαινόταν δίκη καὶ φυσικό, ἡ πρώτη γυναῖκα τοῦ Φίλιππου νὰ βρεῖται στὸ προσκέφαλό του. Ἡσως νᾶλπιζε κιόλας ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τῆς Λουκίας Χέπφορτ θὰ προξενοῦσε μιὰ ἀνακουφιστικὴ χαρά στὸν ἄνδρα της. Ἡξερε ὅτι ὁ Φίλιππος, χωρὶς καὶ νὰ τὴν ἐπιθυμῇ, λυπόταν ποὺ δὲν τὴν ξωτεῖδε ποτέ.

Ἄλλα τὴν ἐπομένη, ὅταν ἡ κ. Χέπφορτ ξαναπῆρθε, εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου τοῦ Φίλιππου. Σφαδάζοντας δλόκληρος, μὲ τὸ πρόσωπο πελιδνὸ, μὲ τὰ μάτια κλειστά, ἔδινε τὸ τρομερὸ ἔκεινο θέαμα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ νοιώθει σὲ κάθε στιγμὴ νὰ στενεύῃ τὸ πεδίο τῆς πάλης του.

Ἐν τούτοις, κατόπιν μιᾶς ἐνέσεως, ποὺ τοῦ ἔκαμε ὡς νοσοκόμα, ὁ ἄρρωστος Φάνηκε νὰ ἀναζωγονήται. Ἀναστέναξε, μισάνοιξε τὰ βλέφαρα καὶ ἡ ἀναπνοή του ἔγινε λιγότερο σπασμωδική καὶ βραχνή.

— Ἀγαπημένε μου, μουρμούρισε ἡ Ἀνριέτα, φιλῶντας τον, εἶμαι ἔδω, μίλα μου.

Τὰ μάτια τοῦ ἄρρωστου κύτταξαν τὸ δωμάτιο μὲ ἀνησυχία. Κι' ἀξαφνα καρφώθηκαν πάνω στὴν κ. Χέπφορτ.

— Ποιός εἶνε αὐτοῦ; εἶπε.

— Ἔγώ εἶμαι, ἡ Λουκία. Δὲν μὲ ἀναγνωρίζεις, Φίλιππε; εἶπεν ἔκεινη.

— Ενα τελευταῖο κῦμα ζωῆς πέρασε ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Φίλιππου. Ἔκαμε μὲ τὸ χέρι κάπυια ἀπελπισμένη κίνησι σὰν νάθελε νὰ πιάσῃ τὸ χέρι τῆς πρώτης του γυναίκας.

— Λουκία, μουρμούρισε, ἥμουν βέβαιος ὅτι ἥσουν σύμπορεσα νὰ πιστέψω πῶς χωριστήκαμε; Ἡταν ἔνας κακός ονειροῦ, δὲν εἶν' ἔτσι;... Ἡσουν πάντα ἔδω;

Τὰ μάτια του ξανάκλεισαν. Ἄρχισε νὰ ψυχορρυγῇ. Ἡ κ. Βουτώ πήρε τὴν κ. Χέπφορτ ἀπὸ τὸ μπράτσο καὶ τὴν ἐτράβηξε ἔξω ἀπὸ τὸ δωμάτιο, ὡχρή ἀπὸ πόνο καὶ θυμό.

— Βλέπετε καλά ὅτι παραμιλά, εἶπε.

— Παραμιλητό ἡ διαύγεια πνεύματος; Ποιός ξέρει διατή στη στιγμὴ ποὺ πεθαίνει δὲν εἶδε τὰ πράγματα πιὸ δρθά ἀπὸ μᾶς; εἶπε ἡ κ. Χέπφορτ.

— Σᾶς λέγω πῶς οὐς εἶχε ξεχάσει.

— Τὰ τελευταῖα λόγω δὲν τὸ βεβαιοῦν αὐτό.

Ἡ δυὸ γυναῖκες κυτταζόντουσαν τυφλές ἀπὸ θυμό καὶ ἀπὸ τρέλλα. Ποτὲ ἡ Λουκία Χέπφορτ δὲν εἶχε νοιώσει ως τὴν ἡμέρα αὐτὴ πόσο εἶχε ἀγαπήσει τὸν Φίλιππο. Ἡ Ἀνριέττα αἰσθανόταν νὰ χώνεται μέσα στὴ σάρκα της τὸ βέλος τῆς ἀμφιθολίας.

— Η πόρτα ἀνοιξε ξαφνικά.

— Κυρία, εἶπε ἡ νοσοκόμας, ἐλάτε γρήγορα. Ὁ κ. Βουτώ πεθαίνει.

— Φύγετε! φώναξε τότε ἡ Ἀνριέττα στὴν κ. Χέπφορτ, φύγετε! Ὁ φυσικὸς θάνατος δὲν εἶνε τίποτε. Πέντε λεπτά μείνατε ἔδω καὶ καταστρέψατε ἔφτα χρονῶν εύτυχισ.

PIERRE EDMOND



Προσεχῶς στὸ «ΜΠΟΥΚΕΤΟ»
ἡ καταπληκτικὴ ιστορία μιᾶς ἐπικῆς θασίλισσας τῶν ἐλληνικῶν θουνῶν.
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΟΙ
ΧΡΥΣΩΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑΣ
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑΒΟΛΗ