

# Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

## ΝΑΣΣΟΥΡΕΝΤΙΝ. Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ

Ο Ταμερλάνος, δι πανίσχυρος κατακτητής αύτοκράτωρ, σιγά-σιγά κατάκτησε όλη τήν Ασία κι' εύχαριστημένος γι' αύτό τράβηξε πρός τήν Τουρκία, όπου βασιλεύει ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ. Τὸν νίκησε, τὸν ἔθαλε μέσα σ' ἓνα σιδερένιο κλουσί κι' ἔπειτα αἰχμαλώτισε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ στρατοῦ του. Καὶ χωρὶς νὰ χάσῃ καιρὸ διάταξε νὰ θανατωθοῦν οἱ αἰχμαλώτοι. Ανάμεσα σ' αὐτοὺς ἦταν καὶ ο γελωτοποιὸς τοῦ Σουλτάνου, ποὺ περίμενε μὲν μεγάλη ἀπάθεια τὴ σειρά του. Ἡταν τόσο μεγάλη ἡ ἀταραξία του, ώστε ο Ταμερλάνος, ἀπὸ τὸν ὅποιον δὲν ξέφευγε τίποτε, τὸν κύτταζε μ' ἔκπληξι. Διέταξε λοιπὸν νὰ τὸν φέρουν μπροστά του.

— Ποιός εἶσαι σύ; τὸν ρώτησε.

— Εγώ εἶμαι ἔνα μικρὸ πραγματάκι στὴν ἐξουσία τοῦ Αλλάχ! Ἔτην ἡ ἀπάντησις τοῦ γελωτοποιοῦ,

— Γῶς σὲ λένε;

— Νασσούρεντιν, γελωτοποιός!

— Τί κάνεις ἔδω;

— Τί παράξενη ἔρωτησι! Δὲν μ' ἔχετε καταδικάσει σὲ θάνατο; Τὸν περιμένω λοιπόν!

— Γῶς δὲ φοβᾶσαι τὸ θάνατο; ρώτησε μ' ἐνδιαφέρο τώρα δι Ταμερλάνος.

— Μμ... φοβᾶμαι, μὰ νὰ σᾶς πῶ: Κάποτε ἔνας θάνατος σύντομος, ἀδίζει περισσότερο ἀπὸ μιὰ μεγάλη θασανισμένη ζωή! Κι' ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, ύπαρχε πάντα κ' ἡ ἐλπίδα. Ο ἀτυχὸς ὁ ἀφεντικός μου, ποὺ τακτικὰ μὲ θασάνιζε, συνήθιζε νὰ μ' ὀνομάζῃ ψύλλο. Καὶ ύπάρχη μιὰ παροιμία γι' αὐτό.

— Τί λέεις ἡ παροιμία;

— Λέεις ὅτι «συχνά ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, ἐνώ ὁ ψύλλος σώζεται!»

— Γίγαντες τότε, κύριε ψύλλε, λέει χαμογελῶντας δι Ταμερλάνος, νὰ σωθῆς. Φύγε!

\* \* \*

Αὐτὸς τὸ ἐπεισόδιο ἀλλάξει τὴ διάθεσι τοῦ Ταμερλάνου σὲ τέτοιο σημεῖο, ώστε ἔδωκε διαταγὴ νὰ παύσουν ἡ θανατικὲς ἐκτελέσεις τῶν αἰχμαλώτων.

Ο Νασσούρεντιν ἐλεύθερος, ἀλλὰ φτωχὸς σὰν τὸν Ίωθ, γύρισε στὴν πόλι ποὺ γεννήθηκε καὶ διηγήθηκε τὴν ιστορία του.

Γιὰ πολὺν καιρὸ ἦταν δικῆς τῆς ήμέρας. Γρήγορα ὅμως ὀλόκληρη ἡ πολιτεία συνταράχθηκε, γιατὶ μαθεύτηκε πῶς δι Ταμερλάνος θὰ περνοῦσε ἀπὸ κεῖ καὶ θὰ κατέστρεψε τὴ χώρα, κατὰ τὴ συνήθειά του. Μαζεύτηκαν λοιπὸν οἱ ἐπίσημοι, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν τί ἔπειτε νὰ γίνη.

Ο γεροντότερος πῆρε τότε τὸ λόγο καὶ εἶπε:

— Ακοῦστε, ἔχω μιὰ καλὴ ιδέα: Νὰ στείλουμε τὸν Νασσούρεντιν νὰ συναντήσῃ τὸν Ταμερλάνο. Μιὰ φορὰ δι οὐτοκράτωρ δείχθηκε εὐσπλαχνικὸς σ' αὐτόν. Ποιός ξέρει λοιπόν, ἀν καὶ τώρα δὲ γίνη τὸ ίδιο.

Η πρότασις αὐτὴ ἔγινε δεκτὴ μ' ἐνθουσιασμὸ κι' ἀ-

μέσως φύναξαν στὸ συμβούλιο τὸν Νασσούρεντιν.

Οταν παρουσιάστηκε δι Νασσούρεντιν κουρελιασμένος, οἱ ἐπίοιμοι κυττάχτηκαν ἔκπληκτοι.

— Ετοι δὲν μποροῦμε νὰ τὸν στείλουμε, μουρμούρισε ἔνας. Κυττάχτε τὰ ροῦχα του. Εχουν περισσότερες τρύπες παρὰ ύφασμα! Πρέπει νὰ τὸν ντύσουμε.

Τὸν ἔντυσαν λοιπὸν καὶ τώρα ἔμενε ν' ἀποφασίσουν τί δῶρο ἔπειτε νὰ στείλουν στὸν οὐτοκράτορα.

Προτείνω, λέει πάλι ὁ πιὸ γέρος, νὰ μὴ τοῦ στείλουμε οὔτε χρυσάφι, οὔτε διαμάντια, γιατὶ ἀπὸ αὐτὰ ἔχει χορτάσει τὸ μάτι του. Γι' αὐτὸ προτείνω νὰ τοῦ στείλουμε ἔνα ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς χώρας μας: ἔνα καλάθι φρούτα!

Αὐτὴ ἡ πρότασις ἔγινε δεκτή. Κι' δι Νασσούρεντιν, ἀφοῦ πῆρε τὸ καλάθι μὲ ἀρκετὰ σύκα μεγάλα, ἀνέβηκε πάνω σ' ἔνα γαϊδουράκι καὶ διεύθυνε πρὸς τὸ στρατόπεδο τοῦ Ταμερλάνου.

Μόλις τὸν εἶδε ὁ οὐτοκράτωρ τοῦ εἶπε:

— Σοῦ εἶχα πῆ νὰ μὴ μ' ἐνοχλήσῃς ἄλλη φορά!

— Κύριε τοῦ κόσμου, παρακάλεσε δι Νασσούρεντιν, ἔρχομαι ἀπὸ μιὰ πόλι κοντινὴ, δυστυχισμένη! Ισως αὔριο ἡ πόλις αὐτὴ νὰ μὴν ύπαρχη. Φαντάζομαι λοιπὸν ὅτι ἔνα δῶρο ἀπὸ αὐτὴν μπορεῖ νὰ σᾶς κάνῃ ν' ἀλλάξετε ἀπόφασι.

— Τὶ ἔχεις στὸ καλάθι; ρώτησε δι Ταμερλάνος.

— Σύκα, ἀφέντη μου, σύκα! Τὰ καλύτερα σύκα τοῦ κόσμου!

— Α, κατάλαβα! φώναξε ἀγριεύμενος δι Ταμερλάνος. Θέλεις νὰ μὲ ξεγελάσῃς μ' ἔνα καλάθι σύκα, ἔ; Στάσου νὰ σὲ υάθω ἔγώ νὰ κοριδεύῃς!

Καὶ γυρίζοντας πρὸς τοὺς σωματοφύλακές του εἶπε:

— Ξυρίστε του τὸ κεφάλι.

— Ω κύριε, δὲν ύπαρχει ἀνάγκη γι' αὐτό!

Καὶ θγάζοντας τὸ καπέλλο του ἔδειξε τὸ κεφάλι του γυμνὸ, σὰν ἔνα αύγο.

— Τόσο τὸ καλύτερο! φώναξε δι Ταμερλάνος. Καὶ γυρίζοντας πάλι στὴ φρουρά του πρόσταξε:

— Πάρτε αὐτὸν τὸν ἀνθρωπὸ καὶ ρίχτε του πάνω στὸ κεφάλι του, ὅλα τὰ σύκα ἔνα-ένα!

\* \* \*

Η διαταγὴ ἔξετελέσθη καὶ τὰ σύκα ρίχτηκαν μὲ δύναμι στὸ κεφάλι τοῦ φτωχοῦ Νασσούρεντιν.

Μὰ δι Νασσούρεντιν δόξαζε τὸν προφήτη Μωάμεθ, κάθε φορὰ ποὺ ἔνα σύκο ἐπεφτε στὸ κεφάλι του.

Ο Ταμερλάνος παραξενεύεις ἀπὸ τὸ περίεργο αὐτὸ φέρσιμο, διάταξε νὰ πάψῃ δ... βομβαρδισμὸς τοῦ Νασσούρεντιν καὶ τὸν ρώτησε γιατὶ δοξάζει τὸν Αλλάχ.

— Κύριε, στέναξε δι γελωτοποιὸς, δοξάζω τὸν Αλλάχ, γιατὶ δὲν ἐπραγματοποίησα τὴν πρώτη μου ἐμπνευσι, δηλαδὴ δὲ γέμισα τὸ καλάθι μὲ πεπόνια, γιατὶ τώρα δὲ θὰ θρισκόταν τὸ κεφάλι μου στὰ θέσι του!

Ο Ταμερλάνος ἀκουστας τὴν ἀπάντησι αὐτὴ γέλασε τόσο, ώστε ἀφῆσε τὸν Νασσούρεντιν ἐλεύθερο. Κι' ἔτσι ὁ Νασσούρεντιν σώθηκε καὶ μαζὺ μ' αὐτὸν κ' ἡ πατρίδα του, ἡ διοία γλύτωσε ἀπὸ τὴν καταστροφὴ, γιὰ χατῆρι τοῦ γελωτοποιοῦ!



Σὲ καλό του! Τί φάχνει νὰ βρῇ αὐτὸς ὁ ἀστυνομὸς κλητῆρας τοῦ παληοῦ καλοῦ καιροῦ;

Ποιὸν ἀναζητεῖ;

Ασφαλῶς τὸν κύριο τῶν φούρων ποὺ βρίσκονται στὴν ὅχθη τοῦ ποταμοῦ. Εναν γιεινὸν ἄνθρωπο δηλαδὴ, τοῦ ὅποιου τὸ ἔγκλημα εἶνε ὅτι κολψιποῦσε στὸ ἀπηγορευμένο αὐτὸ μέρος.

Μήπος τὸν βλέπετε σεῖς;

Αν τὸν ἀνακαλύψετε μὴ τὸν μαρτυρήσετε καὶ τὸν πιάσουν, τὸν καῦμένο!