

ΛΑΪΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΑ ΜΑΓΚΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ

(Τὰ μεράκια καὶ οἱ καῦμοὶ του Ἐλληνικοῦ λαοῦ)

ΕΙΝΕ πειά γεγονός ἀναμφισβήτητο, δτι εἰς τὴν ἐποχήν μας ὅτι ἀνάγεται εἰς τὸν αἰσθηματικὸν καὶ συναισθηματικὸν κόσμον μας, ἐκφράζεται ἐμμέτρως καὶ... μουσικῶς. "Οπως δὲ ὁ καλὸς κόσμος, ἔτσι καὶ ὁ λαὸς ἔχει τὰ τραγούδια του, τὴ μουσικὴ του.

Καὶ τὴ μουσικὴ αὐτὴ, μὲ τοὺς ἴδιορρυθμοὺς τόνους καὶ στίχους τῆς, ποὺ κυκλοφορεῖ κατὰ ἑκατοντάδες σὲ δίσκους γραμμοφώνων καὶ ἀποδιδεται ἀπὸ δεκάδες ὄρχηστρες, ἀποτελούμενες ἀπὸ σανταύρια, οὕτια, κανονάκια, λαγοῦτα, κιθάρες, μπουζούκια, βιολιά καὶ ὅχι σπάνια ἀπὸ ἔνα μπαγλαμαδάκι μόνον, τοῦ τὴν σερβίρουν εἰς σωρείαν ὅλην τραγουδιῶν, σὲ τέμπο χασάπικου, ρεμπέτικου, καλαματιανοῦ, τσάμικου, συρτοῦ, χασικλίδικου, δεκάδες λαϊκῶν μουσικῶν, ποὺ ἂν καὶ δὲν ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν διπλώματα Ὡδείων, δὲν διατελοῦν ὡστόσο ἐν ἀγνοίᾳ τῶν κανόνων τῆς ἀρμονίας καὶ τῆς ἐνορχηστρώσεως. "Οσο δὲ γιὰ ἐπιτυχίες; "Ἀλλο τίποτε. «Ἡ κακούργα πεθερά» τοῦ Ἰακώβου Μοντανάρη, ἐκδοθεῖσα σὲ δίσκους γραμμοφώνων, πουλήθηκε κατὰ χιλιάδες, δὲν ὑπῆρξε δὲ Νεοέλλην ποὺ νὰ μὴν ὑπετονθόρισε τοὺς στίχους τῆς, ποὺ ἐκδοθέντες σὲ βιβλιαράκι, πουλήθηκαν σὲ 300.000 ἀντιτύπων! Ἀλλὰ μήπως λίγη δόξα ἐγνώρισαν οἱ «Πέντε Μάγκες» τοῦ ιδίου, ποὺ ἡ μουσικὴ τους καὶ οἱ στίχοι τους, ἔχοντες ὡς κάτωθι, εἶνε θαυμάσιοι;

Πέντε μάγκες στὸν Περαία,
ζούλα κάνανε παρέα.

Πίνανε καὶ μαστονδῶναν
καὶ ὅπου λάχαινε τὴ στρῶναν.

Ρίξανε τὸ μανιτάρι
μὰ βραδυά μὲ τὸ φεγγάρι.

Πάσαν ἔν' Ἀμερικᾶνο
στὴ μανίτα, σὰν τὸ χάνο.

Καὶ τοῦ φάγανε τὶς χῆνες,
τὰ δολλάρια, τὶς στερλίνες.

Τοῦ σκαρδῶσαν τὴ μανίτα
καὶ τοῦ λένε: «Καληνύχτα».

Βρίσκω τὸν Ἀμερικᾶνο
καὶ μοῦ λέει: «Τι νὰ κάνω;

»Πέντε μάγκες χτές μὲ ηὔραν
καὶ ὅσα εἶχα μοῦ τὰ πῆραν».

Μήπως δημοσίες καὶ ἡ Δημητρούλα
τοῦ ἐκ Σμύρνης συνθέτου κ. Π. Τούντα, δὲν ἔχει πέρασι; Νὰ οἱ
στίχοι τῆς:

Δημητρούλα μου θέλω ἀπόψε νὰ με-
(θύσω
καὶ μὲ σέναντε, μερακλοῦ μου, νὰ γλεν-
(τήσω).

"Ἐλα, πᾶμε στὴ Ρωτίνα, ἀλανιάρα μου,
πούχει ψάρια καὶ ζετοίνα, παιχνιδιά-
(ρα μου.

(Ρεφραίνεται)

Θὰ σου φέρω λατέρνα—κάνε κέφι καὶ
(κέρνα).

Τὰ ναζάκια σου ἄστα μὲ τὴ γάμιτα
(σου σπάστα).

Καὶ ὅλα γὰρ τὰ σπασμένα, τὰ πληρώνω
(γιὰ σένα).

Δημητρούλα μου τράβα ἔνα κρασάκι
(εκόμα),

βάλτο κούκλα μου τὸ ποτῆρι στὸ στόμα.
Ρούφ' ἀκόμα μὰ ζετοίνα νὰ μεθύσωμε
καὶ τὸ βράδυ, βρὲ τσαχτίνα, θὰ γλεντήσωμε.

Ταβερνιάρη μου φέρε μας κοκκινέλλι
καὶ ἡ ἀγάπη μου τὸν καρτσιλαμᾶ χορεύει.
Κούνησέ μου τὸ λιγάκι τὸ κοριάκι σου,
χτύπησέ μου τίκι-τάκ τὸ τακουνάκι σου.

(Ρεφραίνεται)

Δημητρούλα μου γειά σου — πάρτα ὅλα δικά σου
τὰ ναζάκια σου ἄστα, μὲ τὴ γάμιτα σου σπάστα,
καὶ ὅλα γὰρ τὰ σπασμένα, τὰ πληρώνω γιὰ σένα.

Μήπως δημοσίες καὶ ἡ δόξα τοῦ Μάρκου Βαμβακάρη, τοῦ
ἐκ Σύρου συνθέτη τῶν λικνιστικῶν μάγκικων, τῶν ἀσίκηκων
ζειμπέκικων καὶ ρεμπέτικων κομματιών, εἰνε δλίγη; Ἡ ἐ-
ταιρείες παραγωγῆς δίσκων περιμένουν ἀνυπομόνως τὶς συν-
θέσεις του, οἱ ἀνθρωποι τοῦ λουλᾶ μαστουρώνονται τρα-
γουδῶντας τες, οἱ λεβέντες τῆς γειτονιᾶς δείχνουν τὴ χο-
ρευτικὴ τους ἰκανότητα, βάσει τῶν δικῶν του χασάπηκων καὶ
ζειμπέκικων καὶ δὲν ὑπάρχει μπαγλαμᾶς ποὺ νὰ μὴ ἀντελά-
λησε τὶς ιδικές του μελωδίες, ὅπως τὸ ζειμπέκικό του:

Σκύλα μ' ἔκαμες καὶ λυνών
μέσ' τῆς Κοκκινιᾶς τὸ δρόμο.

Σκύλα μ' ἔκαμες κοιμάτια
μὲ τὰ θυνό σου μαῦρα μάτια.

Σκύλα μ' ἔκαμες φεῦλι
στὸν Πασσᾶ καὶ στὸ Βεζύρη.

Σκύλα μαυροφορεμένη
τὴν καρδιὰ μούχεις καπημένη.

Ἐκεῖνο δημοσίες ποὺ... μπιζάρεται
ἀγρίως εἶνε τὸ χασάπικό του
«Φραγκοσυριανή κυρά», ποὺ τὰ
γραμμόφωνα δὲν προφταίνουν νὰ
ξπαναλαμβάνουν:

Μία φεύντωσι, μιὰ ~~χάνα~~
ἔχω μέσ' τὴν καρδιὰ
καὶ μάγια μούχεις κάνω
Φραγκοσυριανή κυρά.

Θάρρω νὰ σὲ ἀνταμώσω
πάλι στὴν ἀκρογιαλιὰ
θύμηλα νὰ μὲ χορτάσης
ὅλο χάδια καὶ φιλιά.

Θὰ σὲ πάρω νὰ γυρίσω
Φοίνικα, Παρακοπή,
Γαλισιά καὶ Τελαγράτσα
καὶ ἀς μούριθη συγκοπή.

Στὸ Πατέλι, στὸ Νιοχῶρι
Φίνα, στὴν Ἀληθινή,
στὸ Μπισκοπό θωμάτζα,
γλικειά μου, Φραγκοσυριανή.

Οἱ στίχοι βέβαια ἔδω δὲν ἔχουν
τίποτε τὸ ἀξιόλογο. Ἀλλὰ μήπως
εἶνε δλιγάτερον ἀτεχνοί καὶ ἀνόη-
τοι οἱ στίχοι ωρισμένων ἐπιθεωρή-
σεων; Ἐκεῖνο ποὺ ἀρέσει στὸ Κοι-
νὸν, εἶνε ὁ ρυθμός τους.

"Αλλος συνθέτης πάλι, τοῦ δ-
ποίου οἱ σκοποὶ ἔχουν ἐπίσης ἀρ-
κετὴ πέρασι, εἶνε ὁ ἐκ Κωνσταντι-
νουπόλεως κιθαριστής κ. Κώστας
Σκαραβέλης, τοῦ όποιου τὸ «Μά-
να μὴ μὲ καταριέσαι», «Ἡ μάνα



σου θά τό πληρώση» καὶ ίδιως τό «Είσαι ψεύτης Παναγιώτη» — ἔνα δραιότατο συρτό — κυκλοφοροῦν ἀθρόως σὲ πλάκες γραμμοφώνων. Τό τελευταῖο, ποὺ παραθέτομεν, ἐθεωρήθη — ἀγνωστον πώς — ως ἀναφερόμενον εἰς τὸν ἀείμνηστον Τσαλδάρην καὶ ἔτσι ἡ κυκλοφορία του ἐτονώθη περισσότερον. 'Ο συνθέτης του ὅμως διαμαρτύρεται ὅτι μόνον πολιτικὴ δὲν ἐσκέφθη νὰ κάνῃ μὲ τὴ μουσικὴ του.

Τὶ θὰ γίνω γὼ μὲ σένα
Παναγιώτη μου;
Μούχεις φάει τὴ ζωὴ μου
καὶ τὴ νειότη μου.

Τοία χρόνια μ' ἔχεις σκλάβο
καὶ μὲ τυραννεῖς
σὲ κατάλαβα, βρὲψε ψεύτη,
πὼς δὲν μὲ πονεῖς.

(Ρ ε φ ρ α i v)

*Ερχεσαι στὴ γειτονιά μου
γιὰ νὰ μοῦ μιλᾶς.
Μπαίνεις, βγαίνεις μέσ' τὸ σπίτι
καὶ δὲν μᾶς γελᾶς.

Μὰ ἡ μάνα μου, νὰ ξέρης
πειὰ θὰ σου τὸ πῆ,
πούσαι ψεύτης, κατεργάση
δὲ θὰ σὲ ντραπῇ.

II

Πρὸς σὲ δῆ, βρὲ, σήκω φύγε
πειὰ μὴν κάθεσαι.
Θὰ σὲ διώξῃ, Παναγιώτη,
τ' ἀποφάσισε.

Μ' ἄλλονε θὰ μὲ παντρέψῃ
θὰ στεφανωθῶ.
Απὸ σένα, Παναγιώτη,
θὰ λευθερωθῶ.

*Αλλὰ ποιὸν νὰ πρωτοαναφέρη κανεὶς ἀκόμη καὶ τίνος τὰ τραγούδια νὰ προτιμήσῃ, ἀφοῦ εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 'Αθηνᾶς 35 καφενεῖον «Κέντρον τῶν Μουσικῶν» ποὺ μετέθημεν νὰ συγκεντρώσωμεν στοιχεῖα, εὑρέθημεν πρὸ δεκάδων συνθετῶν, ποὺ ἄν δὲν εἶχαν τὴν τύχην νὰ φθάσουν διὰ τοῦ γραμμοφώνου πρὸ τοῦ πολλοῦ κοινοῦ, δὲν ἔπειται μὲ τοῦτο ὅτι ἡ συνθέσεις των δὲν εἶνε καλές καὶ δὲν παίζονται στὶς διάφορες διασκεδάσεις.

Δυστυχῶς ἡ ἔκδοσις τῶν τεμαχίων των καὶ ἡ ἔντυπος κυκλοφορία των, ποὺ θὰ τοὺς ἔφερνε σ' ἐπικοινωνία μὲ τὸν πολὺ κόσμο, εἶνε ἀνέφικτος. Οἱ διάφοροι μουσικοὶ Οἰκοὶ ἀναλαμβάνουν νὰ τοὺς ἔκδώσουν τὶς συνθέσεις των, ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ πληρώσουν οἱ συνθέται τὰ ἔξοδα καὶ νὰ πάρουν ἔκείνοι τὰς εἰσπράξεις. Τό ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τοὺς δίσκους γραμμοφώνων. 'Ο Ιάκωβος Μοντανάρης, γιὰ νὰ λανσάρῃ τὴν «Κακούργα πεθερά», τὴν ἔθγαλε σὲ δίσκους δι' ἔξδων του. 'Η καταπληκτικὴ ἐπιτυχία τῆς τοῦ ἀνοιξε μετὰ τὴν πόρτα τῶν... ποσοστῶν καὶ τῆς... 'Αθανασίας. Τό ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους. "Οσοι, παλεύοντας γιὰ τὸ ψωμάκι τους, δὲν ἔχουν τὰ μέσα νὰ ἐκβιάσουν τὴν ὁδὸν πρὸς τὴ φήμη — δπως δὲν Κερκυραῖος Μεσημέρης, ποὺ δὲν καλαματιανός του «Πλακιώτισσα» εἶνε τέλειος καὶ δὲν Ιάκωβος 'Ηλίας ἀπ' τὰ Μέγαρα, ποὺ μοῦ ἔπαιξε ἔνα ώραιο ἀρχοντορεμπέτικο σὲ χρόνο ταγκό — θὰ σθύσουν ἀδόξως.

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Μόνον τὸ «ΜΠΟΥΚΕΤΟ» ἀγοράζει, εἰς ἀπολύτως ἵκανοποιητικὰς τιμὰς, παλαιὰ βιβλία, ἐφημερίδας καὶ περιοδικά, πρὸ τοῦ 1900, διάφορα φυλλάδια, παληὲς φωτογραφίες, εἰκόνες, ἔγγραφα κ.τ.λ. Πληροφορίαι: Γραφεῖα «Μπουκέτο», Γερμανοῦ Παλαιῶν Πατρῶν 5, Κῆπος Κλαυθμῶνος, 3—9 μ. μ. καθ' ἐκάστην καὶ τὰς Κυριακάς.

ΞΕΝΟΙ ΠΤΟΙΗΤΑΙ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

(Τοῦ Richter)

*Αλήθεια πές μου, ἀγάπη μου... ώραία, ξανθή παιδιούλα...
Πές μου ἄν ρώτησες ποτὲ τὸν ἥλιο γιατὶ καίει;...
Γιατὶ φλογίζει ἔτσι τὴ γῆ, τὸν κόσμο, τοὺς ἀνθρώπους;

* * *

Τὸ ξέρω πὼς δὲ ρώτησες ποτέ... τὸ ξέρω πὼς ἀδιάφορο σοῦ ἦταν νὰ ρωτήσῃς... τὸ ξέρω.

"Ησουν πάντα καλὴ, ἀγνὴ καρδιὰ, ψυχὴ μεγάλη, χωρὶς καμμὶα κακία...
Μὰ ήσουν πάντα ἀδιάφορη...
Καὶ γιὰ τὸν ἔρωτα.

Καὶ γιὰ τὴν εύτυχία ποὺ λαχτάρησε ἡ ψυχὴ μου.
* * *

"Ομως δὲν ήλιος καίει, ἀγάπη μου, καὶ τὶς καρδιὲς φλογίζει.

Γιατὶ ἔτσι θέλησε δὲν θεός, κι' ἔτσι δὲν θέλεις θάνε.

Γιατὶ κ' ἡ ἀγάπη σου ὅμοια μὲ τὶς ζεστὲς τοῦ ἥλιου ἀχτιδες... γιατὶ κι' δὲν έρωτάς σου ὅμοια ἔτσι καίει, φλογίζει, ἀνάθει τὸ εἶναι μου δλο...

Γιατὶ κάποιος θεός τὸ θέλησε ἔτσι νάνε... "Ετσι νὰ σ' ἀγαπῶ ἐπλάσθηκα καὶ ζῶ... ἔτσι μὲ τὴν ἀγάπη σου μονάχα.

Καὶ τὰ μάτια σου γιὰ νὰ τὰ κυττῶ καὶ νὰ ξεχνιέμαι.

* * *

Μιὰ ώρα ἀκόμα καὶ θὰ βρεθῶ κοντά σου.

"Ο Καπετάνιος τῷπε μὲ τὸ στόμα του, σὲ κάποιον ποὺ τὸ οὐτησε...

Μιὰ ώρα ἀκόμα καὶ είμαστε κοντά σου...

Τί εύτυχία, τί ἀναμονή, τί σνειρά!...

Στὴ θύμησί μου ἔρχονται σὰν πόνοι καὶ σὰν δῶρα, ὅλαις ἔκείνοι οἱ παληοὶ καιροὶ τοῦ ἔρωτός μας...

Μιὰ ώρα ἀκόμα! Καὶ θάρθω στὸ πρόσωπό σου ἐπάνω, ν' ἀφήσω κάποια δάκρυα ποὺ μὲ παιδεύουν χρόνια καὶ χρόνια...

* * *

Τὸ πλοϊο χορεύει, ἡ θάλασσα γελάει...

Τὸ ἀκρογιάλι φαίνεται, ἀγαπημένη...

Μιὰ ώρα ἀκόμα καὶ σὲ λίγο θ' ἀντικρύσω στὰ μάτια σου τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου.

ΘΕΛΩ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΑ ΓΛΥΚΟ...

(Τοῦ D' Annunzio)

έλω ἔναν ἔρωτα γλυκό, μεγάλο, δυνατό, ἀτέλειωτο..

Θέλω ἔναν ἔρωτα πιὸ δυνατὸ ἀπ' τὸ θάνατο...

Πιὸ δυνατὸ ἀπὸ μένα...

Πιὸ δυνατὸ ἀπὸ σένα...

Θέλω ἡ ψυχές μας ἔτσι μόνες νὰ πονοῦνε, ἔτσι μαζὸν καὶ δυὸ νὰ βυθιστοῦνε σ' ἔνα μαρτύριο μυστικό...

Θέλω μαζὸν σὲ κάποιαν ἄλλη χώρα τὴν ψυχή μας νὰ πάρουμε καὶ νὰ τὴν φέρουμε ἔκει...

Σὲ ἄλλη πιὸ γλυκειά ζωὴ...

Σὲ κάποιαν ἄλλη γῆ...

* * *

Θέλω, γλυκειά μου, τὴν ἀγάπη σου νὰ κρύψω, σ' ἔναν φηλό, πανύψηλο, πύργο...

Τόσο φηλό, ποὺ τάστρα τούρανοῦ νὰ δύναται ν' ἀγγίζῃ...

Καὶ τὸ φεγγάρι ἀπὸ ἔκει νὰ μᾶς φωτίζῃ πιὸ ήσυχα, πιὸ ἡρεμα, πιὸ μυστικά...

Γιατὶ μονάχη ἔσένα ἔχω στὸν κόσμο...

Γιατὶ φοβάμαι τοὺς ἀνθρώπους μὴ σὲ πάρουν...

* * *

Θέλω ἔναν ἔρωτα γλυκό, μεγάλο, δυνατό.

Θέλω μιὰ ἀτέλειωτη ἀγάπη...

Κ' ύστερα ἔναν τάφο, ὅλο μάρμαρο λευκό.

Βαθὺ ἔναν τάφο κι' ἔρημο ἔνα μνῆμα.

'Εκεῖ τὴν ώρα τοῦ θανάτου μας κ' οἱ δυό... Μὰ κρύψουμε τὸν ἔρωτα.

Γιατὶ ποιὸς ξέρει ἄν δὲν θάνε ἔρωτικὴ ἡ ψυχή μας κι' ἔκει στὴν ήσυχη ζωὴ που μᾶς προσμένει ύστερ' ἀπὸ τὸ θάνατο ἔνδις ἔρωτος, τόσο γλυκοῦ, τόσο μεγάλου, τόσο δυνατοῦ.