

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ

Μιά φορά ήταν μιά βασιλοπούλα, που ή ωμορφιά της δέν είχε ταΐρι. "Ουσούς δύμως γαμπρούς κι' ἀν τῆς ἔφερναν, δὲν ἦθελε νὰ πάρη κανέναν. Στὸ τέλος ὁ πατέρας της εἶπε ὅτι, τέλος πάντων, πρέπει ν' ἀποφασίσῃ νὰ πάρη κάποιον καὶ τότε αὐτὴ εἶπε ὅτι ὅποιος ἥθελε ἀς ἐρχότανε νὰ τῆς πῆ ἑνα αἰνιγμα καὶ ἀν δὲν τὸ εὔρισκε θὰ τὸν ἔπαιρνε ἄντρα, ἀν δύμως τὸ εὔρισκε θὰ τοῦ ἔκοθε τὸ κεφάλι. Πήγαν βασιλόπουλα ἀπ' ὅλες τὶς χωρες τοῦ κόσμου, ἀλλ' ὅτι κι' ἀν τῆς ἔλεγαν, πάντοτε αὐτὴ τὸ εὔρισκε καὶ τοὺς ἔκοθε τὸ κεφάλι. Ἀπ' τὰ πολλὰ πειὰ κεφάλια είχε κάνει ἑναν πύργο ποὺ τοῦ ἔλειπε μονάχα ἑνα κεφάλι γιὰ νὰ τελειώσῃ. Κανένας λοιπὸν πειὰ δὲν πήγαινε, γιατὶ ὅλοι ήσαν βέθαιοι ὅτι θὰ τοὺς τὸ ἔκοθε.

Σ' ἑνα χωρὶο ἔκει κοντὰ ήταν μιὰ γρηά, που είχε ἑναν γυιὸ λεθέντη. "Ακουσε λοιπὸν κι' ἔκεινος γιὰ τὴ βασιλοπούλα κι' εἶπε τῆς μάνας του:

— Μάνα, θὰ πάω κι' ἔγω στὴν πολιτεία γιὰ νὰ πῶ τῆς βασιλοπούλας ἑνα αἰνιγμα, κι' ἀν κερδίσω πάει καλά, εἰδεμὴ νὰ μὲ ξεγράψης. Δῶσε μου λοιπὸν τὴν εύχη σου νὰ φύγω.

— "Αχ, παιδάκι μου, πῶς θὰ φύγης καὶ θὰ μ' ἀφήσης ποὺ δὲν ἔχω ἄλλον ἀπὸ σένα; Ἐκεῖ που θὰ πᾶς θὰ χαθῆς, ἀρχίσε νὰ κλαίῃ ἡ γρηά.

— Μπορεῖ νὰ χαθῶ, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ κερδίσω. Ετοίμασέ μου λοιπὸν τὰ πράγματά μου νὰ φύγω, έπειμενε ὁ γυιός της.

Πήγε ἡ γρηά, τοῦ ἔτοίμασε τὰ πράγματά του καὶ τοῦ ἔφτιασε καὶ μιὰ πηττούλα γιὰ νὰ φάη στὸ δρόμο. Σκέφθηκε δύμως τὴν ὥρα ποὺ τὴν ζύμωνε:

— Αὐτὸς ἔκει που θὰ πάη, θὰ χαθῇ δίχως ἄλλο. Ἐκεῖ λοιπὸν που θὰ τὸν κόψουνε καὶ θὰ βάλουν τὸ κεφάλι του γιὰ νὰ τελειώσῃ ὁ πύργος, κάλλιο νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τώρα χωρὶς νὰ βασανιστῇ.

"Εβαλε λοιπὸν μπόλικο φαρμάκι μέσα στὴν πηττούλα καὶ τοῦ τὴν ἔδωσε. Τὴν πῆρε ἔκεινος, πῆρε τὸ ντουφέκι του, πῆρε καὶ τὴν σκυλίτσα του τὴν ωμορφούλα κι' ἔφυγε. Στὸ δρόμο ποὺ πήγαινε, πείνασε ἡ σκυλίτσα του καὶ καθὼς δὲν τὸν ἀφῆνε ἥσυχο, ἔβγαλε τὴν πηττούλα καὶ τῆς ἔδωσε ἑνα κομματάκι. Μόλις δύμως ἡ σκυλίτσα τὸ κατάπιε, ἀμέσως τέντωσε τὰ πόδια της καὶ ψόφησε. Τότε τὸ παιδί κατάλαβε πῶς ἡ πηττούλα είχε μέσα φαρμάκι καὶ τὴν πέταξε μιὰ ὥρα μακριά. "Εθαψε ὑστερα τὴ σκυλίτσα του κι' ἔτραβη τὸ δρόμο του.

Πήγαινε, πήγαινε, ἀλλὰ σὰν πέρασε κάμποση ὥρα πείνασε καὶ δὲν είχε τίποτα μαζύ του γιὰ νὰ φάη. Εἶδε λοιπὸν ἔκει κοντὰ μιὰ γίδα ποὺ ἔβοσκε καὶ τὴν ἔσημάδεψε μὲ τὸ ντουφέκι του καὶ τὴν σκότωσε. Ἡ γίδα δύμως ήταν στὴν ὥρα της νὰ γεννήσῃ καὶ ὅταν πήγε τὸ παιδί νὰ τὴν ἀνοίξῃ βρήκε μέσα τὸ κατσικάκι.

Τὸ πῆρε λοιπὸν καὶ καθὼς δὲν είχε τίποτε προσανάμματα γιὰ νὰ τὸ

ψήσῃ, μπήκε μέσα σ' ἑνα ἔκκλησάκι ποὺ ήταν ἐκεῖ κοντὰ καὶ πῆρε τὰ βιβλία τῆς ψαλτικῆς καὶ τοὺς ἔθιμους φωτιά κι' ἔψησ τὸ κατσικί. Κι' ἐπειδὴ δὲν ήταν πουθενὰ ἐκεῖ κοντὰ νερὸ, ἔβγαλε τὸ νερὸ ἀπ' τὰ καντήλια καὶ τὸ ἥπιε. "Υστερα τράβηξε τὸ δρόμο του γιὰ τὴν πολιτεία. Σάν ἔφτασε στὸ παλάτι τοῦ βασιληᾶ, τοῦ λὲν οἱ στρατιώτες:

— Τί θέλεις ἔδω;

— Θέλω, λέει, νὰ πῶ ἑνα αἰνιγμα στὴ βασιλοπούλα.

— Φύγε, κακομοιόρη, ἀπὸ δῶ πέρα, γιατὶ θὰ χαθῆς χωρὶς ἄλλο. "Ενα κεφάλι λείπει ἀπ' τὸν πύργο καὶ αὐτὸ θὰ είνε τὸ δικό σου, τοῦ εἶπαν οἱ στρατιώτες.

— Τί σᾶς νοιάζει ἔσᾶς, τί θὰ πάθω; Πηγαίνετε με στὴν βασιλοπούλα, κι' ἀν είνε νὰ χαθῶ, ἀς χαθῶ.

Τὸν πῆγαν λοιπὸν μέσα στὴ βασιλοπούλα, ποὺ καθόταν σ' ἑνα χρυσὸ θρόνο.

Τῆς λέει τότε τὸ χωριατόπουλο:

— Βασιλοπούλα μου, εἶχα ἀκουστὰ γιὰ τὴν ωμορφιά σου καὶ ήρθα νὰ σοῦ πῶ ἑνα αἰνιγμα κι' ἀν είνε νὰ χαθῶ, ἀς χαθῶ γιὰ τὸ χατῆρι σου.

— Πές ὅτι ἔχεις νὰ μοῦ πῆς, λέει ἐκείνη.

— Ή γρηούλα ἔκανε τὴν πηττούλα καὶ τὴν πηττούλα τὴν ἔφαγε ἡ Ὁμορφούλα καὶ ἡ πηττούλα ἔφαγε τὴν Ὁμορφούλα. Ἔσημάδεψα πρᾶγμα ποὺ ἔβλεπα καὶ σκότωσα πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔβλεπα. Καὶ μὲ τὰ λόγια τὸψησα κ' ἥπια νερὸ ποὺ δὲν ἀκούμπαγε οὔτε στὴ γῆ, οὔτε στὸν οὐρανό. Βρέστο λοιπὸν, κυρά βασιλοπούλα, τὸ αἰνιγμά μου.

Κάθησε ἡ βασιλοπούλα, παιδεύτηκε, σκέφθηκε, ἀλλὰ τίποτα.

"Ανοιξε τὰ βιβλία της νὰ τὸ βρῆ, ἀλλὰ πουθενὰ δὲν ήταν γραμμένο. Ρώτησε τὶς δοῦλες της, ἀλλὰ καμμιά δὲν ἤδειρε τίποτα. Στὸ τέλος πειὰ ἀπελπίστηκε καὶ λέει τοῦ παιδιοῦ:

— Μὲ νίκησες. Δὲν τὸ βρῆκα τὸ αἰνιγμά σου. Τώρα θὰ γίνω γυναίκα σου χωρὶς ἄλλο, ἀλλὰ πές μου τί είσημαίνε, μόνο γιὰ νὰ ξέρω.

Κάθησε λοιπὸν τὸ παιδί καὶ τῆς είπε ὅσα ὅσα ἔτραβη στὸ δρόμο.

Καὶ ἡ βασιλοπούλα σὰν τὸν εἶδε τόσο ἔχυπνο, ἀποφάσισε καὶ τὸν πῆρε ἄντρα της κι' ἔγιναν γάμοι καὶ χαρές καὶ ξεφάντωσες πολλές καὶ γκρέμισαν τὸν πύργο μὲ τὰ κεφάλια κ' ἥρθε κ' ἡ γρηά κι' ἔκατσε στὸ παλάτι κι' ἔτρωγε κοτόπουλα ποὺ πρὶν ἔτρωγε ψωμὶ καὶ κρομμύδι...

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Η ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΗ

Μιὰ φορὰ σὲ κάποια στέγη δύο χαρούμενα πουλιά, δύο σπαθᾶτα χελιδόνια πήγαν κι' ἔχτισαν φωληᾶ.

Κι' ἔνα χέρι, τέτοιο χέρι, ποὺ δὲν πόνεσε σταλιά, πάει στὴ στέγη κάποια μέρη καὶ γκρεμίζει τὴ φωληᾶ.

Καὶ τὰ δυό τὰ χελιδόνια σὰ γυρίσαν στὴ φωληᾶ, πειὰ δὲ βρῆκαν, τὰ καημένα τὰ μικράκια τους πουλιά.

Στὸ κακὸ τὸ σπίτι τώρα, ποὺ χαλάσσαν τὴ φωληᾶ, δὲν πηγαίνουν πειὰ πουλάκια, δὲν ἀκούνται γλυκολαλιά.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ



ΜΟΥΣΚΕΜΑ..

· Η θεία Ζαμπέττα κι' η Κοκώνα Μαριγώ ωραντε τὴ μικρὴ Ταρσίτσα:

— Είν' ἀπάνω κι' μαμά σου, στρομπούλω μου;

— Δὲν ξέλω, ἀπαντάει η Ταρσίτσα.

— Πῶς δὲν ξέρεις;

— Νὰ... μοντέ κι' μαμά, ἀν ἔλθουν δυὸς γληῆς στλιγγλες, νὰ τοὺς πῶ πὼς δὲν είν' ἔδω.