

## ΙΔΙΟΣ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΟΥ

## ΤΟΥ Ζ. ΜΠΕΡΝΙΕ



## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

— "Εφυγε λοιπόν κι' ό τελευταίος ένοικιαστης σας; ρώτησε ό ζωγράφος Λουθέ τὸν κτηματία Ροσάρ.

— "Εφυγε, έφυγε κι' αὐτός! ἀπάντησε ὁ Ροσάρ κουνῶντας θλιβερά τὸ κεφάλι του. "Όλα τὰ σπιτάκια ποὺ εἶνε γύρω ἀπὸ τὴν ἀγροικία μου ἐρήμωσαν πειά!... Δὲν ἔμεινε κανείς!... Κανείς! 'Ο τρόμος κ' ἡ ἀγωνία τοὺς ἔδιωξε ὅλους! "Ἐπρεπε νὰ εἶνε πολὺ τρελλοί γιὰ νὰ μείνουν... 'Εδ σόλλου, ὅπου κι' ἂν πᾶνε θὰ κερδίζουν δσα κέρδιζαν ἐδῶ... Κι' ἐπὶ πλέον, θὰ κοιμοῦνται τὶς νύχτες ἥσυχα. Νὰ κ' οἱ δικοί μου αὔριο φεύγουν... 'Η γυναῖκα μου καὶ τὰ παιδιά μου θὰ πᾶνε νὰ κάτσουν γιὰ λίγον καιρὸ στὴν πολιτεία καὶ θὰ μὲ περιμένουν ἑκεῖ... 'Έγὼ θὰ μείνω κανένα μῆνα ἀκόμα ἐδῶ γιὰ νὰ τὰ πουλήσω ὅλα... Καὶ τὸ σπίτι, καὶ τὰ λειβάδια, καὶ τὰ χωράφια, καὶ τὰ δάση... "Ἐπειτα, θὰ πάω νὰ τοὺς συναντήσω καὶ θὰ δοῦμε τὶ θὰ κάνουμε τότε...

Καὶ ὁ κτηματίας, προσπαθῶντας νὰ χαμογελάσῃ ἐπρόσθετο:

— "Αν, ἐννοεῖται, δὲν μ' ἔχη ροκανισεὶ καὶ μένα ὡς τότε τὸ τέρας!

— Η μεγάλη κάμαρη τῆς ἀγροικίας, μέσα στὴν δποία γινόταν ἡ συζήτησις αὐτή, φωτιζόταν ἀμυδρὰ ἀπὸ μιὰ λάμπα τοποθετημένη στὸ τραπέζι τῆς μέσης.

Οἱ δύο ἄντρες ἥσαν καθισμένοι ὁ ἔνας ἀπέναντι στὸν ἄλλο: ὁ Ροσάρ, ψηλός, μὲ μάτια σκληρὰ, μὲ χαρακτηριστικὰ ἀδρά, μὲ φυσιογνωμία σκυθρωπή, κι' ὁ Λουθέ, ψηλός κι' αὐτός, μὰ ἀδύνατος, μὲ μυσιογνωμία λεπτή, ποὺ τὴν πλασιώνει μιὰ καλογρενισμένη ξανθή γενειάδα!

— Ἀληθινά, φοιτερὰ πράγματα γίνηκαν στὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν ποὺ ἔχω νὰ σᾶς ἐπισκεφθῶ! εἰπεν ὁ ζωγράφος.

— Ναί, ἀπάντησε ὁ Ροσάρ. "Αλλοτε ἡ ζωὴ ἐδῶ δὲν ἥταν ἔτσι... "Ητανε βέβαια σκληρή ἡ δουλειά μέσα στὰ ἔρημα αὐτὰ μέρη, μὰ μᾶς ὄρεσε ἔτσι... Δὲν τῆς ζητούσαμε παρὰ ὅτι μποροῦσε νὰ μᾶς δώσῃ, καὶ εἶχε τὴν ὠμορφιά της... Τώρα ὅμως...

— Κ' ἡ ἀνάκρισις, γιὰ τὴν δποία μοῦ μιλούσατε προηγουμένως, δὲν ἔφερε κανένα ἀποτέλεσμα;

— Κανένα, ἀπάντησε ὁ Ροσάρ. Μὰ ἥκουν βέβαιοις γι' αὐτό! 'Ο διάσιος ὁ ἴδιος σᾶς λέω, εἶνε ἀνακατεμένος σ' αὐτή τὴν ὑπόθεσι.

Οἱ δύο ἄνδρες ἔμειναν μερικὲς στιγμὲς σιωπηλοί.

— Ο βορηᾶς ούρλιαζε ἔξω μανιασμένα.

· Σὲ λίγο, μὰ φωνὴ δειλὴ καὶ κουρασμένη, ἀκούστηκε.

— Εἶπες στὸν Τζίρμα τὸν ἀμαξᾶ νάρθη τὸ πρωτὶ γιὰ νὰ μᾶς πάρῃ;

Αὐτή ποὺ εἶχε μιλήσει ἥταν ἡ γυναῖκα τοῦ Ροσάρ. Καθόταν κοντὰ στὸ μεγάλο τζάκι, μέσα στὸ μισοσκόταδο κι' ἀπὸ κεῖ εἶχε παρακαλουθῆσει

ὅλη τὴ συζήτησι χωρις να μιλήσῃ καθόλου.

Μὰ κι' αὐτή τὴ φορά μιλήσε τόσο σιγανά, ώστε δὲν ἄντρας τῆς δὲν τὴν ἀκουσε.

Καὶ, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ Λουθέ, ἔσακολούθησε:

— Στὴν ἀρχὴ δὲν θέλησα νὰ πιστέψω ὅλ' αὐτά. «Χωριάτικες ἀνοησίες!» ἔλεγα. "Εμοιαζαν τόσο μὲ τὰ παραμύθια ποὺ μᾶς ἔλεγαν ἄλλοτε ἡ γιαγιᾶδες μας τὶς χειμωνιάτικες νύχτες! Μὰ τὰ γεγονότα ἥρθαν τὸ ἔνα κατόπιν τοῦ ἄλλου τρομερὰ, φρικιαστικά... Καὶ πρῶτα-πρῶτα, ἡ ἀνεξήγητη πυρκαϊά τοῦ σπιτιοῦ ποὺ εἶχαμε στὴν ἀρχὴ τοῦ δάσους... Μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ ἡ φλόγες τὸ τύλιξαν σὰν νὰ ἥταν γεμάτο ἄχυρα, κι' ὅταν φτάσαμε ἐμεῖς ἔκει, τὸ εἰδαμε νὰ καταρρέῃ μ' ἔνα τρομαχτικὸ πάταγο. "Επειτα ὁ μυστηριώδης θάνατος τοῦ κολλίγα μου Σελεστίνου Μούργκ, ποὺ τὸ πτῶμα του βρέθηκε μισοφαγωμένο, ροκανισμένο ἀπὸ μεγάλα καὶ μυτερά δόντια μέσα στὰ «Μαύρα Λαγκάδια»...

· Ο Ροσάρ σώπασε λίγο κι' ἔπειτα ξανῆπε:

— Σὲ λίγες μέρες κι' ἔνας ἄλλος κολλίγας μου, ὁ Σολέρ, βρέθηκε νεκρὸς στὰ ἴδια χάλια, μέσα στὸ ἴδιο δάσος... Κι' ἔχουμε τέλος τὴν ἀνακάλυψι τοῦ περιέργου αὐτοῦ βιβλίου, γιὰ τὸ ὅποιο σᾶς μιλήσα...

— Τὸ ἔχετε ἐδῶ; ρώτησε ὁ Λουθέ

— Ναί. Πάω νὰ σᾶς τὸ φέρω...

Καὶ ὁ Ροσάρ σηκώθηκε.

Συγχρόνως σηκώθηκε κ' ἡ γυναῖκα του καὶ τοῦ φώναξε:

— "Οχι! "Οχι! "Αφησέ το! Μὴ τὸ ἀγγιζῆς πειὰ αὐτὸ τὸ καταραμένο βιβλίο!

— Γιὰ ποιὸ λόγο; ἔκανε ὁ κτηματίας μὲ φωνὴ θυμωμένη καὶ θγῆκε ἀπὸ τὸ δωμάτιο.

· Ο ζωγράφος Λουθέ, ὅταν ἔμεινε μόνος κοντὰ στὸ μεγάλο τετράγωνο τραπέζι, ρώτησε τὴ γυναῖκα τοῦ Ροσάρ:

— Φεύγετε αὔριο;

— Ναί... Θὰ ἐπρεπε ὅμως νάρθη μαζύ μας κι' δ ἄνδρας μου. Αύτος ὅμως δὲν θέλει ν' ἀκούσῃ τίποτε... Ισχυρίζεται ὅτι εἶνε ἀδύνατον! Τρέμω μὲ τὴ σκέψι τοῦ θὰ μείνη ἐδῶ μόνος...

— Επειτ' ἀπὸ μερικὲς στιγμὲς, ὁ Ροσάρ ξαναγύρισε.

Πήγε καὶ κάθησε κοντὰ στὸ Λουθέ καὶ τοῦ ἔδωσε, ἐνῶ τὸ χέρι του ἔτρεμε ἐλαφρά, ἐνα μικροσκοπικὸ βιβλίο, τοῦ ὅποιου τὸ κάλυμμα ἥταν ἀπὸ περγαμηνή.

· Ενα παράδοξο ζῶο, ἔνα τέρας, ἥταν σχεδιασμένο στὸ δέσιμο του, ποὺ ἔμοιαζε μὲ λύκο καὶ ἀρκούδα. Τὸ κορμί του, ἀνωρθωμένο στὰ πισινά του πόδια, ἔμοιαζε μὲ ἀρκούδας, μὰ τὸ κεφάλι ἥταν λύκου.

· Ο Λουθέ κύτταξε ἐπὶ πολλὴ ὥρα τὸ ἀλλόκοτο αὐτὸ σχέδιο κι' ἔπειτα ἀρχισε νὰ γυρίζῃ ἀργά τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου. Ήσαν καμμιὰ δωδεκαριά δλες, πυκνογραμμένες καὶ γεμάτες ἀπὸ ἔνα γράψιμο ίσιο, περιποιημένο, μὰ πολὺ δυσανάγνωστο.

— Πολὺ περίεργο! εἶπε τέ-



— Πολὺ περίεργο αὐτὸ τὸ βιβλίο! εἶπε ὁ Λουθέ

λος. Κ' ή ιστορία γιὰ τὴν ὅποια μιλάει τὸ βιβλίο αὐτὸν, συνέθη πρὶν ἀπὸ διακόσια χρόνια.

— Ναι, ἀπάντησε ὁ Ροσάρ, τοῦ ὅποιου τὸ βιβλίο δὲν ἄφηνε τὰ μάτια τοῦ συνομιλητοῦ του.

‘Ο Λουθὲ, μὲ σιγανὴ φωνὴ, διάθασε μερικὲς γραμμὲς ἀπὸ τὸ κάτω μέρος μιᾶς σελίδος τοῦ βιβλίου, τονίζοντας μιὰ μιὰ τὶς λέξεις:

«...Κι' ἐκείνη τῇ νύχτα εἶδαν τὸ τέρας νὰ ἔξαφανῆται μέσου στὴν Κακὴ Σπηλιὰ, στὴν κορυφὴ τοῦ Γυμνοῦ Βουνοῦ»...

Στάθηκε κατόπιν καὶ ρώτησε:

— Αὐτὴ ή θουνοκορφὴ θρίσκεται μακρυὰ κάπου δυὸ χιλιόμετρα ἀπ' τὸ σπίτι μου;

— Λιγότερο, ἀπάντησε ὁ Ροσάρ. Χίλια πεντακόσια μέτρα περίπου.

— Πῆγα στὸ Γυμνὸ Βουνὸ τοὺς πρώτους μῆνες ποὺ ἦρθα στὸ Μοντουρσύ. Ποτέ μου δὲν εἶδα τέτοια ἐρημιὰ γύρω μου... Εἶνε ἔνα ἀληθινὸ χάος, ὅπου τίποτε δὲν φυτρώνει...

“Ἐκλεισε τὸ χειρόγραφο βιβλίο καὶ τὸ ξανάδωσε στὸ Ροσάρ, ὁ ὅποιος τὸν ρώτησε:

— Δὲν ἀκούσατε ἐσεῖς ποτὲ νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ιστορία αὐτή;

— “Οχι... οχι, ποτέ!... Μὰ ὅσα γράφει τὸ βιβλίο αὐτὸν μοιάζουν καταπληκτικὰ μὲ ὅσα γράφει κάποιος ‘Αγγλος συγγραφεὺς, ὁ Βάλτρον, σὲ μιὰ περιγραφὴ τῆς νήσου Μάν, ποὺ θρίσκεται μεταξὺ Ἀγγλίας καὶ Ἰρλανδίας. Στὸ νησὶ αὐτὸν ὑπάρχει ἔνας μεσαιωνικὸς πύργος ποὺ χρησίμευε ἀλλοτε ὡς φρούριο. Λοιπὸν, ὁ πύργος αὐτὸς ἦταν στοιχειωμένος. ‘Ενα παράδοξο τέρας ποὺ ἔμοιαζε μὲ πελώριο μαῦρο σκύλο καὶ ποὺ οἱ νησιῶτες τὸ ἀποκαλοῦσαν «‘Ο Μαῦρος Δράκος», ἔκανε κάθε νύχτα τὴν ἐμφάνισί του ἐκεῖ. Αὐτὸν τέρας εἶχε ξεχωριστὴ προτίμησι γιὰ τὴν αἰθουσα τῆς φρουρᾶς τοῦ πύργου, ὅπου κάθε θράδυ, μόλις ἔσθυναν τὰ φῶτα, τὸ ἔβλεπαν ξαπλωμένο μπροστά στὸ τζάκι. Οἱ στρατιῶτες τὸ θεωροῦσαν ὡς διαθολικὸ κι' ἔτρεμαν μήπως τὸ συναντήσουν...” Εἴτανε μέσα στὴν αἰθουσα τῆς φρουρᾶς ἀπὸ ἔναν μακρὺ διάδρομο, ὁ ὅποιος ὀδηγοῦσε σὲ μιὰ παληὰ ἐκκλησία κι' ἀπὸ τὸν ὅποιο ἔγγαινε κάθε θράδυ, μετὰ τὴν ἀποχωρησι, ὁ στρατιώτης ποὺ πήγαινε νὰ παραδώσῃ τὰ κλειδιά τοῦ φρουρίου στὸ διοικητή του. Μὰ ὁ φόβος μήπως συναντήσουν στὸ σκοτεινὸ διάδρομο τὸ φοβερὸ τέρας, ἔκανε τοὺς στρατιῶτες ποὺ εἶχαν αὐτὴ τὴν ὑπηρεσία νὰ παρανοῦν κάθε φορά μαζύ τους κι' ἔναν ἄλλο συνάδελφο τους, ὁ ὅποιος κρατοῦσε ἔνα δαυλὸ ἀναμμένο γιὰ νὰ φωτίζῃ τὸ δρόμο...

Μὰ μιὰ νύχτα ὁ στρατιώτης ποὺ ἐπρόκειτο νὰ πάη νὰ παραδώσῃ τὰ κλειδιά στὸ διοικητή του, εἶχε μεθύσει καὶ δήλωσε ὅτι θὰ τὰ πήγαινε μόνος του, χωρὶς συνοδὸ, λέγοντας ὅτι δὲν φοβόταν καθόλου τὸ φάντασμα τοῦ μαύρου σκύλου κι' ὅτι, ἀπεναντίας, ἀπὸ καιρὸ ἐπιθυμοῦσε νὰ θρεψῇ ἀντιμέτωπος μαζύ του...

‘Αφοῦ εἶπε τ' ἀσύνετα αὐτὸ λόγια, ὁ στρατιώτης πῆρε τὰ κλειδιά καὶ ξεφεύγοντας ἀπὸ τοὺς συναδέλφους του, ποὺ τροσπαθοῦσαν νὰ τὸν συγκρατήσουν, προχώρησε ὀλοιμόνχος στὸ σκοτεινὸ διάδρομο...

Μὰ ζὲν πέρασαν οὕτε πέντε λεπτὶ, ὅταν ἔξαφνα, οἱ συνάδελφοί του ἀκουσαν μέσα ἀπὸ τὸ διάδρομο τρομερὰ μουγκρητὰ καὶ κραυγές φρίκης. Κανένας ώστόσο δὲν τόλμησε νὰ πάη νὰ δῆ τὶ συνέθαινε...

Πέρασε ἡ νύχτα μέσα στὴν ἀγωνία... Κι' ὁ στρατιώτης οὔτε ξαναφάνηκε...

Τέλος, ὅταν ἔχαραξε γιὰ

καλά, οἱ στρατιῶτες ξεθάρρεψαν καὶ μπῆκαν μέσα στὸ διάδρομο. Μὰ τὸ θέαμα ποὺ ἀντίκρυσαν ὅταν τροχώρησαν ὃς τὴν μέση του, ἥταν φριχτό...

Βρῆκαν τὸ συνάδελφό τους κατασπαραγμένο, ἀγνώριστὸ ἀπὸ τὶς ἀπαίσιες πληγές τῶν δοντιῶν τοῦ φυντάσματος.»

— Τότε, ἔξακολούθησε ὁ Λουθὲ, τὴν ἴδια μέρα κιόλας, ἔχτισαν ἔναν τοῖχο κι' ἔφραξαν τὸ σκοτεινὸ διάδρομο κι' ἀπὸ τότε ὁ «Μαύρος Δράκος» δὲν ξαναφάνηκε πειά.

‘Ἐκείνη τῇ στιγμῇ, πίσω ἀπὸ τὸν Ροσάρ, ἡ πόρτα ἀνοιξε κι' ἡ θροχὴ μπῆκε μέσα, σπρωγμένη ἀπὸ τὸν ἄνεμο. “Ἐνας μεσόκοπος ἀντρας, ποὺ φοροῦσε χωριάτικη κάπα, παρουσιάστηκε στὸ ἄνοιγμά της καὶ ρώτησε τὸν κτηματία:

— ‘Αφέντη, νὰ πάω νὰ πλαγιάσω; Μὲ χρειάζεστε τίποτε;

— Ναι, Τζίρμα, περίμενε...

Καὶ, γυρίζοντας πρὸς τὸ ζωγράφο Λουθὲ, ὁ Ροσάρ τὸν ρώτησε:

— Θέλετε νὰ σᾶς πάω μὲ τὸ ἀμάξι μου ὃς τὴν κατοικία σας;... ‘Ο καιρὸς εἶνε ἀπαίσιος καὶ θὰ δυσκολευθῆτε νὰ πάτε μὲ τὰ ποδια μέσο’ στὸ σκοτάδι τοῦ θουνοῦ καὶ τῆς ξεοχῆς.

‘Ο Λουθὲ δέχτηκε πρόθυμα.

— “Ω! σᾶς εύχαριστῷ πολὺ, εἶπε. “Ἄς πηγαίνουμε μάλιστα... Ή ὥρα εἶνε περασμένη...

‘Ο οἰκοδεσπότης γύρισε τότε πρὸς τὸ χωρικὸ μὲ τὴν κάπα ποὺ περίμενε πάντα μπρὸς στὴν πόρτα, ἐνῶ τὸ πρωστό του ἔσταξε ἀπὸ τὴ θροχή.

— Ζέψε, Τζίρμα, τοῦ εἶπε, τ' ἄλογα στὸ ἀμάξι καὶ ἔλα νὰ μᾶς εἰδοποιήσης...

‘Ο Ροσάρ κρατοῦσε ἀκόμα στὰ χέρια του τὸ χειρόγραφο βιβλίο.

— Δὲν ξέρω τί μὲ κρατάει καὶ δὲν τὸ καίω αὐτὸ τὸ διαθολικὸ βιβλίο! εἶπε.

— Επειτα, μ' ἔνα ἄγριο πεῖσμα, ἐπρόσθεσε:

— “Οχι! Δὲν μπορῶ νὰ τὸ πιστέψω... Ή κακὴ μοῖρα ισως ἔχει ξεσπάσει σ' αὐτὴ τὴν κοιλαδὰ! Μὰ αὐτὸν ἔδω — κι' ἔδειξε τὸ σχέδιο τοῦ καλύμματος τοῦ βιβλίου — αὐτὸν ἔδω δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ είνε μιὰ φριχτὴ δεισιδαιμονία. Αὐτὸν τὸ τέρας δὲν υπῆρξε, οὕτε θά υπάρξῃ ποτέ...

— ‘Ασφαλῶς, ἐπιδοκίμασε ὁ Λουθέ. Κι' ἔγω ἔχω τὴν ἴδια γνώμη μὲ σᾶς. Τὸ μόνο περιέργο εἶνε αὐτὸ ποὺ μοῦ εἴπατε...

— “Α, γιὰ τὸ Βάλ... Ναι, ὁ Βάλ, λέει ὅτι τὸ εἶδε... Μὰ δὲ Βάλ είν’ ἔνας ἀνθρωπος πολὺ ἀπλοίκος... Ξέρετε ὅτι δὲν ἔχει σωστὰ τὰ μυαλά του...

‘Η γυναῖκα τοῦ Ροσάρ ἐπενέθη στὴ συζήτησι καὶ εἶπε:

— Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς ἡ μαρτυρία του μὲ ἀνησυχεῖ... Σκεφθῆτε, κύριε Λουθὲ, ὅτι τὸ τέρας ὅπως τὸ περιέγραψε εἶν’ ἐντελῶς δύμοιο μ' αὐτὸν ποὺ εἶνε ζωγραφισμένο στὸ βιβλίο! Πῶς μποροῦσε ἔνας ἀνθρωπος μὲ λίγα μυαλά σάν τὸ Βάλ νὰ φανταστῇ ἔνα τέτοιο πρᾶγμα μόνος του;

‘Ο χωρικὸς μὲ τὴν κάπα παρουσιάστηκε πάλι κι' ἀνήγγειλε στὸν κύριο του ὅτι τὸ ἀμάξι ἦταν ἔτοιμο μπροστά στὴν πόρτα.

Τότε ἡ γυναῖκα τοῦ Ροσάρ ρώτησε τὸν ἀντρα της μὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεμε:

— Θά συνοδεύσῃς τὸν Κ. Λουθέ;

— Ναι, δὲν τ' ἀκουσεις, ποὺ τὸ εἶπα πρὸ δλίγου; τῆς ἀπαντήσεις ἔκεινος ἀπότομα.

— Μήν ἀργήσης.

— Δὲν ἔχω καμμιὰ ὅρεξην ἀργήσω.

Οἱ δύο ἀνδρες θγῆκαν ἔξω καὶ ἡ γυναῖκα τοῦ Ροσάρ πλησίασε στὸ παράθυρο.

‘Η θροχὴ κυλοῦσε ἀπάνω στὰ τζάμια καὶ δὲν μπόρεσε νὰ διακρίνῃ παρὰ τὰ φῶτα



“Ἐσκυψε ἀπὸ πινακιού του μ' ἔνα ἀπαίσιο μουγκρητό...

τῶν φαναριών τοῦ ἀμάξιοῦ ποὺ ἀπομακρυνόντουσαν γρήγορα, γιὰ νὰ χαθοῦν σὲ λίγο μέσα στὴν κατάμαυρη νύχτα.

Κατόπιν ξαναγύρισε πάλι καὶ κάθησε κοντὰ στὸ τζάκι, περιμένοντας...

"Ἐπειτὰ ἀπὸ μιὰ ὥρα, ὁ Ροσάρη ἀφῆνε τὸ Λουθὲ στὴν κατοικία του, στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς κοιλάδος, καὶ ξαναπῆρε μόνος τὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ, μαστιγώνοντας τάλογά του γιὰ νὰ καλπάζουν γρηγορώτερα.

Τὸ σκοτάδι ἀπλωνόταν πυκνὸ καὶ βαθὺ δλόγυρά του, ἥμπορα εἶχε δυναμώσει καὶ μόλις κατώρθωνε νὰ ξεχωρίζῃ τὸ δρόμο μπροστά του.

"Οσο προχωροῦσε τόσο ἡ καρδιά του σφιγγόταν ἀπὸ ἔνα ἀνεξήγητο προαίσθημα...

Κι' ἔξαφνα ἔνα ἀπαίσιο οὕρλιασμα ἀκούστηκε μέσ' στὴ σιγαλιὰ τῆς νύχτας.

Τάλογα τοῦ ἀμάξιοῦ ἀναπήδησαν τρομαγμένα...

"Ἐνα δεύτερο οὕρλιασμα ἀκούστηκε ἀμέσως κατόπιν κι' ὁ Ροσάρη τινάχτηκε ἀπάνω...

Εἶχε παγώσει δλόκληρος...

Καὶ νὰ ἐκεῖ, μπρὸς στὸ δρόμο του, ἔνας μαῦρος ὅγκος παρουσιάστηκε...

Δυὸ μάτια ἔλαμψαν σὰν φλόγες μέσ' στὸ σκοτάδι...

Τ' ἄλλογα τρομαγμένα ἔκαναν πίσω...

"Ο Ροσάρη, ὅρθιος καθὼς ἦταν, ἔχασε τὴν ἰσορροπία του μὲ τὸ ἀπότομο αὐτὸ τίναγμα, κι' ἔπειτα ἀπὸ τὴ θέσι του κάτω στὸ δρόμο, θυάζοντας μιὰ κραυγὴ ἀπέραντης ἀγωνίας...

Τὸ ἀμάξι, παρασυρόμενο τώρα ἀπὸ τὰ μανιασμένα ἄλογα, πῆρε τοὺς βράχους ποὺ ἤσαν πλάι στὸ δρόμο...

Κάτι πούμοιαζε μὲ σαρκαστικὸ γέλιο ἀκούστηκε κι' ὁ μαῦρος ὅγκος, τοῦ ὅποιου τίποτε ἄλλο δὲν ξεχωρίζε μέσ' στὸ σκοτάδι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φλόγες τῶν ματιῶν του, πλησίασε ἀργά πρὸς τὸ Ροσάρη ποὺ κοίτοταν κάτω ἀναίσθητος...

"Ἐσκυψε ἀπὸ πάνω του μ' ἔνα ἀπαίσιο μουγκρητο καὶ τὸν σκέπασε ὅλη κλήρον μὲ τὴ σκιὰ του, σὰν νάγινε ἔνα μ' αὐτὸν...

Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πτῶμα τοῦ Ροσάρη βρέθηκε σπαραγμένο, σακατεμένο, κομματιασμένο, ἐκεῖ, στὰ «Μαῦρα Λαγκάδια»...

Τὸ ἀμάξι εἶχε γίνει συντρίμμια καὶ τ' ἄλλογα εἶχαν βρῆσθαντο σὲ μιὰ χαράδρα, σὲ τριακούσιων μέτρων ἀπόστασι ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ Γυμνοῦ Βουνοῦ.

(Ακολουθεῖ)



#### ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ

#### ΤΥΧΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ !

Στὴ βιεννέζικη ἐφημερίδα «Βιέννα Τάγκεμπλαττ», αναγράφεται τὸ ἔξῆς πρωτάκουστο καὶ συγκινητικὸ γεγονός:

«Σύμερα τὸ πρωῖ, ἡ μικρούλα Μαρία Φίνστερ ἐπωφελήθηκε ἀπὸ τὴν ἀπονοσία τῆς μητέρας της, ἡ ὁποία βγῆκε γιὰ λίγη ὥρα νὰ ψωνίσῃ, κι' ἀνέβηκε στὴν ταράτσα τοῦ σπιτιοῦ. Ἀπ' τὴν ταράτσα, ἡ ἀνίδεη μικρούλα προσχώρησε στὰ κεδρώδια τῆς στέγης καὶ, γλυστρώντας, γνωμίστηκε κάτω στὸ δρόμο ἀπὸ ἕνως ἔξη μέτρων, φωνάζοντας ἀπ' τὸν τρόμο τῆς: «Μαμάααα!»

Ασφαλῶς θὰ ουντρίθοταν, ἡ ἀτυχὴ μικρὴ χάμω στὶς πλάκες τοῦ πεζοδρομίου. Εύτυχῶς δόμως γύριζε στὸ σπίτι της μητέρα της, κατὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη. Κι' ἀκούγοντας τὴν τρομαγμένη κραυγὴ τῆς κόρης της — ποὺ ἔπεφτε ἀπὸ τὰ ὄψη — ἀνοίξε τὴ στοργικὴ ἀγκαλιά της ἡ φτωχὴ μητέρα, τὴν ἄρπαξε στὰ μπράτσα της, καὶ τὴν ἔσωσε ἀπὸ θάνατο σίγουρο καὶ φριχτό!

Μητέρα καὶ κόρη ἔπαθαν μονάχα λίγους ἀσήμαντους μωλωπισμούς, ἐξ αἰτίας τῆς ὀρμητικῆς πτώσεως τῆς μικρῆς ἀπὸ τὰ ὄψη.

Δὲν εἶνε λοιπὸν ἡ μητέρες πραγματικοὶ «φύλακες — ἀγελοί» σωτηρίας γιὰ τὰ παιδιά τους:

#### ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

#### ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Τὰ γάντια δὲν εἶνε, ὅπως θὰ νομίζουν πολλοί, ἐπινόησις τῶν νεωτέρων χρόνων. Εἶνε ἀπολύτως ἔξακριθωμένο ὅτι ἥσαν γνωστὰ καὶ στὴν ἀρχαιότητα. Κατὰ τὶς τελευταῖς μάλιστα ἀνασκαφὲς ποὺ ἔγιναν στὴν Αἴγυπτο, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀντικειμένων ποὺ βρέθηκαν στὸν τάφο τοῦ Τουτανχαμῶν ἥτο καὶ ἔνα ζευγάρι γαντιῶν. Τὰ γάντια αὐτὰ, κατασκευασμένα ἀπὸ ἔκλεκτὸ κόκκινο δέρμα, ἔχουν σχῆμα ποὺ δὲν παραλλάσσει καθόλου ἀπὸ τὰ πιὸ μοντέρνα σχῆματα γαντιῶν ποὺ φοριοῦνται σήμερα στὴν Εύρωπη.

\* \* \*

Στὴ Νέα Υόρκη χτίζεται ἔνα πελώριο μέγαρο, μέσα στὸ ὅποιο θὰ ύπαρχῃ ἡ μεγαλύτερη αἰθουσα τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία προορίζεται γιὰ διαλέξεις, συναυλίες, ἔορτές κλπ.

Ἡ αἰθουσα αὐτὴ θὰ χωράῃ ἀνέτως 30.000 θεατὰς στὴν πλατεῖα καὶ ἄλλους 10.000 στὰ θεωρεῖα. Τὸ ψόφος τῆς ύπολογίζεται σὲ 30 μέτρα, θὰ φωτίζεται δὲ μὲ πολυελαϊούς 5.000 κηρίων.

\* \* \*

Ο διάδοχος τῆς Νορβηγίας ἐδέχθη πρὸ ἐτῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν γενεθλίων του ἔνα πράγματι πολύτιμον δῶρον. Ἡ ἑκατομμυριούχος μίς Μυσυκράβ, φίλη τῆς βασίλισσας τῆς Νορβηγίας, τοῦ ἐδώρησε ἔνα δλόκληρο νησάκι Ιδιόκτητο, ποὺ βρίσκεται τέσσερα μίλια μακρυά ἀπὸ τὶς σκανδιναϊκὲς ἀκτὲς καὶ τὸ ὅποιο φημίζεται γιὰ τὸ καλὸ κυνῆγι ποὺ ἔχει στὰ πυκνὰ δάση του.

Ἐπίσης στὸ μικρὸ λιμάνι τοῦ νησιοῦ βρίσκεται κανεὶς πάντοτε τὰ ἔκλεκτότερα φάρια, τὰ δὲ ἔρημα καὶ βραχώδη ἀκρογιάλια του εἶνε γεμάτα ἀπὸ περίφημα στρείδια.

\* \* \*

Ολοι βέβαια θὰ φαντάζωνται ὅτι ἡ φωτεινὲς ρεκλάμες εἶνε ἐπινόησις τῶν νεωτέρων χρόνων, σύγχρονη τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ ἡλεκτρισμοῦ. Αὔτὴ δόμως δὲν εἶνε σωστὸ καὶ ἀπόδειξις τούτου εἶνε μιὰ εἰδῆσις τῆς παληᾶς παρισινῆς ἐφημερίδος «Γκαζέτ» ἡ ὅποια ἔξεδιδετο στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα τὸ 1725. Στὴν εἰδῆσι αὐτὴ ἀναγράφεται ὅτι ὁ τίτλος τοῦ παρισινοῦ «Καφενείου τῶν Μουσῶν» ἔλαμπε τὴ νύχτα, φωτιζόμενος ἀπὸ μικρές λαμπτήσεις, τοποθετημένες καταλλήλως ὅπιοθεν τῶν γραμμάτων.

\* \* \*

Ἀπὸ τὶς τελευταῖς ἀγγλικὲς ἐφημερίδες παραλαμβάνομε τὰ κάτωθι:

Ἐνας Ἀγγλος ἐκατομμυριούχος, μόλις ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν κηδείαν τῆς ἀγαπημένης του συζύγου, δέν ἀρκέσθηκε μόνο στὸ νὰ ντυθῇ μὲ μαῦρα ροῦχα καὶ νὰ πενθήσῃ ὅπως ὅλοι οἱ ἀνθρωποι, ἀλλὰ θέλησε νὰ κάμη κάτι περισσότερο.

Διέταξε λοιπὸν τὸν μάγειρό του νὰ τοῦ ἐτοιμάξῃ ἐπὶ μίαν ἔβδομάδα πένθιμα... φαγητά, ὅπως τὰ ἔλεγχα:

Ίδιού δὲ καὶ ἔνα ἀπὸ τὰ μενοῦ τῶν... πενθίμων γευμάτων τοῦ Ιδιοτρόπου «Ἀγγλου»:

«Σοῦπα ἀπὸ μαῦρο ςωμό. Μαῦρο ςαβιάρι. Ἐληῆς μαῦρες. Φιλέτο ψητὸ μὲ σάλτσα μαύρη. Κοτολέτες μὲ σπαράγγια. Φρυγανίες. Τρούφες μὲ βύστιγο. Κομπόστα δαμάσκηνα. Καφές».

Φαίνεται δόμως ἀπὸ τὸ μενοῦ αὐτὸ, ὅτι παρ' ὅλο τὸ μεγάλο πένθος τοῦ «Ἀγγλου» ἐκατομμυριούχου, ἡ δρεξίς του δὲν εἶχε πάθει ἀπολύτως τίποτα!

\* \* \*

Ἡ ἀθλιότης μερικῶν χωριών τῶν Ινδιῶν εἶνε κάτι ἀφάνταστο. Οἱ διδάσκαλοι τῶν ὑπαιθρίων σχολείων των παίρνουν 10 φράγκα μισθὸ τὸν μῆνα. Μὲ αὐτὸ τὸ ποσὸν διειλουν νὰ διατρέφουν τὶς πολυμελεῖς οἰκογένειές τους, χωρὶς νᾶχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν καμμιὰ ἄλλη ἔργασία. Τὰ διδακτρα ἐπίσης τὰ ὅποια εἰσπράττει ἡ Κοινότης ἀπὸ τοὺς μαθητὰς, εἶνε τόσο... πολλὰ (μιὰ πεντάρα τὸ μῆνα!) ώστε τὰ περισσότερα παιδιά μένουν ἀγράμματα, γιατὶ δὲν ἔχουν οἱ γονεῖς τους νὰ πληρώσουν τὸ ύπερογκον αὐτὸ ποσόν!