

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΑΣΑΡ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

Η "Ανοιξις είχε ξαναγυρίσει, παρ' όλες άκόμα τις βροχές και τὰ σύννεφα. Τήν ένοιωθε κανεὶς στὸν άέρα, τήν μύριζε στὰ λουλούδια, τήν έβλεπε στὰ γελαστὰ μάτια τῶν γυναικῶν. Μὰ ἔκεινο ποὺ δὲν είχε ξαναγυρίσει στήν καρδιὰ τοῦ Πιέρ Σαντιέ, ήταν ό ἔρως. "Οχι ό μεγάλος ἔρως, μὲ τὰ φλογερὰ πάθη του καὶ τὰ τραγικὰ δράματά του, μὰ ό ἔρως ποὺ κάνει χαρούμενη τὴν ζωὴν, ποὺ γεννιέται ἀπὸ μιὰ ματιά, ἀπὸ ἔνα χαμόγελο καὶ κρατάει ἔνα μῆνα, μιὰ ἐποχὴ, ἔνα χρόνο καὶ ποὺ ἀνανεώνεται κάθε τόσο, δίχως λύπες καὶ δάκρυα, μὲ τὴν ἀπλότητα τῆς ἀλλαγῆς μιᾶς φορεσιᾶς, ποὺ τήν ἀφήνει κανεὶς γιὰ νὰ φορέσῃ μιὰ ἄλλη, πιὸ καινούργια καὶ πιὸ κομψή.

Ο Πιέρ Σαντιέ, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ γραφεῖο του κάθε ἀπόγευμα, ἀγόραζε ἀπὸ τὴν ἀνθοπώλιδα τῆς γωνίας μιὰ ἀσπρη γκαρντένια καὶ στόλιζε μ' αὐτὴ τὴν μπουτουνιέρα του. Μὰ ἡ ἀγορὰ αὐτὴ τὸν ἔξευτέλιζε στὰ μάτια του. Γιὰ ποιὰ γινότανε ὡραῖος; Γιὰ καμμιά! Κι' ἀντὶ ἔνυ χαριτωμένο γυναικεῖο χεράκι νὰ τοῦ προσφέρῃ αὐτὴ τὴν γκαρντένια καὶ νὰ τὴν περάσῃ μόνο του στὴ μπουτουνιέρα του, τὸ κίτρινο καὶ γέρικο χέρι τῆς ἀνθοπώλιδος τοῦ ἔδινε τὸ λουλοῦδι μὲ μιὰ ἀδιαφορία ποὺ τοῦ ἔσφιγγε τὴν καρδιὰ. 'Ωστόσο, κύτταζε ὅλες τὶς γυναικίκες στὰ μάτια, ὅλες τὶς γυναικίκες ποὺ συναντοῦσε στὸ δρόμο του καὶ ποὺ περνοῦσαν γελαστὲς κι' εὔτυχισμένες, γεμάτες ὄνειρα. Μὰ καμμιά ἀπὸ τὶς φλογερὲς ματιές του δὲν συναντοῦσε ἔνα τρυφερὸ γυναικεῖο βλέμμα. "Ολα τίσαν ἀδιάφορα, ὅλα κύτταζαν ἄλλοῦ, ὅλα γύρευαν κάποιον ἄλλον.

"Ἐτσι, γύριζε κάθε βράδυ στὸ σπίτι του ἀπογοητευμένος, μὲ τὴν πικρία τοῦ παληὸῦ Δὸν Ζουάν ποὺ γέρασε. Ο Πιέρ Σαντιέ ήταν τώρα σαραντάρης, μὲ λίγα ἀσπρα μαλλιά στοὺς κροτάφους καὶ μὲ μιὰ κουρασμένη ἔκφρασι στὸ πρόσωπο. Κι' όμως είχε ἀκόμα κάποιο θέλητρο, κάποια ωμορφιά, κάποια γοητεία. 'Ωστόσο, στὸ γραφεῖο, οἱ συνάδελφοι του, ἄνδρες καὶ γυναικίκες, είχαν ἀρχίσει νὰ κρυφογελοῦν καὶ νὰ τοῦ λένε κάθε τόσο:

— "Ε, τί νὰ γίνη, Σαντιέ... "Ολοι μας γερνάμε... Τὰ χρόνια περνοῦνε γρήγορα!... Κ' ἡ γυναικες; "Ε, νά, δὲν μᾶς θέλουν πειά...

Ἐκεῖνος προσπυθοῦσε νὰ χαμογελάσῃ καὶ τοὺς ἔλεγε πῶς δὲν ἔνοιωθε διόλου πῶς είχε γεράσει. Μὰ οἱ πιὸ μοχθηροὶ τὸν πείραζαν περισσότερο.

— Μπᾶ! τοῦ ἔλεγαν. Μὰ τότε πῶς δὲν λαβαίνεις πειά ἔκεινα τὰ μυρωμένα ραβασάκια ποὺ μᾶς ἔδειχνες ἄλλοτε; Πῶς δὲν σὲ περιμένει πειά κανένα ωμορφο κορίτσι ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ γραφείου;

— "Αχ! Ναί... Είχαν δίκηο. Αὐτὸς ξέσχιζε πιὸ πολὺ τὴν καρδιὰ τοῦ Πιέρ Σαντιέ. Καμμιὰ γυναικά πειά. Κανένα ραβασάκι. Κι' ώστόσο ἔπρεπε νὰ κάνῃ κάτι, νὰ σώσῃ τὸ γόνητρό του, νὰ βρῆ μιὰ λύση. Καὶ τὴν βρήκε! Θά ἔγυραφε μονος του, στὸν ἔαυτό του, προσπαθῶντας νὰ μιμηθῇ ἔνα λεπτὸν γυναικεῖο χαρακτῆρα. Πήρε λοιπὸν μιὰ κάρτα, ἔγυραφε τὴ διεύθυνσι τοῦ γραφείου του καὶ σημείωσε δίπλα: «Σᾶς ἀγαπῶ κοιτά, ἀπὸ καρό... Μιὰ ἀγνωστος θαυμάστριά σας».

Τήν ἄλλη μέρα, ὅταν ἔλασε αὐτὴ τὴν κάρτα στὸ γραφεῖο, μπροστὰ στοὺς σκυνδαλισμένους συναδέλφους του, χαμογέλασε πάλι, ὅπως ἄλλοτε, μὲ ὄφος γόητος καὶ ἐστριξε στὶς δακτυλογράφους μιὰ πονηρή ματιά ποὺ τὶς ἔκανε νὰ κοκκινίσουν. 'Απὸ τότε, κάθε μέρα, ἀρχισαν πάλι νὰ φτάνουν στὸ γραφεῖο ἔνα σωρὸ κάρτες καὶ μυρωμένα ραβασάκια. 'Εκεῖνος, ώστόσο, δὲν ἔλεγε τίποτε κι' ἀφήνει τοὺς συναδέλφους του νὰ σκᾶνε ἀπὸ τὴ λύσσα καὶ τὴν περιέργεια. Κάθε φορὰ μάλιστα ποὺ οἱ φίλοι του τὸν προσκαλοῦσαν νὰ φάνε μαζὺ ἢ νὰ πάνε στὸν κινηματογράφο, τοὺς ἔλεγε μ' ἔνα μυστηριώδες ὄφος:

— 'Απόψε δυστυχῶς δὲν μπορῶ. Μοῦ εἶνε τελείως ἀδύνατον!...

Κι' ὅλοι τους καταλάβαιναν πῶς εἶχε πάλι κάποιο ἔρωτικὸ ραντεβοῦ. Μὰ ό Πιέρ Σαντιέ, ἀντὶ νὰ πάη στὴν ἀγκαλιὰ καυμιᾶς ωμορφης γυναικάς, κλεινόταν στὴν κάμαρά του κι' ἔγυραφε στὸν... ἔαυτό του. Κι' ἔκανε μύτη τὴ δυσλειὰ μὲ τόση προσοχὴ, μὲ τόση ἀφοσίωση, ὅστε στὸ τέλος κατάφερε νὰ πιστέψῃ κι' ό δύνιος πῶς κάποια γυναικά ποὺ τὴν ἀγαποῦσε τοῦ ἔγυραφε ὅλα ἔκεινα τὰ φλογερὰ καὶ μυρωμένα ραβασάκια.

'Ο Πιέρ Σαντιέ ἔκανε καὶ κάτι ἄλλο: "Εβαζε στὶς ἀπ' ἔξω τσέπες τοῦ σακκακιοῦ του, ποὺ τὸ ἀφῆνε στὴν γκαρντάρομπα, γιὰ νὰ φορέσῃ τὸ παληὸ σακκάκι τοῦ γραφείου, δυὸς - τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ ραβασάκια, σὰν νὰ τὰ εἴχε τάχα ξεχάσει, βέβαιος πῶς κάποια ἀπὸ τὶς δακτυλογράφους, πιὸ περιέργη ἀπὸ τὶς δλλες, θὰ ἔψαχνε ἔκεινη γιὰ νὰ ἔχειχαση τὰ μυστικά του, σπως ἄλλοτε..."

"Ενα πρωτ, λοιπὸν, μόλις μπῆκε στὸ γραφεῖο, ή Μαντό Φλερύ, ή πιὸ ωμορφη δακτυλογράφος τοῦ ύπουργείου τὸν κύτταζε χαμογελῶντας καὶ τοῦ φώναξε:

— Σαντιέ, χάρισέ μου λοιπὸν τὴν ωμορφη γκαρντένια σου!...

'Ο Πιέρ Σαντιέ είχε θυσιάσει γι' αὐτὴν δυὸ φράγκα, μὲ τὸ σκοπὸ νὰ στολίσῃ τὸ γραφεῖο του καὶ, μὰ τὴν ἀλήθεια, τὴν ἔδωσε μὲ κάποια δυσφορία.

— "Ελα, ἀστειεύθηκα!" τοῦ εἶπε τότε ή Φλερύ. Ξέρω πῶς εἶνε μεγάλη θυσία γιὰ σένα, γιατὶ θὰ εἶνε ἀπὸ χέρι...

'Ο Σαντιέ χαμογέλασε τώρα κι' αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του. 'Επι τέλους! Είχαν πάψει πειὰ νὰ τὸν κοροϊδεύουν στὸ γραφεῖο του. 'Η πιὸ ωμορφη κοπέλλια μάλιστα, τὸν παρακαλοῦσε γιὰ μιὰ γκαρντένια...

"Η κωμωδία αὐτὴ κράτησε ἀκόμα μερικὲς ἡμέρες, ὅταν ξαφνικά, ἔνα πρωτ, μαζὺ μὲ ἔνα ψεύτικο ραβασάκι ἔλασε κι' ἔνα μυρωμένο μώβ φάκελλο. 'Ο Σαντιέ τὰ ἔχασε!... 'Απὸ ποιὸ πρόσωπο δρά γε ήταν αὐτὸ τὸ γράμμα; Περίεργος τὸ ἄνθιξε καὶ, κατάπληκτος, διάσθε τὰ ἔξης:

«Αγαπητὲ Σαντιέ,

Δὲν νομίζεις πῶς τὸ ἀστεῖο βάσταζε πολὺ κι' ὅτι εἶνε καιρὸς πειὰ νὰ φρουριέψῃς; 'Αντὶ νὰ τρέχῃς πίσω ἀπὸ φανταστικοὺς ἔρωτες, γιατὶ ιδὲν ειπτάζεις νὰ βρῆς τὸν ἀληθινὸ ἔρωτα, τὸν κρατάει σ' ὅλη τὴ ζωή; Μιὰ ἀγνωστή, μὲ στοργικὴ φίλη».

Ο Σαντιέ τρομοκρατήθηκε. "Ωστε είχε προδοθῆ; Ποιὸς είχε μάθει ἀρά γε τὸ μυστικό του; Είχαν πάψει λοιπὸν χαμενες ἢ προφυλάξεις του; Καὶ ποιὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς γνωστοὺς του είχε ἀνακαλύψει τὴν ἀπάτη; "Ω, πόσο θὰ είχε γελοιοποιηθῆ στὰ μάτια τῶν συναδέλφων του!

Μιὰ κι' είχε ξεσκεπαστή, ἔπαψε πειὰ τὸ ἐπικίνδυνο αὐτὸ παιγνίδι μὲ τὰ φεύτικα ραβασάκια. Τὸ περίεργο δμως είνε ἔτι, στὴ θέση τῶν δικῶν του ἀρχισαν νὰ φτάνουν κάθε πρωτ οἱ μυστηριώδεις μώβ φάκελλοι, μ' ἔνα σωρὸ παρηγορητικὰ καὶ θελκτικὰ λόγια ἀπὸ τὴν ἀγνωστὴ φίλη.

"Υστερ' ἀπὸ λίγες μέρες, ἔνα θερμὸ βράδυ τοῦ Ιουνίου, κάνοντας ἔνων ρωμαντικὸ περίπατο μὲ τὴν ωμορφη Μαντό Φλερύ, ό Σαντιέ στάθηκε γιὰ μιὰ στιγμὴ μπροστὰ σὲ μιὰ ἀνθοπώλιδα, ἀγόρασε μιὰ ἀσπρη γκαρντένια καὶ τὴν πέρασε μὲ φιλαρέσκεια στὴ μπουτουνιέρα του. "Επειτα, χαμογελῶντας εύχαριστημένος, ρώτησε τὴν ωμορφη Φλερύ, ποὺ τοῦ ἔγυραφε ἔκεινα τὰ μώβ ραβασάκια:

— Μὰ γιὰ στάσου... πῶς κατάλαβες πῶς ἔγυραφα μόνος μου τὰ γράμματα;

— Η Μαντό ξέσπασε σ' ἔνα ήχηρὸ γέλιο.

— Τί παιδί ποὺ εἰσαι! τοῦ ἀπάντησε. Μιὰ φορὰ είχες ξέχασει στὶς ἀπ' ἔξω τσέπες τοῦ σακκακιοῦ σου — ποὺ τὸ είχες ἀφήσει στὴν γκαρντάρομπα — μαζὺ μ' ἔνα ραβασάκι



ΑΠ' ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΚΙ' Ο ΚΟΥΡΕΥΣ ΤΟΥ

Μιά ήμέρα φούργιας. "Οπου ἐνσκήπτει δ Ούγκω. Η ξαφνική ἔμπνευσις. Ο Ούγκω γράφει στὰ γε-
'μᾶτα. Καὶ ὁ κουρεὺς κάθεται σ' ἀναμμένα κάρβουνα. Πῶς ἔξηφανίσθη ὁ κατάλογος τῆς πελατείας.
Η ἀπελπισία τοῦ Μπρασσιέ, κλπ. κλπ.

O Βίκτωρ Ούγκω στὰ 1848 σύχναζε καθημερινῶς σχε-
δὸν στὸ κουρεῖο κάποιου Μπρασσιέ.

Μιά μέρα ἔνας πελάτης καὶ φίλος τοῦ κουρέα τὸν
ρώτησε:

— "Ε, πῶς πᾶν ἡ δουλειές σου;

— Πολὺ καλά, φίλε μου, ἀπάντησε δ Μπρασσιέ. Δὲν μοῦ
μένει καθόλου καιρός ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη ἔργασία καὶ σήμε-
ρα δὲν ξέρω πῶς θὰ τὰ καταφέρουν τὰ παιδιά, γιατὶ, ὅπως
θέλετοις στὸν κατάλογο, ἔχουμε νὰ χτενίσουμε καμμιά σα-
ρανταριά κυρίες. "Ας εἶνε καλὰ οἱ χοροί..."

"Υστερα ἀπὸ λίγες μέρες δ πελάτης αὐτὸς ξαναπέρασε
ἀπὸ τὸ κουρεῖο τοῦ Μπρασσιέ καὶ τὸν ρώτησε:

— Πῶς τὰ πῆγες προχτές μὲ τοὺς πελάτες σου;

— "Ἄσε με, σὲ παρακαλῶ, μὴ μοῦ ξαναμιλήσῃς γι' αὐτὸ,
φώναξε πεισματωμένος δ κουρεύς. Μόλις ἔχτενισα τὶς μι-
σές κυρίες. "Έχασα τόσα χρήματα, κι' αὐτὸ γιὰ τὸ χατῆρι
ἔνος τρελλοῦ.

— Μίλα καλά. Δὲ σὲ καταλαθαίνω καθόλου. Ποιανοῦ
τρελλοῦ;

— Τοῦ Ούγκω.

— Τοῦ Ούγκω; Καὶ γιατὶ ἀνακατεύεις στὴν ὑπόθεσί σου
τὸν Ούγκω; Τί σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ Ούγκω καὶ τῶν
πελατῶν σου;

— "Ὑπάρχει καὶ μεγάλη μάλιστα. "Αν
δὲν πιστεύῃς, ἄκουσε καὶ θὰ καταλάβῃς.
Μόλις ἔφυγες, λίγες στιγμές ἀργότερα,
μπήκε στὸ κατάστημά μου δ Ούγκω καὶ
κάθησε σ' αὐτὴ τὴν πολυθρόνα. Τοῦθαλα,
καθὼς πάντα, τὴν πετσέτα στὸ λαιμὸ, πῆ-
ρα τὸ φαλίδι κι' ἔτοιμαζόμουν νὰ τοῦ κό-
ψω τὰ γένεια, μὰ αὐτὸς μὲ μιὰ ἀπότομη
χειρονομία, κατέβασε τὸ χέρι μου λέγον-
τάς μου: «Περίμενε!» Κι' εὐθὺς θγάζει
ἔνα μολύβι ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ γιλέκου
του κι' ἀρχίζει νὰ ψάχνεται βιαστικά στὶς
τσέπες του νὰ θρῆ χαρτί, ἀλλὰ δὲν μπο-
ροῦσε νὰ θρῆ πουθενά. Τέλος πάντων θλέ-
πει ἔνα φύλλο πάνω σ' αὐτὸ τὸ τραπέζι,
τ' ἀρπάζει κι' ἀρχίζει γρήγορα νὰ γρά-
φῃ. "Ἐγώ μ' δλη τὴ θία ποὺ εἶχα — τί¹
νάκανα; — τὸν περίμενα. "Αλλὰ κείνος
χωρὶς νὰ μὲ λογαριάζῃ ἀν ζῶ ή δὲ ζῶ
στὸν κόσμο, μουτζούρωνε όλοένα τὸ χαρτί
καὶ κάπου-κάπου μόνο σταματοῦσε δαγ-
κάνοντας τὸ μολύβι του.

— Γράφε δοσ θέλεις, ἔλεγα μέσα μου,
κι' ἀν μπορέσῃς νὰ τὰ ξαναδιαθάσῃς, θᾶσαι τυχερός. Τί²
μουντζούρες ήσαν ἐκεῖνες! Κι' ύστερα σοῦ λένε πῶς δ χρι-
στιανὸς αὐτὸς γράφει καλά!

Τέλος δὲν κρατήθηκα καὶ τοῦ εἶπα γιὰ νὰ τὸν κάνω νὰ

ἀπὸ τὴν.. μυστηριώδη φίλη σου κι' ἔνα γράμμα, ποὺ δὲν
είχες προφτάσει φαίνεται νὰ τὸ ρίξῃς στὸ ταχυδρομεῖο...
"Ε, λοιπόν. Ο γραφικὸς χαρακτῆρας καὶ τῶν δυὸ ήταν ὁ
ἴδιος. Κατάλαβα τότε ἀμέσως τὸ παιγνίδι σου καὶ, μὰ τὴν
ἀλήθεια, δοκίμασα μιὰ μεγάλη χαρά, γιατὶ εἶχα ἀρχίσει
νὰ σὲ συμπαθῶ..

— Ἀλήθεια; ἔκανε δ Σαντιέ.

— "Ε, βέθαια. Δὲν σοῦ κρύβω μάλιστα ὅτι ζήλευα τρο-
μερὰ αὐτές ποὺ σοῦ... ἔγραφαν!

— Καὶ τώρα;

— Τώρα πειὰ δὲν τὶς ζηλεύω... τοῦ ἀπάντησε ἡ Μιντὸ³
Φλερύ. Τὶς εύγνωμονῶ μάλιστα, γιατὶ ἀν δὲν ὑπῆρχαν αὐ-
τὰ τὰ ψεύτικα ραβασάκια, δὲν θὰ βρίσκαμε, δίχως ἄλλο,
τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη...

Κ' ἡ ὥμορφη Μαντὸ, κλείνοντας τὰ μάτια, τοῦ πρόσ-
φερε τὰ χείλη της.



Ο Βίκτωρ Ούγκω καὶ οἱ ήρωές του.
(Γελοιογραφία τῆς ἐποχῆς)

συνέλθη:

— Είμαι στοὺς δρισμούς σου, κ. Ούγκω.

— "Ενα λεπτὸ ἀκόμα καὶ τελείωσα, μοῦ ἀποκριθήκει.

— Άλλὰ τὸ λεπτὸ δὲν τελείωνε κι' ἔγω στεκόμουν ἐκεῖ δρ-
θὸς μὲ τὸ φαλίδι στὸ χέρι, κατακόκκινος ἀπὸ τὴ στενοχώρια
μου. Αὐτὸς ὅμως ἔξακολουθοῦσε τὴ δουλειά του ἔγραφε,
σταματοῦσε, σήκωνε κάποτε ψηλὰ τὰ μάτια του σὰν... σε-
ληνιασμένος!

— Μὲ συγχωρεῖτε, κύριε, τοῦ ξαναεῖπα, σήμερα ἔχω με-
γάλη ἔργασία καὶ θιάζομαι.

— "Α! Βιάζεσαι; μοῦ κάνει. Κι' ἔγω θιάζομαι.
Κι' ἀνοιξε τὴν πόρτα νὰ φύγη.

— Τὸ καπέλλο σας, κύριε, τοῦ φωνάζω. Ξεχάσατε τὸ κα-
πέλλο σας.

— "Εχεις δίκηο, μοῦ εἶπε χαμογελῶντας, τὸ λησμόνησα.
Πήρε τὸ καπέλλο του κι' ἔφυγε χωρὶς νὰ κόψη τὰ γένεια
του.

— Παιδιά, μὴ χάνουμε λεπτὸ, φωνάζω τότε στοὺς υπαλή-
λους μου. Θὰ πάτε ἀμέσως στὰ σπίτια ποὺ θὰ σᾶς στείλω
ἔγω. Κυττάξτε τὸν κατάλογο. Μὰ ποῦ εἶνε; Δὲν ἀκοῦτε;
Ποῦ τὸν ἔβαλατε τὸν κατάλογο;

— Κύριε, ήταν ἀπάνω στὸ τραπέζι, μοῦ
λέγει ἔνας μικρὸς υπάλληλος.

— Εἰσαι βέθαιος γι' αὐτὸ ποὺ λές;

— Τὸν ἔβαλα ἔγω μὲ τὰ χέρια μου.

— "Ω! συμφορά μου! Αὐτὸ μοῦ ἔλειπε
ἄκομα! Επάνω στὸν κατάλογό μου ἔ-
γραφε δ Ούγκω; Καὶ πήρε τὸν κατάλογό
μου στὴν τσέπη του μαζύ μὲ τὶς μουτζού-
ρες ποὺ εἶχε γραμμένες πάνω του!

Καταλαθαίνεις τώρα, φίλε μου, πῶς
χασα τόσους πελάτες μου;

— Ήσύχασε, καλέ μου Μπρασσιέ, τοῦ
λέει δ φίλος του ποὺ ήταν ἀνθρωπος
γραφματισμένος καὶ θαύμαζε πολὺ τὸν
Ούγκω. "Αν δὲν βρισκόταν ἐκεῖ ἐκείνη τὴ
στιγμὴ τὸ μικρὸ κομμάτι τοῦ χαρτιοῦ, νά-
σαι βέθαιος πώς ή γαλλικὴ ποίησις θάχα-
νε τοὺς καλύτερους θσως στίχους της. Ε-
κείνη τὴν ήμέρα ἔγινες, χωρὶς καὶ σὺ νὰ τὸ θέλης, δ ἔκτα
κτος συνεργάτης τοῦ Βίκτωρος Ούγκω, κι' αὐτὸ δὲν εἶνε
μικρὸ, νομίζω..."

* * *

— Ο Βίκτωρ Ούγκω ήταν πολὺ γενναιόδωρος. Καθὼς ήταν
λοιπὸν ἐπόμενο, ἔγνώρισε πολλὲς φορὲς τὴν ἀχαριστία. Κά-
ποτε συνάντησε στὸ δρόμο ἔνα φίλο του, στὸν δποῖο εἶχε
κάμει πολλὲς εὔεργεσίες καὶ ποὺ τοῦ εἶχε φερθῆ πολὺ ἀ-
χαριστα. Ο φίλος του αὐτὸς, μόλις τὸν εἶδε, προχώρησε
κατ' εύθειαν ἐπάνω του, σὰ νὰ μὴν εἶχε συμβῇ τίποτε, καὶ
τοῦ ἔτεινε τὸ χέρι. Ο Ούγκω, θέλοντας νὰ τὸν ἀποφύγῃ,
ἔκαμε πῶς δὲν τὸν ἀντελήθη.

— Κύριε Ούγκω, τοῦ φωνάξε δ ἀχάριστος.

— Ο Ούγκω γύρισε πρὸς τὸ μέρος του.

— Καλημέρα σας, κ. Ούγκω.

— Καλημέρα σας.

— Γιατὶ δὲν μοῦ δίνετε τὸ χέρι σας;

— Τὶ νὰ τὸ κάμετε, ἀφοῦ εἶνε... ἔδειο; τοῦ ἀπάντησε
σαρκαστικὰ δ Ούγκω.