

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΩΝ

Η ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μιά ξέρευνα τοῦ ξέξερευνητοῦ Ούτλιαμ Σήμπρουκ. Πῶς δένονται καὶ πῶς κοιμοῦνται οἱ κατάδικοι τῆς ιστορίας τοῦ άνθρωπου ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ περπατήσῃ. Πῶς ξέπαιξαν τὰ πόδια τους στὰ ζάρια δυὸς κατάδικοι. Η ανατριχιαστικὴ περιπέτεια ἐνὸς Γιαρισινοῦ ἀπάχη. Δεμένος μὲν ἔνα πτῶμα κτλ.

Oγνωστὸς ξέρευνητής καὶ πασίγνωστος δημοσιογράφος Ούτλιαμ Σήμπρουκ ἐπεπκέφθη τελευταῖως τὴν κόλασι τῶν κατέργων τῆς Γουϊάνης μὲ τὸν σκυτόνα καὶ κάνη ἔνα ζωντανὸν καὶ τρωτύτυκο ρεπορτάζ. Ξέφυγε φυσικὰ ἀπὸ τὶς ιστορίες ποὺ εἶχαν γράψει οἱ ἐπισκέπται αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς γωνιᾶς τῆς γῆς καὶ διάλεξε ὡς θέμα τῶν ἄρθρων του τὶς πιὸ μακάθριες καὶ τὶς πιὸ ανατριχιαστικές σκηνὲς τῆς ζωῆς τῶν καταδίκων. Στὸ ἀκόλουθο ἄρθρο περιγράφει τὸ ἀθασταχτὸ μαρτύριο τῶν ἀλυσίδων καὶ τὶς φρικιαστικές ιστορίες ποὺ ξέχουν δημιουργηθῆ ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν δεσμῶν. Μὰ ἀς ἀφήσουμε τὸν ἴδιο νὰ σᾶς τὰ διηγηθῆ καλύτερα.

«Δέν πρόκειται νὰ σᾶς ἀπασχολήσω, γράφει, μὲ τὸν ἀριθμὸ, τὴν διατροφὴν καὶ τὶς ἔργασίες τῶν καταδίκων, οὔτε πάλι νὰ σᾶς διηγηθῶ τὶς ιστορίες ποὺ τους ὀδηγησαν ἐκεῖ κάτω. Αὐτὸ τὸ ἔκαναν πολλοὶ συναδελφοὶ μου ποὺ ἐπεσκέφθησαν προτήτερα τὴν Γουϊάνη. Ἐγὼ θὰ σᾶς διηγηθῶ μερικὲς μακάθριες ιστορίες, γιὰ νὰ δῆτε μέχρι ποίου σημείου ἔξαθλιώσεως φθάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ τί μπορεῖ νὰ κάνῃ ὅταν πρόκειται νὰ σώσῃ τὴν ζωή του. Οἱ κατάδικοι αὐτῆς τῆς κολάσεως, πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι ξέχουν ἀγριέψει τόσο πολὺ κι' ξέχουν τόσο βασανισθῆ, ποὺ εἶνε ἀδύνατον νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τοὺς δικούς μας νόμους. Ἐκεῖ κάτω ὑπάρχει μόνον ὁ νόμος τῶν κακοποιῶν, ποὺ εἶνε κι' ὁ νόμος τοῦ ισχυροτέρου. Γι' αὐτὸ η ἀρχές τῆς Γουϊάνης, φροντίζουν νὰ ξέχουν τοὺς καταδίκους διαρκῶς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου. Καὶ γιὰ περισσότερη ἀσφάλεια τοὺς ξέχουν περάσει στὰ πόδια μιὰ ἀλυσίδα ποὺ ζυγίζει τριάμιση κιλά. Στὴ μέση αὐτὴ η ἀλυσίδα ἔχει μιὰ ἄλλη, η ὅποια ἔχει πάλιν ἔνα κρίκο. Αὐτὴ τὴ δεύτερη ἀλυσίδα τὴν κρατάει ὁ κατάδικος καὶ τοῦ χρησιμεύει γιὰ νὰ τὸν ὑποθοηθῇ στὸ βάδισμα. Ήὰ σηκώνη δηλαδὴ πάνω τὴν θαρειά ἀλυσίδα τῶν ποδιῶν του. Μὰ αὐτὴ ἡ ἀλυσίδα μὲ τὸν κρίκο ἔχει καὶ ἄλλο σκοπό. Τὴ νύχτα, πρὶν νὰ κοιμηθοῦν, ὁ δεσμοφύλακας, ὅπως εἶνε ξαπλωμένοι στὰ κρεβεθάτια τους τοὺς περνάει μέσα ἀπὸ τὸν κρίκο μιὰ χοντρὴ ἀλυσίδα, η ὅποια δένει καὶ κλειδώνει στὴν ἀκρη τοῦ τοίχου. "Ετοι εἶνε δεμένοι ὅλοι μαζὺ οἱ κατάδικοι καὶ εἶνε ἀδύνατον νὰ δραπετεύσουν. Υπάρχουν ὅμως καὶ πολλοὶ κατάδικοι ποὺ εἶνε δεμένοι δυὸς-δυό. "Ετοι δένονται συνήθως οἱ ισοδῆτες καὶ παραμένουν ἔτσι μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς τους. Η ἀλυσίδα φυσικὰ τότε ἔχει διπλὸ βάρος. Εἶνε ἐφτά κιλά. Μὰ αὐτὸ δέν ἔχει καμμιὰ σημασία γιὰ τοὺς καταδίκους.

Μὴ φαντασθῆτε δὲ ὅτι αὐτὲς η ἀλυσίδες τοὺς δυσκολεύουν. Τὶς ξέχουν μάλιστα συνηθίσει τόσο πολὺ, ὥστε δέν μποροῦν χωρὶς αὐτὲς νὰ περπατήσουν. Ἐπίσης δέν μποροῦν ξήσουν χωρὶς τὸ σύντροφο τῆς ἀλυσίδας τους. Ορίστε ἔνα σχετικὸ παράδειγμα:

Οἱ κατάδικοι «8633» καὶ «10561» ἀπὸ δῶ καὶ εἴκοσι χρονιαὶ ζούσαν ἀλυσοδεμένοι. Οἱ ἔνας ξέρει τὶς ιστορίες καὶ τὰ βάσανα τοῦ ἄλλου καὶ διαρκῶς συζητοῦσαν γιὰ τὸ... μέλλον τους. Οἱ ἔνας, ὁ πιὸ τυχερὸς, εἶχε καταδικασθῆ σε εἰκόνας δύο χρόνια, ἐνῶ ὁ ἄλλος σέτριάντα. Τέλος ξέρει τὴν πού δὲν μπέρα ποὺ ὁ «8633» ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Φίλησε τὸ σύντροφό του, τοῦ ἔσφιξε τὸ χέρι καὶ τράβηξε γιὰ τὴ διοίκησι τοῦ Σαΐν-Λωράν γιὰ νὰ πάρῃ τὸ κίτρινο χαρτὶ τῆς ἀπελευθερώσεως του καὶ νὰ ἐπιβιβασθῇ στὴ «Μαρτινιέρ», τὸ πλοῖο ποὺ θὰ τὸν γύριζε στὴ Γαλλία. Οἱ «8633» ὅμως εἶχε χάσει στὸ μεταξὺ αὐτὸ κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν πολιτισμένο κόσμο. "Οταν πάτησε λοιπὸν τὸ πόδι του στὴ Μασσαλία, κόντεψε νὰ τηλαθῇ ἀπὸ τὸ θόρυβο. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, δέν μποροῦσε νὰ περπατήσῃ. Τὰ πόδια του, τοῦ φαινόντουσαν τόσο ἐλαφρά, ὥστε δέν τολμοῦσε νὰ στηρίξῃ πάνω τους τὸ σῶμα του. Κι' αὐτὸ τὸν ξέκανε τρελλὸ καὶ νευρασθενικό. Καὶ μιὰ νύχτα, ἐνῶ ἔνας ἀστυφύλακας τοῦ ξέκανε κάποια παρατή-

ρησι, αὐτὸς τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὸ λαιμὸ καὶ τὸν στραγγάλισε! Τὸν συνέλαθαν φυσικὰ καὶ τὸν στείλαν πάλι γιὰ εἴκοσι χρόνια στὰ κάτεργα. Ο «8633» ὅμως ήταν ἐνθουσιασμένος. Χαιρούνταν ποὺ θὰ εὑρίσκε πάλι τὸ σύντροφό του καὶ θὰ γλύτωνε ἀπὸ τὸ μαρτύριο νὰ περπατάῃ χωρὶς ἀλυσίδα.

Δύο ἄλλοι πάλιν κατάδικοι, ὁ Μορίνο καὶ ὁ Υεὸν, ήσαν δεμένοι δὲν μὲ τὸν ἄλλο στὴν κατασκήνωσι τοῦ Οραποῦ ἀπὸ τὸ 1904! Τριάντα δυὸ χρόνια σπάγαν πέτρες μὲ καμμιὰ πενηνταριά ἄλλους καταδίκους καὶ φτιάχναν δρόμους καὶ σωστά τριάντα χρόνια ἔτοιμαζαν τὸ σχέδιο τῆς ἀποδράσεώς τους. Θὰ δίναν ὄλα τὰ λεφτά τους στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐπιθεωροῦσε κάθε πρωὶ τὶς ἀλυσίδες τους κι' αὐτὸς θὰ ξέκανε ὅτι δὲν εἶχε ἰδῆ ὅτι τὶς εἶχαν λιμάρει. "Οταν δὲ θὰ θγαίναν στὸ δημόσιο δρόμο, θὰ τὸ σκάγαν κρυφά - κρυφά μέσα στὸ δάσος καὶ θὰ ἔχαφανιζόταν.

Οταν ξέρθε τέλος η ὥρισμένη μέρα πραγματοποίησαν τὸ σχέδιο τους, μὰ ἀπὸ τὴ Σιάσι τους δὲν λιμάρισαν καλά τὴν ἀλυσίδα κι' ήταν ἀδύνατο νὰ χωρισθοῦν. "Ἐπρεπε ἔτσι νὰ βαδίσουν πρὸς τὴν ὁχθη τοῦ ποταμοῦ, νὰ φτιάξουν μιὰ σχεδία καὶ νὰ περάσουν στὴν Ολλανδικὴ Γουϊάνη. "Ἐπειτα ὅμως ἀπὸ λίγο εἶδαν ὅτι ἡ σκέψι τους ήταν ἀπραγματοποίητη. Έκεῖ μόλις τους έλεπαν ἀλυσοδεμένους, θὰ τοὺς συνελαμβάναν καὶ θὰ τοὺς παρέδιναν στὴν ἀστυνομία. Μὰ τὸ πιὸ σπουδαῖο ήταν ὅτι δὲν ἐπρεπε νὰ χάνουν καιρό. Οἱ δευτεροβάθμιοι τους δεν θὰ ἀργούσαν ν' ἀντιληφθοῦν τὴν ἀπουσία τους καὶ θὰ ἔσπευδαν νὰ τοὺς συλλάθουν.

— Πρέπει κάτι νὰ γίνη! εἶπε ὁ «41081» στὸ σύντροφό του «30074».

— Πρέπει νὰ χωρίσουμε! εἶπεν δὲν ἄλλος. Η μόνη λύσις εἶνε δὲν μὲ τὸ μᾶς νὰ θυσιάσῃ τὸ πόδι του.

— Ναι, ἄλλα ποιός; εἶπε δὲν ἄλλος.

— Αὐτὸ θὰ τὸ παίξουμε στὰ ζάρια! δήλωσε σύντροφός του.

Καὶ πράγματι, κάθησαν καταγῆς κι' ἀρχικαὶ παίζουν μὲ ἀπάθεια τὸ πόδι τους, σὰν νὰ ήταν κανένα κουτὶ τσιγάρα.

— "Έχασες εἶπε τέλος ὁ «41081» στὸ σύντροφό του. Είσαι δὲ τυχερός γιατὶ θὰ μὲ κάνης νὰ σὲ φορτωθῶ καὶ νὰ σὲ περιποιοῦμαι.

Καὶ δίχως νὰ περιμένῃ ἀπάντηση ἔθγαλε τὸ σουγιά του, ἀφοῦ πρῶτα ἀφῆσε τὸν κατάδικο νὰ καπνίσῃ μιὰ πίπα μὲ δόπιο. Ο «41081» ήταν πραγματικὸ θηρίο. "Ανθεξε στοὺς πόνους, καρφώνοντας τὰ δόντια του σ' ἔνα χοντρὸ κλαρί. Κι' ὁ ἄλλος σιγά-σιγά τοῦ ἔκοψε τὶς σάρκες, τοῦ ἔξαρθρωσε τὸν ἀστράγαλο καὶ ἔτσι κατώρθωσε νὰ θγάλη τὸν κρίκο ἀπὸ τὸ πόδι του. "Υστερα τύλιξε τὸ... ἔγχειρημένο μέρος σὲ κάτι κουρέλια γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν αιμορραγία καὶ φορτώθηκε στὴν πλάτη του τὸν σύντροφό του. Κι' ἔτσι τὸν μετέφερε ὡς τὴν ὁχθη τοῦ ποταμοῦ Κοροῦ, ἔφτιαξαν τὴ σχεδία καὶ δραπετεύσαν στὴν Ολλανδικὴ Γουϊάνη.

Μὰ πιὸ τραγικὴ εἶνε η ιστορία δύο ἄλλων ἔγκληματιῶν τοῦ Κρεπὶ καὶ τοῦ Μπονάρ, οἱ ὄποιοι τὸν Ιανουάριο τοῦ 1926 εἶχαν κατασφάξει στὴν συνοικία τοῦ Σαΐν-Μαρταίν τὴ φίλη τοῦ Κρεπὶ... γιὰ νὰ τῆς δώσουν ἔνα μάθημα καλῆς συμπεριφορᾶς! Ο Κρεπὶ κι' δην Μπονάρ λοιπὸν στάλθηκαν γιὰ εἰκοσιπέντε χρόνια στὴ Γουϊάνη. Ωστόσο μεταξὺ τῶν δύο ἔγκληματιῶν εἶχε ἀναπτυχθῆ μια τόσο μεγάλη φιλία, ώστε δὲν μένας ήταν πρόθυμος νὰ θυσιάσῃς γιὰ τὸν ἄλλον. Μιὰ μέρα ἀποφάσισαν τέλος νὰ τὸ σκάσουν καὶ κατάφεραν νὰ ξεγλυστρήσουν ἀπὸ τὴν κατασκήνωσι, νὰ συρθοῦν μὲ κόπο ὅς τὸ γειτονικὸ δάσος καὶ νὰ κρυφθοῦν. Τότε σκέφθηκαν ὅτι κάνων μιὰ τρέλλα. "Οπως ήσαν δεμένοι δὲν μποροῦσαν νὰ φύγουν. Μὰ δὲν ἀποθαρρύνθηκαν. "Ισως ἀργότερα νὰ εὕρι-

(Συνέχεια στὴ σελίδα 55)



Ο ΠΑΠΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΑΤΣΗ

(Συνέχεια έκ της σελίδος 38)

τούσε τὸ ἀραιὸν ἐκκλησίασμα, τὸ Εὐαγγέλιο αὐτό;
— Τ' ἀκούσαμε, παπούλη μου.
— "Ε τότε, ἀφοῦ τ' ἀκούσατε, εἰνε περιττὸ νὰ σᾶς τὸ ξανθιαθάσω καὶ νὰ σᾶς χασομερήσω. Πηγαίνετε νὰ ταΐσετε τὶς κόττες σας.

Βολικός παπᾶς.

"Ολοι ἡσαν καταμαγευμένοι. Ποτὲ δὲν ἦταν ἡ ἐκκλησία τόσο καλὴ καὶ στοργικὴ γιὰ τοῦ κοσμάκη τὶς δουλειές.

"Η μόνη δυσκολία ἦταν ὅταν πέθαινε κανείς.

Τότε ἡσαν ὅλοι μαζευμένοι τριγύρω ἀπὸ τὸ λείφανο καὶ θὰ πιανόταν ὁ παπᾶς ποὺ δὲν ἤξερε νὰ φάλλῃ. Ἀλλὰ ὁ πονηρὸς Μπλατσιώτης καὶ πάλιν τὰ ἐμπάλωνε. "Οταν τὸν καλούσαν νὰ διαβάσῃ στὸν πεθαμένο τὴν εὐχὴν, αὐτὸς ἔθγαζε ὅλον τὸν κόσμο ἔξω ἀπὸ τὴν κάμαρη.

— Φύγετε τώρα ἔσεις, τοὺς ἔλεγε. Εἰσθε ἀμαρτωλοί. Δὲν κάνει ν' ἀκοῦτε τὰ θεοτικὰ διαβάσματα. Γιὰ νὰ πιάσουν τὰ διαβάσματα, πρέπει νὰ τὰ διαβάσω μοναχός μου.

Μιὰ-δυὸς οἱ χωρικοὶ γενήκανε περίεργοι.

— Τί διάολο διαβάσματα εἰνε αὐτά, λέγαν ἀναμεταξύ τους, ποὺ δὲν κάνει νὰ τ' ἀκοῦμε κι' ἔμεῖς;

Καὶ μιὰ ἡμέρα τὸν ρώτησαν;

— Πῶς οἱ παληοὶ παπᾶδες τὰ διάβαζαν μπροστά μας;

— Εγὼ δὲν εἶμαι παπᾶς σὰν ἔκείνους. Εἶμαι ἀπὸ τοὺς μεγάλους τοὺς παπᾶδες καὶ ἔχω τὰ δικά μου τὰ τροπάρια.

"Ενας ὅμως ἀπὸ τοὺς πιὸ πονηροὺς τοὺς χωριανούς, σκανδαλίστηκε λιγάκι ἀπὸ τὶς περίεργες εὐχὲς τοῦ Μπλατσιώτη τοῦ παπᾶ, καὶ εἶπε στοὺς ἄλλους:

— Μωρὲ, ἔγω θὰ κάνω τὸν πεθαμένο γιὰ ν' ἀκούσω τὶ διαβάζει.

Καὶ ξαπλώθηκεν ὁ χωριάτης καταγῆς καὶ οἱ ἄλλοι χωρικοὶ καλέσανε τὸν παπᾶ νὰ τὸν διαβάσῃ.

Σάν τοὺς ἔθγαλεν ὁ Μπλατσιώτης ὅλους ἔξω καὶ σὰν δὲν ἤξερε καὶ τὶ εὐχὴ νὰ πῇ, ἀρχισε νὰ ψελλίζῃ τὸ μπλατσιώτικο τραγούδι τοῦ «τρανοῦ χοροῦ» τῆς Σουλτάνας Βιργινάδας:

Κι' ἦταν μεγάλος ὁ χορὸς
Σουλτάνα — Σουλτάνα,
κι' ὁ τόπος ἦταν λίγος,
Σουλτάνα — Βιργινάδα...

Ό πεθαμένος σὰν ἄκουσε τὰ ψαλτικὰ αὐτά, ἀρχισε νὰ χαμογελάῃ, ὅταν τὸν βλέπῃ ὁ παπᾶς.

— Μπά! λέει. Θρυκολάκιασε ἐτούτος,

Καὶ τοῦ δίνει μιὰ μὲ τὸ θυμιατῆρι στὸ κεφάλι.

— "Αἱ στὸ διάολο, τοῦ φώναξε. Κάτσε ησυχα ἔκει, ώσπου νὰ τελειώσω!

Μὲ τὸ χτύπημα ὁ χωρικός θέλησε νὰ πεταχτῇ ἐπάνω νὰ σωθῇ. Ἀρπάζει λοιπὸν τὸν παπᾶ ἀπὸ τὸν λαιμὸν, ἀλλὰ ἔκεινος, μὲ τὸ θυμιατὸν, τοῦ δίνει τρίτη καὶ τέταρτη στὸ κεφάλι, ώσπου τὸν ἀφῆκε ξερὸ καταγῆς στὸ πάτωμα.

Κι' ἀμέσως ύστερα θυγάνει θυμωμένος ἔξω καὶ λέει στοὺς χωριάτες, ποὺ περίεργοι περίμεναν, γιατὶ ἄκουσαν τὸ θόρυβο καὶ δὲν ξέρανε τί νὰ ποῦν:

— Ακοῦστε ἔδω, θρέ χωριανοί: "Αλλοτε τοὺς πεθαμένους σας νὰ τοὺς ἀφήνετε νὰ πεθαίνουνε γιὰ καλὰ καὶ ἔπειτα νὰ τοὺς φέρνετε σ' ἔμένα.

— Τί λέεις αὐτοῦ, παπούλη μου;

— Εκείνο ποὺ σᾶς λέω. Τί κυττάτε σὰν χαζοί; Νὰ ἐτούτος ποὺ μοῦ φέρατε, λιγάκι ἀκόμα ἀν δὲν πρόφταινα, θὰ μούθγαζε τὸ λαρύγγι!...

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.

ΕΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

(Συνέχεια έκ της σελίδος 21)

Η Μαίρη Καρλάϋλ ὅμως ἔχει ἔναν ἐντελῶς δικό της λόγο νὰ είνει ἐναντίον τοῦ ἔρωτος.

— Μ' ἀρέσουν, μοῦ ἔξωμολογήθηκε, ὅλοι οἱ νόστιμοι ἄνδρες. Καταλαβαίνετε λοιπὸν σὲ τὶ δύσκολη θέσι μὲ θάζει ὁ ἔρωτας καὶ τὶ θάσανα μοῦ δημιουργεῖ. Μὲ κάνει νὰ γίνωμαι ψεύτρα, ύποκρίτρια καὶ συχαμένη. "Αν ὅμως δὲν ὑπῆρχε, θὰ μποροῦσε κάθε γυναῖκα νὰ χαρῇ χωρὶς θάσανα τῇ ζωῇ της καὶ νὰ δοκιμάσῃ τὴ γνωριμία ἔνα σωρὸ ἀνδρῶν».

* * *

"Οσο τώρα γιὰ τὴν χαριτωμένη Ντανιέλ. Νταριέ, αὐτὴ μισεῖ τὸν ἔρωτα γιατὶ ποτὲ δὲν ἔχει ἔρθει στὴν καρδιά της. Παρ' ὅλες τὶς προσπάθειές της, αὐτὴ ἡ θεντέττα δὲν μπορεῖ ν' ἀγαπήσῃ! Γι' αὐτὸ τὸ λόγο κιόλας τὴ θεωροῦν στὸ Χόλλυγουντ ὡς ἔνα δυστυχισμένο πλάσμα...

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ

(Συνέχεια έκ της σελίδος 14)

τα, ἔφερε σὲ φῶς ἔνα σωρὸ συνταρακτικὲς ἀποκαλοφεις. "Εκείνη ἡ μικροσκοπικὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ ἥταν ἔνα θαῦμα τέχνης. Μέσα σ' αὐτὴν βρισκόντουσαν δυὸς ἐπίσης μικροσκοπικὰ φίλμ, τὰ ὅποια παρεδόθησαν ἀμέσως στοὺς χημικούς. Ἡ ἐμφάνισί τους, καθὼς καὶ ἡ μεγένθυσί τους ἔφερε σὲ φῶς ὅλη τὴ δρᾶσι τοῦ Ροῦντολφ "Ες ὡς κατασκόπου. Σ' ἔνα ἀπ' αὐτὰ τὰ φίλμ ἥταν φωτογραφισμένο τὸ νέο σχέδιο τοῦ Μπέρκνερ γιὰ ἔνα μηχάνημα, ποὺ βοηθοῦσε τὰ πολυθόλα στὴν εύθυνολία, κατὰ τὴν ὥρα τῆς πτήσεως τοῦ ἀεροπλάνου.

"Ο ἀρχημηχανικὸς Μπέρκνερ, ὅταν ἔμαθε αὐτές τὶς ἀνακαλύψεις δὲν ἤργησε νὰ καταλάβῃ ποιὸς ἥταν ὁ «διάβολος» ποὺ βοηθοῦσε τοὺς "Αγγλούς: ἥταν ὁ γιατρὸς Ροῦντολφ "Ες. Κάθε τοιγάρο ποὺ ἀνατίθεται στὸ έργαστριό του μὲ τὸν σατανικὸν ἀναπτήρα του, ίσοδυναμοῦσε μὲ μιὰ φωτογραφία!...

Μά γιατὶ εἶχε δυὸς ἀναπτήρας δὲ, κατάσκυπος γιατρός; "Απλούστατα, γιατὶ χρησιμοποιοῦσε πάντα τὸν ἀληθινὸν ἀναπτήρα καὶ τὸν ἀφηνε μάλιστα στὰ χέρια τῶν ἄλλων γιὰ τὸ περιεργάζωνται μὲ τὴν ἀνεσί τους. "Οταν ὅμως ἤθελε νὰ φωτογραφήσῃ ἔνα πρόσωπο, ἔνα σχέδιο ἢ ἔνα δοχυρωματικὸ ἔργο, χρησιμοποιοῦσε τὸν ἄλλον ἀναπτήρα, μὲ τὴν φωτογραφικὴ μηχανὴ, χωρὶς φυσικὰ νὰ προκαλῇ τὶς ὑπόνοιες τῶν ἄλλων.

"Η ἀνάκρισις ὅμως ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια καὶ ἄλλα πράγματα. "Ανεκαλύφθη, δηλαδὴ, ὅτι ὁ Ροῦντολφ "Ες είχε κλέψει τὰ πιστοποιητικὰ ἐνὸς γιατροῦ ποὺ εἶχε σκοτωθῆ στὸ μέτωπο καὶ παρουσιαζότων μ' αὐτὰ ὡς Γερμανός. Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἥταν Τζαίμης Γκρέϋ, "Αγγλος κατάσκοπος.

"Υστερ' ἀπ' ὅλα αὐτὰ, δὲ, Γκρέϋ καταδικάστηκε σὲ θάνατο, μὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἡμέρας ποὺ θὰ ἔξετελεῖτο, δὲ σατανικός αὐτὸς Γκρέϋ κατώρθωσε νὰ δραπετεύσῃ.

Αὐτὸς, λοιπὸν, ἥταν ὁ τολμηρὸς ἀρχικατάσκοπος Τζαίμης Γκρέϋ, ποὺ σκοτώθηκε ἔδω καὶ λίγες μέρες στὸ Λονδίνο, σ' ἔνα ἀεροπορικὸ δυστύχημα.

Η ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Συνέχεια έκ της σελίδος 20)

σκαν μιὰ λύσι. Καὶ προχώρησαν σωστὲς τρεῖς μέρες στὸ δάσος. "Ένα πρωΐ ὅμως ὁ Κρεπὶ εἶδε ἔνα τεράστιο φεῖδι νὰ τοὺς πλησιάζῃ. Μάταια κ' οι δύο, τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴ φρίκη τους, προσπάθησαν ν' ἀμυνθοῦν. Τὸ φεῖδι δάγκωσε τὸν Μπονάρ στὸ χέρι κι' ἔφυγε γρήγορα. "Ήταν δὲ τόσο κεραυνοβόλο τὸ δηλητήριο του, ὡστε, παρὰ τὶς βοήθειες τοῦ Κρεπὶ, δὲ Μπονάρ πέθανε! "Ο Κρεπὶ τὰ εἶχε χαμένα ἀπὸ τὴν ἀπελπισία του. Τώρα ἥταν ύποχρεωμένος νὰ σέρνει μαζύ του ἔναν πεθαμένο. Στὴν ἀρχὴ αὐτὸ τὸ πράγμα δὲν τοῦ ἥταν δυσάρεστο. "Επειτα δὲν ἤθελε καὶ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ φίλο του γιὰ νὰ τὸν φάνε τὰ τσακάλια. Οὔτε πάλι νὰ τὸ σπάσῃ τὰ πόδια μὲ καμμιὰ πέτρα καὶ νὰ ἐλευθερωθῇ. Δὲν βαστοῦσε ἡ καρδιά του. Προτίμησε νὰ τὸν πάρῃ στὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ συνεχίσῃ τὸ δρόμο του. "Επειτα ὅμως ἀπὸ μιὰ μέρα τὸ πτῶμα μέσα σ' ἔκείνη τὴν τρομαχτικὴ ζέστη ἀρχιζε νὰ σαπίζῃ, νὰ γεμίζῃ σκουλήκια καὶ νὰ γίνεται ξενας πολτὸς πράσινος. Συγχρόνως τάγματα δόλοκληρα μυῆγες ἀκολουθοῦσαν τὸν Κρεπὶ, ζητῶντας νὰ χορτάσουν τὴν πείνα τους, καὶ κοπάδια τσακαλιῶν.

"Ο Κρεπὶ, ποὺ ἔξακολουθοῦσε νὰ παραμένῃ πιστὸς στὸν ὄρκο τῆς φιλίας τοῦ Μπονάρ, πάλαιει ἀπεγνωσμένα γιὰ νὰ προφυλάξῃ τὸ σαπισμένο πτῶμα τοῦ συντρόφου του. Τοῦ εἶχε ὄρκισθη ὅτι θὰ τὸν ἐνεταφίαζε σ' ἔλευθερο χῶμα. Καὶ πράγματι κατώρθωσε νὰ φτάσῃ ὡς τὶς σχέθες τοῦ ποταμοῦ καὶ νὰ τὸν θάψῃ. Μὰ τὸ πιὸ περίεργο εἶνε ὅτι εἶχε ἀποφασίσει νὰ πεθάνῃ κι' αὐτός. Κι' ἔτσι ἀλυσοδεμένος μ' ἔνα πτῶμα ποὺ ἥταν κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα κάθησε στὸν κορμὸν ἔνδρου περιμένοντας τὸν θάνατο. Κι' ἔκει τὸν θρῆκε ἐντελῶς τυχαῖα μιὰ περίπολος στρατιωτῶν καὶ τὸν μετέφερε ἀναίσθητο στὸ νοσοκομεῖο.

"Ο Κρεπὶ πάλαιιψε δυὸς μῆνες μὲ τὸ θάνατο καὶ τέλος ἔγινε καλά. Η συγκινητικὴ ιστορία του ὅμως εἶχε γίνει γνωστὴ σ' ὅλη τὴ Γαλλία κι' ἔνα σωρὸ κόσμος ζητοῦσε νὰ τοῦ χαρισθῇ τὸ ύπόλοιπο τῆς ποινῆς του. Καὶ πράγματι, ἔτσι κι' ἔγινε. "Ο Κρεπὶ γύρισε πάλι στὸ Παρίσι καὶ μάλιστα ἔγινε τίμιος ἀνθρωπός.

ΟΥ·Ι·ΛΛ