



ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ

Κάποιας νύχτα χωρίς φεγγάρι, μιά νύχτα σκοτεινή σάν το καλυμματί του δεσπότη και βουθή σάν τόν δικαστή όταν λιάζεται στόν ήλιο, τρία διαβολόπαιδα του χωριού άποφάσισαν νά πάνε νά κλέψουνε τά μύγδαλα από τη μυγδαλιά του παπά-Δημήτρη.

— Γιά κυττάξετε, έλεγαν, κοντεύει νά σπάση από τόν πολύ καρπό! Γιά τούτο πρέπει νά τήν... ξαλαφρώσουμε.

Σάν φτάσανε στήν μυγδαλιά, οι δυό απ' αύτούς άνεβήκαν νά άπάνω κι' ό τρίτος, κάτω στής μάντρας τή γωνιά, φύλαγε «καραούλι».

Μά μόλις είχαν άρχισει τόξεφόρτωμα τής... παραφορτωμένης μυγδαλιάς, άκουσανε ένηματα στό περιβόλι.

— Καποιως έρχεται, είπε σιγά το «καραούλι».

— Κάτου, γρήγορα!...

— Σταθήτε! Σταθήτε, τούς ξανάπιε πάλι. Δὲν είνε τίποτα! Μήν κατεβαίνετε. Είν' ό γάϊδαρος τού παπά.

— "Ωχ, άδερφέ, μᾶς έκοψες τό αίμα! τού φώναξαν οι δυό σύντροφοι του πού ήσαν άπάνω στή μυγδαλιά, και ξανάρχισαν τόξεφόρτωμα.

Μά ξαφνικά, γυρίζει τό «καραούλι», βλέπει πίσω του, κι' άντικρύζει νά πλησιάζη ό παπάς.

— Πίσω μου σ' έχω... σατανά!

Τάχασε. Δέν ήξερε τί νά κάνη. Νά φωνάξη; Θά τόν άκουγε ό παπάς.

Τρέχει κατά τή μυγδαλιά και λέει σιγά-σιγά στούς συντρόφους του πού μόλις τόν άκουγαν:

— Παιδιά, σούτ!... Τσιμουδιά!... "Έρχεται ό παπάς. Μήν κουνηθήτε πειά κι' άφηστε έμενα νά τά θγάλω πέρα.

Και κρύφτηκε πίσω από έντα σχίνο.

Καθώς προχωρούσε ό παπάς σιγά σιγά, άκουει ένα γέλιο καταχθόνιο, δισθολικό.

— Χά, χά, χά, χού, χά!

— Ο παπάς στάθηκε και σταυροκοπήθηκε.

— Χά, χά, χά, χού, χά! Θές σε φάω!

φώναξε τό καραούλι.

— Ο Τρισκατάρατος θά είνε! ψιθύρισε ό παπάς.

— Θά σε φάω!

— Ο παπάς από τό φόθο του έπειτε ξερός.

* * *

Τήν άλλη μέρα οι χωρικοί τόν θρήνερόν άκομα και τόν φέραν ππίτι του.

— Τόν είδα μέ τά μάτια μου, έπως σάς βλέπω και μέ βλέπετε! Ο Τρισκατάρατος σωστός... φώναξε ό παπάς μόλις συνήρθε.

Αμέσως ό κόσμος πήγε νά δη τή μυγδαλιά και τή θρήνη στρωμένη μύγδαλα από κάτω.

— Κανείς νά μή τά πειράξῃ, τούς φώναξε ό παπάς. Αύτά είνε έργα τού Σατανά. Αύριο τήν κόθω έγω τή μυγδαλιά.

Τήν άλλη μέρα παρουσιάστηκε ένας από τους τρείς κλέφτες στό σπίτι τού παπά.

— Παπούλη! Παπούλη, τού λέει, χθές

τό θράδιο καθώς περνούσα από τή μυγδαλιά σου, θυγήκε ένας άνθρωπος, πού είχε μαλλιά σάν τό τραγιά, και μου είπε νά σου πώ...

— Τί είπε, θρέ; ρώτησε ό παπάς.

— Είπε, «άλλοιμονο, άλλοιμονο σέ κείνον πού θά κόψη τή μυγδαλιά!» "Έλεγε πώς είνε δική του και γελούσε, νά έτσι: «Χά, χά, χά, χού, χά!...»

Τήν άλλη ήμέρα πάλιν τό χωριό άναστατο. Πήγε στόν παπά κι' ό δεύτερος μυγδαλοκλέφτης και τού είπε τό ίδιο.

— Χριστέ μου, θοήθησέ με! σταυροκοπήθηκε ό παπάς.

— Μπάρμπα-παπά, Μπάρμπα-παπά! Τό καὶ τό, ένας διάσολος στή μυγδαλιά σου.

— Ο παπάς φοβήθηκε, άποφάσισε νά μή τήν κόψη τή μυγδαλιά κ' οι χωρικοί συμφώνησαν μαζύ του.

— Κανείς νά μή κόψη τή μυγδαλιά, ούτε νά ζυγώση έκει, ούτε μύγδαλο νά φάη. Είνε τού Σατανά.

— Τού 'Αντιχρίστου ή μυγδαλιά αύτή έστι! συνεπλήρωσε κι' ό δάσκαλος.

Γι' αύτό κάθε χρόνο φορτωμένη μύγδαλα ή μυγδαλιά τού κάκου περιμένει νά τήν ξεφορτώσουν.

Γιά μά θραδιά άμως χάνονται δλα τά μύγδαλα της.

— Τά μάζεψεν ό διάβολος! λένε ό παπάς κ' οι χωρικοί. Και σταυροκοπιούνται.

Και έτσι γιά χρόνια άρκετά οι τρείς μικροί Σατανάδες έτρωγαν μοναχοί τά μύγδαλα τού παπά. "Η ιστορία είνε άληθινή.

* * *

— Ο ένας από τους τρείς έκείνους Σατανάδες μεγάλωσε, έτρανεψε και έγινε και ύπουργός στήν 'Ελλάδα.

Τώρα πολλές φορές τ' άπογευμα, τόν βλέπεις νά πίνη καφέ — τέως πλέον ύπουργός — στού Ζαχαράτου, νά διηγήται τήν παραπάνω ιστορία του και νά γελάη μέ τήν καρδιά του.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΤΕ ΕΥΘΥΜΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΕΣ

Δύο γέροι 'Εβραιοί συζητούν περί σελήνης και ήλιου.

— Ή σελήνη, λέει ό ένας είνε πιό ένδιαφέρουσα από τόν ήλιο και άς λένε δ, τι θέλουν.

— Πώς;

— Ή σελήνη μᾶς φωτίζει τή νύχτα, που έχει σκοτάδι, ένω ό ήλιος μᾶς φωτίζει τήν ήμέρα, που δέν έχουμε άναγκη από φώς.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ
ΤΟΥ ΛΙΣΩΠΟΥ —

ΛΕΑΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΣ

Τή δλεπού, μιά λέαινα, χλεύαζε και γελούσε, πώς ένα μοναχά παιδί κάθε φορά γελούσε.

Κ' η λέαινα περήφανα τής λέει και μέ καμάρι:

«"Ενα, μά λεοντάρι!...»

ΕΡΙΦΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ

Σέ μιά στέγη ένας τράγος άρχιζε κάποιο λύκο, στή στράτα, νά θρίζη κι' άπαντωντας έκείνος τού λέγει:

«Δέν με θρίζεις έσύ, άλλ' ή στέγη...»

Μετάφρ. ΑΓΓΕΛΗ

