

Γκρέϋ;

Ο νέος κούνησε άριθτικά τὸ κεφάλι του καὶ τῆς δήλωσε:

—Όνομάζομαι Μπίλ Λέβιντορ. Ήρθα μόλις χθὲς γιὰ πρώτη φορά στὸ Λονδῖνο. Θὰ παρακολουθήσω τὸ ναυτικὸ συνέδριο κ' ὑστερα θὰ γυρίσω ἐκεὶ κάτω πάλι, στὸν πένθιμο λιμένα τῆς Μάλτας.

—Εἶσαστε ἀξιωματικὸς τοῦ ναυτικοῦ; ρώτησε μὲ μιᾶ κρυφὴ χαρὰ ἡ Λίλη, ποὺ εἶχε πάντα μιὰ ἴδιαιτερη προτίμησι στὶς λαμπρές στυλές, στὰ παράσημα καὶ τὰ χρυσᾶ γαλόνια.

Ἐκεῖνος τῆς εἶπε ὅτι ἡταν κυβερνήτης τοῦ καταδρομικοῦ «Χαμσάϊρ» κι' ὅτι διαρκῶς, χρόνια καὶ χρόνια, εἶχε γυρίσει ὅλες τὶς θάλασσες.

—Η Λίλη τὸν ἄκουγε γοητευμένη.

—Κοντά σας, τοῦ ώμολόγησε σὲ μιὰ στιγμὴ, νοιώθω τόση ἐμπιστοσύνη...

—Κι' ἔγω, τῆς ἀπάντησε ὁ Μπίλ μ' ἔνα ἀγαθὸ χαμόγελο, σᾶς θεωρῶ γιὰ μιὰ τόσο παληὰ καὶ καλὴ φίλη μου ποὺ δὲν διστάζω νὰ σᾶς ἀνοίξω τὴν καρδιά μου.

Καὶ μὲ ἀπλότητα τῆς διηγήθηκε τὴν ναυτικὴν ζωὴν του, τὶς στενοχώριες του, ἀκόμα κι' ὅλες τὶς ἱστορίες τοῦ σπιτιοῦ του.

—Ἐκεῖ, στὸ Νότιγχαμ, τῆς εἶπε σὲ μιὰ στιγμὴ, ἔχω μιὰ γρηὰ μητέρα ποὺ πάντα περιμένει μ' ἀγωνία τὸν γυρισμό μου ὑστερ' ἀπὸ κάθε ταξίδι μου. Καὶ κάθε φορά μόλις μ' ἀντικρύσῃ, κυττάζει προσεχτικὰ τὰ χέρια μου κι' ἀναστέναζε.

—Γιατί; ἀπόρησε ἡ Λίλη.

—Περιμένει νὰ ἰδῇ ἔνα δαχτυλίδι, μιὰ βέρα νὰ τὰ στολίζῃ. Περιμένει νὰ μὲ ἰδῇ εύτυχισμένο. Καὶ τότε θὰ μπορέσῃ νὰ ξεκουραστῇ.

—Ἐ, κ' εἶνε τόσο δύσκολο νὰ βρήτε μιὰ σύντροφο τῆς ζωῆς σας; τοῦ εἶπε λίγο στενοχωρημένη ἡ Λίλη.

—Ομολογῶ ὅτι πολλὰ χρόνια ἀναζητοῦσα τὸ ἴδιανικό μου κ' εἶχα ἀπογοητευθῆ. Μὰ τώρα ἐλπίζω ὅτι δὲν γελάστηκα. Θὰ σᾶς παρακαλέσω, λοιπὸν, μίς Λίλη νὰ μὲ βοηθήσετε νὰ κάνω εύτυχισμένη τὴν μητέρα μου. Μ' ἀγαπάει τόσο πολὺ, ποὺ παρ' ὅλα τὰ γεράματά της, εἶνε ίκανὴ νὰ κάνῃ τὸ κουραστικὸ ταξίδι ἀπὸ τὸ Νότιγχαμ στὸ Λονδῖνο γιὰ νὰ σφίξῃ στὴν ἀγκαλιά της τὴν νύφη της.

—Καὶ γιατί νὰ μὴν κάνῃ ἡ νύφη της τὸ ταξίδι ἀπὸ τὸ Λονδῖνο στὸ Νότιγχαμ; εἶπε μ' ἀπλότητα ἡ Λίλη, τρέμοντας ἀπὸ τὴν συγκίνησι.

—Ο Μπίλ, τρελλός ἀπὸ τὴν χαρὰ του, τὴν παρέσυρε στοὺς ἥχους ἐνὸς μεθυσικοῦ ταγκό κι' ἔνῳ ἡ μουσικὴ ἔκανε τὶς καρδιές τους νὰ ριγοῦνε, τῆς ψιθύρισε:

—Λίλη, σ' ἀγαπῶ!

—Κι' ἔγω σ' ἀγαπῶ, Μπίλ. "Ηερα ὅτι μιὰ μέρα θὰ ἔρθηση στὴν ζωὴ μου. Ναὶ, εἰμαι δική σου. Πάρε με στὴν ἀγκαλιά σου κι' ὀδήγησέ με πρὸς τὴν εύτυχία!..

Τὴν ἄλλη μέρα ἡ Λίλη Ντράϊτον κι' ὁ Μπίλ Λέβιντορ ἐφευγαν γιὰ τὸ Νότιγχαμ μ' ἔνα οὐράνιο χαμόγελο στὰ χεῖλη. Ἡ Λίλη ἡταν πιὸ ώμορφη ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά κι' ὁ Μπίλ εἶχε ἔνα ὑπερήφανο ψόφιο. Καμάρωνε γιὰ τὴν γυναικά του κ' ἡταν εύτυχισμένος ποὺ ἡ μοῖρα του τὸν εἶχε ὀδηγῆσει σ' ἔκεινη τὴν δεξιῶσι καὶ τὸν εἶχε κάνει νὰ γνωρίσῃ τὴν σύντροφο τῆς ζωῆς της.

Μὰ κ' ἡ Λίλη δικαιολογοῦσε τώρα τὴν φίλη της ποὺ τῆς ἔλεγε ὅτι ὁ ἔρωτας ἔρχεται πάντα ξαφνικὰ μέσ' στὴν καρδιά μας κι' ἀπὸ ἔκει μάλιστα ποὺ κυνεῖς ποτὲ δὲν τὸν περιμένει...

#### ΕΝΤΥ ΠΑΤΕΡΣΟΝ

Απὸ τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου π. Ξ. Ήρχισε λειτουργοῦσα μοναδικὴ ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Γυναικείων Φορεμάτων ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῆς διαπρεποῦς καλλιτέχνιδος μοδίστας κ. ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.— Σύνταγμα, Μητροπόλεως 14 Α — ΑΘΗΝΑΙ.

#### ΑΤ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

#### ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Τὸν περασμένο μῆνα πέθανε στὸ Λονδῖνο σὲ ἡλικία 105 ἔτῶν ἔνας περιφήμος τύπος, ὁ "Εδουαρδ Κούττων, ὁ ὅποιος ἔχει μείνει ἱστορικὸς γιὰ τὰ διάφορα ἔξωφρενικὰ κατορθώματά του.

Οταν ὁ Κούττων ἦταν ἀκόμη ἡλικίας 15 μόνον ἐτῶν, ἀνεκαλύφθη ὅτι ἐπὶ ἓνα δόλοκληρο χρόνιο διέμενε, χωρὶς νὰ τὸν ἀντιληφθῇ ἀπολύτως κανεὶς, μέσα στὸ βασιλικὸ ἀνάκτορο τοῦ Βούγκιχαμ.

Τὴν ἡμέρα κρυβόταν μέσα στὰ τζάκια τοῦ παλατιοῦ, τὴν νύχτα, ὅταν κοιμόντουσαν ὅλοι, ὁ Κούττων κατέθαψε κι' ἐπήγαινε κι' ἔτρωγε στὰ μαγειρεῖα. Κοιμόταν κατόπιν σὲ μιὰ σοφίτα καὶ πρωΐ - πρωΐ σηκωνόταν καὶ χωνόταν πάλι στὰ τζάκια.

Οταν τὸν ἔπιασαν, ἐπὶ τέλους, καὶ ὑπεβλήθη εἰς ἀνάκρισι, ἀπεκάλυψε ὅτι εἶχε ἀκούσει τὶς περισσότερες μυστικὲς συνυμιλίες τῆς νεαρᾶς τότε βασιλίσσης Βικτωρίας μὲ τοὺς ὑπουργούς της καὶ... πολλὰ ἄλλα πράγματα.

\* \* \*

Ἐνῷ εἰς ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου παραπτηρεῖται τάσις ουσσωρεύσεως τοῦ πληθυσμοῦ στὶς πρωτεύουσες καὶ στὶς μεγάλες πόλεις, ἐντελῶς τὸ ἀντίθετο συμβαίνει στὴ Γερμανία.

Οι Γερμανοὶ φεύγουν ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ πηγαίνουν στὰ χωριά, ὅπου καταγύνονται σὲ ἀγροτικὲς ἐργασίες.

Ἐνας στατιστικὸς ἔρακριθεὶς ὅτι 46 γερμανικὲς πόλεις μὲ πληθυσμὸ 100—120 χιλιάδων πρὸ τοῦ 1922 ἔχουν τώρα πληθυσμὸ μόλις 80 χιλιάδων. Οι ὑπόλοιποι κάτοικοι προτίμησαν νὰ γίνουν γεωργοὶ παρὰ νὰ κάθωνται ἀεργοὶ στὶς πόλεις.

Οι Γερμανοὶ ἀποδεικνύουν μὲ αύτὴ τὴν «ἐπιστροφὴ στὴ γῆ» τὸ αἰώνιο πρακτικό τους πνεῦμα.

\* \* \*

Στὴ Γαλλία ὑπάρχει ἡ συνήθεια νὰ βραβεύουν οἱ δῆμοι κάθε χρόνο ώρισμένα κορίτσια τῆς περιφερείας των γιὰ τὴν ἡθική τους.

Ἐκεῖνες ποὺ παίρνουν τὸ βραβεῖο αύτὸν τῆς ἀρετῆς, παίρνουν συγχρόνως καὶ ἕνα στεφάνι ἀπὸ ρόδα. Τοὺς δίδεται ἐπίσης καὶ ἔνα χρηματικὸ δῶρο 700 φράγκων... ὑπὸ ἐπιφύλαξιν ὅμως!

Τὸ περασμένο ἔτος δύο Παρισινές μικροῦλες ἐπήραν τὸ βραβεῖο αύτὸν τῆς ἀρετῆς. Ο δῆμαρχος τοῦ διαμερίσματός των, δ. των τοὺς ἔδωσε τὸν στέφανον, τοὺς εἶπε:

—Στὴν κάθε μιὰ σας, ἀγαπητές μου δεσποινίδες, δήκοντε καὶ ἔνας φάκελλος, μέσα στὸν δύποιο ὑπάρχουν 700 φράγκα. Τὸν φάκελλο αύτὸν θὰ τὸν πάρετε μόνον ἀν παντρευτῆτε σ' ἔνα χρόνο. Ξαναγυρίστε ἔδω μὲ τὸν σύζυγό σας καὶ μὲ μεγάλη μου χαρὰ θὰ σᾶς παραδώσω αύτὸν τὸ ποσὸ χωρὶς καμμιὰ ἄλλη διατύπωσι.

—Ἀλλοίμονο, ὅμως! Ἡ δύο βραβευμένες «ἐνάρετες» δὲν ξυναγύρισαν. Τὶς εἶχαν ἀπαγάγει καὶ τὶς δύο οἱ φίλοι των κ' εἶχαν φύγει ἀπὸ τὸ Παρίσι.

\* \* \*

—Η ἐφεύρεσις τῶν ταχυδρομείων διείλεται στοὺς ἀρχαίους βασιλεῖς τῆς Περσίας, ώρισμένως δὲ στὸν γνωστότατό μας Κῦρον.

Ἐπειδὴ τὸ βασίλειο τῶν Περσῶν ἦταν τὴν ἐποχὴ ἔκεινη ἐκτεταμένο καὶ δ. Κῦρος δὲν μποροῦσε νὰ συνεννοήται εὐκολού μὲ τοὺς διοικητὰς τῶν ἐπαρχιῶν, σκέφτηκε νὰ βρῇ κάποιο τρόπο εύκολωτέρας συνεννοήσεως.

—Ἐκάθησε τότε καὶ ὑπελόγισε τὸ δρόμο μποροῦσε νὰ κάνῃ ἔνα ἄλλο σὲ μιὰ μέρα καὶ ἔκτισε σταθμοὺς σ' ἀνάλογο στὸν δρόμο τοῦ βασιλείου του. Τοὺς σταθμοὺς αὐτοὺς ἔφωδισε μὲ ἄλλογα καὶ προσωπικό.

—Μ' αὐτὸν τὸ σύστημα ἔπιαρνε τὰ βασιλικὰ ἔγγραφα ἔνας ταχυδρόμος, ἔτρεχε ὅλη τὴν ἡμέρα, ἔφτανε στὸν ποιῶντα σταθμό, τὰ παρέδιδε στὸ δεύτερο ταχυδρόμο, δ. ὅποιος ἔφευγε ἀμέσως μὲ τὸ ξεκουραστὸ ἄλογό του, τὰ παρέδιδε στὸν τρίτο καὶ οὕτω καθεεῆς μέχρι τοῦ προορισμοῦ των.

