

## ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

## ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

"Ημουνα τότε μαθητής στὸ Γυμνάσιον τῆς Πλάκας. Γυμνασιάρχη εἶχαμε τὸν μακαρίτη τὸν Σωτῆρο τὸν Σακελλαρόπουλο, τὸν γαμπρὸ τοῦ Μιστριώτη. "Εγραφα καὶ στὴν «'Ακρόπολι» τοῦ Γαβριηλίδη, κρίνων τὴν Κοινωνίαν, τὴν Πολιτείαν, τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντας.

"Ἐνα ἀπόγευμα μοῦ λέει δ Γαβριηλίδης:

— Εἰσαι ἔτοιμος;

— Γιατί;

— Σὲ μιὰ ὥρα πρέπει νὰ φύγης γιὰ τὴ Σάμο. Ἀπεβιθάσθη τουρκικὸς στρατὸς ἐκεῖ, κατεπατήθησαν τὰ προνόμια τῆς νήσου, ἀνάγκη τὸ λοιπὸν νὰ μεταθῆται ἐκεῖ ἀμέσως. "Εγινεν ἐπανάστασις.

— Τι νὰ κάμω ἐγὼ ἐκεῖ πέρα; Νὰ τὴν... καταστείλω;

— "Οχι, νὰ τὴν περιγράψης. Πρόσεχε μόνον νὰ τὸ κρατήσῃς μυστικό, γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ «'Ακρόπολις» φρέ-

σκες καὶ σπαρταριστὲς περιγραφὲς, πρὶν τὸ μάθουν ἡ ἄλλες ἡ ἐφημερίδες.

— Καλά, ἀλλὰ ὅπως τὸ ἔμαθεν ἡ «'Ακρόπολις», δὲν θὰ τὸ μάθανε καὶ ἡ ἄλλες ἐφημερίδες;

— "Οχι. Ἐμένα μοῦ τὸ εἶπεν ἐμπιστευτικῶς δ Παπαγεωργιάδης.

'Ο Παπαγεωργιάδης τοῦ υπουργείου τῶν Εξωτερικῶν, ἦταν ἔνας καλὸς καὶ ἴκανὸς ὑπάλληλος, ἐπιθεωρητὴς μάλιστα τῶν Προξενείων, ἀλλὰ δὲν ἔγνωριζεν ἄλλη γλώσσα πασὰ μονάχα τὰ ἐλληνικά.

"Ήτανε Ρουμελιώτης.

Σὲ λίγο, ἥμουνα στὸ Βαπόρι, δταν, κάτω στὸ καπνιστήριο, βλέπω τὸν φίλο κ. Γιώργη Βουτσινᾶ, διευθυντὴ σήμερα τῆς «'Ακροπόλεως», πάντοτε φρέσκον καὶ ἀειθαλῆ, μὲ ἔνα ἄνθος στὴν μπουτουνιέρα.

— Ποῦ πᾶς; τοῦ λέω.

— Στὴν 'Αλεξάνδρεια, μοῦ ἀπαντᾷ.

— Μά, αὐτὸ τὸ Βαπόρι δὲν πάει στὴν 'Αλεξάνδρεια!

— Μπᾶ! μοῦ εἶπε, δῆθεν ἐκπληττόμενος. Τότε θάκανα λάθος.

— Προφθάνεις νὰ βγῆς, τοῦ εἶπα.

— "Ε τώρα, μιὰ ποὺ θρέθηκα ἐδῶ, θὰ... πάω, δπου πάει! Τὸν κύτταξα καλά-καλά στὰ μάτια.

— Βρέ Γιώργη, τοῦ λέω, μήπως πᾶς στὴ Σάμο;

— Τι νὰ κάμω;

— Γιατί, ἐκεὶ πηγαίνω κι' ἐγὼ καὶ εἶνε περιττὸ νὰ τὸ κρύθη ὁ ἔνας ἀπὸ τὸν ἄλλο...

Τὸν ἔστελνε κι' αὐτὸν τὸ «'Εμπρός» γιὰ τὴν ἐπανάστασι τῆς Σάμου. Τοὺς τὸ εἶπε καὶ ἐκεὶ «'έμπιστευτικῶς» δ ἰδιος δ Παπαγεωργιάδης. Κρίμα ποὺ δὲν ἐπρόφθασε νὰ τὸ ἀνακοινώσῃ «'έμπιστευτικῶς» καὶ σ' δῆλο τὸν Τύπο τῆς Αθήνας! Θὰ εἰμεθα, ἔτσι, πιὸ μεγάλη συντροφιὰ καὶ πιὸ ἐνδιαφέρον τὸ ταξίδι.

\* \* \*

Ο κ. Βουτσινᾶς, ποὺ ξέρει τὰ ἀγγλικὰ καλά, σχετίστηκε στὸ Βαπόρι μὲ ἔναν "Αγγλον ἰδιότροπο, ποὺ ἐρχότανε δ ἀθεόφοβος ἀπὸ τὸ Λονδίνο γιὰ νὰ... πιῆ κρασὶ τῆς Σάμου, ὅπως ἔλεγε.

Μοναδικὴ καὶ θαυμαστὴ ἀπόφασις "Αγγλου κρασοπατέρα.

\* \* \*

Θὰ ἤτανε πολὺ πρωτὶ δταν τὸ Βαπόρι ἔφθασε στὸ Βαθὺ τῆς Σάμου.

Κανένας, μέσα στὸ Βαπόρι, ἐκτὸς ἀπὸ μένα καὶ τὸν κ. Βουτσινᾶ, δὲν ἤξερε τὶ γινόταν στὸ νησί.

"Ερημη φάινότανε ἡ πόλις, ἡ προκυμαία ἀδειανή καὶ βάρκα δὲν ἐρχόταν νὰ μᾶς παραλάβῃ.

Τὸ Βαπόρι σφύριζε καὶ ξανασφύριζε.

Μὲ κάτι Τούρκους χωροφύλακας.

Διάλογος:

— Είσαι ἔτοιμος;

— Γιατί;

— Σὲ μιὰ ὥρα πρέπει νὰ φύγης γιὰ τὴ Σάμο. Πρόσεχε μόνον νὰ τὸ κρατήσῃς μυστικό, γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ «'Ακρόπολις» φρέσκος καὶ ἀειθαλῆς, μὲ ἔνα ἄνθος στὴ μπουτουνιέρα.

— Τι διάβολο συμβαίνει; μουρμούριζεν δ καπετάνιος ἀπάντησε στὴ γέφυρα. Τι ἔπαθεν αὐτὸς δ κόσμος;

— Τέλος, μὲ τὰ πολλὰ, φάνηκε νὰ ἔρχεται μιὰ βάρκα μόνον μὲ Τούρκους χωροφύλακας. Ἐρχόντουσαν νὰ ἔξετάσουν μήπως ἐπιθαίνουν τοῦ Βαποριοῦ... ἀντάρτες.

— "Ονειρο θὰ εἶδανε, πρωτὶ-πρωτὶ, μουρμούρισεν δ καπετάνιος δαγκώνοντας τὰ μουστάκια του.

— Οταν ὅμως ἐμαθεύτηκε τι ἔγινε στὴ Σάμο, δῆλοι οἱ ἐπιθάτες τρόμαξαν. Κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ ἀποθιάσθη. Οἱ μόνοι ποὺ δηλώσανε δτι ἐπιθυμοῦν νὰ κατεβοῦν, ήσαν ὁ Γιώργης Βουτσινᾶς, ὁ υποφαινόμενος καὶ δ λόρδος ὁ μπεκρῆς, δ ὁ ποιοῖς, μὴ γνωρίζων τὰ ἐλληνικὰ, δὲν πῆρε κάθο τὶ γινόταν. Οἱ ἄλλοι γιὰ τὴ Σάμο ἐπιθάτες, ἔδήλωσαν πῶς θὰ γυρίσουν πίσω στὸν Πειραιᾶ.

— Μᾶς ἔθγαλε τοῦ Βαποριοῦ δ βάρκα στὴν ἀκτὴ καὶ μᾶς ἀφῆσε στὴν ἀποθάρρα εξερούς καὶ κατάπληκτους.

— Οὔτε ἀχός ἀκούγονταν, οὔτε ψυχὴ ἀνθρώπινη φαίνοτανε στὴν πόλι.

Τὰ σπίτια, τὰ καταστήματα, κλειστὰ, κατάκλειστα, οἱ δρόμοι ἀδειανοὶ, δ βάρκες στὴν παραλία δεμένες, ἔρημες, τὰ κέντρα σφαλισμένα.

— Καὶ τώρα, τι θὰ κάνουμε; ρώτησα.

Τὸ Βαπόρι σφύριζε καὶ ἔστριψε νὰ φύγη.

— Νὰ προχωρήσουμε, πρότεινε ὁ Βουτσινᾶς.

— Νὰ πάμε, ποῦ;

— Ξέρω κι' ἐγὼ!

— Πάμε νὰ παραδοθοῦμε στὴν... τουρκικὴ ἀστυνομία.

— Τὸ κακὸ εἶνε ποὺ οὔτε κι' αὐτὴ δὲν φαίνεται!

— Καὶ τοῦτον ἐδῶ, τι θὰ τὸν κάνουμε; εἶπα στὸ Γιώργη τὸ Βουτσινᾶς, δείχνοντάς του τὸν 'Εγγλέζο.

— Ο Βουτσινᾶς τοῦ ἔξήγησε τι συνέθαινε στὴν πόλι.

— Χαλάσσαν οἱ ἐπαναστάται τὶς ταβέρνες; ρώτησε αὐτός.

— "Οχι.

— Τότε, πάμε νὰ... πιοῦμε!

— Ποῦ;... "Ολα εἶνε 'κλειστά.

— Θὰ... σπάσουμε μιὰ πόρτα.

— Ήταν ντυμένος κάτασπρα, λινά, καὶ φοροῦσε στὸ κεφάλι του μιὰ κάσκα περιηγητοῦ, κατάλευκη, σὰν χιόνι, μὲ ἔνα τουλουπάνι σὰν σαρίκι. Καθώς τὸν κύτταξεν ὁ Βουτσινᾶς, θαυμάζοντας τὴν ἀδιαφορία του δι' καὶ τὴν... ἀναισθησία του, τοῦ ἥλθε, αἰφνιδίως, καθώς Βαδίζαμε ἀπάνω στῆς προκυμαίας τὸ πλακόστρωτο, ποὺ ἥταν ἐδῶ κι' ἐκεὶ θρεγμένο μὲ σταλαγματιές ἀπὸ αἷμα ἀνθρωπινό, τοῦ ἥλθε, λέγω, αἰφνιδίως μιὰ ἰδέα:

— Ξέρεις, μοῦ λέει, δτι διατρέχουμε τὸν κίνδυνο νὰ φάμε καμμιά ντουφεκιά;

— "Ε, κι' ἔπειτα;

— Πρέπει νὰ προχωρήσουμε μὲ μιὰ λευκὴ σημαία!

— Ποῦ νὰ τὴ θρούμε; Βγάζουμε τὸ σακκάκι τοῦ 'Εγγλέζου;

— "Οχι, ἀλλὰ κάτι καλύτερο, σκέφθηκα νὰ κάνουμε.

— Σὰν τί;

— Νὰ βάλουμε αὐτὸν τὸν ἵδιον, ἐυπρός-ἐμπρός, ποὺ εἶνε λευκοντυμένος σὰν πραγματικὴ λευκὴ σημαία.

— Ο καπετάνιος βλαστημούσε.

(Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 63)

