



‘Ο έρως ήταν και είνε πάντα για μένα ή μεγαλύτερη άπασχόλησης τής ζωής μου. ‘Ο έρως δρίσκεται υπεράνω και τού πλούτου και τής δόξης. ‘Η Τζόαν Κράουφορντ, πρίν χωρίση από τὸν Ντούγκλας Φάίρμπανκς, υίδην, είχε και πλούτη και δόξα και ἄνεσι και πολυτέλεια. Κι’ δύμως πολλές φορές μοῦ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ μοῦ ἐμπιστεύεται τὶς κρυφὲς σκέψεις τῆς και νὰ μοῦ ἔξομολογῆται:

— Βρίσκω πώς είνε πάρα πολὺ ἄνοστη ή ζωή! Δὲν είμαι εύτυχισμένη! Τί νὰ κάνω λοιπόν, τί νὰ κάνω;...

— ‘Αγάπησε!... τὴν συμβούλευα πάντα, γιατὶ πρέπει νὰ σᾶς πῶς ἔχω τὴ λόξα τοῦ «εἰδήμονος» και τοῦ «διαιτητοῦ» στὰ ἔρωτικὰ μαθήματα και γενικῶς στὰ ζητήματα τῆς εύτυχίας τοῦ ἀνθρώπου.

‘Η θελκτικὴ Τζόαν ἀκολούθησε τὴ συμβουλή μου, ἀγάπησε τὸν Φρανσό Τὸν ποὺ τὴν ἐλάττευε κι’ ἔγινε εύτυχισμένη, ὥπως δύμολογει τώρα ή ἴδια, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν χρωστάει αὐτὴν τὴν εύτυχία τῆς, οὔτε στὰ πλούτη τῆς, οὔτε στὴ δόξα τῆς, ἀλλὰ στὸν ἔρωτα.

Μὰ φτάνει λοιπὸν ν’ ἀγαπᾶμε γιὰ νὰ γίνουμε εύτυχισμένοι; “Οχι, βέδαια, γιατὶ δόποιος ἔχει αὐτὴ τὴ γνώμη παραλογίζεται. Ο έρως πρέπει νὰ είνε ἀμοιβαῖος. Αὐτὸν είνε μιὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς εύτυχίας.

“Ως ἐδῶ ή ἰδέες μου είνε ἀπλές και νομίζω πῶς δοις σας θὰ συμφωνῆτε μαζύ μου. ‘Απὸ ἐδῶ και πέρα δύμως τὰ πράγματα μπερδεύονται. Αὐτὴ ή ἀρχὴ μου, ὅτι ο έρως ἀποτελεῖ τὴν εύτυχία τῆς ζωῆς μας, θὰ ήταν ἀναμφισθῆτη και δὲν θὰ είχε ἀνάγκη καμμιάς ἐπεξηγήσεως, ἀν δλες ή γυναῖκες εἶχαν τὴν ἴδια ἴδιουσυγκρασία. Ξέρουμε δύμως ὅτι ὑπάρχουν ψυχρὲς και φλογερὲς γυναῖκες και συνεπῶς ή ἔρωτικὲς ἴδιουσυγκρασίες χωρίζονται σὲ δυὸ μεγάλες κατηγορίες. Κι’ ἔτσι τίθεται τὸ μεγάλο ἔρωτημα: Ποιὲς γυναῖκες ἀπὸ τὶς δύο αὐτές κατηγορίες μᾶς κάνουν εύτυχισμένους και γιατὶ;

Τὸ ζήτημα αὐτὸν τοῦ έρωτος ποὺ είνε ἀπὸ τὰ ποὺ οὐσιώδη του, πρέπει νὰ ἔξετασθῇ μὲ μεγάλη ἀκρίβεια και μὲ μεγάλη ἐπίσης διαύγεια. “Ας φέρουμε ἔνα παράδειγμα:

Γνώρισα δύο ἀνδρόγυνα στὸ Χόλλυγουντ που δὲν είχαν καμμιά ἔρωτικὴ ἀρμονία στὴ ζωὴ τους. Η γυναῖκες, γνωστοὶ «ἀστέρες», ήσαν ψυχρὲς πρὸς τοὺς ἄνδρες τους κι’ δύμως ήταν γοντευτικὲς, «μοιραίες» θὰ ἔλεγα, γιατὶ είχαν ἀναριθμήτους θαυμαστάς. Αὐτὴ ή ἔρωτικὴ ψυχρότητά τους, ήταν γι’ αὐτὲς ἀνεξήγητη και δὲν δίστασαν νὰ ζητήσουν τὴ συμβουλή μου. Τὸ ἴδιο ἔκαναν κ’ οἱ ἄνδρες τους. Κι’ ώστόσο δὲν μποροῦσε νὰ πῆ κανεὶς ὅτι είχαν πάψει ν’ ἀγαπιῶνται. Τὶ συνέβαινε λοιπόν; Ποιὰ ήταν ή αλτία αὐτῆς τῆς ψυχρότητος;

‘Αφοῦ σκέφθηκα ἀρκετά τοὺς ἐδωσα τὴν ἔξης συμβουλή.

— Ξεχάστε πῶς είσαστε παντρεμένοι και ξαναγυρίστε στὴν ἐποχὴ ποὺ είσαστε ἔρωτευμένοι και φλερτάρατε μεταξὺ σας μὲ τὸ πάθος δύο τρυφερῶν φίλων. Μὲ τὸ γάμο σας ἐγκαταλείψατε τὸ φλέρτ κι’ αὐτὸ ἀκριβῶς είνε ή αλτία τῆς ψυχρότητος ποὺ παρατηρεῖται στὸν έρωτά σας.

Οι φίλοι μου γέλασαν μὲ τὴν «ἀ-

(“Άρθρο τοῦ γόητος τῆς διθόνης Κλάρκ Γκέϊμπλ)

φέλειά» μου, μὰ δὲν ἀρνήθηκαν ν’ ἀκολουθήσουν τὴν συμβουλή μου. Κι’ ὅπως ήσαν ἀξιοθαύμαστοι ἡθοποιοί, ἀρχιζαν νὰ παίζουν τὴν «κωμῳδία τοῦ φλέρτ», ὅπως ἔλεγαν, μὲ μιὰ ἀπαράμιλλη τέχνη. “Ε, λοιπόν, θέλετε νὰ μάθετε τὸ ἀποτέλεσμα; “Ολη ή ψυχρότητά τους μεταμορφώθηκε σὲ φλογερὸ πάθος!...

‘Αλλ’ ἀς φέρω κι’ ἔνα ἄλλο ἀκόμα παράδειγμα, πιὸ χαρακτηριστικό:

“Ενας φίλος μου, ἀπὸ τοὺς διασημοτέρους «γόητες» τῆς διθόνης, μοῦ παραπονέθηκε μιὰ ἡμέρα ὅτι ή γυναῖκα του, καλλιτέχνις κι’ αὐτὴ τοῦ κινηματογράφου, ήταν ψυχρή μαζύ του.

— Εἶνε κρύα σὰν πάγος! μοῦ ἔξωμολογήθη. Δὲν μπορῶ νὰ ζήσω μὲ μιὰ τέτοια γυναῖκα. Σκέπτομαι πῶς πρέπει νὰ χωρίσω...

Τὸ συνεβούλευσα νὰ προσέξῃ περισσότερο τὶς σχέσεις του μαζύ της και νὰ περιμένῃ ἀκόμη λίγο καιρὸ, γιατὶ τὸ διαζύγιο μποροῦσε νὰ τὸν κάνῃ δυστυχισμένο.

Σ’ αὐτὸν τὸ μεταξὺ δύμως παρετηρήθη τὸ ἔξης φαινόμενο: ‘Η γυναῖκα του, ποὺ ἔθεωρείτο ως ψυχρή, είχε ἔνα φλογερὸ ἔρωτικὸ εἰδύλλιο μὲ τὸν Τζόννυ Βαϊσμούλλερ, τὸν «Ἀδωνι τοῦ Χόλλυγουντ» και συνέπεια τῆς ἔρωτικῆς αὐτῆς περιπετείας ήταν νὰ χωρίσῃ ὁ Τζόννυ Βαϊσμούλλερ ἀπὸ τὴν γυναῖκα του, τὴν Λούπε Βελέζ κι’ ὁ φίλος μου ἀπὸ τὴν «ψυχρή» κι’ ἄπιστη σύζυγο του.

‘Ο χωρισμὸς δύμως αὐτὸς τὸν ἀφησε ἀπαρηγόρητο, εἴτε γιατὶ ἀγαποῦσε τὴ γυναῖκα του, εἴτε γιατὶ είχε πληγωθῆ, ἐπειδὴ δλος ὁ κόσμος θεώρησε αὐτὴ τὴν ἐγκατάλειψιν ἀπὸ μέρους τῆς συζύγου του ως ἔναν ἔξευτελισμὸ τῆς φήμης του ως «γόητος». ‘Απὸ πεῖσμα λοιπὸν και κατὰ βάθος ἵσως κι’ ἀπὸ έρωτα, ἀρχισε νὰ φλερτάρῃ τὴν πρώην γυναῖκα του και — ὡ τοῦ θαύματος! — δὲν ἄργησε νὰ τὴν ξελογιάσῃ πάλι και νὰ τὴν κάνῃ νὰ παρατήσῃ τὸν Τζόννυ Βαϊσμούλλερ και νὰ ξαναγυρίσῃ μὲ περιπάθεια στὴν ἀγκαλιά του.

Ποιό είνε τὼρα τὸ συμπέρασμα ἀπὸ αὐτὸν τὸ παράδειγμα; ‘Απλούστατα, ὁ «γόης» ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου του είχε πάψει νὰ φλερτάρῃ τὴ γυναῖκα του κι’ ἔτσι ἀσυναίσθητα, δημιούργησε μιὰ ἔρωτικὴ ψυχρότητα στὶς σχέσεις τους. Κατόπιν δύμως, ὅταν πάλι ἀρχισε τὸ φλέρτ, κατέκτησε εὔκολα και γιὰ δεύτερη φορὰ τὴ γυναῖκα του ποὺ είχε παρασύρει μὲ τὸ φλέρτ του ὁ Τζόννυ Βαϊσμούλλερ.

Προσοχὴ λοιπόν! ‘Η γιατίκες δὲν είνε οὔτε ψυχρὲς, οὔτε θερμές. Εἶνε ὅτι θελήσουμε ἔμεις, φτάνει νὰ ἔχουμε ἐπίγνωσι τῆς ἔρωτικῆς τεχνικῆς μας. Κ’ ή τεχνικὴ αὐτὴ είνε ἔνα σοφὸ και διαρκές φλέρτ ἀκόμα και μετὰ τὸ γάμο.

ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΪΜΠΛ



“Ενα τελευταῖο γελοιογραφικὸ σκίτσο τοῦ Κλάρκ Γκέϊμπλ.